

C - Drieëenheid - 11/12 juni 2020

Spreuken 8,22-31 ; Psalm 8,4-10 ; Romeinen 5,1-5 ; Johannes 16,12-15

Onverbreekelijke band

Ik heb pas geleden in het *Limburgs Tijdschrift voor Genealogie* een artikel geschreven over gevallen van echtparen waarvan de echtgenoten heel kort na elkaar zijn overleden, de een soms op dezelfde dag als de ander of de dag erna. Wie genealogisch onderzoek doet, onderzoek naar familiegeschiedenissen en stambomen, komt dit wel eens tegen. Soms schrijft de pastoor in het overlijdensregister er nog wel eens bij dat een echtgenoot, kort na de andere, is overleden "aan droefheid", zoals hij dan schrijft. Ik denk dat er onder u mensen zijn die iets dergelijks ook wel eens hebben meegemaakt, of van horen zeggen. Zelf heb ik het meegemaakt met een oom en een tante. Tante overleed op zaterdag, mijn oom de dag erna, op zondag. Bij de uitvaart stonden de twee kisten naast elkaar. De band tussen beiden was blijkbaar zo sterk, na meer dan 55 jaar huwelijk, dat de een niet zonder de ander kon, gewoon, überhaupt niet meer kon bestaan. We hebben het onlangs weer kunnen zien in de Verenigde Staten, met de massamoord op een school. Daarbij werd een vrouw doodgeschoten. Haar man, die verder in goede gezondheid was, overleed plotseling de dag erna. De band tussen beiden was zo sterk, dat het wegvallen van de ene persoon ook het wegvallen van de andere persoon veroorzaakte. Het wegvallen van de band tussenbeide was in feite het wegvallen van de personen zelf.

Zo iets moeten we ons ook voorstellen, als wij spreken over de Drieëenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie afzonderlijke personen, maar ze vormen niettemin een eenheid, een onafscheidelijke eenheid. De Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God, en toch zijn zij één God. Wie spreekt over de Drieëenheid kan een groot theologisch tractaat ontwikkelen, een dik boek schrijven, met het risico op het einde toch te moeten concluderen dat het een ondoorgrondelijk mysterie is.

Dit is dus wat wij vandaag vieren, op deze zondag van de Drieëenheid. In de Evangelielesing van zojuist hoorden wij over de Geest die ons de volle waarheid brengt, in de onverbreekelijke band tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Die Evangelielesing is een stukje uit de lange afscheidsrede van Jezus in het Evangelie van Johannes. De afgelopen weken, op de zondagen, maar ook bij de Eucharistievieringen op de weekdays, hebben we daar veel stukken uit gelezen. Regelmatig hoorden we over de band van eenheid tussen Jezus en de Vader, en de band van eenheid met de Heilige Geest. "De Vader en Ik zijn één", zegt Jezus dan. Vader, Zoon en Heilige Geest, Drie Personen, maar ze vormen een volmaakte eenheid.

"Ik ben in de Vader en De Vader is in mij" (Joh 14,11) ... "de Heilige Geest die de Vader zal zenden in mijn Naam" (Joh 14,26) "de Heilige Geest die voortkomt uit de Vader" (Joh 15,26) ... "de Geest van Waarheid zal jullie leiden naar de volle waarheid (Joh 16,13), zoals wij zojuist hebben gelezen.

De band tussen de drie Personen is zo wezenlijk, zo innig, zo één, dat wanneer de band

weg zou vallen ook de personen wegvallen. De Vader kan niet bestaan zonder de Zoon, en de Zoon kan niet bestaan zonder de Heilige Geest, en de Geest kan niet bestaan zonder de Vader. Wanneer de band tussen één van de Personen verbroken zou worden, zou de Persoon ook niet meer bestaan.

Maar er is mij de laatste weken, bij het lezen van al deze Evangelieteksten, ook iets anders opgevallen, namelijk dat Jezus, soms bijna terloops, ook óns betreft in die goddelijke eenheid. Zoals die keer dat Jezus tot zijn Vader bidt voor ons, “opdat zij allen één mogen zijn, zoals Gij, Vader, in Mij en ik in U” (Joh 17,22) ... “opdat zij één zijn zoals Wij één zijn” ... “Ik ben in mijn Vader, en jullie in mij, en ik in jullie” (Joh 14,20) ...

Waarlijk, een sterke uitspraak, duidelijke taal. Zoals Jezus deelt in de goddelijke eenheid van de Drieëenheid, zo mogen ook wij, straks, één zijn in diezelfde goddelijke eenheidsband van de Drieëenheid. En die band is de liefde. “Zoals de Vader mij liefheeft, zo heb ook ik jullie lief, blijf in mijn liefde” (Joh 15,9).

Régis de la Haye, diaken