

C – Palmzondag 10 april 2022

Wanneer lijden gepaard gaat met geweld.

Wij zien het vandaag in het angstige verhaal van het lijden van Jezus.

Wij zien het vandaag in onze wereld, in ons Europa, met de oorlog in Oekraïne.

Alles wat wij vandaag herdenken, gebeurt momenteel voor onze ogen.

Ook vandaag nog wordt Jezus opnieuw gekruisigd.

Grof geweld, vernedering, moord,

en 3 miljoen mensen op de vlucht, vooral moeders en kinderen.

Palestina was een land in oorlog.

Militaire bezetting.

Grof geweld door dronken soldaten.

Soldaten die folteren, soldaten die je in het gezicht spuwen.

Alles wat ook in onze tijd mensen moeten ondergaan, heeft Jezus ondergaan.

Terdoodveroordeling door de militaire bezetter.

Niets is hem bespaard gebleven.

Niets van alles wat ook in onze tijd mensen niet bespaard blijft.

Ook in Europa.

Ook vandaag nog wordt Jezus verraden, bespot, gefolterd, geëxecuteerd.

Ook vandaag nog wordt Jezus opnieuw gekruisigd.

Door mensen.

Door mensen zoals wij.

Zo zijn wij, mensen.

Hosanna roepen, en de dag erna een doods eskadron op pad sturen.

Volgen wij deze dagen Jezus op Zijn lijdensweg.

Maar wel wetende dat die weg leidt naar het leven.

Over het pad van de Barmhartigheid.

In het licht van God die liefde is.

Naar het leven.

Het volle leven.

In het volle licht.

*Régis de la Haye, diaken*