

Maria Lichtmis – woensdag 2 februari 2022

Mal 3,1-4 of: Heb 2,14-18; Lc 2,22-40

### Ontmoeting van de generaties

Een groot filosoof heeft eens gezegd dat ieder voordeel ook een nadeel heeft. Het voordeel van het feest van Maria Lichtmis is, dat het een feest is met veel thema's. Het nadeel van het feest van Maria Lichtmis is, dat het een feest is met veel thema's.

Het een Maria-feest. Niet voor niets heet het feest in ons taalgebied: Maria Lichtmis. Vóór de liturgie-hervormingen na het Tweede Vaticaans Concilie heette het zelfs heel officieel: de Zuivering van Maria, de *Purificatio Mariæ*, naar de rituele zuivering die vrouw en kind 40 dagen na een geboorte moesten ondergaan. En daarmee begon ook het evangelie van vandaag.

De viering van vandaag is ook een oud Romeins-heidens feest, een kaarsenprocessie, een feest dat door onze kerk is overgenomen.

Maar deze dag heeft ook een ander thema, namelijk "de Opdracht van de Heer". Een thema dat wij ook in het evangelie van vandaag lezen, want zijn ouders brachten Jezus naar Jeruzalem om Hem, als oudste zoon, aan God op te dragen in de Tempel. Daarmee is het ook een Christus-feest.

Maar we zijn nog niet klaar, wat het feest van vandaag heeft nóg een thema, namelijk dat precies op het moment dat het kindje Jezus in de Tempel wordt opgedragen, de stokoude Simeon en de weduwe Hanna de twee maanden oude baby even in de armen mogen dragen. Die ontmoeting heeft het feest van vandaag zijn alleroudste benaming gegeven, zoals het in de Oosterse kerk nog altijd heet, de *ὑπαπαντή* (*hupapantè*) of *Occursus Domini*, "Ontmoeting van de Heer". Het feest van vandaag is dus een Christusfeest, het feest van de ontmoeting van de kleine baby Jezus en de stokoude Symeon en Hanna.

Maar het is vandaag daarmee ook het feest van ontmoeting van de generaties, van de baby (Jezus) tot de oude opa van 84 (Symeon en Hanna). De oude opa Symeon, die het Kind Jezus in zijn armen neemt, en de oude oma Anna. Maria Lichtmis is daarmee het feest van de grootouders en de kleinkinderen, van alle generaties.

En het is daarmee een feest dat ons vandaag bijzonder mag aanspreken. Want juist die ontmoeting van de generaties heeft de afgelopen twee jaren dramatisch geleden onder de corona-crisis en de Covid. We hebben een tijd beleefd dat er een scheiding is geweest tussen de generaties, dat kleinkinderen niet bij de grootouders mochten komen, uit angst voor besmetting. Dat er scheiding was binnen families, omdat men niet meer bij elkaar, bij broer of zus, op bezoek mocht komen, of het niet durfde uit angst voor besmetting. Dat er onderlinge verdeeldheid kwam over vaccinatie, zelfs binnen gezinnen. Een samenleving verdeeld in wie wel en wie niet mag. En waar we elkaar moeten controleren. Dat mensen sociaal geïsoleerd raakten. Dat kinderen op school achterstand hebben opgelopen, die ze misschien nooit meer zullen inhalen. Dat studenten hun studie hebben moeten staken. Om nog maar niet te spreken over zelfdodingen. Al die gevallen van depressie. Dat mensen boven een bepaalde leeftijd

als gevaarlijke risico-groep werden weggezet. Dat oudere mensen in de verzorgingshuizen geen bezoek meer mochten ontvangen, en er onder leden, eenzaam werden, depressief. Dat er een dramatische scheiding is gekomen tussen de generaties.

Vandaag zien we in de evangelie-lezing hoe alle generaties samen zijn, alle leeftijden, van de baby Jezus, tot de stokoude Symeon en Hannah, met Jozef en Maria, het jonge koppeltje, nog glunderend, in de kracht van het leven, en heel het volk in de Tempel, de Tempelwachters en de priesters, alle generaties samen. Om die kleine jongen op te dragen aan God de Heer, en hem in het volle leven te plaatsen. Een solidariteit die alle verschillen in leeftijd wegwist.

Laten we hopen, laten we bidden, dat al die scheidingen tussen generaties nu snel worden opgeheven. Dat het tafereel dat ons wordt geschetst in het evangelie van vandaag, ook snel werkelijkheid mag worden. Een samenleving waar we allemaal weer samen mogen komen, waar weer plaats is voor iedereen, van jong tot oud, van de baby Jezus tot de stokoude Symeon en Hannah, alle generaties bij elkaar.

*Régis de la Haye, diaken*