

C - Doop van de Heer - 8/9 januari 2022

Jes 42,1-4.6-7; Ps 29(28); Handelingen 10,34-38; Lucas 3,15-16.21-22 (1^e lezing Jes 42)

Stilte zoeken

Wanneer wij in deze kerk een kindje dopen, is dat altijd feestelijk. Altijd een blijе bijeenkomst, iedereen is vrolijk, iedereen heeft goede zin. Een doopviering is ook altijd een familiefeest, soms zelfs een familie-reünie. En natuurlijk is het allerbelangrijkste bij een doopviering de toediening van het sacrament van de doop, de band van de dopeling met Christus, en de opname in de Kerk. Het is voor de kleine dopeling ook de start in het leven. Hij krijgt een levensopdracht mee: "wat wil ik van mijn leven maken", "hoe sta ik in het leven", "hoe stel ik mij onder de hoede van God". Maar een doopviering is toch óók een mooi familiefeest.

Ook Jezus krijgt vandaag, bij zijn doop, zijn levensopdracht. Maar daar was geen familiefeest. Alleen Johannes, de eenzame kluisenaar, die zich had teruggetrokken in de leegte van de woestijn, de plek waar niets groeit, geen plant, geen boom, waar je wat sprinkhanen moet vangen om nog iets te eten hebben, waar de hele dag de zon brandt en geen boom is om onder te rusten. En dan alleen maar boete en bekering prediken, en mensen wijzen op hun levensstijl. Dààr vraagt Jezus aan Johannes om gedoopt te worden. Ja, als het alleen maar voor bekering was, hoefde Jezus eigenlijk geen doopsel tot bekering te ontvangen. Hij was immers geen zondig mens.

Maar wanneer Jezus na zijn doop in gebed is, dan gebeurt het. Opeens gaat de hemel open, en komt er een beweging die lijkt op het fladderen van een duif, en klinkt er: "Gij zijt mijn Zoon". "Jij bent mijn Zoon", het staat in Psalm 2, waar God de Heer, Vader, met precies dezelfde woorden Zijn Zoon aanstelt als Messias en Koning over alle volkeren: "Jij bent mijn Zoon, ik heb jou heden voortgebracht" (Ps 2,7). En de windvlaag als het fladderen van een duif is de Heilige Geest. En daarmee wordt geopenbaard de drie-ene God: Vader, Zoon, Heilige Geest.

Als Zoon, persoon van de Drieëenheid, krijgt Jezus vandaag, in het begin van zijn openbaar leven, zijn levensopdracht. De profeet Jesaja verwoordt het, zoals we zojuist lazen in de eerste lezing: "gerechtigheid laten stralen over de volkeren" ... "het geknakte riet niet breken" ... "de kwijnende vlaspit niet doven" ... "een licht zijn voor de volkeren" ... "blinden de ogen openen" ... "gevangenen bevrijden" ... Dat wordt Jezus' levensopdracht.

Wij herdenken vandaag een van de allerbelangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Jezus, namelijk de openbaring van de Drieëenheid, Jezus' levensopdracht aan het begin van zijn openbaar leven. Er was geen feest, alleen maar de leegte van de woestijn. Is het u ook niet opgevallen dat bij de allerbelangrijkste gebeurtenissen in het leven van Jezus er bijna geen getuigen waren, praktisch niemand erbij, zijn geboorte, vandaag zijn levensopdracht, straks zijn kruisdood, en daarna zijn verrijzenis, al die allerbelangrijkste gebeurtenissen, met hooguit een paar mensen er bij. Vandaag dus ook. Jezus helemaal alleen in de woestijn. Niemand er om heen, alleen Johannes. Het allerbelangrijkste gebeurt in een grote leegte.

Moeten wij dat ook niet vaker doen? Is het niet zo dat je, voor de echt belangrijke dingen in je leven, het soms leeg moet maken, dat je het stil moet maken om je heen. Geen geluid. Geen afleiding. Zeker in deze wereld, waar we met de sociale media en de onrust in onze wereld, alsmaar afgeleid worden, waar onze aandacht alsmaar wordt getrokken van het een naar het ander.

Na zijn doop is Jezus even in gebed, zo hoorden we zojuist. Een paar dagen geleden lazen wij het ook al in de Evangelielezing: "Jezus trok zich telkens in de eenzaamheid terug om te bidden" (Lucas 5,16). Jezus doet dat vaker. Ja, om goed te kunnen bidden heb je behoefte aan

rust en stilte om je heen.

Laten wij dat ook doen. Even alle drukte om je heen aan de kant zetten, en je concentreren op wat echt belangrijk is in je leven. Bijvoorbeeld bidden.

En dan, zoals Jezus bij zijn doop zijn levensopdracht heeft gekregen, zo hebben ook wij bij onze doop een levensopdracht gekregen. Wij kunnen vandaag dan ook nagaan hoe het staat met die levensopdracht die wij bij onze doop hebben meegekregen. Ja, hoe staat het daarmee?

Régis de la Haye, diaken