

B - 31^e zondag - 30/31 oktober 2021 - Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter - tevens herdenking overledenen
Deut. 6,2-6; Ps 18(17); Hebr. 7,23-28; Ev. Marcus 12,28b-34

Zo eenvoudig is het

Iedere keer als ik van huis uit naar de kerk kom, fiets ik door de Bogaardenstraat langs de synagoge. En dan zie ik weer die inscriptie aan de straatkant in mooie hebreeuwse letters: "Sjéma, Israël", 'luister, Israël'. Met daar onder de Tien Geboden. En dan denk ik iedere keer weer: 'ja, dat is het! kort maar krachtig! meer hoeft je niet te weten! en wat zou de wereld mooi zijn als iedereen zich daar eens aan zou kunnen houden.

Dat "Sjéma, Israël", 'luister, Israël', zo prominent op de synagoge van Maastricht staat, is niet voor niets. Het is een woord uit het boek Deuteronomium (6,4-5), dat wij zojuist hebben gehoord in de eerste lezing. Het is ook een woord dat Jezus ons vandaag voorhoudt, als Hem de vraag wordt gesteld naar het eerste, het voornaamste gebod. "Sjéma, Israël", 'luister, Israël', is in de Joodse traditie, tot op de dag van vandaag, het gebed dat iedere vrome Jood in de vroege ochtend, bij het opgaan van de zon moet uitspreken. Met daarna de Tien Geboden. Ook Jezus moet het iedere ochtend hebben gebeden.



Als Jezus dus vandaag op de vraag die Hem wordt gesteld, als antwoord geeft: "Sjéma Israël", dan weet iedereen precies waar het over gaat. De discussie is dan ook heel kort.

Jezus staat zo in een aloude Joodse traditie. Maar Jezus zou Jezus niet zijn, of Hij breekt het open. Want aan dat oude Joodse gebed voegt Hij onmiddellijk toe dat dat eerste gebod niet compleet is zonder een tweede: "Gij zult uw naaste beminnen als u zelf", een gebod dat Hij óók put uit de Schrift, de Torah (Lev. 19,18).

Zo eenvoudig is het. Doe niet moeilijk. Doe alles wat je doet uit liefde. Dan is het goed. Laat de liefde de leidraad zijn bij alles wat je doet. Johannes zei het al: "God is liefde". Drie woorden. Kort kan niet.

Onze grote kerkvader Augustinus zei het ook: "*ama et fac quod vis*", "bemin en doe dan maar wat je wilt". Een beetje provocerend natuurlijk, maar het is wel waar. En Augustinus legt het uit: "Als je zwijgt, zwijg uit liefde. Als je spreekt, spreek uit liefde. Als je tuchtigt, tuchtig uit liefde. Alles moet voortkomen uit de bron van de liefde. Uit deze bron kan alleen maar goeds voortkomen".

Paulus zegt het op een andere manier in zijn Brief van de Korinthiërs (1 Kor. 13), u weet wel, die tekst die u vast en zeker wel eens in een huwelijksviering hebt gehoord: "al heb ik het volmaakte geloof, als ik de liefde niet heb ben ik niets. Al deel ik heel mijn bezit uit, als ik de liefde niet heb, ben ik niets".

De liefde voor God en de liefde voor de medemens. Hou je daar aan, zegt Jezus vandaag in het Evangelie, en dan sta je niet ver af van het Koninkrijk van God. Ja, zo eenvoudig is het.

Wij herdenken deze dagen ook onze overledenen. En we denken dan terug aan hen die ons verlaten hebben, en teruggekeerd zijn in het stof van de aarde. Voor ons was het 'afscheid nemen' een droevig moment, voor hen was het de overgang naar Gods eeuwigheid, naar de nieuwe dimensie van het eeuwige licht.

En dan mogen de lezingen van vandaag ons zekerheid geven. Jezus zegt: "Je zult God beminnen met heel je hart, heel je verstand en heel je kracht, en de naaste alsof je het zelf bent". Als wij terugdenken aan onze overledenen, dan hoeven wij ons alleen maar af te vragen: hebben zij veel liefde betoond? Waren het liefdevolle mensen?

En dan weten we het zeker. Want wie veel liefde betoont aan God en aan de medemens, wie alles doet uit liefde, is degene van wie Jezus vandaag zegt: "Jij staat niet ver af van het Koninkrijk van God".

Dat wensen wij vandaag onze overledenen toe, en voor onze overledenen willen wij deze dagen in het bijzonder bidden. Het eeuwige licht verlichte hen. Mogen zij rusten in vrede.

Régis de la Haye, diaken