

B - 24^e zondag - 11/12 september 2021
Jes 50,5-9a; Ps 116(114); Jac 2,14-18; Mc 8,27-35

Weet waar je aan begint

Voor de een is Jezus een goed mens, voor de ander een anticlericale socialist, voor de een interessante predikant, en voor de ander heeft hij nooit bestaan. Voor de een is Jezus een reïncarnatie van Johannes de Doper. Voor de ander is hij de profeet Eliah die uit de hemel is teruggekomen. Voor een derde is hij alleen maar één profeet van de vele. Jezus wordt immers ook genoemd in de Koran. Nou dan? Een van de vele profeten.

“Maar jij, wie zeg jij dat ik ben?”, vraagt Jezus ons vandaag op de man af. “Jij bent inderdaad de Messias”, zegt Petrus dan. En wanneer Jezus daarop aansluit, en zegt dat Hij wel eens gearresteerd en vermoord zou kunnen worden, dan haakt Petrus af: “Nee, nee, dat kan niet”.

Petrus heeft een bepaald beeld. Hij gelooft in Jezus omdat Hij de Messias is, de redder van de wereld. Misschien ooit nog koning? Wie weet? Maar wanneer Jezus begint over lijden en dood, dan wil Petrus dat niet horen. En het antwoord van Jezus is keihard: “Ga weg, Satan!”

Geloven in Jezus belooft veel goeds, veel moois, maar kan ook consequenties hebben. Jacobus zegt het met evenveel woorden in zijn brief, die wij in de tweede lezing hoorden: “Wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien?” Inderdaad, geloven betekent ook dat er consequenties aan verbonden zijn. Jacobus geeft in zijn brief enkele voorbeelden: “Stel, iemand heeft geen kleren. Ga je hem dan zeggen: ‘hou je maar warm’?” Nee, natuurlijk niet. Dit weekend is het Nationale Ziekendag. Zeggen wij tegen iemand die ziek is (om met de Brief van Jacobus te spreken): “Succes ermee, zorg maar goed voor jezelf”? Nee, natuurlijk niet. Integendeel, we gaan juist wat meer aandacht schenken aan die zieke medemens. Even op bezoek komen. Een potje koken. Een wandeling gaan maken. De apostel Jacobus zegt het duidelijk: je geloof toont zich in daden. Geloven in Jezus heeft consequenties.

“Wie mijn volgeling wil zijn”, zegt Jezus vandaag, “moet zijn kruis op zich nemen”. Ja, omwille van het Evangelie kan ook dat gebeuren en kun je je leven verliezen. Als wij het hebben over martelaren, denken wij vaak aan de martelaren in het oude Rome, christenen die voor de leeuwen werden geworpen. Maar in alle tijden, tot in onze dagen toe, zijn er martelaren geweest. Waarschijnlijk, en de historici zeggen het ook, zijn er in de 20^e eeuw meer martelaren geweest dan in alle eeuwen kerkgeschiedenis daarvóór. Iedere keer, als ik daar iets over lees, valt mij weer op hoeveel martelaren er zijn geweest, zelfs in landen waar men het niet zou mogen verwachten, zoals in het vanouds katholieke Spanje tijdens de burgeroorlog, zoals in heel onze christelijk Europa onder het nazi-regime. Mensen die hun geloof in Jezus hebben moeten bekopen met foltering en executie. Tot op de dag van vandaag. In het vanouds katholieke Mexico worden priesters die proberen jongens uit de drugshandel te houden door de maffia koelbloedig vermoord. Ja, geloven in Jezus kan consequenties hebben.

En dan zien we op de televisie, of krijgen we berichten van Kerk in Nood over de situatie van christenen in Syrië, in Erytrea, en nu in Afghanistan. We weten het: christen-zijn in die landen is levensgevaarlijk. Wie zich aansluit bij Jezus, moet weten dat het wel eens héél moeilijk kan worden. Je, geloven in Jezus heeft consequenties.

Is het in ons rustige Europa en in ons gedoogland Nederland dan alles païs en vree? Geloven in Jezus is ook hier niet altijd gemakkelijk. Je stuit op onverschilligheid, op onvriendelijkheid,

op onbegrip, mensen die je niet serieus nemen: “Geloof jij nog in die flauwe kul?” – “Je kindje laten dopen, doe jij dat nog?” Onbegrip, spot, niet serieus genomen worden. Geloven in Jezus heeft consequenties. Als je je bij Jezus aansluit, wéét waar je aan begint.

Petrus heeft het uiteindelijk ook begrepen. Petrus had een bepaald beeld van Jezus, maar dat beeld klopte niet. Hij had misschien een politieke succes-story voor ogen, maar Jezus bleek een “loser” te zijn. Maar wat Jezus ook óns leert: uiteindelijk is de “loser” de “winner”, omdat uiteindelijk de liefde het altijd wint. En dat geldt ook voor ons allen.

Maar de boodschap van vandaag is duidelijk: als je je bij Jezus aansluit, weet wél waar je aan begint.

Régis de la Haye, diaken