

B - 21^e zondag - 21/22 augustus 2021

Joz 24,1-2a.15-17.18b; Ef 5,21-32; Joh 6,60-69 (leerlingen verlaten Jezus; Petrusbelijdenis)

Keuzes maken

Ja, dat was een pittig moment vandaag in de Evangelielezing. Een clash. “Velen van zijn leerlingen trokken zich terug en verlieten zijn gezelschap”. - “Willen jullie soms ook weggaan?”, vraagt Jezus dan aan de Twaalf, de apostelen.

Een keuze maken, welke keuze maken wij, dat is de vraag die Jezus ons vandaag stelt.

Het is ook de vraag die Jozua in de eerste lezing van vandaag aan zijn mensen stelt, wanneer hij het Joodse volk na de ballingschap in Egypte het Beloofde land in leidt: waar kiezen jullie voor? Voor de goden van de andere volkeren, of voor de God van Israël? Voor de vrijblijvendheid of voor de Torah? Wat ons betreft, zegt Jozua, wij hebben in ieder geval al gekozen, namelijk voor de God van Israël.

Ook wij moeten wel eens keuzes maken. Bijvoorbeeld de keuze van iemand waarmee je in liefde door het leven wilt gaan. Wij noemen dat het huwelijk. U hebt zojuist gehoord wat Paulus ervan zei in zijn brief aan de Efeziërs. Hij had het overigens vooral over liefde. En dat is geen vrijblijvende keuze.

Wij zijn in ons leven iedere dag bezig met keuzes maken. Fiets ik vandaag over het Vrijthof om naar de kerk te gaan, of fiets ik over de Kesselskade? Ik moet een keus maken. Dat zijn van die dagelijkse keuzemomenten die vanzelf gaan en geen consequenties hebben. Ze stellen natuurlijk niets voor. Maar soms moeten we keuzes maken die wèl belangrijk zijn, soms ook keuzes die een impact hebben op ons leven, zelfs op ons verdere leven. Beroepskeuze bijvoorbeeld. Of van beroep veranderen. En als je al 40 of 50 bent, is dat niet gemakkelijk.

Voor de studenten die deze week de Inkom hadden, waren het ook keuzemomenten. Wat ga ik studeren? Waar, aan welke universiteit wil ik gaan studeren? Bij welke studentenvereniging wil ik mij aansluiten? Kies ik er voor om ook iets te doen aan spiritualiteit, aan geloofsverdieping, en ga ik op zoek naar het studentenpastoraat? Ja, daar moet je voor kiezen.

Er zijn er onder ons, mensen, ook, die niet kiezen. Dat is gemakkelijker. Hoef je je geen vragen te stellen. Dat zijn al die mensen die uit onverschilligheid niet kiezen, niet voor, niet tegen, maar geen keuze maken, gewoon wegblijven.

Dat zijn ook al die mensen die wij hier in de kerk missen, die niet kiezen. Vaak hebben ze ook niets meer te kiezen, gewoonweg omdat ze niets meer weten. En als je niets weet, als je geen informatie hebt, kun je ook niet kiezen. Maar het zijn ook al die mensen die bewust wegblijven. Die de keuze hebben gemaakt om de kerk te verlaten. Meestal gaat dat stilletjes, geleidelijk. Dat zijn al die mensen die gedoopt zijn, misschien nog de Eerste Communie gedaan, wellicht nog het Vormsel, en er dan voor kiezen niet meer terug te komen. We weten het allemaal, het Rijke Roomsche Leven, zoals we dat toen noemden, dat de ouderen onder ons nog hebben meegemaakt, de volle kerken, die tijd is voorbij, de kerken zijn leeggelopen. Al die mensen hebben dus een andere keuze gemaakt.

De Evangelietekst die we zojuist lezen is ook een keuzemoment. Maar het moment waarop het gebeurt is natuurlijk niet toevallig. Het is niet zomaar een kleine woordenwisseling, een incidentje. Het gebeurt niet voor niets bij deze passage uit het Evangelie van Johannes. Al sinds

zeven zondagen, sinds einde juli, lezen wij het hele 6^e hoofdstuk uit het Evangelie van Johannes, volledig, iedere zondag een stukje. Het ging over de gave van het brood, over manna in de woestijn, over Jezus die zélf het brood uit de hemel is, over Jezus' vlees en bloed als drank. En het ging dus tegelijkertijd over het geloof in de persoon van Jezus. En al deze thema's komen uiteindelijk samen in de Eucharistie. En dat is precies het moment dat Jezus aan zijn apostelen vraagt om een keuze te maken. Dat is het breekpunt. Kiezen jullie voor mij, of gaan jullie weg?

En wij dan, kiezen wij voor hem, voor Jezus, of gaan we weg? De keuze van de apostel Petrus kennen we: "Heer, naar wie zouden wij anders gaan?" Dat was de keuze van Petrus. Dat is ook mijn keuze. Nu mag u zelf kiezen.

Régis de la Haye, diaken