

B – 6^e zondag door het jaar – 13/14 februari 2021

Lev 13,1-2.45-46; 1 Kor 10,31 - 11,1; Mc 1,40-45 (genezing van de melaatse)

De zieke medemens

Je zou bijna zeggen dat de lezingen van deze zondag door onze kerk expres voor vandaag zijn gekozen. Het gaat namelijk over een zieke die door Jezus genezen wordt. Alweer? Hoor ik u al zeggen. Inderdaad, de afgelopen weken ging het in de evangelielezingen door de week ook al over zieken, die door Jezus op zijn tochten door het land Israël genezen worden. En vorige zondag ook weer, en de zondag daarvoor ook al. Bovendien herdachten wij afgelopen donderdag het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, dat u via streaming en internet hebt kunnen volgen vanuit de Lourdeskerk hier in het Wittevrouwenveld. Sinds enkele jaren is 11 februari, feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, ook Wereldziekendag. In al die lezingen uit de Heilige Schrift, de laatste weken, hebben we Jezus zien rondlopen tussen zieke mensen, die soms met massa's naar Hem toekwamen, en Hij bracht hen genezing.

Vandaag gaat het over melaatsheid, een besmettelijke ziekte, en van besmettelijke ziektes daar weten wij op het ogenblik alles van, met de Coronacrisis. En we hoorden in de eerste lezing uit het boek Leviticus, welke strenge regels er toentertijd golden om besmettingen te voorkomen: “Onrein!” roepen (de voorloper van de Corona-app), thuis blijven (we noemen dat nu lockdown), niet bij elkaar komen (we noemen dat nu avondklok, isoleren en quarantaine, sluiting van winkels, café's en andere plaatsen waar je je elkaar ontmoet). Mensen met een besmettelijke ziekte werden in Jezus' tijd gewoon uit de samenleving verwijderd. Apart gezet. Mochten met niemand in contact komen. Dat doen wij nu ook, tengevolge van het besmettelijke Covid.

Vandaag komt een melaatse naar Jezus toe, en hij zegt hem: “Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen”. De man houdt zich aan geen enkele regel van de RIVM. Hij houdt geen afstand, geen anderhalve meter, hij spreekt zonder mondkapje. Hij zou zo door de ME opgepakt kunnen worden. Jezus overigens ook. Jezus steekt zijn hand uit, zonder die eerst te wassen met handgel. Jezus raakt de melaatse aan, tegen alle regels. En Hij zegt hem: “Ik wil, word rein”. Je mag niet praten dichtbij iemands gezicht, want het virus wordt overgedragen via kleine druppeltjes die vrijkomen wanneer je spreekt of zelfs wanneer je zingt. Omdat volgens de Joodse wet iemand die genezen was, zich aan de priesters moet laten zien, stuurt Jezus hem naar de priester in de tempel. Zoals wij iemand die genezen is, voor controle nog even naar de dokter sturen. Maar de man doet het niet. In plaats daarvan gaat hij zijn genezing overal rondbazuinen.

Met andere woorden, hier gebeurt precies alles wat niet mag. Jezus gaat gewoon tegen de regels in. Wil Jezus ons hiermee vandaag zeggen dat wij, zoals Hij vandaag, ons maar niet aan de regels moeten houden? Dat lijkt mij niet verstandig. Het is de enige manier om het virus buiten de deur te houden. Het virus heeft al genoeg schade aangericht. De kranten staan er de laatste weken vol van: mensen die werkeloos worden, bedrijven die failliet gaan, scholieren die een jaar op achterstand raken, grote psychische problemen, overgewicht bij jongeren en “corona-kilos”. En overal “corona-moeheid”.

Maar waarom neemt de evangelist Marcus nu net dit verhaal op in zijn evangelie? Een verhaal waar niemand zich aan de regels houdt, had hij eigenlijk beter kunnen weglaten.... Waarom neemt hij het tóch op in zijn evangelie? Niet vanwege het bijzondere van de genezing. Jezus geneest. Jezus geneest altijd. Wat het evangelie van vandaag ons laat zien, is vooral hoe Jezus met zieken omgaat, dat Jezus, hoe groot het risico ook is, ze niet uitsluit, integendeel. Jezus

moet gedacht hebben: ook al word ik misschien besmet met lepra, die zieke man gaat voor, die heeft voorrang.

Jezus leert ons vandaag dat de zieke medemens altijd voorrang heeft, welke beperkingen wij ook menen te moeten stellen. Geen enkele zieke mens wordt door Jezus in lockdown gezet, afgezonderd, integendeel. Jezus ontmoet de zieke mens, Hij raakt hem zelfs aan, zoals vandaag, ook al mocht dat niet van de dokter. Hij laat zien hoe wij met de zieke medemens moeten omgaan. Medelijden in plaats van hardheid. *“Door medelijden bewogen...”*, zo staat vandaag in de Evangelietekst. Aanraking in plaats van afstoting. Genezing in plaats van ziekte.

Dat is ook precies wat wij in Lourdes kunnen zien, waar alles draait, niet om de gezonde, jonge, actieve, sympathieke tweeverdieners en flitsende mensen, maar om de zieken, die niets meer kunnen, niets meer waard zijn. Of misschien juist heel veel waard zijn ...? In Lourdes mág je ziek zijn. In Lourdes hoor je erbij. Mensen die in de normale samenleving er niet bij horen, staan hier op de voornaamste plek.

Zo is dat ook bij Jezus. De lepralijder, de uitgestotene, de zieke, die staat bij Jezus op de eerste plaats. Daar doet Hij het voor. En daarmee is Jezus, alweer een keer, ons voorbeeld.

Régis de la Haye, diaken