

Op 20 januari hebben misschien velen van ons naar twee toespraken geluisterd. Een toespraak was de persconferentie van premier Rutte over de corona maatregelen. Hij zei wat wij burgers moeten doen om het virus onder controle te krijgen voor een betere toekomst. De tweede toespraak was die van de nieuwe president van de Verenigde Staten, Joe Biden. Het hoogtepunt daarin was de eenheid van het land voor een betere toekomst. Beide toespraken waren eigenlijk gericht op een betere toekomst.

In de lezingen van vandaag horen we ook twee toespraken: in de eerste lezing de toespraak van de profeet Jona tot de mensen van Ninive. Jona hield zijn toespraak om de mensen van Ninive te beschermen tegen toekomstig gevaar. In het Marcusevangelie hoorden wij de eerste toespraak van Jezus. Zij bevat geen gewone boodschap, maar Gods Blijde Boodschap. Die is ook gericht op een goede toekomst. *“De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap”*.

Er staan twee bijzondere woorden in Jezus' toespraak: *'tijd'* en *'bekeren'*. In de oorspronkelijke Grieks tekst staat: *'kairos'* en *'metanoia'*. Het normale woord voor *'tijd'* in het Grieks is *'chronos'*, maar hier gebruikt de evangelist *'kairos'*. *'Kairos'* betekent een beslissende tijd. Het andere woord *'metanoia'* wordt vertaald met *'bekering'*. Als we het woord *bekering* horen, denken we meteen aan een schuldgevoel. Maar *'metanoia'* betekent meer dan een schuldgevoel. Het is een kijken vanuit een ander perspectief naar het leven, een nieuwe visie op ons leven. Dus *bekering* begint met een nieuwe visie en dan zien wij wat in ons vroegere leven niet goed was.

Dan komt de volgende stap, namelijk het geloven in de Blijde Boodschap. Maar wij horen niet wat die *'Blijde Boodschap'* is. Wat is die Blijde Boodschap? Jezus zelf is de Blijde Boodschap, de uitnodiging om in Hem zelf te geloven.

Hoe kunnen we die uitnodiging van Jezus vervullen? Het antwoord vinden we in de eerste vier leerlingen. Toen Jezus, de Blijde Boodschap, hen riep, beslisten ze om Hem te volgen. Terstond lieten ze al hun levenszorgen achter en volgden Hem. Op dat beslissende moment bekeerden ze zich en geloofden zij in de Blijde boodschap die Jezus is. Wij zien in de verdere geschiedenis hoe gelukkig hun toekomst werd.

De toespraak van de profeet Jona was ook een oproep tot de mensen van Ninive om zich te bekeren en te geloven in God. Wij zien in de verdere geschiedenis hoe gelukkig hun toekomst werd.

Nu is ook voor ons de ‘kairos’, de beslissende tijd voor een gelukkige toekomst. Een tijd voor ‘metanoia’, voor een nieuwe visie op ons leven voor een goede toekomst. De mensen van Ninive en de leerlingen van Jezus zijn onze voorbeelden. Horen we de Blijde Boodschap als Hij roept: “Komt, volgt Mij”.

*John Ashirvadam, Diaken Assistent*