

A - 15<sup>e</sup> zondag - 12 juli 2020

Jes 55,10-11; Rom 8,18-23; Mt 13,2-23 (de Zaaier ging uit om te zaaien)

### gratis

“Een zaaier ging uit om te zaaien....” Jezus vertelt vaak parabels, gelijkenissen. En het is opmerkelijk dat hij die gelijkenissen niet altijd uitlegt, integendeel, dat Hij slechts af en toe, heel spaarzaam, een parabel uitlegt. Vandaag doet hij dat wèl, maar alleen op de uitdrukkelijk vraag van de leerlingen. En dan nog. Dan nog, zegt Jezus, als ik spreek in gelijkenissen, zijn er velen die oren hebben maar niet horen, en die ogen hebben maar niet zien. Met andere woorden, een parabel, een gelijkenis, moet je zèlf begrijpen, moet je zèlf interpreteren. Een parabel zet aan tot nadenken. Het is alsof Jezus bij iedere gelijkenis zegt: “denk er maar eens goed over na”.

Jezus geeft vandaag één uitleg. De zaaier is “het Woord van het Koninkrijk”, met andere woorden: God. God is het die het Woord uitzaait. Maar bij de ene persoon verstikt het zaad, bij een andere persoon dringt het niet door, maar bij een derde persoon levert het vrucht op.

Maar omdat Jezus ons vraagt om zèlf na te denken, de ogen en de oren te openen om de gelijkenis te begrijpen, kunnen wij deze parabel ook anders lezen. Want die weg, die rotsgrond, die ondiepe grond, dat onkruid en die vruchtbare grond, die het zaad wel of niet opnemen, dat kunnen verschillende mensen zijn die het woord van God wel of niet aannemen, maar dat kan ik misschien ook zèlf zijn. Naar gelang de momenten in mijn leven dat ik wel of niet ontvankelijk ben geweest voor de Blijde Boodschap. Er zijn in mijn leven ook momenten dat ik voor God rotsgrond ben, of onkruid, er zijn in mijn leven ook momenten dat ik het Woord van God laat verstikken, maar hopelijk zijn er in mijn leven ook af en toe vruchtbare momenten. Ja, zo zou je de gelijkenis ook kunnen lezen.

Maar ik zie nog een andere insteek, nog een andere manier om deze parabel te lezen. Want, wie is eigenlijk die zaaier? God, zult u mij zeggen. Natuurlijk. Dat is één uitleg. Maar we kunnen de gelijkenis ook omkeren.

Ja, wat is eigenlijk een zaaier? Een zaaier is iemand die weggeeft, breed uitstrooit, vaak zonder te weten of het wel op de goede bestemming komt. Een zaaier is iemand die niet kijkt waar het zaad terecht komt, niet naar de grond gaat kijken om berekeningen te maken. Een zaaier is iemand die niet berekent, die niet telt.

Die zaaiers, zijn ook wij dat niet? Misschien mag ik dat ook af en toe zijn? Wij zijn allemaal zaaiers, wij zijn allemaal mensen breeduit weggeven,

Ouders die geen uren tellen voor hun kinderen, en hen het beste meegeven. En ook al beantwoorden kinderen soms niet aan de verwachtingen van hun ouders, de ouders zullen liefde blijven zaaien. Zonder te rekenen.

Onderwijzers en docenten die zich inzetten voor hun leerlingen, zelfs nog buiten de lesuren, en die, ondanks de slechte rapportcijfers, blijven werken voor hun leerlingen, en niet zeggen: 'dat wordt toch niets' ... Nee, ze blijven motivatie zaaien.

Vrijwilligers die hun tijd niet tellen, en altijd bereid zijn om te helpen als dat nodig is. Die geen beloning hoeven, die het doen uit aardigheid, uit behulpzaamheid, gratis en voor niets.

Misschien wil Jezus ook zo iets zeggen met zijn gelijkenis van de zaaier. Want die zaaier is toch een eigenaardig iemand. Er is geen boer, geen tuinier, die zomaar, in het wilde weg, zijn duur gekochte zaadjes in het rond strooit. Maar Jezus geeft geen cursus economie, geen landbouwcursus, Jezus geeft levenslessen, Hij spreekt over de Blijde Boodschap, Hij spreekt over God die liefde is. En God is nu eenmaal die zaaier die breeduit zaait, breeduit liefde zaait, zonder te kijken waar dat zaad terecht komt. En daarmee vraagt Hij ons om ook zo te leven.

Strooi maar uit, gooi maar weg, geef maar weg, doet er niet toe waar het terecht komt, doe maar goed, geef maar gratis weg, doe het maar uit liefde, wees ruimhartig, wees vrijgevig, doe eens iets gratis.

Van de zaaier mogen we vandaag leren dat we soms best dingen kunnen doen, zomaar, gratis, weggeven, zonder er iets voor terug te krijgen.

Mogen wij allen in ons leven zijn als zaaiers, die alsmaar uitgaan om te zaaien.

Régis de la Haye, diaken