

A - 13^e zondag door het jaar - 28 juni 2020 - OLV

2 Koningen 4,8-11.14-16a; Rom 6,3b-4.8-11; Mat 10,37-42

niet "of of", maar "en en"

"Geloven doe je in de kerk", het is een oud welbekend Nederlands gezegde. Het betekent dat je bepaalde dingen goed gescheiden moet houden. Dit wel, en dit niet. Vandaag dit en morgen dat, alles op zijn tijd.

Hieraan dacht ik bij het lezen van die bekende uitspraak van Jezus: "Wie zijn vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig". Het is harde taal. En eigenaardig: als ik Jezus wil volgen, mag ik dan niet van mijn vader en mijn moeder houden? Kom nou! Zou Jezus zelf niet van zijn moeder gehouden hebben? Natuurlijk zullen de Bijbelgeleerden dan zeggen dat het een bekende stijlfiguur is van oosterse overdrijving. Een beeldspraak met extreme overdrijvingen om iets duidelijk te maken. Zoals die balk en die splinter in het oog. Zo overdreven kan het natuurlijk niet.

Maar wat bedoelt Jezus met een dergelijke uitspraak? Het gaat blijkbaar over een keuze die gemaakt wordt. De keuze van: ofwel vader en moeder beminnen, ofwel Jezus volgen. De keuze van: iemand meer beminnen dan een ander. Of zijn kruis wel op niet opnemen. Door iets te verkiezen boven iets anders, maakt men een keuze. Het gaat om de keuze die je maakt. Dan zijn er twee dingen, en men kiest voor het ene sluit het andere uit.

Jezus zegt dus niet dat wij die keuze moeten maken. Hij zegt: "wie die keuze maakt, wie die tweedeling maakt, wie kiest voor één van de twee, en dat betekent dat, degene die die keuze maakt, de andere keuze uitsluit.

Het is dus de vraag naar de tweedelingen. Een tweedeling tussen vader en moeder aan de ene kan en Jezus aan de andere kant. Jezus volgen of Jezus niet volgen?

Is het "of of", of is het "en en". Maar niet Jezus maakt die keuze, die tweedeling. Wij. Bij Jezus is het in ieder geval en en. De tweedelingen die wij zo graag aanbrengen, brengt Jezus bij elkaar, Hij maakt er een eenheid van. Het is het een en het ander. "Wie u opneemt, neemt mij op", zegt Jezus, en tegelijkertijd, "wie Mij opneemt, neem ook Hem op die Mij gezonden heeft", met andere woorden God zelf. "Wie een profeet opneemt omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen, "en wie een deugdzaam mens opneemt omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen".

Jezus maak geen onderscheid, brengt geen tweedeling aan, geen compartimenten. En ook wij moeten geen onderscheid maken. Ik bemin mijn vader en mijn moeder, en ik bemin Jezus. Die twee gaan samen, het is één en dezelfde liefde.

"Geloven doe je in de kerk", zeiden ze vroeger. Ja, zo ga je door met je leven in te delen in compartimenten. Als je echt gelooft, doe je dat niet alleen in de kerk, maar gaat het geloof heel je leven doortrekken. Paulus zegt precies hetzelfde, vandaag, in de Brief aan de Romeinen waaruit we zojuist een stukje lazen: "Door het doopsel zijn wij één geworden met Christus".

Geloven doe je in de kerk, geloven doe je op je werk, geloven doe je op straat, geloven doe je

in de kroeg, geloven doe je in de winkel, geloven doe je op de markt, en geloven doe je in de kerk.

Régis de la Haye, diaken