

**A – Heilige Familie** – 28/29 december 2019 – Sint-Pieter  
Sir 3,2-7.12-14; Kol 3,12-21; Mat 2,13-15;19-23

### **Een model-gezin?**

De Heilige Familie, het heilig huisgezin, wordt ons door de Kerk voorgehouden als een model om na te leven. Vandaar het feest van vandaag, op de zondag na Kerstmis, de geboorte van Jezus. De Kerk wil daarmee de huiselijke plichten in het licht zetten, naar het voorbeeld van het heilig Huisgezin van Nazareth. De Heilige Familie wordt ons dan ook als voorbeeld gesteld. Het was een model-gezinnetje.

Maar was het wel een model-gezin? Ja en nee.

Nee, geen model, want de verlovingstijd begon al slecht, met de knagende twijfel van de jonge bruidegom die merkt dat zijn bruid zwanger is, terwijl hij heel goed weet dat er nog niets gebeurd is. Een relatie die op springen staat. Jozef denkt aan scheiding.

Nee, de Heilige Familie is geen model-gezin, want een één-kind-gezin komt zelfs in onze tijd niet voor (behalve in China waar het door de communistische partij wordt opgelegd). Weet u nog van de grote gezinnen van vroeger? Bij mijn overgrootouders hier in Sint-Pieter 13 kinderen, en bij mijn vader thuis waren ze met z'n zestienen. Een normaal gezin tegenwoordig is toch wel 2, 3 of 4 kinderen. Of was er met het gezin van Jozef, Maria en Jezus misschien iets bijzonders aan de hand?

Nee, geen voorbeeld om na te leven, want het is toch onverantwoord om een hoogzwangere vrouw honderden kilometers te laten reizen voor een volkstelling. En een bevalling zonder vroedvrouw, zonder medische hulp, bijna aan de kant van de straat, in een garage, is ook iets dat je niemand toewenst.

Een model-gezin? Zeker niet, wanneer dit vluchtelingengezin wegens de politieke spanningen, gevaar voor liquidatie, moet vluchten. Jozef was van het huis van David, dus behoorde tot de koninklijke familie, maar kon niet anders dan te vluchten naar een buurland om daar politiek asiel aan te vragen. Want in zijn eigen land had een genocide plaats, een etnische zuivering. Een normaal gezin? Nee dus. Slachtoffer van het beleid van een bloeddorstige dictator.

En wanneer het gezin terugkomt in Judea, is er een nieuwe koning, even bloeddorstig als zijn vader Herodes. Jozef voelt zich niet veilig, en gaat wonen in een heel andere streek, ver weg, Galilea van de heidenen.

En dan die zoon, Jezus, die nogal eigzinnig is, die op bedevaart naar de Tempel in Jerusalem zijn ouders in de steek laat, en wanneer ze hem terugvinden een brutaal antwoord geeft. Prepuberaal gedrag, zou je zeggen. Lastige puber.

Een model-gezin? Nee, de Heilige Familie is geen gezin zoals we ons het ideale gezin voorstellen, in een vredevol land. Het gezin beleeft dingen die we geen enkel gezin zouden toewensen.

Een model-gezin? Ja, van de andere kant, helaas wel. De Heilige Familie staat

model voor alles wat gezinnen in onze tijd, hier en overal in de wereld moeten beleven.

De Heilige Familie staat model voor de periodes van twijfel, die er in ieder huwelijk zijn. Dat de een of de ander serieus denkt aan scheiding. En toch trouw blijft.

Maria staat model voor al die hoogzwangere vrouwen die kilometers moeten lopen, migrantenvrouwen, nu in onze tijd, die bevallen aan de kant van de weg, of in vluchtelingenkampen.

De Heilige Familie staat model voor al die gezinnen die moeten vluchten voor politiek geweld, voor oorlog, vluchtelingengezinnen die genocide of uitmoording van een bepaalde bevolkingsgroep, massamoorden in eigen land moet ontvluchten. Migrantengedachten die nergens welkom zijn.

De Heilige Familie staat model voor al die ouders die zich afvragen, wat er van hun kinderen gaat worden, hoe hun zoon het zal redden in een harde samenleving. Voor al die ouders die hun kinderen niet begrijpen.

De Heilige Familie is een gezin dat klappen kreeg, harde dingen te verwerken kreeg. Maar daarmee staat de Heilige Familie ook model voor al onze gezinnen, en nog in het meest voor probleem-gezinnen, voor gezinnen in oorlogsgebieden. Alles wat gezinnen in onze tijd kunnen beleven, zelfs de meest erge zaken heeft de Heilige Familie meegemaakt.

En daarmee is de Heilige Familie inderdaad een model voor de gezinnen van onze tijd.

*Régis de la Haye, diaken*