



parochieblad

Onze Lieve Vrouw Sint Pieter

nummer 9

september 2019, jaargang 2

In memoriam pastoor Mgr. Dr. Ben Janssens



Op donderdagavond 8 augustus en vrijdagmorgen 9 augustus 2019 hebben wij met verdriet en dankbaarheid afscheid genomen van onze geliefde priester-assistent: pastoor Mgr. Dr. Ben Janssens. Na een lange lijdensweg is hij op vrijdag, 2 augustus, in Zorgcentrum De Zeven Bronnen zacht gestorven. Het deed ons pijn om te zien, hoe hij lichamelijk en geestelijk steeds meer moest afgeven. Een welbesteed leven van priesterlijke dienstbaarheid is ten einde gekomen. Graag hadden wij hem nog veel jaren in ons midden gehad, al was zijn sterven een verlossing voor hem. Het is goed zo. Hij mag nu bij God thuiskomen.

Ben Janssens werd op 7 maart 1944 geboren in Papenhoven. Hij studeerde aan het vroegere Grootseminarie in Roermond en daarna in Rome. Op 6 september 1970 werd hij in de parochiekerk van zijn woonplaats Grevenbicht tot priester gewijd door Mgr. Beel. Na zijn promotie in 1976 aan de pauselijke universiteit Gregoriana tot doctor in de theologie, was hij als kapelaan werkzaam in de parochie van Onze Lieve Vrouw, daarna als pastoor in de parochies van Guttecoven, Haanrade, Bingelrade en Jabeek.

Zijn hart ging het meeste uit naar het doceren van fundamentele theologie en dogmatiek. Bijna 35 jaar lang heeft hij gedoceerd en vorming gegeven aan priesters, diakens, pastorale medewerkers en vrijwilligers in de diverse opleidingen in ons bisdom en in Den Bosch. In 1999 benoemde de bisschop hem tot kanunnik van het kathedraal kapittel. De paus eerde hem in 2002 met de titel 'Kapelaan van Zijne Heiligheid' (de monseigneurstitel).

Ben Janssens was een sympathieke, milde en wijze priester. De mensen hadden graag met hem van doen. Hij was een man van vrede en harmonie. Zijn verkondiging was tegelijk duidelijk en gematigd; hij kende de theologie en tegelijk de ontwikkelingen in de samenleving en wist mensen aan te spreken. Als lid van ons pastorale team was Ben een wijze en sympathieke collega. Hij hield van gezelligheid en maakte graag grapjes. 'Doctor anecdoticus' noemden wij hem. Hij had een uitstekend geheugen en kon moeiteloos vermakelijke verhalen uit zijn eigen geschiedenis en uit die van collega's opdissen. Een beetje aangedikt natuurlijk, maar altijd leuk. Zo blijven wij ons hem herinneren: een beminnelijke, eenvoudige, hartelijke priester en docent. Beste Ben, bedankt voor jouw priesterlijke leven en werken. Wij zullen jou missen. Adieu, tot ziens bij God.

*Namens het pastorale team en de kerkbesturen,
pastoor Jan Vries*

Zomerooster H. Missen OLV en STP 22 juli 2019 t/m 15 september 2019

Vanaf maandag 22 juli 2019 tot en met zondag 15 september 2019 zal het volgende zomerooster gelden:

OLV: door de week elke dag om 9.30 uur

Zondagsmissen: za 9.30 en 17.00 uur, zo 9.00 en 11.00 uur

STP: dinsdagavond 19.00 uur BE

Zondagsmissen: za 18.30 BE, in even weken zo 10.00 uur BO,
in oneven weken zo 10.00 uur BE

Lambertuskapel: woensdag 8.30 uur (NB niet om 9.00 uur)

Vervoer naar H. Mis Kerk St. Pieter Boven

Tijdens het zomerooster is op de zondagen 1 september en 15 september om 10.00 uur een H. Mis in de kerk St. Pieter Beneden en op de zondagen 25 augustus en 8 september om 10.00 uur een H. Mis in de kerk St. Pieter Boven.

Mensen die de H. Mis in de kerk Boven willen bijwonen en een probleem hebben met het vervoer, kunnen zich opgeven bij het Parochiekantoor, tel.nr. 043-3214694 met vermelding van naam en datum. Er staat om 9.45 uur een auto klaar op het kerkplein St. Pieter Beneden om u naar de kerk van St. Pieter Boven te brengen en na de mis weer terug te brengen naar het kerkplein van St. Pieter Beneden.

Mochten er mensen zijn die vervoer nodig hebben om de H. Mis in de kerk beneden bij te wonen, dan kunnen zij zich ook melden bij het Parochiekantoor.

Het Kerkbestuur

Kinderwoorddienst 1 september 2019 om 10.00 uur in de kerk Sint Pieter Beneden

Thema: 'backpack blessing' - zegenen van je schoolrugzak. De school is weer begonnen. We hebben alles klaargemaakt voor de eerste schooldag.



De rugzak (*de backpack*), misschien wel een nieuwe, hebben we gevuld en zit vol spulletjes voor het nieuwe schooljaar.

Ook zeggen we wel eens dat alles wat we geleerd hebben en in ons hoofd zit, dat we dat meenemen in de 'rugzak' van ons leven.

Je mag op 1 september je rugzak meenemen naar de kerk. Deze leg je dan op de trappen bij het altaar.

De pastoor wilt graag de rugzakken zegenen met het heilige water.

De pastoor en wij allemaal vragen aan God, om jou en het nieuwe schooljaar te zegenen, zodat jij een fijn en goed schooljaar krijgt.

Dat noemen wij: de '*backpack blessing*'.

Tijdens de kinderwoorddienst willen wij hierover met jullie praten.

Kom jij ook? We zien je graag! Denk er aan: de Mis begint om 10.00u.

Kerkkoor St. Cecilia Beneden

De vakanties zijn weer voorbij. Ook ons koor begint weer met veel plezier te repeteren voor het komende seizoen. Voor nieuwe leden is dit een heel geschikt tijdstip om in te stappen. We beginnen weer aan een nieuw muzikaal programma. En, u voelt het al, natuurlijk zijn altijd nog zangers en zangeressen van harte welkom om ons gezellig koor te versterken. Vooral "mannen gezocht". Wie durft?

Schroom niet eens geheel vrijblijvend te komen kijken en luisteren tijdens een repetitie. De repetitie is elke donderdag van 19.45u tot 21.45u in het Pieterkelderke.

Expositie "Limburgse kunst, een verzamelaarskeuze"

Zondag 25 augustus jl. vond in de kruisgang van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek de druk bezochte opening van deze expositie plaats.

De expositie is samengesteld uit de kunstverzameling van Ton Cremers en bestaat uit werken van bekende Limburgse kunstenaars.

Er zijn mooie stadsgezichten van Maastricht uit de periode 1910-1940 alsmede voorstellingen van de basiliek en de Sterre der Zee.

De expositie in de kruisgang is nog te bezichtigen tot en met 10 oktober a.s., dagelijks van 13.00 tot 17.00 uur.

Nationale Ziekendag en collecte Zonnebloemafdeling St. Pieter

In het weekend van 7 en 8 september wordt er in het hele land weer de Nationale Ziekendag gehouden om aandacht te vragen voor onze

zieke medemens. Tijdens de diensten in de beide kerken van St. Pieter mogen we weer collecteren ten bate van het werk van de Zonnebloem in onze wijk. Onze Zonnebloemvrijwilligers brengen regelmatig een bezoek aan mensen die vanwege hun leeftijd of lichamelijke handicap moeilijk of niet meer uit huis komen. Ook organiseren we jaarlijks enkele activiteiten, zodat zij in de gelegenheid zijn anderen te ontmoeten. Door uw bijdrage aan deze collecte steunt u dit belangrijke werk.

De Zonnebloemafdeling van St. Pieter

Ziekenzalving - 13 september 2019

Op vrijdag 13 september om 14.30 uur zal in de kerk van St. Pieter Beneden het sacrament van de Zieken (Ziekenzalving) worden toegediend aan mensen, die door ziekte of ouderdom verzwakt zijn en wat kracht/genade van "Boven" kunnen gebruiken.

In dit sacrament mag u ervaren dat u, in deze moeilijke periode van uw leven, er niet alleen voor staat. Zowel parochianen van St. Pieter als van de O.L.V.-basiliek zijn hierbij van harte welkom. De viering zal ongeveer een uur duren en daarna is er nog een samenzijn met koffie/thee en vlaai in het Pieterkelderke, St. Willibrordusstraat 12.

Als u mee wilt doen: graag even doorgeven aan het Parochiekantoor van St. Pieter, tel. 3214694. Ook als u dit sacrament al eens ontvangen hebt, kunt u gerust weer mee doen. Ook dan, toch graag doorgeven dat u komt. Mocht u problemen hebben met vervoer, meldt dit bij opgave.

75 Jaar Bevrijding - Bidweg van de Sterre der Zee

In het weekend van 14 en 15 september herdenken wij in Maastricht, dat onze stad op het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 14 september 1944, werd bevrijd.

Kort daarna, in oktober 1944, namen vier Maastrichtenaren, de heren Emile Batta, André Brandsma, Robert Otten en Johan van de Ven, het initiatief van een handtekeningenactie, waarbij Maastrichtenaren uit alle parochies van de stad zich verplichtten om iedere maand op zaterdag de Bidweg te lopen, uit dankbaarheid voor het feit dat Maastricht in de oorlog gespaard was gebleven, en om te bidden om vrede.

In totaal 10.474 Maastrichtenaren uit alle parochies hebben toen hun handtekening geplaatst, en hebben zich zodoende ieder persoonlijk verplicht om de Bidweg iedere maand te lopen. De initiatiefnemers kregen ook steun van de dekens van Maastricht en Wyck en van de 56 pastoors, kapelaans en paters die toen actief waren in de zielzorg.

Alle handtekeningen werden geplakt in een dikke boekband, waarbij G. Viegen een plechtige tekst kalligrafeerde. De bundel wordt nog altijd zorgvuldig bewaard in het parochiearchief van de Onze Lieve Vrouwekerk, dat berust bij het Rijksarchief in de Sint-Pieterstraat.

In het najaar 1944 waren Midden- en Noord-Limburg nog niet bevrijd en gezien de oorlogssituatie, kon er dus geen contact zijn met vader-bisschop mgr. Lemmens in Roermond.

Het pastoraal team van de Onze Lieve Vrouwekerk heeft besloten om in het kader van de herdenking van 75 jaar Bevrijding, deze Bidweg te organiseren op zaterdag 14 september, dag van de bevrijding van Maastricht. De Bidweg is opgenomen in het programma van de Provincie Limburg en de Gemeente Maastricht van de herdenkingen van 75 Jaar Bevrijding en zal om 19:00 uur vertrekken vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk, en dan de eeuwenoude route volgen: Onze Lieve Vrouweplein, Cortenstraat, Witmakersstraat, Kapoenstraat, Lenculenstraat, Bouillonstraat, Papenstraat, Bredestraat, Onze Lieve Vrouweplein en terug naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het beeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee wordt gedragen door het Dragergilde en begeleid door de Broederschap van Onze Lieve Vrouw. En uiteraard iedereen zich erbij aansluiten. Er zal gebeden worden uit dankbaarheid dat Maastricht in de Tweede Wereldoorlog gespaard is gebleven van al te ernstige schade en om vrede. Gebed voor vrede in de wereld is helaas nog altijd actueel. En we herdenken ook alle slachtoffers van het oorlogsgeweld.

75 Jaar Bevrijding – Oecumene

Van 12 t/m 15 september viert Zuid Limburg dat zij 75 jaar geleden is bevrijd. Omdat wij daar dankbaar voor zijn, organiseert de Raad van Kerken Maastricht zondag 15 september om 10.00 uur een oecumenische viering in de St. Jan. De bij de Raad aangesloten kerken werken daarin samen.

Het thema van de dienst is "verdraagzaam". Zonder verdraagzaamheid is het lastig om de vrede te bewaren. En we zijn nu juist zo blij dat het hier al 75 jaar vrede is en dat willen we ook graag zo houden. Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten in deze dienst.

Elly de Haan-Verduyn, Secretaris Raad van Kerken Maastricht

Kerk en Wereld – Noodkreet!

Wij schrokken erg van de alarmerende berichten die ons pasgeleden bereikten over de noodtoestand in het zuidwesten van India (een ons bekend gebied), dat onlangs zwaar getroffen werd door aanhoudende moessonregens met ernstige overstromingen en modderstromen als

gevolg. De ramp in deze arme regio heeft tot nu toe aan bijna 200 mensen het leven gekost en vele duizenden mensen, veel gezinnen met kinderen, zijn dakloos geworden. We dachten meteen aan onze 11 sponsorkindjes, die Kerk en Wereld, dankzij uw trouwe steun in het verleden heeft kunnen adopteren. Het is nog niet duidelijk welke families getroffen zijn en of er slachtoffertjes zijn onder de door ons gesponsorde kinderen. De nood is hoog, de toestand is kritiek.

"We request your helping hand in this situation to help us....!" Deze noodkreet uit het rampgebied kunnen wij toch echt niet naast ons neerleggen! Iedere financiële bijdrage is meer dan welkom!

Als u het nu eens meteen deed: Een bijdrage overmaken op ons banknummer NL05ABNA 0640183107 t.n.v. Kerk en Wereld OLV Tenhemelopneming en St.-Pieter onder vermelding van Ramp India.

Alle beetjes helpen! Maar meer mag ook. Iedere bijdrage is zeer welkom! Laten wij ons weer eens van onze beste kant laten zien!

Kerk en Wereld – Jos Burg-Gilissen

Musica Sacra 2019 - Bidden & Smeken – 19 t/m 22 sept. 2019

Van donderdag 19 t/m zondag 22 september vindt festival Musica Sacra plaats. Ook in de Basiliek is er een concert en speciale Hoogmis op 22 september om 10.00 uur. Het programma vindt u op www.musicasacramaastricht.nl

Bezoek Bisschop aan Dekenaat Maastricht – 13 t/m 15 sept. 2019

Onze bisschop Mgr. Drs. Harrie Smeets zal op 13, 14 en 15 september 2019 ter kennismaking het Dekenaat Maastricht bezoeken. Er is voor dit bezoek een uitgebreid programma opgesteld. Hij zal verschillende parochies bezoeken, over pastorale en diaconale projecten worden geïnformeerd, vieringen houden en priesters, diakens, kerkbesturen en vrijwilligers ontmoeten. Geïnteresseerde parochianen kunnen bij diverse vieringen en activiteiten aanwezig zijn:

Vrijdag 13 september 2019

16.30 uur: Heilige Mis in Basiliek van Meerssen

19.15 uur: deelname aan herdenking Bevrijding Maastricht

Zaterdag 14 september 2019

9.30–11.30 uur: wandeling van de kerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes via de Groene Loper naar het projectbureau A2 en het 'Leger des Heils'

17.00 uur: Heilige Mis met Lifeteen in Malberg

19.00 uur: Grote Bidweg met de Sterre der Zee; de bisschop neemt deel aan het slot ervan; aansluitend receptie in de kruisgang

Zondag 15 september 2019

10.00 uur: Heilige Mis in Amby

14.00 uur: wandeling vanaf uitzichtpunt Groeve (via Sint Pieter) naar St. Servaasbasiliek. Parochianen van St. Pieter worden uitgenodigd om bij de bezichtiging en de wandeling op de St. Pietersberg mee te gaan.

Vrijwilligersavond - 4 oktober 2019

Op vrijdag 4 oktober a.s. vindt, evenals voorgaande jaren, 's avonds in de Slouw een bijeenkomst plaats waar alle vrijwilligers van de parochie St. Pieter welkom zijn. Wij vragen u deze datum alvast in uw agenda te noteren. Een persoonlijke uitnodiging volgt.

Alfa Cursus

Vanaf september zullen in het Pieterkelderke elke laatste maandag van de maand van 19:00 tot 21:00 uur discussie- en vormingsavonden zijn rond het geloof.

Data: 30 september, 28 oktober, 25 november, 27 januari, 24 februari, 30 maart, 27 april, 25 mei en 29 juni.

Wij zullen de bekende methode van de Alfa Cursus gebruiken om over de kernpunten van ons geloof te discussiëren, als ook over de belangrijkste vragen over de zin van het leven. De avonden zullen beginnen met een gezellige bijeenkomst, waarna de gespreksleider het thema zal toelichten. Vervolgens is er gelegenheid om ideeën en meningen te wisselen met elkaar. Aan de hand van de discussie zal de gespreksleider een eindtoespraak geven over het thema. Ten slotte zullen wij eindigen met een gezellige borrel.

Sterre der zee pelgrimstocht – 5 oktober 2019

Het bisdomfeest van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee begint op zaterdag 5 oktober met de Pelgrims-voettocht vanaf de Sterre der Zee-kapel van Winthagen (Voerendaal) naar de Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee Basiliek in Maastricht. De pelgrims lopen dan vanaf station Voerendaal richting de kapel in Winthagen, waar de opening en reis-zegen om 9.15 uur zullen plaatsvinden. Via Schin op Geul en Houthem Sint Gerlach lopen we naar de basiliek van de Sterre der Zee in Maastricht, waar pastoor Vries ons rond 17.00 uur ons zal verwelkomen in de kapel van de Sterre der Zee. Hierna zal ter afsluiting een ontvangst zijn in de parochiezaal. Onderweg zijn twee momenten van rust en bezinning, om 11.30 uur in de kerk van Schin op Geul, en om 14.25 uur in de Gerlachuskerk in Houthem. Kapelaan Miguel zal ons de hele tocht vergezellen. Wie wil kan ook een gedeelte van de route lopen.

Het thema is dit jaar: "Met moeder Maria onderweg". Aanmelden hoeft niet, deelname is gratis. Deelname aan deze tocht geschiedt op eigen risico.

Parochiepelgrimage naar Madrid - 21 t/m 27 februari 2020

Van 21 t/m 27 februari 2020 zal ik op verzoek van verschillende parochianen een pelgrimage organiseren naar Madrid. De Stad Madrid heeft de speciale eer om een Heilig echtpaar als patroon te hebben: Sint Isidorus en Maria van het Hoofd (San Isidro y Maria de la Cabeza in het Spaans). Gedurende de reis zullen wij gelegenheid hebben om, vanuit een christelijk perspectief, de geschiedenis en cultuur van Madrid en omgeving te leren kennen. Er kunnen maximaal 30 personen mee.

De kosten zullen ongeveer € 600,00/€ 800,00 per persoon zijn.

Het programma is nog niet definitief, maar om u alvast een idee te geven van de parochiepelgrimage hieronder het concept-programma:

- vrijdag 21 febr. Vertrek naar Madrid en inchecken in hotel
- zaterdag 22 febr. Kathedraal, Koninklijke Paleis, Plaza Mayor, Plaza de España. Eucaristía Colegiata de San Isidro.
- zondag 23 febr. Museum el Prado, Parque del Buen Retiro, Museum Reina Sofia.
- maandag 24 febr. Bezoek aan de stad Toledo. H. Mis in de Kathedraal. Bezoek kasteel, synagoge en wandeling door de stad.
- dinsdag 25 febr. Bezoek aan de stad Segovia: Romeins aquaduct, Kathedraal, Kasteel, en H. Mis bij het graf van H. Johannes van het Kruis.
- woensdag 26 febr. Bezoek paleis van Alcala de Henares en Aswoensdagviering in de Kerk van Nuestra Señora de la Paloma.
- donderdag 27 feb. Uitchecken en terug naar Maastricht.

Heeft u interesse om mee te gaan, kom dan naar de informatieavond op zondag 22 september om 19.00 in het Pieterkelderke op Sint Pieter (Sint Willibrordusstraat 12).

Op deze informatieavond krijgt u nadere informatie over de kosten, het definitieve programma, details van het hotel en vervoer in Madrid. U kunt zich daarna opgeven bij Kapelaan Miguel, kapelaan@sterre-der-zee.nl, 06-26508619.

Kapelaan Miguel Pascual

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

OLV = Onze Lieve Vrouw; SPBE = Sint Pieter Beneden; SPBO = Sint Pieter Boven; Lamb = Lambertuskapel
G = Gedachtenis, VG = Vrije gedachtenis, F = Feest

Zaterdag 31 augustus – Maria op Zaterdag

OLV 9.30 H. Mis met samenzang t.e.v. Maria Sterre der Zee
SPBO 13.30 Huwelijk Bas Rempelberg en Gaby Hartmann
OLV 15.30-16.30 Biechtgelegenheid
OLV 17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
SPBE 18.30 H. Mis met samenzang

Zondag 1 september – Tweeëntwintigste zondag door het jaar

Ev: Lc. 14, 1+7-14

OLV 9.00 H. Mis; echtelieden Speet-Luder (st); overl. ouders Smeets-Frissen (st); Marie-Louise Schenk-Nieuwenhuis
OLV 11.00 Hoogmis m.m.v. Basilicakoor; Annelies Pieters-Gardeneers; Enny Wijnen; echtelieden Ten Horn-Schoonbrood (st); Henri Vojacek
SPBE 10.00 Kinderwoorddienst m.m.v. Schola en Familiekoor; jrd. Josephine Gulikers-Vrancken; Maria Ritzen-Dingelstadt (v.w. verjaardag) (st); Jo Sprokel; Men Seuren; Jean Dupont; Trees Vonken-Tielens
SPBE 18.00 Spaanstalige mis

Maandag 2 september

OLV 9.30 H. Mis
OLV 19.00 Openingsviering Vormsel in Crypte

Dinsdag 3 september – Feest van de verjaardag van de wijding van de kathedraal van het bisdom Roermond

OLV 9.30 H. Mis
SPBE 18.40 Vespers
SPBE 19.00 H. Mis; Michel en Marthe Debats-Muller; bijzondere intentie voor een gezin op voorspraak van Pater Pio

Woensdag 4 september – H. Gregorius de Grote, Paus en kerkleeraar (G)

Lamb 8.30 H. Mis; Winand en Mia Claessens-Huynen (st)
OLV 9.30 H. Mis; Bijzondere intentie

Donderdag 5 september

OLV 9.30 H. Mis

Vrijdag 6 september

OLV 9.30 H. Mis; echtelieden Hijnsen-Guisson (st); Theo Bovens

Zaterdag 7 september – Maria op zaterdag

Zonnebloem-collecte (STBO)

OLV 9.30 H.Mis met samenzang t.e.v. Maria Sterre der Zee; lev. en overl. leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee; overl. v.d.fam. Peltzer (st)

OLV 15.30-16.30 Biechtgelegenheid

OLV 17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

SPBE 18.30 H. Mis m.m.v. Cantores

Zondag 8 september – Drieëntwintigste zondag door het jaar

Ev: Lc. 14, 25-33

Zonnebloem-collecte (STBE)

OLV 9.00 H. Mis

SPBO 10.00 Hoogmis m.m.v. Ceciliakoor; zwd. Anneke Odekerken; 1^e jrd. Philip Soree; jrd. Victoire Cremers-Kerpen (st) en Tom Cremers (st); jrd. Jacqueline Lahaije-Berendschot (st); jrd. Harry en Annette Van den Hof-Bartels; Bert Klerken; Pater Jos Kolkman; Jean Meertens; Tiny Niesten-van de Ven; Martin Kusters; Joep Uiterwijk; Marthe Debats-Muller; Jeu Dijk

OLV 11.00 Hoogmis m.m.v. Männergesangverein Worringen; jrd. Jeanne Houben-Cortenraede

Maandag 9 september

OLV 9.30 H. Mis

Dinsdag 10 september

OLV 9.30 H. Mis

SPBE 18.40 Vespers

SPBE 19.00 H. Mis

Woensdag 11 september

Lamb 8.30 H. Mis

OLV 9.30 H. Mis; overl. ouders Wil en Gertruda Vosters-Wetzels

Donderdag 12 september – De heilige naam van Maria (VG)

OLV 9.30 H. Mis

Vrijdag 13 september – H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleeraar (G)

OLV 9.30 H. Mis; dankbaarheid voor een 50-jarig huwelijk

SPBE 14.30 Sacrament van de Zieken (ziekenzalving)

Zaterdag 14 september – Kruisverheffing (F)

OLV 9.30 H. Mis met samenzang t.e.v. Maria Sterre der Zee

OLV 15.30-16.30 Biechtgelegenheid

OLV 17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

SPBE 18.30 H. Mis met samenzang

Zondag 15 september – Vierentwintigste zondag door het jaar

Ev: Lc. 15, 1-32 of 15, 1-10

OLV 9.00 H. Mis

SPBE 10.00 Hoogmis m.m.v. Ceciliakoor en m.m.v. Les Bon Vivants en Les Belles Fleurs; jrd. Maria Ritzen-Dingelstadt (st); jrd. Mariange Boulanger; Manette Closset-Niël; Peter Meijers; Jean Bovy

OLV 11.00 Hoogmis m.m.v. schola Nova; zwd. Mgr. Dr. Ben Jansens; zwd. Ria Ramaekers; jrd. Wil Vosters; Gertruda Vosters-Wetzels; Rick Daniels

Einde zomerrooster

Maandag 16 september – HH. Cornelius, paus en Cyrianus, bisschop (G)

OLV 9.30 H. Mis

Dinsdag 17 september – H. Lambertus, bisschop (VG)

OLV 9.30 H. Mis

SPBE 18.40 Vespers

SPBE 19.00 H. Mis

Woensdag 18 september

Lamb 9.00 H. Mis

OLV 9.30 H. Mis

Donderdag 19 september

OLV 9.30 H. Mis

Vrijdag 20 september – HH. Andreas Kim Taegon, priester en Paulus Chong Hasang en gezellen

OLV 9.30 H. Mis

Zaterdag 21 september – H. Matteus, apostel (F)

OLV 9.30 H. Mis met samenzang t.e.v. Maria Sterre der Zee; Ben Teunissen; t.e.v. het Kostbaar Bloed van Onze Heer Jezus Christus

OLV 15.30-16.30 Biechtgelegenheid

OLV 17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

OLV 20:30 H. Mis Neocatechumenale gemeenschap

SPBE 18.30 H. Mis m.m.v. Cantores

Zondag 22 september – Vijfentwintigste zondag door het jaar

Ev: Lc. 16, 1-13 of 16, 10-13

OLV 9.00 H. Mis

SPBO 9.45 Hoogmis m.m.v. Ceciliakoor; Pierre en Anny Schroeders-van Hontem; Joep Uiterwijk; Marthe Debats-Muller; Pater Jos Kolkman; Marie-Louise Bonnemayers-Jongen; Els Devens-Dolhain (v,w. verjaardag); Puck Devens; Anneke Odekerken

OLV 10.00 Hoogmis m.m.v. Basilicakoor, Musica Sacra Missa Exaudi nos Arthur Meulemans

SPBE 11.15 Hoogmis m.m.v. Ceciliakoor

OLV 11.30 H. Mis; jrd. Gerda Janssen-Satijn

Maandag 23 september – H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio) (G)

OLV 9.30 H. Mis

Dinsdag 24 september

OLV 9.30 H. Mis

SPBE 18.40 Vespers

SPBE 19.00 H. Mis; Hans Raatz; Math Castermans

Woensdag 25 september

Lamb 9.00 H. Mis; Winand en Mia Claessens-Huynen (st)

OLV 9.30 H. Mis

Donderdag 26 september – HH. Cosmas en Damianus, martelaren (VG)

OLV 9.30 H. Mis

Vrijdag 27 september – H. Vincentius De Paul, priester (G)

OLV 9.30 H. Mis

Zaterdag 28 september – Maria op zaterdag

OLV 9.30 H. Mis met samenzang t.e.v. Maria Sterre der Zee

OLV 15.30-16.30 Biechtgelegenheid

OLV 17.00 Engelstalige mis in de crypte

SPBE 18.30 H. Mis met samenzang

Zondag 29 september – Zesentwintigste zondag door het jaar

Ev: Lc. 16, 19-31

OLV 9.00 H. Mis

SPBO 9.45 Hoogmis m.m.v. Ceciliakoor; 1^e jrd. Peter Meijers; 4^e jrd. Angeliën Claus

OLV 10.00 Hoogmis m.m.v. Basilicakoor

SPBE 11.15 Hoogmis m.m.v. Ceciliakoor

OLV 11.30 H. Mis

Maandag 30 september – H. Hieronymus, priester en kerkleeraar (G)

OLV 9.30 H. Mis

Dinsdag 1 oktober

OLV 9.30 H. Mis

SPBE 18.40 Rozenkrans

SPBE 19.00 H. Mis

Woensdag 2 oktober

Lamb 8.40 Rozenkrans

Lamb 9.00 H. Mis

OLV 9.30 H. Mis

Donderdag 3 oktober

OLV 9.30 H. Mis

Vrijdag 4 oktober

OLV 9.30 H. Mis; echtelieden Hijnens-Guisson (st)

Zaterdag 5 oktober – Maria op zaterdag

OLV 9.30 H. Mis met samenzang t.e.v. Maria Sterre der Zee

OLV 15.30-16.30 Biechtgelegenheid

OLV 17.00 Engelstalige mis in de crypte

SPBE 18.30 H. Mis met samenzang

Gedoopt:

OLV Jaxx, zoon van Pascal Blom en Maud Close
Alberto, zoon van Marco Montini en Fatima Maia Gueifao
Loïs, dochter van Joey Soulier en Lesley Geelen
Marie-Lou, dochter van Freddie Menten en Elise Pasmans
Joas, zoon van Gilbert Frijns en Saddy Janse
Robin, zoon van Dennis Nelissen en van Marina Vonken

Overleden:

OLV pastoor Mgr. Dr. Ben Janssens, 75 jaar
Sophie Duterloo-Veltmaat, 81 jaar
Damiaan van den Eijnden, 62 jaar
SINT-PIETER Mia Caris, 96 jaar
Barbara van der Vaart-Schrijnemaekers, 89 jaar

BUURTNIEUWS SINT PIETER

Activiteiten vanuit Buurtcentrum Sint Pieter

(Adres: Past. Kribsweg 14 A). Op **donderdag** vrije inloop tussen 10.00-17.00 uur. Welkom, de koffie/thee staat klaar!

Open Bibliotheek elke donderdag 10.00-17.00 uur: kom gratis boeken halen en breng uitgelezen boeken mee. Doe uzelf en anderen een plezier.

5 sept. 11.00-13.00 uur: **Werken met mandala's** (€ 7,50), Juul Hermkens

5 sept. 14.00-16.30 uur: **Salon Sint Pieter**

12 sept. 11.00-12.00 uur: **Tai Chi en Qi Gong** (€ 5,00), Riny Gilissen

12 sept. 10.00-13.30: **Koffie en thee voor buurtbewoners**

12, 19 en 26 sept. 15.30-17.30 uur: **Taalcafé**

Gesprekken van vrijwilligers en niet/weinig Nederlands sprekende inwoners van onze wijk. Vrije inloop. Info: Marianne Bruijnzeels: (06) 1757 7432 / Fermanne van der Meer: (06) 8180 1319.

19 sept. 11.30-13.30 uur: **Koken voor elkaar** (€ 8,00). I. Baaten 3253970, H. Koene 3219458, miekebessemvangrinsven1@gmail.com.

3 okt. 14.00-16.30 salon St. Pieter: Limburgs bekendste fotograaf Guy van Grinsven zal een keuze uit zijn werk laten zien, met boeiende verhalen.

De Enci Groeve

Jarenlang heeft de ENCI mergel gehaald uit de St.-Pietersberg. Nu is men klaar met graven en ontwikkelt zich een mooi nieuw natuurgebied. Maar hoe is de voortgang daarvan, waar stokt het en waar willen de verschillende partijen nu naar toe?

Eind september of begin oktober willen we TER PLEKKE op een donderdagmiddag een verhaal laten vertellen door Jan de Jong, voormalig directeur van de ENCI. Jan heeft ook zitting in het bestuur van SOME (Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied). Deze stichting is verantwoordelijk voor de volledige ontwikkeling van het voormalige ENCI-gebied. Mooi om dit verhaal te beleven in de groeve zelf. Daar is nl. te zien wat bedoeld wordt, en daarnaast kunnen we daar zorgen voor een natje en een droogje.

Graag willen we weten of daar belangstelling voor is. Dus meld je aan voor 15 september a.s. bij r.beaumont53@gmail.com

Er is een beperkte kostenvergoeding, vervoer naar de ENCI groeve kan geregeld worden. Alleen bij voldoende deelname kunnen we het door laten gaan.

Vrij inloopspreekuur aan Glacisweg 1

U bent *iedere donderdag tussen 15 en 16 uur* -zonder afspraak- van harte welkom met uw vragen over thuiszorg, gezondheid etc. tijdens het inloopspreekuur van Envida. De wijkverpleegkundigen, Medisch Centrum.

Spreekuur Sociaal Team, Kantoor Envida, Glacisweg 1

Iedere *2^{de} donderdag van de maand van 14:00 tot 15:00* voor vragen of ondersteuning rondom thuissituatie.

Voor al uw fiets-reparaties, groot en klein, goed en goedkoop
Tel.nr.: 043-3217767. Ook 2^e-hands fietsen, alles met garantie!

Pastoraal team

Pastoor J. Vries en kapelaan M. Pascual 043-321 3854 (O.L.V.-plein 7)

Pastoor J. Vries 06-5118 7863; jgmvries@hetnet.nl

Kapelaan M. Pascual 06-2650 8619; mangelpascual@outlook.com

Op vrijdagochtend zijn de pastoor of kapelaan meestal in het parochiekantoor aanwezig vanaf 10.30 uur. Graag een afspraak maken als u een gesprek wilt.

Em.-pastoor F. Delahaye 043-323 3679; 06-4838 6099; framtr@hotmail.com

Em.-pastoor F. Kurriss, 06-1342 7861; a.m.w.j.kurriss@gmail.com

Diaken R. de la Haye 06-1395 5311; diaken@sterre-der-zee.nl

Catechist OLV: Th. Heffels 046-4855421; thei.lea@live.nl

Catechiste SP: M. Sprenger 043-321 7161; margosprenger@hotmail.com

Parochiewachtdienst 06-2198 6873 (indien dringend)

Priesterwachtdienst (dekenaat Maastricht) 043-631 4500 (Envida, Klevarie)

Websites www.parochiesintpieter.nl; www.sterre-der-zee.nl

Parochiekantoor Sint Willibrordusstraat 12, 6212 CB Maastricht
ma 19.00-20.00 uur; di t/m vrij: 10.00-12.00 uur; 043-321 4694;
info@parochiesintpieter.nl

Infopunt/Accueil OLV Ma 13 -16 uur, di t/m vrij 11-16, Za 11-17 uur

Kerkbestuur O.-L.-Vrouw kerkbestuur@sterre-der-zee.nl

Kerkbestuur Sint-Pieter info@parochiesintpieter.nl

Koster OLV M. Pleunis sacristie: 043 - 321 32 55, koster@sterre-der-zee.nl

Koster SP Boven Gerard Felix, 06-1203 3171

Koster SP Beneden Marianne Beekwilder, 043-321 3372; 06-8172 2537

R.K. Kerkhof Sint-Pieter kerkhofciesp@gmail.com

Beheerders Kerkhof Pierre en Lilian Swaen, tel. 043-321 4419; 06-4038

8778; pierreswaen@hotmail.com. Storting van *grafkosten* NL57 INGB

0004011981 t.n.v. Kerkhof Sint Pieter:

Kerk en Wereld

Bijdragen voor *Kerk en Wereld*: NL05ABNA 0640 1831 07 t.n.v. Kerk en Wereld OLV Tenhemelopneming en St.-Pieter

Betalingen Sint Pieter

Storting van *kerkbijdragen en misintenties*: NL41 SNSB 0858 2429 07

t.n.v. Parochie H. Petrus

Betalingen Onze Lieve Vrouw

Storting van *kerkbijdragen*: NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. RK O.L.Vrouwe Tenhemelopneming

Storting van *misintenties en andere betalingen*: NL54 ABNA 0576 1185 75 t.n.v. RK PAR O.L.Vrouwe

Storting *Stichting Vrienden OLV-basiliek*: NL12 ABNA 0644 1457 22

Opgeven misintenties; kopij

Misintenties en/of kopij voor het parochieblad oktober (5-10-2019 t/m 2-11-2019): tot vrijdag 27-9-2019 12.00 uur, info@parochiesintpieter.nl of info@sterre-der-zee.nl