

4<sup>e</sup> zondag – 3 februari 2019 – Sint-Pieter

Jer 1,4-5.17-19 ; Psalm 71(70) ; 1 Cor. 12,31 - 13,13 ; Luc 4,21-30 (Jezus is profeet)

### Profeet niet geëerd

U hebt allemaal zeker wel eens gehoord, in de krant iets over gelezen of op televisie gezien, dat jonge meisje van 16 jaar, Greta Thunberg, uit Zweden, die het aandurft om op de Klimaatop in Katowice in Polen in december en nu pas geleden op de Wereldtop van de regeringsleiders in Davos in Zwitserland, ten overstaan van de groten van deze wereld te pleiten voor behoud van ons leefmilieu en de integriteit van onze aarde. Om ook consequent te zijn met haar boodschap is zij, heel bewust, met de trein daar naartoe gekomen is, en niet met het vliegtuig. Geen stevige meid, geen prompte actievoerster, nee, een klein en tener meisje, dat als het ware net van school komt. Eentje van al die jongeren die zich tegenwoordig zorgen maken over de toekomst, de komende generaties.



Deze kleine meid Greta Thunberg is een profeet.

Een profeet is iemand die hardop durft te zeggen wat anderen niet durven, of uit politieke overwegingen niet mogen zeggen, een profeet is iemand die hardop zegt wat anderen stilletjes denken, een profeet is iemand die hardop zegt waar iedereen het eigenlijk wel mee eens is, maar het politiek correct vindt om maar te zwijgen. Een profeet is iemand die de vinger op de zere plek durft te leggen. Een profeet is een luis in de pels.

En iedereen vindt natuurlijk Greta Thunberg een dappere meid, en iedereen zegt natuurlijk dat ze eigenlijk wel gelijk heeft, maar dat we nu toch moeten overgaan naar de orde van de dag, want als Saoedi-Arabië de olieproductie gaat terugdraaien, dan stijgen de prijzen van de Brent op de wereldmarkt, en dan hebben we echte problemen. Economische leiders kijken nu eenmaal naar de winst op korte termijn, politici kijken naar de volgende verkiezingen, profeten kijken naar de volgende generaties.

Zo vergaat het ook klokkeluiders, mensen die schandalen aan het licht brengen, en ze via de pers of via justitie in de openbaarheid brengen. En wie wordt afgestraft? De klokkeluiders! Die is zijn baan kwijt en vindt geen werk meer. Wie wordt vermoord? De journalist die er over durft te schrijven.

Dat was al zo in het Oude Verbond. *“Maar laat je niet afschrikken”*, zegt God tegen de profeet Jeremia, zo hoorden we in de eerste lezing, *“ze zullen je bestrijden”*. Ja, zo vergaat het profeten altijd.

Wij houden niet zo van profeten, mensen die hardop de waarheid durven zeggen, ook al denken heel veel mensen dat ze wel degelijk gelijk hebben, maar durven er niet voor uit te komen. Nee, wij mensen, wij hebben er liever die wat meegaand zijn. Wij hebben er liever die ons naar de mond praten. Die honderd excuses vinden om het maar bij het oude te laten.

Jezus heeft het ook geweten, toen, in zijn dorpje Nazaret, toen hij op de sabbat voorging in de synagoge. Ze vonden Jezus eerst wel interessant: *“Ze betuigden hun instemming en verbaasden zich dat woorden zo vol genade uit zijn mond vloeiden”*, maar daarna draaide de belangstelling 180° om: *“Is dat niet de zoon van Jozef?”* En ze joegen Hem het dorp uit. Nee, nee, het is wel leuk

wat hij zegt, maar we laten ons toch niet beleren door een zoon van een timmerman? Kom nou! En we houden nu eenmaal niet zo van mensen die ons komen vertellen wat wij fout gedaan hebben, en hoe het zou moeten.

Ja, zo gaat dat nu eenmaal met profeten. Een profeet ondervindt tegenstand. God de Heer zei het al tegen de profeet Jeremiah, en in onze tijd is het niet beter. Wij houden niet zo van mensen die ons de waarheid zeggen. De Franse chansonnier Guy Béart zong het al in de jaren 1960: *'Il a dit la vérité, il doit être exécuté'* ('hij heeft de waarheid gezegd, hij moet geëxecuteerd worden'). In dat chanson sprak hij overigens ook over Jezus.

Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe het de komende tijd verder gaat met Greta Thunberg. Want niet alleen politici en regeringsleiders, ook wij, wij houden niet zo van profeten. Wij houden niet zo van mensen die ons rechtuit de waarheid zeggen. Wij houden niet zo van mensen die ons wakker schudden. En zeker niet als dat maar de zoon van een timmerman is, of een meisje van een middelbare school in Zweden.

*Régis de la Haye, diaken*