



## **Tussentijd?**

Deze februarimaand is een soort tussentijd, tussen Kersttijd en Veertigdagentijd, dit jaar vanwege de vroege Paasdatum bovendien erg kort.

De dagen beginnen langzaam weer licht te krijgen, de winter schuift geleidelijk weg, maar we weten heel goed dat het nog lang geen lente is, en dat het mooie weer nog wel even op zich laat wachten. Het licht van Maria Lichtmis is dan nog wel een bescheiden kaarsenprocessie, maar luidt al het volle licht van Christus aan, dat in de Paasnacht door zal breken.

Tussen twee tijden met sterke thema's, zitten we nu even in wat onze liturgie noemt de "tijd door het jaar". Een nietszeggende benaming, want iedere tijd is immers door het jaar.

De Fransen spreken van "le temps ordinaire"... Maar zo ordinair is deze tijd niet. Want er gebeurt heel wat. Bij Jezus is het nooit "ordinair", er gebeurt altijd iets bijzonders. Jezus roept en stimuleert mensen, hij geeft mensen een nieuwe levensbestemming zoals die vissers aan het Meer van Galilea, hij helpt mensen die niet meer zichzelf zijn zoals die bezetene, hij geneest mensen die slecht nieuws hebben gekregen en door de medische wetenschap zijn opgegeven zoals die melaatse, hij bidt tot diep en de nacht en hij geeft mensen weer levensvreugde.

Bij Jezus is iedere dag nieuw. Zijn Blijde Boodschap is altijd nieuw, altijd weer verrassend. Inspirerend, en dat in de betekenis van de spirit die ons altijd weer inspireert, de Heilige Geest.

Moge deze "tussentijd" ook voor ons een tijd zijn, waarbij iedere dag nieuw is, iedere dag verrassend. Jezus is nu eenmaal verrassend.

*Régis de la Haye, diaken*

### **Doe goed en zie niet om - Het thema van de Heiligdomsvaart gezien door de ogen van Augustinus**

Inspirerende lezing door professor Paul van Geest op zondag 11 maart 2018 van 14.00 uur tot 17.00 uur in Huize Blankenberg, Blankenberg 1, Cadier en Keer.

Hulp bieden aan mensen in nood is het thema van de 55e Heiligdomsvaart die plaatsvindt van 24 mei tot 3 juni 2018 in Maastricht. 'Doe goed en zie niet om' is voor zowel gelovigen als anders- en niet-gelovigen een thema om mee aan de slag te gaan. Het thema geeft ook gelegenheid tot

ontmoeting. Als iedereen in zijn omgeving barmhartig is voor de ander, dan wordt de wereld mooier. En zo bouwen we beetje bij beetje aan een cultuur van ontmoeting.

Maar wat betekent dit in de ogen van Augustinus? De Afrikaanse bisschop Augustinus van Hippo (354-430) is de belangrijkste kerkvader van het Westen. Zijn preken en geschriften hebben een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de katholieke leer inzake de Drie-eenheid, het kwaad, de verlossing, de sacramenten en het kerkelijk ambt. De bekende theoloog Paul van Geest neemt ons mee in het historische verhaal van Augustinus en laat zien hoe wij in deze moderne tijd uiting (kunnen) geven aan het aloude thema "Doe goed en zie niet om".

De lezing is bedoeld voor geïnteresseerden en allen die de bewoners van Huize Blankenberg van het Internationaal Missionair Seminarie 'Redemptoris Mater' van de Neocatechumenale Weg een warm hart toedragen. Onze kapelaan Miguel Pascual Coello heeft hier zijn priesteropleiding mogen volgen.

De toegang is gratis. Een vrije gave en/of uw aanmelding als vriend(in) van Huize Blankenberg wordt zeer gewaardeerd! I.v.m. catering graag vooraf aanmelden via [info@vriendenvanblankenberg.nl](mailto:info@vriendenvanblankenberg.nl) of kijk op [www.vriendenvanblankenberg.nl](http://www.vriendenvanblankenberg.nl)



Prof. dr. Paul van Geest is hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de theologie aan Tilburg University/Tilburg School of Catholic Theology. Daarnaast is hij 'distinguished lecturer' Humanities & Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, peritus Congregatie voor de Geloofsleer (Heilige Stoel) en voorzitter van Christendemocratische Verkenningen. Behalve een internationaal erkend wetenschapper is hij in Nederland met enige regelmaat op radio en televisie te horen en zien om ontwikkelingen in de wereldkerken te duiden. Voor meer informatie: Carlos Gielen; [c.gielen@planet.nl](mailto:c.gielen@planet.nl).

### **Lichtprocessie Maastricht. Lourdes 160 jaar**

Dit jaar herdenken we dat 160 jaar geleden, op 11 februari 1858, de eerste verschijning plaatsvond in Lourdes. Aan het herderinnetje Bernadette verscheen Maria 18 keer in een grot.

Op zondag 18 februari, de dag van de derde verschijning, houden we een lichtprocessie om dit bijzondere gebeuren te herdenken. Tijdens deze verschijning vroeg Maria aan Bernadette om gedurende 14 dagen naar de grot te komen. Bovendien zei Maria tegen Bernadette: "Ik beloof u niet het geluk van deze wereld, maar van de andere."

Op zondag 18 februari komen we om 19.00 uur samen in de Sint Servaasbasiliek en na een korte plechtigheid trekken we zingend en biddend door de binnenstad naar de Onze Lieve Vrouwebasiliek. In de Onze Lieve

Vrouwebasiliek wordt de processie met een korte plechtigheid en zegening afgesloten.

De processie wordt muzikaal begeleid door de Maastrichtse Verkennerband die telkenmale het Lourdeslied zal spelen afgewisseld door het bidden van een tientje van de rozenkrans. In de Lange Gang van de Sint Servaas zijn voor de deelnemers de kaarsen en de kaarsenkapjes te verkrijgen.

De organisatie is in handen van stichting "de 5 Köp" in samenwerking met de parochies van Sint Servaas en Onze Lieve Vrouwe.

### **Taizé-vieringen**

Iedere maand zijn er in de crypte van onze kerk Taizé-vieringen van studenten van het oecumenisch studentenpastoraat In Between, telkens op de tweede woensdag in de maand: 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni, van 18.30 tot 19.45 uur. De vieringen zijn toegankelijk voor geïnteresseerden.

### **Actie Kerkbalans 2017 en 2018**

Tegen alle verwachtingen en trends in heeft de Kerkbalans Actie van 2017 ongeveer 5% meer opgebracht dan het jaar daarvoor. Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor. Op deze manier heeft u allen zeer nadrukkelijk ondersteunt welke plaats "SLEVROUWE" inneemt in uw leven. Wat zou het bijzonder zijn als de opbrengst voor 2018 dezelfde lijn mag volgen.

Ondanks allerlei (beperkende) overheidsmaatregelen hebben wij getracht de adressering voor de actie van 2018 zo correct mogelijk te hantieren. Zou dat niet bij iedereen gelukt zijn, dan vragen wij u ons daarvoor te verontschuldigen. Gaarne zouden wij in dat geval de meest recente gegevens van u willen ontvangen om op die manier ons adressenbestand zo "up to date" mogelijk te maken.

Kent u bovendien in uw familie, kennissenkring of omgeving mensen die ons ook willen steunen met deze actie, dan kunnen zij eveneens hun gift overmaken (NL73 INGB 0001 0545 51 tnv: RK Parochie O.L. Vrouw Tenhemelopneming). Dank voor al uw hulp en steun in welke vorm dan ook.

### **Kerk en Wereld – Vastenactie Terugblik 2017/Vooruitblik 2018**

U weet het vast nog wel. Voor de **Vastenactie 2017** had onze parochie een eigen project aangedragen: "Sampada Udupi". Via een drietal "stukjes" in het parochieblad bent u toen uitvoerig op de hoogte gesteld van het doel en het verloop van de actie. Door uw geweldige respons werd de Vastenactie 2017 een buitengewoon succes. Met de opbrengst vanuit onze parochie kon in Udupi, Karnataka, in het zuid westen van India een social worker worden aangesteld: Mr. Stanley Fernandes, die op 1 juli jl. voortvarend aan de slag is gegaan in het arme gebied. Er zijn inmiddels de nodige projecten gestart en betaald. Projecten die rechtstreeks ten goede komen aan kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en hulpbehoevenden. Er zijn cursussen gestart over het houden van vee en kleinschalige landbouw. Er is extra scholing gestart voor kinderen met een achterstand. Er is aandacht voor

“micro-financiering”. Ook in 2018 en 2019 gaat het project onverminderd door! Geweldig dat de Vastenactie 2017, dankzij u, zo’n groot succes is geworden. De mensen in Udupi zijn u heel erg dankbaar!

Voor de **Vastenactie 2018** reizen wij van India naar het uiterste noorden van Zambia, tegen de grens met Tanzania. Een straatarm gebied, een van de armste provincies van Zambia met een gemiddeld weekinkomen van 0 tot 6,90 euro per huishouden. De hiv/aids-epidemie die enkele tientallen jaren geleden toesloeg had en heeft grote invloed op de familiestructuren. Ouders overleden en overlijden nog steeds, kinderen bleven en blijven alleen achter of belanden/belanden bij hun grootouders, die het allerminst breed hebben. Hier, in en om het stadje Mbala, startten de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria het “Households in Distress”-programma (HID) met als doel de impact van hiv/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg. Het HID-programma biedt verder hulp aan weeskinderen en andere kwetsbare kinderen, bevordert opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen; het biedt onder meer armoedebestrijdingsprogramma’s en workshops waar mensen een vak leren om zodoende in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. De zusters hebben hun handen vol en dringend behoefte aan (financiële) steun. De Vastenactie van dit jaar gaat helpen. Helpt u mee? De actie start op 17 februari en duurt tot 1 april van dit jaar.

Uw bijdrage kunt u deponeren in de bekende grote Vastenactie-bus achter in de kerk in de zakjes die aan de kerkdeur zullen worden uitgereikt, ofwel storten op bankrek.nr. NL 05 ABNA 0640 1831 07 ten name van RK Parochie OLV Tenhemelopneming inz. Kerk en Wereld, ovv Vastenactie 2018.

Alvast hartelijk bedankt!

*DvdE/JBGDvdE/JBG*

## **Stichting Vrienden van de O.L.V. Basiliek**

Al eeuwenlang siert de Onze Lieve Vrouwe Basiliek de skyline van de stad Maastricht. Het interieur en exterieur houden we voortdurend in goede conditie zodat ze bewaard blijven voor de volgende generaties. Dat is een enorme uitdaging gezien de enorme kosten die onderhoud van dit prachtige monument met zich meebrengt.

Voor velen is de Sterre der Zee kapel een plek om rust, troost en steun te vragen in moeilijke tijden, maar ook om te danken. De vele kaarsjes die er dagelijks branden en pelgrims die er een bezoek brengen getuigen hiervan.

Draagt u de basiliek een warm hart toe? Word dan Vriend van De Sleuvrouwe. Wij verwelkomen u graag bij de Stichting Vrienden van de O.L.V. Basiliek Maastricht. Bijdragen en giften helpen ons enorm dit erfgoed in stand te houden. Wij houden onze Vrienden op de hoogte van restauraties en één keer per jaar organiseren wij een vriendenmiddag waarbij u ons en andere Vrienden ontmoet. Met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 50,00 steunt u het behoud van onze prachtige basiliek. U kunt zich aanmelden

via een brief of mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar: Stichting Vrienden van de O.L.V. Basiliek Maastricht, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211HD Maastricht. Mail: vrienden@sterre-der-zee.nl

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

*Marianne van de Ven, voorzitter Stichting Vrienden*

### **Informatieavond: Wandelen in de Morvan: De lente tegemoet!**

Op maandagavond 19 februari om 20.00 uur wordt in de pastorie in de Edisonstraat 2 in Maastricht een informatieavond gehouden over een wandeltocht van 23 t/m 30 april die door de beboste hellingen van de Morvan, het groene hart van Bourgondië, naar Vezelay voert. In vijf wandeldagen wordt de afstand van 110 km afgelegd.

De tocht wordt georganiseerd door de stichting Franciscaanse Voettochten. Gids en verantwoordelijke voor deze tocht is Mattie Jeukens ofm die de informatieavond zal presenteren. Verdere informatie vindt u op [www.franciscaansevoettochten.nl](http://www.franciscaansevoettochten.nl). Tel. 043 – 636 43 48, [jmpp.jeukens@gmail.com](mailto:jmpp.jeukens@gmail.com)

*Pastor Mattie Jeukens ofm*

### **Lezingen over de Heiligdomsvaart, toen en nu**

Op woensdag 21 februari houdt onze diaken Régis de la Haye een lezing onder de titel: "De Heiligdomsvaart, vroeger en nu", over de ontwikkeling van de Heiligdomsvaart door de eeuwen heen, en de betekenis van de Heiligdomsvaart voor ons, nu, vandaag in Maastricht. De avond wordt gehouden in de het Parochiehuys van Wolder, Tongerseweg 335A, start om 19.30 uur en is om 21.30 uur ten einde. Deelname en koffie zijn gratis en aanmelding is niet nodig. Informatie: [kerksecretariaat@ziggo.nl](mailto:kerksecretariaat@ziggo.nl) of 043-3431561

### **Nieuwe tarieven**

Sinds 1 januari gelden nieuwe tarieven voor de misintenties:

- H. Mis door de week: 12,50 €
- H. Mis op zaterdagochtend: 27,50 €
- H. Mis op zondag 9.00 uur: 27,50 €
- Hoogmis op zondag 10.00 uur: 35,00 €
- Gezongen H. Mis op zondag 11.30 uur: 27,50 €

## **LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES**

### **Zondag 4 februari – Vijfde zondag door het jaar**

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse hoogmis; voor Dick Lambriex (6wd)

11.30 H. Mis; voor Maria Semmeling-Gräper

**Maandag 5 februari – Gedachtenis van de H. Agatha, maagd en martelares**

9.30 H. Mis; voor een bijzondere intentie

**Dinsdag 6 februari – Gedachtenis van de H. Paulus Miki en gezellen, martelaren**

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens; voor Gil Schiepers en Rina Gilson

**Woensdag 7 februari**

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer (st)

**Donderdag 8 februari – Vrije gedachtenis van de H. Hieronymus Emiliani**

9.30 H. Mis; voor Joseph Dumoulin

**Vrijdag 9 februari**

9.30 H. Mis

**Zaterdag 10 februari – Gedachtenis van de H. Scholastica, maagd – Maria op zaterdag**

9.30 H. Mis; voor Josephina Scheijen (st)

15.30-16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte; voor Tamara Nhakata (6wd)

**Zondag 11 februari – Zesde zondag door het jaar**

9.00 H. Mis; voor Arnold Wijckerheld Bisdom

10.00 Latijnse Hoogmis

11.30 H. Mis; voor Jean en Manon Mulkens (jrd)

**Maandag 12 februari**

9.30 H. Mis; voor Joseph Dumoulin

**Dinsdag 13 februari**

9.30 H. Mis

**Woensdag 14 februari – Aswoensdag. Begin van de Veertigdagentijd (vasten en onthoudingsdag)**

9.30 H. Mis met asoplegging; voor de levende en overleden Zusters onder de Bogen; voor Dick Lambriex

**Donderdag 15 februari**

9.30 H. Mis; voor overleden ouders Wil Vosters en Gertrude Vosters-Wetzels

**Vrijdag 16 februari**

9.30 H. Mis

**Zaterdag 17 februari – Maria op zaterdag**

9.30 H. Mis; voor Willy Spauwen  
15.30-16.30 Biechtgelegenheid  
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

**Zondag 18 februari – Eerste zondag van de Veertigdagentijd**

9.00 H. Mis; voor Gerard de Regt (ird)  
10.00 Latijnse Hoogmis  
11.30 H. Mis; voor Nico Ronckers (jrd)

**Maandag 19 februari**

9.30 H. Mis

**Dinsdag 20 februari**

9.30 H. Mis; voor Joseph Dumoulin

**Woensdag 21 februari**

9.30 H. Mis

**Donderdag 22 februari – Feest van Sint Petrus' Stoel**

9.30 H. Mis

**Vrijdag 23 februari**

9.30 H. Mis

**Zaterdag 24 februari – Maria op zaterdag**

9.30 H. Mis  
15.30-16.30 Biechtgelegenheid  
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

**Zondag 25 februari – Tweede zondag van de Veertigdagentijd**

9.00 H. Mis; voor broers Havinga; voor Marjo Poolen (jrd)  
10.00 Latijnse Hoogmis  
11.30 H. Mis; voor Maria Helena Peltzer (st); uit dankbaarheid voor Jo en Margot Rings–van Iterson vw 50-jarig huwelijk

**Maandag 26 februari**

9.30 H. Mis

**Dinsdag 27 februari**

9.30 H. Mis; voor Joseph Dumoulin

**Woensdag 28 februari**

9.30 H. Mis

## **Donderdag 1 maart**

9.30 H. Mis

## **Vrijdag 2 maart – Eerste vrijdag van de maand**

9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijns-Guisson (st); voor Dick Lambriex

## **Zaterdag 3 maart**

9.30 H. Mis

15.30-16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

## **Zondag 4 maart – Derde zondag van de Veertigdagentijd**

H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova

11.30 H. Mis; voor echtelieden Hijns-Guisson (st); voor Joseph Dumoulin; voor Toos Severens (jrd)

## **PAROCHIE NIEUWS**

### **Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:**

Jesse Thehu

Fé Bos

Amy Ferenschild

Bob Kempen

## **COLOFON**

**Pastoor:** J.G.M. Vries, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, e-mail: [pastoor@sterre-der-zee.nl](mailto:pastoor@sterre-der-zee.nl)

**Kapelaan:** M.A. Pascual Coello, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, e-mail: [kapelaan@sterre-der-zee.nl](mailto:kapelaan@sterre-der-zee.nl)

**Priester-assistent:** H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

**Diaken:** R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06-13 95 53 11, e-mail: [r.delahaye@planet.nl](mailto:r.delahaye@planet.nl)

**Catechist:** T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421, e-mail: [thei.lea@live.nl](mailto:thei.lea@live.nl)

**Koster:** M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55, e-mail: [koster@sterre-der-zee.nl](mailto:koster@sterre-der-zee.nl)

**Kerkbestuur:** e-mail: [kerkbestuur@sterre-der-zee.nl](mailto:kerkbestuur@sterre-der-zee.nl)

**Infopunt/Accueil** in de kerk: maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 11.00-16.00 uur, zaterdag 11.00-17.00 uur

**Parochiezaal:** Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht

**Banknummer:** NL54 ABNA 0576 1185 75, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

**Kerkerken via Internet:** Dagelijkse rechtstreekse uitzending van de H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site [www.sterre-der-zee.nl](http://www.sterre-der-zee.nl)

**Website:** [www.sterre-der-zee.nl](http://www.sterre-der-zee.nl)