

**Jesus with us**

Onlangs mocht ik in India de priesterwijding meevieren van Rajan Arulraj, die ik nog goed ken uit de seminarietijd in Rolduc. Hij is nu kapelaan in de parochies van Bocholtz, Simpelveld en Ubachsberg.

Zijn thuisbisdom ligt in het zuidelijkste puntje van India. Wij waren onderweg met een auto in het hectische en rumoerige verkeer. Dat verkeer is een belevenis. Alle auto's proberen met voortdurend getoeter schoolbussen, vrachtwagens, riksja-taxi's, motorfietsen, scooters, voetgangers en af en toe een koe of geit, in te halen. Je houdt je hart vast, het gaat soms maar nèt goed.

Op een gegeven moment zag ik vóór ons een gele zandvrachtwagen en op zijn achterklep stond met enorme, zwarte letters: 'Jesus with us', 'Jezus zij met ons'. Ja, dacht ik, in dit verkeer heb je een schietgebedje wel nodig! Maar dat bedoelde de vrachtwagenchauffeur niet. Nee, hij gaf een geloofsgetuigenis. Ook op de honderden riksja-taxi's die daar rondrijden, staat op de voorkant meestal een religieuze naam geschreven, naar gelang het geloof van de chauffeur: bijv. Jezus, Maria of een hindoeïsmegodheid. Het alledaagse leven is door en door religieus en straalt dat uit.

Wij houden de vastentijd en gaan in de Goede Week het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus gedenken. Kort samengevat betekent dat: 'Jesus with us'. Hij was en is mét ons in lijden en sterven, om ons mee te voeren naar het Leven. Op verschillende manieren kunnen ook wij in de Goede Week dat geloofsgetuigenis uitstralen. U bent van harte uitgenodigd om mee te komen doen.

*Pastoor Jan Vries*

**Nieuwe kerkbestuursleden**

De bisdom-administrator, mgr.dr. H. Schnackers, heeft per 15 februari 2018 nieuwe kerkbestuursleden voor de parochie van Onze Lieve Vrouw benoemd. Er waren drie vacatures, maar omdat het aantal taken en aandachtsgebieden groot is, zijn er zeven nieuwe bestuurders benoemd. De kerkbestuursleden dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de

financiën, goederen en personele zaken van de parochie. Zij adviseren de pastoor in pastorale zaken en houden contact met de groepen vrijwilligers die in de parochie actief zijn. Elk bestuurslid heeft, behalve de gezamenlijke opgave, een eigen taak of aandachtsgebied. Hoewel nog niet alle taken zijn verdeeld, som ik de namen van de kerkbestuursleden met hun specifieke taken of aandachtsgebieden op.

De zittende kerkbestuursleden zijn: de *pastoor* (voorzitter, algemene zaken; contactpersoon Broederschap en werkgroep Kerk en Wereld), mw. *Marianne Van de Ven-Hesemans* (niet-liturgische gebruik van de kerk en kruisgang; gebruik van het parochiehuis; ontvangst gasten; contactpersoon Dragereilande; Stichting Vrienden van de Basiliek) en dhr. *drs. Charles Larik* (ad hoc secretaris; contactpersoon koren en acolieten; beheer kerk- en kapelsluiting).

De nieuw benoemde kerkbestuursleden zijn: mw. *drs. Hoy Lin Moo* (contactpersoon Accueil en de Stichting Accueil, Engelstalige Mis, studentenpastoraat en neocatechumenale gemeenschap; pastoraal overleg), mw. *drs. Truus Wanrooij-Roks* (contactpersoon lectoren, dragers Gordel van Maria; project Grootste Museum, Catharijneconvent), dhr. *drs. Emiel van Helstrand* (penningmeester), dhr. *Ingmar Hendrikx* (bouwzaken en onderhoud; contactpersoon huurders), dhr. *Frans Manderveld* (personeelszaken; geldbeheer; actie kerkbalans), dhr. *ing. Jan Voorvelt* (bouwzaken en onderhoud; contactpersoon huurders), dhr. *drs. Piet Walthaus* (vicevoorzitter; contactpersoon dekenaat; samenwerkingsaangelegenheden).

Met het oog op de toekomstige federatie van de parochies van Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter zijn penningmeester Van Helstrand en bouwmeester Voorvelt nu zowel lid van het kerkbestuur van St. Pieter als van het kerkbestuur van O.L.Vrouw. Geen lid van het kerkbestuur, maar wel toehoorder zijn kapelaan *bacc. Miguel Angel Pascual Coello* en diaken *Dr. Régis de la Haye*.

Ter volledigheid: de website van de parochie wordt beheerd door diaken De la Haye en kapelaan Miguel. De redactie van het parochieblad ligt bij diaken De La Haye. Koster *Mark Pleunis* is eerst verantwoordelijke voor de sleutel-, beheers- en veiligheidssystemen in het kerkgebouw, de sacristie en het parochiehuis. Netwerkbeheer, geluid - en camerasysteem en ICT-aangelegenheden worden door *Philip Boesen* behartigd. Het beheer van de parochieboeken (doop, trouw, vormsel enz.) en de documentenverstrekking wordt gedaan door mw. *Monique Marres-Dassen*.

Graag dank ik de nieuwe kerkbestuursleden voor hun bereidwilligheid om zitting te nemen in het kerkbestuur en spreek ik de wens uit, dat wij goed zullen samenwerken tot zegen voor onze parochie.

*Pastoor Jan Vries*

## **Kruiswegen in de Vastentijd**

Tijdens de Veertigdagentijd houden de studenten iedere vrijdag (2 maart, 16 maart, 23 maart) een Kruisweg. Toegankelijk voor iedereen.

## 9 maart: Avond van de Martelaren

Dit jaar organiseert Kerk in Nood op vrijdag 9 maart in de Onze Lieve Vrouwebasiliek van Maastricht de "Avond van de Martelaren". Dit jaar gaat het over onbekende christenen die in 2017 het leven lieten vanwege hun roeping de Heer na te volgen. De gebedsavond begint om 18.00 uur met een H. Mis en duurt tot 21.00 uur.

### ***Leef Kèrkengers vaan Selvrouwe,***

Geer hōb mich in fibberwarie 2018 de sjoenste Vastelaovond sinds jaore bezōrg. Menier Pestoer had miech gevraog um mèt Carnaval te assistere en ouch de preek te hawwe onder de Mès veur de Broedersjap vaan de Sterre-der-Zee op zaoterdag 10 fibberwarie, d'n daag vaan de sleutel- en machseuverdrach door de bōrgermeister aon Prins Carnaval, en op zondag d'n 11<sup>de</sup>, d'n daag tot de Vasteloavend woort ingesjote (prima datum, kós neet sjoender!). Tot mien verrassing waar de collecte vaan die twie daog bestump veur 't missiewerk dat iech maag doen in West-Papua (vreuger "Nederlands Nieuw-Guinea"). Op carnavalszondag moch de preek vaanwege de gelegenheid in 't Mestreechs zien. Deen daag collecteerde de leden vaan de Sectie Kèrk en Wereld onder de drei Eucharistievieringe vaan 9.00, 10.00 en 11.30 oor. Alles beiein hōbbe de collectes m'ch mie es doezend euro opgebracht, um precies te zien (zoe leet penningmeister mevrouw Jos Burg vaan K&W miech wete):

**€ 1.357,59 !!!!!** 

G'r kint uuch veurstèlle tot iech 'ne sprunk in de loch maakde bij hōr berich, en in gedachte de lui in Papua al singen- en springentèrre in struipe oet zaog goon, veuraofgegaange door 't Zate Hermenieke "Sjevraoje" dat in de kapel vaan de Sterre-der-Zee de zege kaom vraoge nao de Mès vaan 11.30 oor. Deezelfde zege vaan bove smeech ich Slivvenhier ouch aof veur uuch, leef geefsters en gevers die miech dit jaor mèt Vastelaovend zoe genereus bedach hōbbe. Euzen dank daoveur reik tot in d'n hiemel. De zevende!

Vrunteleke complemente vaan eure dankbare missionaris

***Nico Dister***, OFM

## **Taizé-vieringen**

Iedere maand zijn er in de crypte van onze kerk Taizé-vieringen van studenten van het oecumenisch studentenpastoraat In Between, telkens op de tweede woensdag in de maand: 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni, van 18.30 tot 19.45 uur. De vieringen zijn toegankelijk voor geïnteresseerden.

## Dit is het allerlaatste "Blauw Blaadje"

Op de kop af precies 60 jaar geleden, namelijk op 15 maart 1958, verscheen het eerste parochieblad van Slevrouwe, jaargang 1, nummer 1. Het zou om de veertien dagen verschijnen, 26 nummers per jaar, en was bedoeld om het contact te onderhouden van de parochianen met de parochiepriesters. Dat waren toen pastoor W.J.G. van Bommel die maar liefst drie kapelaans had: B.M.Th.M. Goumans, M.W.H. Gelissen, A.J.M.G. Smeets.

De eerste jaargang begon dus in maart 1958 en liep tot maart 1959. Vanaf 1974 werden de jaargangen geteld per kalenderjaar.

Hoe komt het dan dat we momenteel bezig zijn met de 62<sup>e</sup> jaargang, terwijl het blad pas 60 jaar geleden is begonnen? Er moet ooit een fout gemaakt zijn. En inderdaad, de fout is gemaakt in augustus 1963 toen men midden in de 6<sup>e</sup> jaargang opeens per ongeluk 7<sup>e</sup> jaargang is gaan nummeren, en men deze fout niet meer heeft hersteld.

Dit is dus het allerlaatste Basilieklad Slevrouwe, in de wandeling beter bekend als het "blauw bleedsje". Per 1 april beginnen we de eerste jaargang van een gezamenlijk parochieblad met Sint Pieter. En het papier zal dan niet meer van de "Maria-kleur" blauw zijn, maar wit.



*Het eerste parochieblad, van 15 maart 1958, werd gedrukt op papier van een onbestemde grijs-groene kleur. In mei 1963 ging men over op blauw papier.*

## **Kerk en Wereld - De Vastentijd**

Merkwaardigerwijs verheug ik me steeds weer op de Vastentijd.

In tegenstelling tot vroeger: De lang vervlogen tijden van vis op vrijdag, het vastentrommeltje, soberheid in de kerk en toch ook een beetje thuis, de tijd van "offertjes brengen". Dat ligt allemaal ver achter ons. Tijden veranderen..... Neem nou de vis op vrijdag. Ik zou er absoluut geen bezwaar tegen hebben om elke dag vis te eten. Ook je voorkeuren veranderen. Natuurlijk blijft er altijd gelegenheid iets extra's te doen, of juist niet te doen.

Maar, waarom verheug ik me dan op de Vastentijd? Eén van de redenen is het ontroerende Attende Domine! Iedere zondag weer. "Luister Heer. En heb medelijden, want wij hebben tegen U gezondigd....." Echt een prachtig boetelied uit de 10<sup>e</sup> eeuw. Dat raakt me ieder jaar opnieuw! (Min of meer hetzelfde heb ik met het "Rorate" in de Adventstijd.)

Een tweede reden is.....: De Matthäuspassion! Toen ik nog jong was luisterden wij ieder jaar met het hele gezin op Palmzondag naar de radio waar om 12 uur "de Matthäus" werd uitgezonden, steeds onder leiding van een andere beroemde dirigent, met ook weer een eigen "opvatting". Bijzonder!

Later werd "de Matthäus" ook hier in de Dominicanerkerk uitgevoerd. Live erbij zijn had toch ook wel iets. Maar de uitvoering die op mij de allergrootste indruk ooit heeft gemaakt was toch wel die onder leiding van Nicolaus Harnoncourt in het Concertgebouw in Amsterdam. Prachtig! Tranen bij het Slotkoor! Stilte! En plotseling na die diepe lange stilte een minutenlang durend ovationeel applaus! (Vroeger werd er nooit geklapt!) Ik heb verschillende uitvoeringen op CD, dus het genieten kan beginnen!

Op diverse manieren wordt er in de kerk ook dit jaar weer stilgestaan bij de Vasten en de Vastenactie, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook in het Parochieblad van vorige maand hebt u erover kunnen lezen.

Uw bijdrage(n) kunt u deponeren in de grote bus achterin de kerk in de onlangs aan u uitgereikte vastenzakjes.

Ook kunt u uw goede gave overmaken op ons bankrekeningnummer NL 05 ABNA 0640 1831 07 ten name van RK Parochie OLV Tenhemelopneming inz. Kerk en Wereld ovv Vastenactie 2018. Dank u wel!

Een mooie Vastentijd toegewenst!

*Jos Burg-Gilissen, Kerk en Wereld*

## **Nieuwe tarieven**

Sinds 1 januari gelden nieuwe tarieven voor de misintenties:

- H. Mis door de week: 12,50 €
- H. Mis op zaterdagochtend: 27,50 €
- H. Mis op zondag 9.00 uur: 27,50 €
- Hoogmis op zondag 10.00 uur: 35,00 €
- Gezongen H. Mis op zondag 11.30 uur: 27,50 €

## LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

**Kerkdiensten via Internet:** Dagelijkse rechtstreekse uitzending van de H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site [www.sterre-der-zee.nl](http://www.sterre-der-zee.nl)

### **Zondag 4 maart – Derde zondag van de Veertigdagentijd**

- 9.00 H. Mis  
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor Joseph Coenegracht  
11.30 H. Mis; voor echtelieden Hijnens-Guisson (st); voor Joseph Dumoulin; voor Toos Severens (jrd); voor Monique Houben-Welkenhuizen  
18.00 Spaanstalige H. Mis in de kerk van Sint Pieter Beneden

### **Maandag 5 maart**

- 9.30 H. Mis

### **Dinsdag 6 maart**

- 9.30 H. Mis

### **Woensdag 7 maart**

- 9.30 H. Mis; voor M.H. Peltzer (st)

### **Donderdag 8 maart**

- 9.30 H. Mi

### **Vrijdag 9 maart**

- 9.30 H. Mis

### **Zaterdag 10 maart – Maria op zaterdag**

- 9.30 H. Mis  
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid  
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

### **Zondag 11 maart – Vierde zondag van de Veertigdagentijd – Zondag Lætare**

- 9.00 H. Mis; voor ouders Havinga  
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova  
11.30 H. Mis; voor Stan en Mady Neuhof (jrd)

### **Maandag 12 Maart**

- 9.30 H. Mis

### **Dinsdag 13 maart**

- 9.30 H. Mis; voor Theo Bovens

**Woensdag 14 maart**

9.30 H. Mis

**Donderdag 15 maart**

9.30 H. Mis

**Vrijdag 16 maart**

9.30 H. Mis

**Zaterdag 17 maart – Maria op zaterdag**

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

**Zondag 18 maart – Vijfde zondag van de Veertigdagentijd**

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor Jan Kwasny (st)

11.3 H. Mis

**Maandag 19 maart – Hoogfeest van de H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria**

9.30 H. Mis; voor Gil Schiepers en Rina Gilson ; voor Sjo Schins

**Dinsdag 20 maart**

9.30 H. Mis

**Woensdag 21 maart**

9.30 H. Mis

**Donderdag 22 maart**

9.30 H. Mis

**Vrijdag 23 maart**

9.30 H. Mis

**Zaterdag 24 maart – Maria op zaterdag**

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

**Zondag 25 maart – Palm- of Passiezondag**

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis met palmzegening; voor Dick Lambriex

11.30 H. Mis; voor Gerard en Bert Bastiaens

**Maandag 26 maart**

9.30 H. Mis; voor het welslagen van een operatie

**Dinsdag 27 maart**

9.30 H. Mis

**Woensdag 28 maart**

9.30 H. Mis

**Donderdag 29 maart – Witte Donderdag – Begin van het Paas-  
triduum**

18.30 Plechtige H. Mis, met zang door de Schola Nova, gevolgd door Aan-  
bidding van het Allerheiligste; voor Wally Stevens (st)

**Vrijdag 30 maart – Goede Vrijdag, Herdenking van het lijden en  
sterven van de Heer**

15.00 Plechtige Herdenking van Christus' kruisdood

18.30 Vertrekt van de Kruisentocht in de kerk van Sint Pieter Beneden

19.30 Vertrek van de Kruusweg

**Zaterdag 31 maart – Stille Zaterdag**

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

21.00 Plechtige Paaswake voorafgegaan door de ontsteking van het Paas-  
vuur in de pandhof

**Zondag 1 april – Hoogfeest van Pasen**

9.00 H. Mis; voor Victoire Cremers-Kerpen (st)

10.00 Latijnse Hoogmis; voor echtelieden Bèr en Jeanette Spronck-  
Pleumekers (st)

11.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Mulkens-  
Closset (st)

**Maandag 2 april – Paasmaandag**

10.00 Pontificale Hoogmis, met als voorganger mgr. Everard de Jong,  
hulpbisschop van Roermond, gevolgd door de Sterre der Zee-pro-  
cessie door het Stokstraatkwartier

**PAROCHIE NIEUWS****Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:**

Oscar Dumoulin, 80 jaar

Bep Krekelberg, 87 jaar

Irma Pinckers, 93 jaar

Truus Schenk-Comes