



Bedankt bisschop Frans



Bisschop Frans Wiertz neemt binnenkort afscheid, omdat hij 75 jaar wordt en zijn gezichtsvermogen erg achteruit is gegaan. Onlangs stuurde hij een afscheidsbrief aan de parochies. Ik herinner mij nog levendig zijn bisschopswijding op 25 september 1993 in de kathedraal van Roermond. Omdat ik toen kapelaan was in de binnenstad van Roermond was ik bij die viering direct betrokken. Het weer was die dag miserabel – het heeft de hele dag geregend – maar de gebeurtenis was zonnig en vreugdevol. Sindsdien mocht ik een naaste medewerker van bisschop Frans worden, als rector van het seminarie Rolduc, als lid van de bisdomsstaf, als kanunnik, als officiaal. Met hem samenwerken was altijd prettig. Hij bleef in gesprek, gaf ruimte en vertrouwen.

Een evenwichtige en wijze man, die wist te wachten, maar ook kordaat kon beslissen en leiding geven. Een man van geloof en gebed, blijmoedig en positief, met aandacht en liefde voor allen.

Een lange tijd mocht hij onze bisschop zijn, bijna 25 jaren, in goede en kwade dagen. Moeilijke periodes en kwesties bleven hem niet bespaard. Hij was geen man van spectaculaire acties of grote woorden. Hij bleef als een goede vader bij zijn kerkgezin en nam de initiatieven die nodig waren om de vrede en eenheid te behouden. Hij had een scherp oog voor het katholieke en sacramentele karakter van onze kerkgemeenschap. Om die voor de toekomst te behouden, heeft hij veel aandacht gegeven aan de vorming van priesters, diakens, catechisten en pastoraal werkenden. Zijn verbondenheid met de wereldkerk uitte zich in de talloze contacten met de lokale kerken in andere continenten. Die contacten werden en worden vruchtbaar voor de vitaliteit van ons bisdom.

Wij danken bisschop Frans hartelijk voor zijn trouwe herderlijke dienst. Wij wensen hem nog mooie jaren toe in het klooster van de zusters Onder de Bogen, waar hij gaat wonen. Op zaterdag 9 december is het officiële afscheid in Roermond, waar ook onze parochies acte de présence zullen geven. Daarvóór zal hij nog een keer in de kerk van St. Pieter Boven aanwezig zijn, op zondag 19 november als het Sint-Caeciliakoor zijn 175^e verjaardag viert.

Pastoor Jan Vries

Gezocht: Vrijwilligers voor in het accueil

De Slevrouwe beschikt al vele jaren over een accueil. Dit is het info-centrum dat zich bevindt achter in onze kerk, de trap af vlak naast de ingang. Wij staan daar mensen met vragen over onze kerk en parochie te woord en bieden een luisterend oor. Daarnaast verkopen wij religieuze artikelen. Sinds kort bieden wij de audiotour van het Grootste Museum aan. Wij zijn dagelijks geopend, behalve op zondag.

Wie wil ons team komen versterken? Informatie bij Johanna Leenders (tel. 043-3253135) of bij Ingrid Verhey (tel. 043-3636883). Of kom eens kijken!

De audiotour van het Grootste Museum



Sinds deze zomer beschikt de Slevrouwe over een eigen audiotour, een prachtig initiatief in samenwerking met het Museum Catharijneconvent in Utrecht. Als u eens wat meer wil weten over de geschiedenis, alle mooie kunstwerken en verdere achtergrondinformatie van onze kerk, dan is dit een mooie

gelegenheid! De audiotour is verkrijgbaar in ons accueil, waar de vrijwilligers u graag te woord staan. Duur van deze tour is circa 30 minuten, de prijs is € 3,- waarvan de helft voor onze kerk is. Kom en geniet van al het moois dat onze kerk te bieden heeft.

Van harte uitgenodigd, Team Accueil

Eerste Communie en Vormsel 2018

De Eerste H. Communie is op zondag 6 mei 2018. Het H. Vormsel vindt plaats op Pinkstermaandag, 21 mei 2018. Aanmelden bij het parochiekantoor van Sint-Pieter of via het aanmeldingsformulier op onze website (onder "Sacramenten"). Dit kan tot 1 december 2017. Begin januari starten we met de voorbereidingen.

Wergroepen Vormsel en Communie

Kerk en Wereld - De Bedelaar

Hij was een echte bedelaar! Een kop vol rommelig grijs haar. Borstelige wenkbrauwen. Bruine levendige ogen. Een kale versleten jas, een beetje gerafeld aan de mouwen, gat in de elleboog. Handschoenen zonder vingers. Afgetrapte schoenen.

Hij stalde zijn oude roestige fiets tegen de heg. Slofte naar de voordeur en belde aan. Het was een koude gure wintermiddag. Mijn moeder deed open, voelde een ijzige windvlaag in haar gezicht slaan en noodde de verkleumde bezoeker gauw naar binnen te komen.

Een grote kom dampende erwtensoep aan de keukentafel bracht weer wat kleur op de bleke wangen van de onverwachte gast.

Toen mijn moeder even later poolshoogte kwam nemen in de keuken trof ze de bezoeker aan in een diepe slaap, zijn hoofd rustend op zijn armen op de keukentafel. Een luid regelmatig gesnurk overstemde Die Winterreise van Franz Schubert die op dat moment uit de radiodistributie klonk.

Mijn moeder zag en hoorde het nog een half uurtje aan en daarna nog een half uurtje. Maar toen achtte ze het toch tijd om een einde te maken aan de siësta van haar vreemde gast. Ze prikte met een voorzichtige vinger in de bovenarm van "de schone slaper": "Meneer!", maar zonder resultaat. Pas toen onze oudste zus als eerste van de kinderen thuis kwam lukte het om de bezoeker weer bij zijn positieven te brengen. Helemaal opgekweekt sprong hij met herwonnen levenskracht weer op zijn oude fiets. Nergens heen. Hij bleef wel van toen af aan een regelmatige bezoeker. Er ontstond een soort band tussen de bedelaar en ons gezin.

"Onze bedelaar" ging zo te zien niet echt gebukt onder zijn manier van leven. Maar heel veel arme mensen, die in de verkeerde hoek terecht zijn gekomen, gaan dat wel degelijk. Kerk en Wereld probeert in te springen bij nood en armoede. Dichtbij en veraf. Met uw hulp. En de mensen, waarbij die broodnodige hulp terecht komt, zijn u zó dankbaar.

Uw gave kunt u overmaken op bankrekening NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Parochie OLV Tenhemelopneming inzake Kerk en Wereld.

Is Helpen niet te verkiezen boven Geholpen moeten worden?

Jos Burg-Gilissen, Kerk en Wereld

Lezing over "voltooid leven"

De parochiefederatie Maastricht Zuid-West (Wolder) organiseert op woensdag 29 november 2017 een lezing onder de titel *Voltooid leven, ideaal of fantasie?* Lambert Hendriks is moraaltheoloog, rector van de priesteropleiding Rolduc en docent moraaltheologie en filosofische ethiek. Hij spreekt over actuele ethische kwesties. Hij nodigt ons uit om vanuit ons eigen geloof te kijken naar de wereld van vandaag en ons een mening te vormen.

De avond wordt gehouden in de het Parochiehuis, Tongerseweg 335A, Wolder-Maastricht, start om 19.30 uur en is om 21.30 uur ten einde. Deel-

name en koffie zijn gratis en aanmelding is niet nodig. Informatie: kerksecretariaat@ziggo.nl of 043-3431561

Sint Maartenstocht op Sint-Pieter

Op zaterdag 11 november om 16.30 uur nodigen wij weer kinderen en hun ouders uit in de kerk van Sint Pieter Beneden. Daar wordt het verhaal van Sint-Maarten verteld en gespeeld door kinderen. Dan trekken we met hem te paard en met lampionnen door de straten rond de kerk en verzamelen ons in de kerktuin. Daar brandt een vuur en kunnen we ons warmen. We delen dan ook chocomel met elkaar. Sint-Maarten is immers het feest van elkaar niet in de kou laten staan, van delen met een ander. We vragen alle kinderen een lampion met een lichtje mee te brengen. Een uitgeholde biet met een lichtje kan ook. We hopen dat er weer veel gezinnen meedoen met de Sint-Maartenstocht. Welkom!



LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Zondag 5 november – Eenendertigste zondag door het jaar

- 9.00 H. Mis; voor pastoor Guus Dohmen; voor ouders Wijckerheld-Bisdom
- 10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor Wally Stevens; voor Jeanne Houben-Cortenraede; voor Jef Brans (jrd)
- 11.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Ramaekers-van Thor (st); voor Niny Robeerst-Bastings; voor de overleden ouders Steijns-Lejeune (jrd); voor de overledenen van de familie van Roosmalen-Bergmans en van de familie Pinckers; voor Herman Zeekaf (jrd); voor Mitchell Tonnard (jd)

Maandag 6 november – Feest van alle Heilige verkondigers van het geloof in onze streken

9.30 H. Mis

Dinsdag 7 november – Hoogfeest van de H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie

9.30 H. Mis; voor de heer W.Notten; voor Joseph Coenegracht; voor de overledenen van de familie Peltzer (st)

Woensdag 8 november

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Dumoulin-Hustinx (st)

Donderdag 9 november – Feest van Kerkwijding van de basiliek van Sint Jan van Lateranen

9.30 H. Mis

Vrijdag 10 november – Gedachtenis van de H. Leo de Grote, paus en kerkleraar

9.30 H. Mis

Zaterdag 11 november – Gedachtenis van de H. Martinus van Tours, bisschop – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 12 november – Tweeëndertigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor Assie Vliegen vanwege haar 80^e verjaardag

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa Fons bonitatis (H. Leenders), Vater unser (I. Totzke), Ave Maria (H. Leenders)

11.30 H. Mis; voor Niny Robeerst-Bastings

Maandag 13 november

9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijdens-Guisson (st); voor Gertrude Lodewick

Dinsdag 14 november

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens

Woensdag 15 november – Vrije gedachtenis van de H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar

9.30 H. Mis; voor echtelieden Versteegh-Kengen (st); voor Vincent Grummer (jrd)

Donderdag 16 november – Vrije gedachtenis van de H. Gertrudis, maagd

9.30 H. Mis

Vrijdag 17 november – Gedachtenis van de H. Elisabeth van Hongarije

9.30 H. Mis; voor de heer W. Notten

Zaterdag 18 november – Vrije gedachtenis van de Kerkwijding van de basilieken van de HH. Apostelen Petrus en Paulus – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 19 november – Drieëndertigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor een bijzondere intentie; uit dankbaarheid

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor Jules Bouvrie (6wd)

11.30 H. Mis; voor Annemiek Boijens-Janssen

Maandag 20 november

9.30 H. Mis

Dinsdag 21 november – Gedachtenis van de Opdracht van de H. Maagd Maria

9.30 H. Mis; voor Maria Hendrika Voortman-van Haastrecht

Woensdag 22 november – Gedachtenis van de H. Cecilia, maagd en martelares

9.30 H. Mis

Donderdag 23 november – Vrije gedachtenis van de H. Columbanus, abt

9.30 H. Mis; voor John Schreuder (jrd)

Vrijdag 24 november – Gedachtenis van de H.H. Andreas Dung Lac, priester, en gezellen, martelaren van Vietnam

9.30 H. Mis

Zaterdag 25 november – Vrije gedachtenis van de H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 26 november – Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal

9.00 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Pieters-van Engelshoven (st)

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa Festiva (A. Gretchaninov), Rejoice in the Lord (J. Rathbone), Ave verum (E. Elgar); voor ouders Schroder-Cremers en zus Mirese en haar kinderen Jeroen en Stacey; voor Wies van Ginneken (jrd)

11.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Paulussen-Verheggen (st)

Maandag 27 november

9.30 H. Mis; voor pastoor Franssen; voor Aya Stevens-Hoenings (st)

Dinsdag 28 november – Vrije gedachtenis van de Z. Maria Helena Stollenwerk, medestichteres van de zusters Dienaressen van de H. Geest, maagd

9.30 H. Mis

Woensdag 29 november

9.30 H. Mis

Donderdag 30 november – Feest van de H. Andreas, apostel

9.30 H. Mis

Vrijdag 1 december

9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijnens-Guisson (st)

Zaterdag 2 december

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H.Mis in de crypte

Zondag 3 december – Eerste zondag van de Advent

9.00 H. Mis; voor Helena van Leendert-Scharis (st); voor broers en zus Havinga

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor de overledenen van de familie Banens-Esten (st); voor de familie Höppener-Dinjens (st); voor Edmond Bauduin (6^e jrd)

11.30 H. Mis, met medewerking van een blokfluitensemble; voor Edmee Mingels Coenegracht (6wd); voor Wim Stassen (st); voor mevr. Pinxt (jrd); voor Jef Peulen (jd); voor een 90-jarige om zegen en gezondheid

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Minte Bessems

Fenne Costongs

William van Noppen

Nora Winants

Emma van Wissem

Jayden Schuurman

Isabeau Peeters

Zijn met elkaar verbonden in het Heilig Sacrament van het Huwelijk:

Maureen Wintjens en Pim Costongs
Danielle van Noppen en Anton van Efferen
Diana Jaegers en Roy van Wissem

Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:

Riet Hoppers, 97 jaar
Peter Schors, 52 jaar

COLOFON

Pastoor: J.G.M. Vries, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, e-mail: pastoor@sterre-der-zee.nl

Kapelaan: M.A. Pascual Coello, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, e-mail: kapelaan@sterre-der-zee.nl

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06-13 95 53 11, e-mail: r.delahaye@planet.nl

Catechist: T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421, e-mail: thei.lea@live.nl

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55, e-mail: koster@sterre-der-zee.nl

Kerkbestuur: e-mail: kerkbestuur@sterre-der-zee.nl

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 11.00-16.00 uur, zaterdag 11.00-17.00 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht

Banknummer: NL54 ABNA 0576 1185 75, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

Kerkbijdrage: bij voorkeur op rekeningnummer NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. RK Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending van de H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl

Website: www.sterre-der-zee.nl

Katholiek Studentenpastoraat: tel. 06 - 30 78 80 74, e-mail: maastrichtcatholic@gmail.com



Sint-Pieter

← voortaan samen →



Slevrouwe