



## **Christelijke jeugd**

Veel mensen missen jongeren in hun parochie. Jongeren bezoeken inderdaad niet vaak de reguliere Eucharistievieringen op zondag. In nogal wat parochies in ons bisdom zijn ze een "rara avis" geworden. Hoeveel parochies van onze dekenaat kunnen beweren dat ze levendig zijn? Maar vaak volstaat men met de vraag: "Waar zijn de jongeren?" "En gebeurt er niets om hen zelf te verlokken naar de parochie of de vieringen te komen?"

Waar zijn de jongeren? Zijn ze er überhaupt? Jawel, ze zijn er! Vooral in Maastricht komen er vele jongeren wekelijks naar de Kerk. Zij zoeken plaatsen waar ook andere jongeren samenkomen, waar ze bevestiging en steun vinden. Ook doen ze graag mee aan het parochieleven.

In onze parochies is dat nog niet het geval, maar we zijn op de goede weg. Wij zien al een kleine opening naar de jongeren in de Spaanse mis, elke eerste zondag van de maand in de kerk Sint-Pieter Beneden. De Spaanse mis brengt meer dan alleen Spaanstalige mensen bij elkaar. Waarom? Doordat het een levendige viering is. Iets nieuws en toch hetzelfde. Het is een gemeenschap die bij elkaar komt, gewoon omdat het leuk is. Het is maar een voorbeeld. Hetzelfde gebeurt in de Engelse mis, elke zaterdagmiddag in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw. De internationalisering van onze maatschappij door de buitenlandse studenten en door niet-Nederlanders die hier wonen en werken, ondersteunt de vitalisering van onze parochies.

De vraag is: wat kunnen wij meer doen om jongeren ruimte geven in onze parochies? Het is geen retorische vraag. Hoewel wij priesters graag met de eer zouden strijken van initiatieven die nu zo goed werken, is niet terecht. De Engelse mis in de Onze-Lieve-Vrouw is een privé-initiatief en ook de Spaanse mis is door een van onze parochianen bedacht en grotendeels georganiseerd. Welke andere mogelijkheden zouden wij kunnen onderzoeken om onze parochie nog levendiger te maken? Het woord is aan U, aan jullie!

*Kapelaan Miguel Pascual*

Men vergelijkt de Heilige Maagd vaak met een moeder, maar zij is nog beter dan de beste van de moeders. Want de beste moeder straft wel eens haar kind als dat haar verdriet doet. Ze denkt dat dat goed is. Maar de Heilige Maagd doet dat niet. Zij is zo goed dat ze altijd liefdevol voor ons is.

Het Hart van deze goede Moeder is alleen maar liefde en barmhartigheid, zij wil alleen maar dat wij gelukkig zijn.

De Heilige Maagd staat tussen haar Zoon en ons. Hoewel wij zondaars zijn, is zij vol tederheid en medelijden voor ons. Het kind dat zijn moeder de meeste tranen heeft gekost, is dat niet het meest dierbare aan haar hart? Geeft een moeder niet altijd de meeste aandacht aan het zwakste en het meest tere kind? Heeft een arts in het ziekenhuis niet de meeste aandacht voor de meest ernstige zieken?

Wanneer men over de zaken van deze aarde spreekt, over handel, over politiek, is men al gauw uitgepraat. Maar als men over de Heilige Maagd spreekt, dan is het altijd nieuw. Alle heiligen hebben een bijzondere verering voor de Heilige Maagd.

Geen enkele genade komt uit de hemel, behalve door haar handen. Men komt een gebouw niet binnen, zonder bij de portier langs te gaan. Welnu, de Heilige Maagd is de portierster van de hemel.

De Heilige Maagd is als een moeder met veel kinderen. Ze heeft het altijd druk.

*Jean-Marie Vianney, pastoor van Ars (1786-1859)*

## **Feest van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee**

Het bisdomfeest van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee begint op **zaterdag 7 oktober**, om 8.30 uur, met de **Pelgrims-voettocht** vanaf de Sterre der Zee kapel van Winthagen (Voerendaal) via Schin op Geul en Houthem Sint Gerlach naar de basiliek van de Sterre der Zee in Maastricht, waar om 17.00 uur de ontvangst van de pelgrims in de parochiezaal plaatsvindt. Meer info bij dhr. Jan van de Ven: [janoudcaberg@ziggo.nl](mailto:janoudcaberg@ziggo.nl)

**Dinsdag 10 oktober** is dan de grote dag. We beginnen om 9.00 uur met het zingen van de **Plechtige Laudan** (gezongen ochtendgebed). Om 10.00 uur vindt de **Plechtige Hoogmis** plaats, met als hoofdcelebrant abt Lenglet, van het benedictijnenklooster van Mamelis bij Vaals.

Om 15.00 uur houden we, zoals voorgaande jaren, een plechtig **Maria-lob** met **Ziekenzegening**. Daarvoor zijn alle Maastrichtse verzorgingshuizen aangeschreven, maar wie wil kan ook op eigen gelegenheid komen. In deze viering wordt Maria Sterre der Zee geëerd, en krijgen alle zieken de zegen met het Allerheiligste.

We sluiten de dag af om 19.00 uur, met een **Grote Bidweg**. Sinds de verplaatsing van de Broederschapsmis op zaterdagavond naar de zaterdagochtend is de traditionele Bidweg enigszins in de vergetelheid geraakt. De Broederschap van Onze Lieve Vrouw heeft onlangs het initiatief genomen de Bidweg weer nieuw leven in te blazen. De Bidweg volgt de eeuwenoude route, en zal bij drie plekken onderweg een korte halte inlassen van bezinning en gebed.

### **Kerk en Wereld – *Dingen die je nooit vergeet.....***

Er zijn van die dingen, die blijven voor altijd in je hoofd en in je hart hangen. Het *Ave Verum* van Mozart bij voorbeeld. De radio-uitzending van de KRO op zaterdagavond sloot er lang geleden het programma "Wij luiden de zondag in" mee af. Zo mooi, zo ontroerend haast. "*Ave verum corpus, natum de Maria Virgine, Vere passum, immolatum in cruce pro homine.....*". Dat staat voor altijd in mijn geheugen gegrift! Eerder al was er het programma "De schoonheid van het Gregoriaans" geweest, waarin de Gregoriaanse gezangen voor de komende zondagshoogmis werden besproken, toegelicht en "vóórgezongen". Ook al zo'n speciale sfeer. Zo puur, sereen en ingetogen. Veel mensen zullen zich dat ongetwijfeld nog herinneren.

Meer religieus getinte programma's uit het verre verleden hebben sporen in mijn geheugen achtergelaten. Zo was er "Het Lichtbaken" met Pater Henri de Greeve en later Pater Loop, Montfortaan. Pater Leopold Verhagen met zijn grijze pelerine, die van zijn tv-praatje altijd een soort verrassende act maakte met de meest vreemde voorwerpen, die zijn overwegingen kracht moesten bijzetten. Natuurlijk waren er ook de "amusementsprogramma's" zoals De Klok heit Negen van de KRO op zaterdagavond. De Bonte Dinsdagavondtrein van de AVRO. De hoorspelen, zoals Paul Vlaanderen en de Sprong in het Heelal. We bleven ervoor thuis, net zoals voor De Familie Doorsnee en voor Mr. G.B.J. Hilterman, die op zondag zo rond een uur of een op zijn eigen speciale manier "De toestand in de Wereld" besprak. Als HIJ zei dat er geen oorlog kwam, nou, dan kwam er ook geen oorlog! En kon je met een gerust hart aan de rest van de zondag beginnen.

Het *Ave Verum* op de zaterdagavond staat in mijn eigen lange lijst van mooie herinneringen op een heel prominente plaats. Maar ieder heeft zijn eigen lijst. En dat is maar goed ook. Mooie herinneringen moet je koesteren. Net zoals het gevoel voor je medemensen, die het vaak knap lastig kunnen hebben. Via Kerk en Wereld kunnen wij ze écht helpen. Er blijft bij ons niets hangen. Wat u stort op onze bankrekening NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Parochie OLV Tenhemelopneming inzake Kerk en Wereld, komt in zijn geheel en rechtstreeks terecht op de plekken waar dat zo hard en hard nodig is. Kerk en Wereld en de mensen aan wie uw geld ten goede komt zijn u zeer dankbaar! Echt waar!

*Jos Burg-Gilissen, Kerk en Wereld*

### **Zondag 1 oktober – Zesentwintigste zondag door het jaar**

- 9.00 H. Mis  
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Orgelsolomesse (J. Haydn), Exultate iusti (L. Viadana), Salve Regina (F. Schubert); voor Charles en Mia Delnooz-Close (st)  
11.30 H. Mis  
18.00 Spaanstalige H. Mis in de kerk van Sint Pieter Beneden

### **Maandag 2 oktober – Gedachtenis van de HH. Engelbewaarders**

- 9.30 H. Mis

### **Dinsdag 3 oktober**

- 9.30 H. Mis; voor Niny Robeerst-Bastings

### **Woensdag 4 oktober – Gedachtenis van de H. Franciscus van Assisi**

- 9.30 H. Mis; voor de familie van de Zusters Onder de Bogen

### **Donderdag 5 oktober**

- 9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijjens-Guisson (st)

### **Vrijdag 6 oktober – Vrije gedachtenis van de H. Bruno, priester**

- 9.30 H. Mis; voor de echtelieden Hijjens-Guisson (st); voor de heer W. Notten – Rozenkrans

### **Zaterdag 7 oktober – Gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans**

- 9.30 H. Mis; voor de gebedskring van de Sterre der Zee; voor de levenden en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve vrouw Sterre der Zee; voor de overledenen van de familie Peltzer (st)  
9.00 Vertrek van de *Sterre-der-Zee-voettocht* vanuit de Sterre-der-Zee-kapel van Winthagen (Voerendaal) naar Maastricht  
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid  
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

### **Zondag 8 oktober – Zevenentwintigste zondag door het jaar**

- 9.00 H. Mis  
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova  
11.30 H. Mis; voor Yvonne en Werner Buck-Smeets

### **Maandag 9 oktober – Vrije gedachtenis van de H. Johannes Leonardi, priester**

- 9.30 H. Mis; voor Niny Robeerst-Bastings

**Dinsdag 10 oktober – Feest van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee**

9.00 Gezongen plechtige lauden

10.00 Hoogmis opgedragen door Abt Lenglet in concelebratie met verschillende priesters uit het bisdom; voor Theo Bovens; voor Theodora Johanna Smits (st)

15.00 Marialof met Ziekenzegening

19.00 Grote Bidweg

**Woensdag 11 oktober**

9.30 H. Mis

**Donderdag 12 oktober**

9.30 H. Mis; voor Albertus Humblet (st)

**Vrijdag 13 oktober**

9.30 H. Mis

**Zaterdag 14 oktober – Vrije gedachtenis van de H. Callistus I, paus – Maria op zaterdag**

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

**Zondag 15 oktober – Achtentwintigste zondag door het jaar – Wereldmissiedag**

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa Sancti Josephi (F. Peeters), Notre père (M. Duruflé), Ave maris stella (E. Grieg); voor Niny Robeerst-Bastings (6wd); voor echtelieden Mingels-Coenegracht en Danielle en voor de overledenen van de familie Mingels (st); voor Marita Cremers

11.30 H. Mis; voor de familie Flendrig-van Hinsberg (st); voor Jan Franssen (jrd)

**Maandag 16 oktober – Vrije gedachtenis van de H. Margareta Maria Alacoque, maagd**

9.30 H. Mis

**Dinsdag 17 oktober – Gedachtenis van de H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar**

9.30 H. Mis; voor de familie van de Zusters Onder de Bogen; voor de heer W. Notten

**Woensdag 18 oktober – Feest van de H. Lucas, evangelist**

9.30 H. Mis

**Donderdag 19 oktober – Vrije gedachtenis van de H. Paulus van het Kruis, priester**

9.30 H. Mis

**Vrijdag 20 oktober**

9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de Zusters Onder de Bogen

**Zaterdag 21 oktober – Maria op zaterdag**

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

**Zondag 22 oktober – Negenentwintigste zondag door het jaar**

9.00 H. Mis; voor Arnold Wijckerheld Bisdom

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova

11.30 H. Mis

**Maandag 23 oktober – Vrije gedachtenis van de H. Johannes van Capestrano, priester**

9.30 H. Mis; voor Niny Robeerst-Bastings

**Dinsdag 24 oktober – Vrije gedachtenis van de H. Antonius Maria Claret, bisschop**

9.30 H. Mis

**Woensdag 25 oktober – Hoogfeest van Kerkwijding van geconsacreerde kerken waarvan de wijdingsdatum onbekend is**

9.30 H. Mis

**Donderdag 26 oktober**

9.30 H. Mis

**Vrijdag 27 oktober**

9.30 H. Mis; voor Jean Hendrikx

**Zaterdag 28 oktober – Feest van de HH. Simon en Judas, apostelen – Maria op zaterdag**

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

### **Zondag 29 oktober Dertigste zondag door het jaar**

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa antiqua (W. Menschick), Aller Augen (H. Schütz), Ave verum (W.A. Mozart); voor Johannes Dacier (st)

11.30 H. Mis, in het bijzonder voor alle overledenen van wie het afgelopen jaar de uitvaart vanuit de Basiliek plaatsvond; voor Lou Philippens (6wd)

### **Maandag 30 oktober – Vrije gedachtenis van de zalige Maria Teresa (Tauscher) van de H. Joseph, maagd**

9.30 H. Mis; voor Niny Robeerst-Bastings

### **Dinsdag 31 oktober**

9.30 H. Mis

### **Woensdag 1 november – Hoogfeest van Allerheiligen**

10.00 Hoogmis; voor de levenden en overledenen van de familie Mulkens-Closset (st)

### **Donderdag 2 november – Gedachtenis van de overledenen**

9.30 H. Mis

### **Vrijdag 3 november – Gedachtenis van de H. Hubertus, bisschop**

9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijnens-Guisson (st)

### **Zaterdag 4 November – Gedachtenis van de H. Carolus Borromeus, bisschop – Maria op zaterdag**

9.30 H. Mis; voor de levenden en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

### **Zondag 5 november – Eenendertigste zondag door het jaar**

9.00 H. Mis; voor pastoor Guus Dohmen; voor ouders Wijckerheld-Bisdom

10.00 Latijnse Hoogmis voor Wally Stevens

11.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Ramaekers-van Thor (st); voor Niny Robeerst-Bastings; voor de overleden ouders Steijns-Lejeune(jrd); voor de overledenen van de familie van Roosmalen-Bergmans en van de familie Pinckers

## PAROCHIE NIEUWS

### Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Fay Timmermans  
Bo Braeken  
Bo Loomans  
Yorick de Vrede  
Philip Arends  
Xoé Minses  
Minte Bessems  
Jody Vriezelaar

### Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:

Lien Cornelissen-Dassen, 83 jaar  
Niny Robeerst-Bastings, 84 jaar  
Leonardus Brands, 88 jaar  
Kitty Kayser, 91 jaar

## COLOFON

**Pastoor:** J.G.M. Vries, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, e-mail: [pastoor@sterre-der-zee.nl](mailto:pastoor@sterre-der-zee.nl)

**Kapelaan:** M.A. Pascual Coello, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, e-mail: [kapelaan@sterre-der-zee.nl](mailto:kapelaan@sterre-der-zee.nl)

**Priester-assistent:** H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

**Diaken:** R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06-13 95 53 11, e-mail: [r.delahaye@planet.nl](mailto:r.delahaye@planet.nl)

**Catechist:** T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421, e-mail: [thei.lea@live.nl](mailto:thei.lea@live.nl)

**Koster:** M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55, e-mail: [koster@sterre-der-zee.nl](mailto:koster@sterre-der-zee.nl)

**Kerkbestuur:** e-mail: [kerkbestuur@sterre-der-zee.nl](mailto:kerkbestuur@sterre-der-zee.nl)

**Parochiekantoor:** Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: [info@sterre-der-zee.nl](mailto:info@sterre-der-zee.nl), woensdag en vrijdag, 10-12 uur

**Infopunt/Accueil** in de kerk: maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 11.00-16.00 uur, zaterdag 11.00-17.00 uur

**Parochiezaal:** Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht

**Banknummer:** NL54 ABNA 0576 1185 75, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemel-opneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

**Kerkbijdrage:** bij voorkeur op rekeningnummer NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. RK Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming

**Kerk & Wereld** (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

**Kerkdiensten via Internet:** Dagelijkse rechtstreekse uitzending van de H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site [www.sterre-der-zee.nl](http://www.sterre-der-zee.nl)

**Website:** [www.sterre-der-zee.nl](http://www.sterre-der-zee.nl)