



Onder het teken van het Kruis

De meest emotionele uitvaarten die wij in onze kerken hebben, zijn die waarbij een moeder haar eigen kind ten grave moet dragen. Dat kinderen hun ouders of grootouders moeten begraven ligt nu eenmaal in de lijn van ons sterfelijk bestaan en de opvolging der generaties, maar met het omgekeerde hebben wij moeite.

Dat is wél wat Maria heeft moeten ondergaan, toen zij het dode lichaam van haar Zoon, net van het kruis gehaald, even op haar schoot kreeg.

De maand september is in onze cultuur de periode dat iedereen terug is van vakantie en de draad weer opneemt. Het is in ons klimaat ook de maand van een zonnig en zacht najaar, de eerste herfst en de bomen die langzaam van kleur gaan veranderen.

En midden in die maand worden we weer herinnerd aan het drama van Goede Vrijdag. Maar ondertussen is het kruis van Jezus een teken van overwinning geworden. We vieren dan ook op 14 september het feest van Kruisverheffing, het kruis als een teken van overwinning.

De datum van dat feest is niet toevallig gekozen. Onze Kerk heeft het bewust op die datum geplaatst, precies 40 dagen na het feest van de Ge-daanteverandering, de dag dat Jezus verscheen in hemelse glorie. Maar ook onmiddellijk aankondigde dat Hij moest lijden, sterven en verrijzen. De apostelen hebben dat toen nog niet goed begrepen. Wij wel ? Want pas als we dat begrijpen, dan pas kan het kruis een teken van overwinning worden.

De dag erna, op 15 september, worden we weer met de neus op de harde werkelijkheid gedrukt. Wij herdenken dan Maria als Moeder van Smarten. Dat is die moeder die haar eigen zoon ten grave moet dragen.

De maand september staat dus onder het teken van het kruis. Het kruis-teken is het eerste dat wij onze kinderen leren. We beginnen en eindigen ieder gebed met een kruisteken, als we een kerk binnenkomen zegenen we onszelf met doopwater en maken we het kruisteken. En onze kinderen en kleinkinderen geven we een kruisje op het voorhoofd als ze gaan slapen. En mijn vader maakte altijd met het mes een kruisteken op het brood wanneer hij het ging snijden. Het kruisteken is een eenvoudig gebaar. Kan niet eenvoudiger. Maar wat een machtig teken !

Régis de la Haye, diaken

Waarom zijn wij christenen, en waarom tekenen wij ons voorhoofd met het kruis van Christus? We weten immers dat het niet voldoende is christen te zijn als wij niet leven als christenen. Je kunt wel duizend keer zeggen dat je christen bent en alsmaar het kruis tekenen maken, maar als je niet naar vermogen financieel bijdraagt, als je geen naastenliefde, geen rechtvaardigheid, geen kuisheid beleeft, dan dient dat christenzijn je tot niets.

Het teken van Christus, het kruis tekenen is iets groots. Waartoe dient het als wij op ons hoofdhoofd of op onze mond het kruis tekenen maken, als in ons binnenste zonde en onverschilligheid heersen?

Cesarius van Arles, bisschop van Arles (470-542)

Streaming en Skype

De vader van de dopeling is noord-Nederlander en gereformeerd, de moeder is katholiek en komt uit Nigeria. Maar hun zoontje wordt katholiek gedoopt en opgevoed. Ze hebben familieleden in Nigeria, in Amerika en in Australië. Dus doen we de doop in het Engels, en op het priesterkoor, zodat via onze streaming de familie elders in de wereld de viering live kan meemaken (www.sterre-der-zee.nl, klikken op: Uitzendingen. Bovendien kon de Nigeriaanse peettante geen visum krijgen. Geen nood, ze deed haar belofte als peettante live via Skype, en ze kon verder bij heel de doopviering blijven via onze streaming en via Skype op een smartphone. Zo was ze er ook echt bij..

Ziekenzalving

In de parochie van St. Pieter is het al een aantal jaren een goed gebruik om in een gezamenlijke viering het sacrament van de Zieken (Ziekenzalving) toe te dienen aan mensen die door ziekte of ouderdom verzwakt zijn en wat kracht / genade van "Boven" kunnen gebruiken. In dit sacrament komt "Jezus zelf om de zieke gerust te stellen, hem kracht en hoop te geven en hem te helpen", zoals Paus Franciscus het zegt. Ook parochianen van de O.L.V.-basiliek zijn hierbij welkom.

Dit zal plaatsvinden op vrijdag 8 september om 14.30 uur in de kerk van St. Pieter Beneden. Na afloop is er nog een samenzijn met koffie of thee in het Pieterkelderke, St. Willibrordusstraat 12.

Als u mee wilt doen: graag even doorgeven aan het Parochiekantoor van St. Pieter, tel. 321 46 94. Mocht u problemen hebben met vervoer, meldt dit bij opgave.

Lezing over Maria in de Islam

Namens de Verdiepingscommissie van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw bent u van harte uitgenodigd voor een lezing op dinsdag 26 september 2017 in de Broederschapskamer, Achter de Comedie 14 te Maastricht. De commissie stelt het bijzonder op prijs als zij ook uw familie, vrienden, kennissen, relaties en andere belangstellenden mag begroeten. Zij zijn van harte welkom.

De lezing gaat over Maria in de islam. Het verheugt ons dat wij mevrouw dr. Erika Helene Etminan bereid hebben gevonden om op te treden als gast-spreker. Mevrouw Etminan is godsdienstwetenschapper en gepromoveerd in Nijmegen op het gebied van de spiritualiteit. Tevens is zij docente wereldreligies aan het Theologisch Instituut Rolduc (TIR). De lezing van mevrouw Etminan zal bestaan uit een inleiding, met na de pauze gelegenheid tot het stellen van vragen en verdere wisseling van gedachten.

Het programma ziet er als volgt uit:

19:30 – 19:45 uur Ontvangst met koffie en thee

19:45 – 20:30 uur Inleiding door mevrouw dr. Erika Helene Etminan (eerste gedeelte)

20:30 – 20:45 uur Pauze

20:45 – 21:15 uur Vragen / discussie (tweede gedeelte)

21:15 – 21:30 uur Afsluiting

Het zijn de KLEINE dingen die het doen...

Ben je ook altijd weer blij als je in je opgeruimde huis binnenkomt, een vers bloemetje in de woonkamer aantreft of als je de geur van een heerlijk bereide maaltijd ruikt? Het dringt op deze tastbare manier direct tot je door dat er iemand in huis is die aan je gedacht heeft en voor je zorgt.

We gunnen het van harte dat iedereen in onze omgeving dit regelmatig meemaakt. Wie wenst zich dat nou niet? Toch is het gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Er zijn mensen die een passie hebben om voor anderen te zorgen. En wat is er nou mooier dan deze passie door te geven aan scholieren of studenten die nog een heel leven voor zich hebben? Aan jonge mensen laten zien hoe ze d.m.v. het verzorgen van de kleine dingen in huis, het leven van degenen met wie ze wonen, aangenaam kunnen maken. En zo ook een sterke basis kunnen leggen voor hun eigen toekomst.

Om hieraan te werken biedt Stichting Instudo (zie www.instudo.nl) het project STERK (Samenvoeging van: STudie en wERK) voor vrouwelijke scholieren en studentes (15-20 jaar) op een van haar locaties in Maastricht. Dit project gaat uit van een katholieke visie op het leven, toevertrouwd aan de Prelatuur van het Opus Dei, een instelling van de R.K. Kerk, en staat zonder onderscheid open voor iedereen.

Met het project STERK werk je in de Facilitaire Dienstverlening met professionals in de HORECA. School of studie kunnen gecombineerd worden met enkele uren werk per week. De deelnemers aan het Project leren o.a. om in een team netjes in de keuken en het office te werken en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Natuurlijk ontvang je een salaris hiervoor.

Ken je iemand die zich op een leerzame manier wil voorbereiden op haar toekomst? Neem dan contact op met Yvonne Sauren (06-41261936) of schrijf een e-mail naar: yvonnesauren@hotmail.com

Kerk en Wereld – Het "Wonder"

Lang geleden - wij waren nog kinderen - vonden zijn zusje, mijn broertje en ik, op een van onze wandelingen door het Limburgse land, een matglazen Mariabeeldje. Het lag daar zomaar in de bontgekleurde berm langs een pas gemaaid korenveld. "Hé!", zeiden wij. "Een Mariabeeldje!" Het lag daar zo stil en devoot tussen de bermbloemen. Wij drementelden erlangs en dan weer terug, overlegend wat we zouden doen. "Zo laten liggen?" Nee, dat kon echt niet. "Oppakken en meenemen?" Eigenlijk ook niet goed. Totdat één van ons op het lumineuze idee kwam om het beeldje te verbranden. Dat gebeurde in de kerk toch ook altijd met "heilige zaken" die niet meer dienden. Voorzichtig, een beetje beschroomd, nam een van ons het beeldje op. Plechtig lopend, als in een miniprocesie, zochten wij naar een geschikte plek om het beeldje te verbranden. De schaduw van een heel oude knoestige eik leek ons dé aangewezen plaats om ons plan uit te voeren. Wij maakten een bedje van stro en dorre blaren, wat mijn broertje (hij was per slot van rekening de oudste en ook nog misdienaar) met plechtige gebaren in brand stak. Het bedje brandde met hoge blauwachtige vlammen, maar het beeldje, dat wij erop gelegd hadden, bleef ongedeed! Onaangetast, maar wel beroet. Daar stonden wij dan met z'n drieën, enigszins bedremmeld, te kijken naar een Wonder! Wij namen het beeldje mee naar huis, maakten het mooi schoon en legden het in een met rode zij bekleed bijou-teriedoosje, dat een van ons ooit eens van een tante had gekregen.

Het beeldje was van nu af aan steeds aanwezig bij de dagelijkse "Mis", die mijn broertje op zijn kamertje voor mijn zusje en mij (wij waren "het volk") opdroeg. In de loop van de tijd ben ik het beeldje uit het oog verloren. Maar ik denk er tot op de dag van vandaag zo nu en dan toch nog wel eens eventjes aan.

Wonderen bestaan echt. Wat wij van Kerk en Wereld een heel mooi wonder vinden is, dat u ons steeds met gulle hand blijft steunen in de het verwezenlijken van onze doelen, samengevat in twee woordjes: *mensen helpen!*

Ons bankrekeningnummer: NL05ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Parochie OLV Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld, staat als altijd open voor Uw gewaardeerde bijdrage. *Hartelijk dank* voor uw trouwe steun!

Jos Burg-Gilissen, Kerk en Wereld

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Zondag 3 september – Tweëntwintigste zondag door het jaar

- 9.00 H. Mis; voor broers en zus Havinga
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor Piet Bozon;
voor Lien Cornelissen-Dassen; voor Maria Helena Johanna Loontjens;
voor echtelieden Speet-Luder (st)
11.30 H. Mis; voor Jeanne Houben-Cortenraede (jrd); voor Pol Westenberg
(6wd); voor overleden ouders Smeets-Frissen (st)

Maandag 4 september – Gedachtenis van de H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar

- 9.30 H. Mis

Dinsdag 5 september

- 9.30 H. Mis voor bijzondere intentie

Woensdag 6 september

- 9.30 H. Mis; voor de intenties van de familie Peltzer (st); voor Theo Bovens

Donderdag 7 september

- 9.30 H. Mis

Vrijdag 8 september – Feest van Maria Geboorte

- 9.30 H. Mis

Zaterdag 9 september – Vrije gedachtenis van de H. Petrus Claver, priester – Maria op zaterdag

- 9.30 H. Mis
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 10 september – Drieëntwintigste zondag door het jaar

- 9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova
11.30 H. Mis, mmv parochieel kerkkoor Goirke; voor overleden ouders Wil Vosters (jrd) en Gertruda Vosters-Wetzels

Maandag 11 september

- 9.30 H. Mis

Dinsdag 12 september – Vrije gedachtenis van de H. Naam van Maria

- 9.30 H. Mis

Woensdag 13 september – Gedachtenis van de H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar

9.30 H. Mis

Donderdag 14 september – Feest van Kruisverheffing

9.30 H. Mis

Vrijdag 15 september – Gedachtenis van de H. Maagd Maria, Moeder van Smarten

9.30 H. Mis

Zaterdag 16 september – Gedachtenis van de H.H. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 17 september – Vierentwintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor Martinah Denninger

10.00 Latijnse Hoogmis, mede in het kader van Musica Sacra, met zang door de Schola Nova, en door het Basilicakoor (Messe in G van Franz Gleissner (1761-1818), in een bewerking door koor, orgel en strijkkwartet door Hans Leenders; motet In Principio voor koor en strijkkwartet van Hans Leenders, première)

11.30 H. Mis; voor Monique Leufkens (jrd) en overleden familie; voor Hans Wortelboer

Maandag 18 september

9.30 H. Mis; voor pastoor Franssen

Dinsdag 19 september – Vrije gedachtenis van de H. Januarius, bisschop en martelaar

9.30 H. Mis

Woensdag 20 september – Gedachtenis van de H.H. Andreas Kim Taegon, priester, en Paulus Chong Ha-sang en gezellen, martelaren van Korea

9.30 H. Mis

Donderdag 21 september – Feest van de H. Mattheus, apostel en evangelist

9.30 H. Mis

Vrijdag 22 september

9.30 H. Mis

Zaterdag 23 september – Gedachtenis van de H. Pius van Pietrelcina, priester (*padre Pio*) – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 24 september – Vijfentwintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova

11.30 H. Mis, mmv harmonie Heer Vooruit

Maandag 25 september

9.30 H. Mis

Dinsdag 26 september – Vrije gedachtenis van de HH. Cosmas en Damianus, martelaren

9.30 H. Mis

Woensdag 27 september – Gedachtenis van de H. Vincentius de Paul, priester

9.30 H. Mis

Donderdag 28 september – Vrije gedachtenis van de H. Laurentius Ruiz en gezellen, martelaren

9.30 H. Mis

Vrijdag 29 september – Feest van de H.H. Michaël, Gabriël en Raphaël, aartsengelen

9.30 H. Mis

Zaterdag 30 september – Gedachtenis van de H. Hiëronymus, priester en kerkleraar – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 1 oktober – Zesentwintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova

11.30 H. Mis

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Ayana Bergmans
Tess Walraven
Lis Ritzen
Maurits van Beesten

COLOFON

Pastoor: J.G.M. Vries, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, e-mail: pastoor@sterre-der-zee.nl

Kapelaan: M.A. Pascual Coello, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, e-mail: kapelaan@sterre-der-zee.nl

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06-13 95 53 11, e-mail: r.delahaye@planet.nl

Catechist: T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421, e-mail: thei.lea@live.nl

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55, e-mail: koster@sterre-der-zee.nl

Kerkbestuur: e-mail: kerkbestuur@sterre-der-zee.nl

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 11.00-16.00 uur, zaterdag 11.00-17.00 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht

Banknummer: NL54 ABNA 0576 1185 75, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

Kerkbijdrage: bij voorkeur op rekeningnummer NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. RK Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending van de H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl

Website: www.sterre-der-zee.nl

Katholiek Studentenpastoraat: tel. 06 - 30 78 80 74, e-mail: maastrichtcatholic@gmail.com



Sint-Pieter

← voortaan samen →



Slevrouwe