

**De zegenende robot**

Onlangs werd ik gezegend door een robot. Op een religieus festival stond een heuse robot, zo groot als een volwassene, een zegen-robot. Ik duwde op een startknopje op zijn borst en toen vroeg hij welk soort 'zegen' ik wenste: een klassieke of een meer moderne, voor een bepaald iemand of iets, uitgesproken met een vrouwenstem of met een mannenstem, enz. Toen ik het keuzeprogramma had doorlopen, begon de robot te spreken, hief zijn armen boven mij uit, knarste en piepte, zond lichtstralen uit zijn handen en ogen en sprak een mooi zegengebed uit.

Een van de omstaanders vroeg wat ik ervan vond. Ik zei, dat ik het leuk bedacht en uitgevoerd vond, maar dat volgens mij een robot geen zegen kán uitspreken. Toen ontspoon zich tussen de aanwezigen een gesprek over 'zegen' en 'zegen-gevers'. Dat was juist de bedoeling: de mensen aan de praat krijgen over het gebruik van moderne middelen in geloof en Kerk. Zal in de toekomst de robot de perfecte 'voorganger' worden in de vieringen in de kerk, geheel volgens het keuzemenu van de aanwezige mensen?

Het religieus festival was in Lutherstad-Wittenberg in Duitsland, waar ik een paar dagen was. Het is dit jaar 500 jaren geleden dat Maarten Luther begon met wat later de 'Reformatie' is gaan heten, het begin van het 'protestantisme'. Op 31 oktober 1517 publiceerde hij zijn 95 stellingen tegen de toenmalige aflatenpraktijk in de Kerk. Dat was het begin van een overrompelend snelle ontwikkeling, een explosie gelijk, die de katholieke kerk en heel Europa op zijn grondvesten deed schudden. De gevolgen daarvan zijn tot nu toe aanwezig en werkzaam. De christelijke Kerk is sindsdien ernstig verdeeld geraakt.

Het was erg interessant en leerrijk om in Wittenberg met persoon, leven en werken van Maarten Luther nader kennis te maken. Er waren geweldige tentoonstellingen, mooi gerestaureerde kerken en gebouwen, een grote toeloop van mensen. Bij mij drong zich de vraag op: is Maarten Luther tot 'zegen' geweest voor de Kerk? Is 500 jaar Reformatie een jubileum om te 'vieren'? Vragen die zeker tot discussie aanleiding zullen geven. Het is goed als wij er in het kader van de 'oecumenische' beweging, de beweging naar hervonden eenheid, aandacht aan geven. Tot slot, wat die 'zegenende' robot betreft: alleen God en levende mensen 'zegenen' en zijn elkaar tot 'zegen'. Ook de meest perfecte robot krijgt dat niet klaar.

Pastoor Vries

Maria Tenhemelopneming – 15 augustus

Maria Tenhemelopneming is het patroonsfeest van onze basiliek. We beginnen de dag om 9.00 uur met de plechtige gezongen Laudens.

Om 10.00 uur gaat onze bisschop, mgr. Frans Wiertz, voor in de plechtige Hoogmis. Tijdens die Mis zal ook de "kroedwösj" gezegend worden.

Om 19.00 uur start in de kerk van Sint-Pieter Boven de Lichtprocessie naar de Lourdesgrot, gevolgd door de Avondmis, met zang door het Dameskoor van Sint-Pieter.

Kroedwösj

Hoewel we ook dit jaar weer zullen zorgen voor de kroedwösj, heeft de koster er geen bezwaar tegen als u zelf uw eigen kroedwösj meeneemt. Door hier samen in te voorzien hopen wij voldoende voorraad te hebben zodat we niemand teleur hoeven te stellen.

Actie Kerkbalans 2017, een tussenbalans.

De vakantieperiode is aangebroken; een periode om heerlijk te ontspannen, even terug te kijken en ook om vooruit te blikken!! Zo ook met de actie Kerkbalans 2017.

Ondanks de roerige tijden waar we midden in zitten, mogen wij constateren dat de opbrengst van de actie Kerkbalans 2017 nauwelijks of niet achterblijft ten opzichte van voorgaande jaren. Dat is een verheugende vaststelling! Bovendien kunnen wij een beroep doen op zeer veel vrijwilligers. Dit alles hebben we heel hard nodig om in stand te houden wat we vanuit het verleden hebben opgebouwd, om onderhoud te plegen en in het gunstigste geval nog een en ander te vernieuwen of aan te passen.

Het dagelijks openhouden van de Basiliek voor parochianen en pelgrims van dichtbij en veraf, het vieren van de vele plechtigheden en o.a. het deel uit maken van het project "Grootste Museum van Nederland" vergt heel veel energie en veroorzaakt heel veel kosten; daarbij is uw aller steun onontbeerlijk.

Misschien brengt het vakantiegevoel U wel op het idee ook een steentje bij te dragen aan het in standhouden van ons erfgoed en met name van "Slevrouwe".

Degenen, die hun bijdrage reeds voldaan hebben willen wij van ganser harte danken. Daarnaast willen wij een beroep doen op hen die "Slevrouwe" zeer goed gezind zijn, maar nog niet of nog nooit een bijdrage hebben gedoneerd. Hopelijk geven velen gehoor aan deze oproep. Immers iedere gave – van klein tot groot en naar ieders draagkracht – telt onder het motto, dat veel schouders het werk lichter maken!!!!!!

Charles Larik, Kerkbestuur

Weekend Metz (8/9 juli 2017) met het Basilicakoor

In gezelschap van erelid emeritus-pastoor Kurris en onze "zingende kapelaan" Miguel toog het Basilicakoor zaterdag 8 juli naar Metz in Noord-Frankrijk. Na daar aangekomen te zijn en nadat de hotelkamers waren toegewezen, werd onder leiding van een gids het centrum van de stad verkend. Met

name de kathedraal met zijn gebrandschilderde ramen van o.a. Marc Chagall werd uitgebreid onder de loep genomen. Na deze rondleiding was er nog tijd om het centrum van de stad op eigen gelegenheid te verkennen of een terrasje te pikken. Omstreeks 19 uur werd iedereen verwacht bij het restaurant. Hier werd onder gezellig gekeuvel gedineerd. Na afloop was ieder vrij om zijn bed op te zoeken of nog een bezoek aan het levendige centrum van de stad te brengen. De mensen die een kamer hadden aan de straatzijde weten nu hoe lang het straatruoer in Metz kan duren.

De volgende ochtend na het ontbijt was het koffers pakken en voor de zangers van het gezelschap was er rond 9 uur een repetitie gepland. Het hoogtepunt vormde de hoogmis, gezongen door het Basilicakoor o.l.v. Hans Leenders, in de kathedraal, die we de vorige dag uitvoerig hadden bekeken; voorwaar een indrukwekkende plek om de Eucharistie gezamenlijk te vieren.

Na afloop van de plechtigheid dankte de hoofdcelebrant voor de prachtige muziek en met nadruk voor enkele stukken, die in de Franse taal werden gezongen. Bijzonder te vermelden, dat Jef Streukens een "retourtje" Metz had genomen om de orgelpartij voor zijn rekening te nemen. Na nog een terrasje hier en een broodje daar genuttigd te hebben was het weer tijd om de bus op te zoeken richting Maastricht. Alvorens de thuisreis te beginnen werd er eerst nog een bezoek gebracht aan de église Sainte-Thérèse, een kerk met een bijzondere toren en voorzien van uitzonderlijk glas in lood werk. Als afsluiter werd het "Centre Pompidou" van Metz bezocht, een museum voor moderne kunst.

Na een voorspoedige terugreis reis werd in Cadier en Keer een buffet aangeboden, waarna iedereen zeer voldaan huiswaarts keerde.

Met dank aan ieder en vooral aan degenen, die dit geslaagde weekend hebben georganiseerd.

Charles Larik, Kerkbestuur

Kerk en Wereld – 15 augustus

Lang geleden viel "de grote vakantie" (toen nog met een c) precies van 1 augustus tot en met 31 augustus. Geen dag vroeger, geen dag later. Op 31 juli om 4 uur werd je overvallen door een soort geluksgevoel. Vier weken niet naar school! Vier weken vrij. Een zee van tijd lag voor je voor allerlei fijne dingen. Goed, er lagen ook wel wat karweitjes te wachten zoals daar waren: het poetsen van de fietsen, het opruimen van de zolder, helpen met wekken, zeumeren, het handschoenenkastje opruimen, bessen en kruisbessen plukken. Maar daar stonden tegenover de oergezellige uitstapjes met het hele gezin naar ergens in het Limburgse land. Met de bus, of met de fiets of gewoon te voet.

Er was één absoluut hoogtepunt precies in het midden van de vakantie: op 15 augustus. De naamdag van mijn moeder. Zij heette Maria. Ook twee zusjes hadden Maria als patroonheilige. Hoewel in ons gezin naamfeesten eigenlijk niet gevierd werden - op je naamdag kreeg je een reep chocola - was het op 15 augustus groot feest. Mijn moeder kreeg een enorme bos kleurige gladiolen, haar lievelingsbloemen, en de banketbakker kwam een

grote houten doos met gebakjes afleveren. Zo feestelijk! Je kon als kind je geluk bijna niet op!

Maar na die bijzondere, meestal warme dag was de vakantie over de helft! Heel langzaam kwam het nieuwe schooljaar al weer in zicht. Maar, c'est la vie! Nog maar even niet aan denken! Nog twee hele weken vrij!

Wij van Kerk en Wereld zijn ook even met vakantie (vakantie met een k). Maar ons bankrekeningnummer niet. Daar kan gewoon op gestort worden. Voor onze u bekende goede doelen. Ons rekeningnummer NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld, blijft gewoon open voor uw bijdrage. Uw bijdrage, waarvoor wij, als steeds, zeer dankbaar zijn.

Wij wensen u een heel fijne vakantie.

Jos Burg-Gilissen, Kerk en Wereld

Orgelfestival l'Europe & l'Orgue

Op alle dinsdagen tot 15 augustus kunt u vanaf 20.00 uur voor een bedrag van € 5 genieten van een aantal top-organisten die een concert geven in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek of de Sint-Servaasbasiliek. Op alle tussenliggende vrijdagen zijn er bovendien gratis lunchconcerten (12.30-13u) op drie verschillende locaties: de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (transeptorgel) op het OLV plein, de Sint-Martinuskerk in Wyck en de Sint-Servaasbasiliek (kabinetorgel) aan het Vrijthof.

- Dinsdag 1 augustus: 20.00 uur, Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, Darko Pleli
- Vrijdag 4 augustus: 12.30 uur, Sint-Martinuskerk Paul Breisch
- Dinsdag 8 augustus: 20.00 uur, Sint-Servaasbasiliek, Xavier Deprez
- Vrijdag 11 augustus: 12.30 uur, Onze-Lieve-Vrouwebasiliek koororgel, Frederik Kranemann
- Dinsdag 15 augustus: 20.00 uur, Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, Hans Leenders

Meer info: www.orgelfestivalmaastricht.nl

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Zondag 30 juli – Zeventiende zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor Lisette Schins-Derhaeg

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor Johanna Kramer en familie

11.30 H. Mis; voor Yvonne Mulkens; voor Paul Bemelmans (1^e jrd)

Maandag 31 juli - Gedachtenis van de H. Ignatius van Loyola, priester

9.30 H. Mis

**Dinsdag 1 augustus – Gedachtenis van de H. Alfonsus Maria de Li-
guori, bisschop en kerkleraar**

9.30 H. Mis; voor een goede toekomst

**Woensdag 2 augustus – Vrije gedachtenis van de H. Petrus Julianus
Eymard, priester**

9.30 H. Mis; voor Mariette Tiggelman-Stouthart

Donderdag 3 augustus

9.30 H. Mis voor Piet Bozon; voor Lien Cornelissen-Dassen

**Vrijdag 4 augustus Gedachtenis van de H. Johannes Maria Vianney,
pastoor van Ars – eerste vrijdag van de maand**

9.30 H. Mis; voor de familie van de Zusters onder de Bogen; voor ech-
telieden Heijnens-Guisson (st)

**Zaterdag 5 augustus – Vrije gedachtenis van de kerkwijding van de
basiliek van Maria de Meerdere – Maria op zaterdag**

9.30 H. Mis; voor de gebedskring van de Sterre der Zee; voor de levende
en overledenen leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw
Sterre der Zee

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

**Zondag 6 augustus – Feest van de Gedaanteverandering van de
Heer**

9.00 H. Mis; ter ere van God de Vader

10.00 Latijnse hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor echtelieden
Hijnens-Guisson (st)

11.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Cholly; voor de familie
Penders-Cholly en voor mevrouw T. Heynen

**Maandag 7 augustus – Vrije gedachtenis van de H. Cajetanus, pries-
ter**

9.30 H. Mis; voor pastoor Franssen; voor de levenden en overledenen
van de familie Henfling-Kicken (st); voor Bernardus Albertus Voort-
man

Dinsdag 8 augustus – Gedachtenis van de H. Dominicus, priester

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer (st)

**Woensdag 9 augustus – Feest van de H. Teresia Benedicta van het
Kruis (Edith Stein), martelares en kloosterlinge, patrones van Eu-
ropa**

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Notten

Donderdag 10 augustus – Feest van de H. Laurentius, diaken en martelaar

9.30 H. Mis

Vrijdag 11 augustus – Gedachtenis van de H. Clara, maagd

9.30 H. Mis voor Piet Bozon; voor Lien Cornelissen-Dassen

Zaterdag 12 augustus – Vrije gedachtenis van de H. Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge - Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 13 augustus – Negentiende zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor overleden familie Brans-Brugman en voor Jef en Pieter Brans; voor Jos Burg Voor Jos en Bep Kupperts-Munninghof

11.30 H. Mis; voor dhr H.C.G. Bauduin (1^e jrd); voor ouders Lardenoije-Spits

Maandag 14 augustus – Gedachtenis van de H. Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens; voor Willy Spauwen

Dinsdag 15 augustus – Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming

9.00 Plechtige lauden

10.00 Pontificale hoogmis met kruidenwijding. Hoofdcelebrant: mgr. Frans Wiertz, bisschop van Roermond; voor Maria Paulussen-Verheggen (st); voor de levenden en overledenen van de familie Mulkens-Closset (st); voor de levenden en overledenen van de familie Hans Leufkens (st); voor echtelieden Leonard Larik en Josefina Larik-America (jrd); voor Jo Op de Kamp en Marthe Op de Kamp-Ilsbroeckx en schoonzoon Jacques; voor Ben en Fien en Ben Verhey-Frijns; voor Jeanne Houben-Cortenraede

19.00 Lichtprocessie vanuit de kerk van Sint-Pieter Boven, processie naar de Lourdesgrot, gevolgd door de Avondmis, met zang door het Dameskoor van Sint-Pieter

Woensdag 16 augustus – Vrije gedachtenis van de H. Stefanus van Hongarije

9.30 H. Mis; voor een goede toekomst

Donderdag 17 augustus

9.30 H. Mis; voor de heer W. Notten; voor de levenden en overledenen van de familie Frijns (st)

Vrijdag 18 augustus

9.30 H. Mis voor Piet Bozon; voor Lien Cornelissen-Dassen

Zaterdag 19 augustus – Vrije gedachtenis van de H. Johannes Eudes, priester – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de Crypte

Zondag 20 augustus – Twintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor broers Wijckerheld-Bisdom

10.00 Latijnse hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor echtelieden Kerckhoffs-Dijk (st); voor Annette Bernards (st)

11.30 H. Mis, met zang door de Petits Chanteurs de Saint-Charles, uit Versailles; voor de overledenen van de familie Sondeijker-Willems (st); uit dankbaarheid; voor Lien Cornelissen-Dassen (6wd)

Maandag 21 augustus – Gedachtenis van de H. Pius X, paus

9.30 H. Mis

Dinsdag 22 augustus – Gedachtenis van de H. Maagd Maria Koningin

9.30 H. Mis

Woensdag 23 augustus – Vrije gedachtenis van de H. Rosa van Lima, maagd

9.30 H. Mis; voor een goede toekomst

Donderdag 24 augustus – Feest van de H. Bartholomeüs, apostel

9.30 H. Mis

Vrijdag 25 augustus – Vrije gedachtenis van de H. Jozef van Calasanz, priester

9.30 H. Mis voor Piet Bozon; voor Lien Cornelissen-Dassen

Zaterdag 26 augustus – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 27 augustus – Eenentwintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor Sjo Schins (jrd, st)

10.00 Latijnse hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor Jos Burg

11.30 H. Mis; voor Jacques en Miets Gardeneers-Cox

Maandag 28 augustus – Gedachtenis van de H. Augustinus, bisschop en kerkleeraar

9.30 H. Mis; voor Mariette Tiggelman-Stouthart

Dinsdag 29 augustus – Gedachtenis van de marteldood van de H. Johannes de Doper

9.30 H. Mis

Woensdag 30 augustus

9.30 H. Mis

Donderdag 31 augustus

9.30 H. Mis

Vrijdag 1 september – Eerste vrijdag van de maand

9.30 H. Mis voor Piet Bozon; voor Lien Cornelissen-Dassen; voor echte-
lieden Heijns-Guisson (st)

Zaterdag 2 september – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor de intenties van de gebedskring van de Sterre der Zee;
voor de levende en overleden leden van de broederschap van Onze
Lieve Vrouw Sterre der Zee

14.00 Plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Rachele Block en Gio-
vanni Aquilini

15.30 Plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Ellen Jochems en Carlo
Maesen

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 3 september – Tweeëntwintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor broers en zus Havinga

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor Piet Bozon;
voor Lien Cornelissen-Dassen

11.30 H. Mis; voor Jeanne Houben-Cortenraede (jrd)

PAROCHIE NIEUWS

Zijn voornemens met elkaar het H. Sacrament van het Huwelijk te sluiten:

Giovanni Aquilini en Rachele Block

Carlo Maesen en Ellen Jochems

Ging ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:

Piet Bozon, 90 jaar