



Ruimte maken

De vakantie-periode breekt weer aan. Het woord 'vacantie' komt van het Latijnse 'vacare', 'leeg maken'. Wij kennen dat nog in het woord 'vacuüm' (en dan is het écht leeg), of in het woord 'vacature', als er een werkplaats leeg valt.

Vacantie is dus een mooie periode om eens lekker leegte te scheppen, alles weg te laten, alles van je af zetten, je vrij te maken van alle drukte en de stress die door het jaar bezit van je hebben genomen.

Pas als je een volle ruimte hebt leeggemaakt, heb je plaats voor iets anders. Je moet eerst bepaalde dingen van je af zetten, wil je iets anders kunnen gaan doen. Vacantie is een tijd om "ruimte" te maken. Je kunt pas nieuwe meubilair in je huis zetten, als de oude meubels weg zijn en als het huis leeg is.

Ja, iets anders doen. De vakantie-periode is inderdaad een ideale tijd om "iets anders" te gaan doen. Iets anders, waar je door het jaar zo weinig tijd voor hebt. Rustig gaan wandelen in de natuur. Gaan fietsen. Terrasje pikken in de zon. Ga eens een paar weken naar een andere streek. En loop daar eens een kerk binnen.

En waarom zou de vacantiетijd geen mooie tijd zijn om de ruimte die je hebt gemaakt, in te vullen met wat meer cultuur, wat meer verdieping? Lees eens een goed boek.

En denk ook eens aan verdieping op geestelijk gebied. Haal de Bijbel eens uit de kast. Lees eens een Evangelietekst van voor tot achter. Je zult verbaasd staan.

Begin de dag eens met gebed. In de vakantie heb je niet de smoes dat je op tijd op het werk moet zijn. Je gebedsleven wat meer ontwikkelen, is dat geen goede vacantietaak? En waarom niet een weekje retraite in een klooster?

En misschien dat je dan in je geestelijk leven zoveel energie hebt opgedaan, en zoveel vreugde hebt beleefd, dat je er weer een heel jaar tegenaan kunt. Een jaar waarin je natuurlijk de ruimte die je hebt gemaakt, weer opnieuw mag invullen. Maar nu nog rijker dan het jaar ervoor.

Régis de la Haye, diaken

2 juli, processie Sint-Pieter

Op zondag 2 juli trekt de jaarlijkse processie ter ere van de Heilige Petrus weer door onze zusterparochie. De dag begint om 10.00 uur met een Eucharistieviering in de tuin van het Hof van Veldeke, achter de winkels aan de Glacisweg. Aansluitend vertrekt de processie rond 11.15 uur vanaf de Aylvalaan. De slotceremonie is op het kerkplein, Sint-Pieter Beneden.

De route van de processie is als volgt : Hof van Veldeke (openingsmis) – Aylvalaan – Pater-Lemmensstraat – Jekerschans – Kalfstraat – Mergelweg – Vijfsprong (rustaltaar) – Luikerweg – Glacisweg (ziekenzegening) – Sint-Maternusstraat – afsluiting op het kerkplein. U kunt zich opgeven voor de ziekenzegening bij Helga Zeegers : 043-347 4030.



De Slevrouwe onderdeel van Het Grootste Museum van Nederland

Binnenkort opent het Grootste Museum van Nederland met dank aan de BankGiroLoterij zijn eerste dertien deuren. Museum Catharijneconvent, elf kerken en twee synagogen staan aan de basis van dit bijzondere project. De verborgen topkunst van Nederland wordt zo toegankelijk gemaakt voor iedereen, juist ook voor degenen die gewoonlijk niet in een kerk komen.

In het buitenland vinden we het heel normaal, het bezoeken van een indrukwekkende kathedraal. Toch lopen we er in Nederland ongemerkt aan voorbij. En dat terwijl ook Nederlandse kerken de prachtigste kunstvoorwerpen herbergen, gemaakt door de beste kunstenaars en opgenomen in magistrale decors. Met elkaar vormen onze kerken het grootste museum van Nederland.

De Basiliek van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee is met haar robuuste muren, kleine ramen en haar romaanse bouwstijl een beeldbepalende kerk in Maastricht. Het karakter is authentiek: je ervaart de ruimte grotendeels zoals de mensen dat in de twaalfde eeuw deden. Met deelname van de Basiliek van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee is Maastricht vertegenwoordigd in het Grootste Museum van Nederland.

Op dinsdag 4 juli wordt de Slevrouwe officieel een onderdeel van **het Grootste Museum van Nederland**. U wordt van harte uitgenodigd voor deze opening in de kerk en aansluitend een drankje en hapje in de kruisgang en pandhof. Ook krijgt u de gelegenheid kennis te maken met de splinternieuwe audiotour. We beginnen om 15:00 uur en eindigen rond 17:00 uur.

De volgende sprekers zullen deze middag het woord voeren:

- Jan Vries, pastoor van de Basiliek van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee.
- Marieke van Schijndel, directeur Museum Catharijneconvent
- Jim Janssen, loco-burgemeester van de gemeente Maastricht
- Theo Bovens, gouverneur van Limburg
- Frans Wiertz, bisschop van Roermond

Voor meer informatie: www.sterre-der-zee.nl/het-grootste-museum-van-nederland/

Kerk en Wereld – The Secret Life.....

Op het ogenblik draait er op TV een Britse realityserie, waarin een vermakelijk inkijkje wordt gegeven in het verborgen leven van kleuters van pakweg 4, 5 en 6 jaar oud: "The secret life of 4, 5 and 6 Year Olds". Kleine grote mensen eigenlijk! Alles zit er al in.

Het volgende tafereeltje speelde zich er onlangs af. Eén van de kindjes was jarig. 's Morgens werd er een prachtig mooie grote chocolade verjaardagstaart binnengebracht met de mededeling aan de kinderen dat de taart bestemd was voor het verjaardagsfeest van die middag. De meisjes liepen er met bewonderende en goedkeurende blikken omheen en gingen over tot de orde van de dag. Bij de jongens liep het een beetje anders. Een jongetje vond dat er een smarty niet helemaal goed lag en met de bedoeling die ongerechtigheid te herstellen, dirigeerde hij de smarty in plaats van naar een andere plek op de taart "per ongeluk" en vliegensvlug regelrecht zijn mond in. Oei! Een gat in de taart! Dat moest hersteld worden. Iedereen "hielp mee". En na vijf minuten stond er een groepje jongetjes met chocolademonden en -handen en met bedremmelde blik de ravage te overzien. Een chocolade puinhoop was er over. En nu het toch zover was.....

Een afspiegeling van het werkelijke leven? Ook dat van 4, 5 en 6 jarigen?

Aan de andere kant van de wereld, bijvoorbeeld in zuid-west India, liggen de zaken toch iets anders. Er zijn daar heel wat kleutertjes die er minder goed aan tot zijn dan onze kleuters van de chocoladetaart. Arm. Geen mogelijkheden, geen perspectief op een goed leven.

Wij hebben het er al eerder over gehad. Wij kunnen er wat aan doen. Wij kunnen helpen door bijvoorbeeld een kindje te "adoptereren" voor het luttele bedrag van € 150,- per jaar.

Bent u geïnteresseerd? Bezoek dan eens de website van de Goretti-Stichting: www.gorettistichting.nl. Daar vindt u alle bijzonderheden. Wij hopen zó dat u aan onze oproep gehoor geeft! Helpen is zo ontzettend belangrijk!

Helpen kan ook door te storten op ons banknummer NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Parochie OLV Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld. Namens onze Indiase 4, 5 and 6 Year Olds: Dank u wel!

Jos Burg-Gilissen, Kerk en Wereld

Miniconcert mannenensemble Cantare

Het mannen-ensemble Cantare, o.l.v. André van Vliet, geeft op donderdag 13 juli, om 14.30 uur, in onze basiliek een "Miniconcert".

Orgelfestival l'Europe & l'Orgue 11 juli - 15 augustus

Op dinsdag 11 juli aanstaande opent in de Sint-Servaasbasiliek de 57^e jaargang van het internationale orgelfestival Maastricht *l'Europe & l'Orgue* met een optreden van Marcel Verheggen in samenwerking met de Schola Maastricht o.l.v. Hans Heykers. Op de dinsdagen erna (t/m 15 augustus) kunt u vanaf 20.00 uur voor een bedrag van € 5 genieten van een aantal top-organisten die een concert zullen geven in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek of de Sint-Servaasbasiliek.

Op alle tussenliggende vrijdagen zijn er bovendien gratis lunchconcerten (12.30-13u) op drie verschillende locaties: de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (transeptorgel), de Sint-Martinuskerk in Wyck en de Sint-Servaasbasiliek (kabinetorgel).

- Dinsdag 11 juli, 20.00 uur, Sint-Servaasbasiliek, Marcel Verheggen met de Schola Maastricht
- Vrijdag 14 juli, 12.30 uur, Onze-Lieve-Vrouwebasiliek koororgel, Jeroen Follon
- Dinsdag 18 juli, 20.00 uur, Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, Bernhard Leonardy (DE)
- Vrijdag 21 juli, 12.30 uur, Sint-Martinuskerk (Wyck), Willem Ceuleers (Lux)
- Dinsdag 25 juli, 20.00 uur, Sint-Servaasbasiliek, Kerstin Wolf (DE)
- Vrijdag 28 juli, 12.30 uur, Sint-Servaasbasiliek, kabinetorgel, Remy Syrier

Meer info: www.orgelfestivalmaastricht.nl

Aangeboden:

functie van administratief medewerker (m/v) voor 8 uur/week

De parochies van Sint-Pieter en Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming werken sinds 2016 nauw samen. Sindsdien bestaat er één Pastoraal Team voor de liturgische diensten in drie kerken en de pastorale zorg voor beide geloofsgemeenschappen. De coördinatie, communicatie en bijkomende administratie van dit pastorale team is nu ondergebracht bij het parochiekantoor van Sint-Pieter.

Door uitbreiding van ondersteunende taken aan het Pastoraal Team heeft het parochiekantoor een aanvulling op de aanwezige professionele capaciteit.

De kerkbesturen van Sint-Pieter en Onze-Lieve-Vrouw zijn daarom op zoek naar een parttime administratief medewerker (m/v). De actuele bezetting van het parochiekantoor bestaat uit één gesalarieerde medewerker die, als hoofd, zes gekwalificeerde administratieve vrijwilligers aanstuurt.

Functie-informatie:

- het ondersteunen van het hoofd van het parochiekantoor;
- het administratief ondersteunen van het pastorale team;
- het verrichten van de voorkomende werkzaamheden die momenteel vanuit het kantoor worden uitgevoerd voor de liturgie, de pastorale zorg en de diverse vrijwilligersgroepen van de parochiegemeenschappen.

Functie-eisen:

- kerkelijke betrokkenheid
- minimaal op MBO niveau opgeleid;
- kennis van en kundig met administratieve software pakketten (Microsoft Office/Office 365);
- zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
- woonachtig zijn in één van beide parochies is een pré.

Honorering:

De salariëring is conform de richtlijnen van het Bisdom Roermond en is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Inlichtingen:

Mw. M. Brijnzeels, hoofd parochiesecretariaat Sint-Pieter, tel. 043 321 4694 (op dinsdag en donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur)

Reacties sturen naar: ej.oostvogel@me.com

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Zondag 2 juli Dertiende zondag door het jaar

- 9.00 H. Mis; voor Elisabeth Ackermans (st)
- 10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor echtelieden Rooyakkers-Driessen (st); voor Esmee, Danielle en Huub Mingels (st); voor Rob Godfroy (6wd); voor overleden echtgenoot, vader en opa Paul Closset
- 11.30 H. Mis; voor Philip Houben; voor Isabelle Coenegracht;
- 18.00 Spaanstalige H. Mis in de kerk van Sint-Pieter Beneden

Maandag 3 juli Feest van de H. Thomas, apostel

- 9.30 H. Mis

Dinsdag 4 juli Vrije gedachtenis van de H. Elisabeth van Portugal

- 9.30 H. Mis; voor Yvonne Mulkens; voor Paula Arts-Gielen

Woensdag 5 juli Vrije gedachtenis van de H. Antonius Maria Zaccaria, priester

- 9.30 H. Mis

Donderdag 6 juli Vrije gedachtenis van de H. Maria Goretti, maagd en martelares

- 9.30 H. Mis; voor een goede toekomst

Vrijdag 7 juli Eerste vrijdag van de maand

- 9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijnens-Guisson; voor de overledenen van de familie Peltzer (st); voor Gil Schiepers en Rina Gilson; uit dankbaarheid voor 45^e huwelijksverjaardag
- 14.00 Plechtige Huwelijksmis voor het bruidspaar Vivianne Maes en Kevin van Duurling

Zaterdag 8 juli Maria op zaterdag

- 9.30 H. Mis
- 15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
- 17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 9 juli Veertiende zondag door het jaar

- 9.00 H. Mis; voor ouders Havinga
- 10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor Yvonne Mulkens (6wd)
- 11.30 H. Mis

Maandag 10 juli

- 9.30 H. Mis

Dinsdag 11 juli Feest van de H. Benedictus, abt, patroon van Europa

- 9.30 H. Mis; voor Theo Bovens; voor Victoire Cremers-Kerpen

Woensdag 12 juli

- 9.30 H. Mis; ter ere van Onze Lieve Vrouw

Donderdag 13 juli Vrije gedachtenis van de H. Henricus

- 9.30 H. Mis; voor de Zusters onder de Bogen

Vrijdag 14 juli Vrije gedachtenis van de H. Camillus de Lellis, priester

- 9.30 H. Mis; voor Yvonne Mulkens

Zaterdag 15 juli Gedachtenis van de H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar – Maria op zaterdag

- 9.30 H. Mis; voor een goede toekomst
- 15.30-16.30 Biechtgelegenheid
- 17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 16 juli Vijftiende zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor Monique Janssen (4^e jrd) en haar vader Math Janssen; voor Bèr en Jeanette Spronck-Pleumeekers (st)

11.30 H. Mis; voor overleden vader Jo Weijsters (jrd)

Maandag 17 juli

9.30 H. Mis

Dinsdag 18 juli

9.30 H. Mis; voor de familie van de Zusters onder de Bogen

Woensdag 19 juli

9.30 H. Mis; voor Yvonne Mulkens

Donderdag 20 juli Vrije gedachtenis van de H. Apollinaris, bisschop en martelaar

9.30 H. Mis

Vrijdag 21 juli Vrije gedachtenis van de H. Laurentius van Brindisi, priester en kerkleraar

9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Hendrixx-Rondags; voor de levenden en overledenen van de familie Blom-Haesen

Zaterdag 22 juli Gedachtenis van de H. Maria Magdalena – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30-16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 23 juli Zestiende zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor broers Wijckerheld-Bisdom

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor Jef Pluijmakers (jrd)

11.30 H. Mis; voor M.H. Peltzer (st)

Maandag 24 juli Hoogfeest van de H. Christoffel, martelaar, patroon van de kathedraal en de stad Roermond

9.30 H. Mis; voor Yvonne Mulkens

Dinsdag 25 juli Feest van de H. Jacobus, apostel

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Notten

Woensdag 26 juli Gedachtenis van de HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria

9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijjens-Guisson (st)

Donderdag 27 juli Gedachtenis van de zalige Titus Brandsma, priester en martelaar

9.30 H. Mis

Vrijdag 28 juli

9.30 H. Mis

Zaterdag 29 juli Gedachtenis van de H. Martha – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

12.00 Plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Marieke Lardinois en Tommy Bosmans

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 30 juli Zeventiende zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor Johanna Kramer en familie

11.30 H. Mis; voor Yvonne Mulkens; voor de heer Paul Bemelmans (1^e jrd)

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Mees van Hal

Milene van Wunnik

Liam Souren

Emily d'Elfant

Tiago Muyres

Luca Jacob

Zijn voornemens met elkaar het H. Sacrament van het Huwelijk te sluiten:

Vivianne Maes en Kevin van Duurling

Marieke Lardinois en Tommy Bosmans

Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:

Yvonne Mulkens, 98 jaar

Piet Bozon, 90 jaar