



“God houdt van jou zoals je bent”

Sommige mensen vragen mij waarom ik hier naartoe gekomen ben. Hoe is het mogelijk dat een jonge Spanjaard zijn land en zijn familie achterlaat om naar een vreemd land toe te gaan en daar priester wil worden. Wel! Een zin heeft eens mijn leven veranderd.

Toen ik 14 jaar oud was ging ik via de kerk naar een soort geloofscursus. Het kan misschien saai klinken en iets raars zijn voor een jongen van 14 jaar. En misschien is het ook waar dat ik een beetje raar was, maar deze ontmoetingen waren iets bijzonders. Zo bijzonder dat ze mijn leven hebben veranderd voor altijd. In die ontmoetingen werd mij gezegd dat God hield van mij zoals ik was, en dit eenvoudige zinnetje heeft mij toen diep geraakt.

Het bijzondere van dit verhaal is dat de mensen die bij deze ontmoetingen waren, een gemeenschap van mensen werd van alle leeftijden en condities, waar ik echt kon ervaren wat het betekent vrij te zijn. Bij deze mensen was ik gewoon welkom, zoals ik was, net als bij God. De liefde en het gemeenschapsgevoel dat ik daar heb gezien begeleidt mij tot de dag van vandaag. Deze gemeenschap waarover ik het heb, heeft een moeilijke naam: de Neocatechumenale Weg, of vereenvoudigd: De Weg. De Neocatechumenale Weg opent in parochies een weg van katholieke vorming, die de mensen brengt tot een volwassen geloof, door de herontdekking van de genade van het Doopsel.

Op 30 april, 7, 14, 21 en 28 mei om 20:00 uur organiseert de Neocatechumenale Weg in de Onze-Lieve-Vrouwe Basiliek ontmoetingen. Ik wens jullie allemaal toe dat jullie kunnen komen, want het is inderdaad de moeite waard. Dat mag ik getuigen met mijn eigen levensverhaal.

Kapelaan Miguel Pascual

Kerk en wereld – Ontmoeting met een bijzonder mens

Eindelijk heb ik haar dan echt ontmoet. Zr. Maria Goretti uit India. Ik had al zo veel over haar gehoord. De Gorettistichting, waar we het hier al vaker over hadden, dankt haar naam aan deze bijzondere vrouw.

Met een minimum aan "spullen" en een plastic zak als "handtas" voor haar papieren, reist ze Europa door. Van Klooster naar Stichting, van Stichting naar Hulporganisatie, van Hulporganisatie naar Sponsor. En natuurlijk doet ze Nederland aan. Ze heeft vrienden hier. Vrienden die nut en noodzaak inzien van hulp aan de allerarmsten ver weg, medemens in het zuid-westen van India. Bij voorbeeld door middel van het adopteren van sponsorkindjes via de Gorettistichting in Eys Wittem.



Ze heeft een vriendelijk gezicht, de Indiase Zuster. Het blauwe habijt met het witte boordje staat haar goed. Haar donkere ogen spreken, nemen waar. Opmerkelijk is ze. Je vindt haar meteen sympathiek. Ze lijkt kwetsbaar, maar tegelijk onverzettelijk. Een bijzonder mens.

We dronken na de zondagse Hoogmis van 10 uur met een klein groepje vrienden een kopje koffie op het Plein. Zij genoot daar zichtbaar van. Inmiddels is zij weer vertrokken om via onder meer Spanje en Italië terug te keren naar India, haar thuisbasis, van waaruit ze zo'n fantastisch goed werk verricht.

Op hetzelfde gebied in India, het bisdom Udupi, richt zich, zoals u inmiddels weet, dit jaar onze **Vastenactie**. U hebt in de twee vorige afleveringen van het parochieblad de nodige informatie kunnen lezen. Op de informatieborden achter in de kerk vindt u foto's en nadere bijzonderheden. Bovendien heeft onze oud-pastoor Kurris in de Missen van de zondag van Halfvasten een vurig pleidooi gehouden om u aan te sporen de Vastenactie te steunen. We kunnen er nu echt niet meer omheen.

Uw **bijdrage** kunt u deponeren in de grote collectebus achter in de kerk of storten op onze rekening NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Par. OLV Ten Hemelopneming, inzake Kerk en Wereld o.v.v. Vastenactie 2017. Het beste is om dat nu meteen even te doen. Uw euro's zijn zelden zo goed besteed. Heel hartelijk bedankt!

Jos Burg-Gilissen, Kerk en Wereld

Passieconcert op Palmzondag

Palmzondag 9 april om 16.00 uur verzorgt het Basilicakoor een Passieconcert in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek in Maastricht. Uitgevoerd worden 'De Veertien Stonden' van componist Hans Leenders. Voor de uitvoering van deze première heeft het Basilicakoor zich verzekerd van de medewerking van een twintigtal gastzangers.

Hans Leenders schreef dit werk op tekst van de Belgische dichter Guido Gezelle (1830-1899). De bijzonder aangrijpende teksten verhalen over de kruisweg van Jezus. Een Via Crucis zoals we die ook kennen van Franz Liszt.

De componist heeft 'De Veertien Stonden' getoonzet voor koor en klein orgel, waarbij de intermezzi voor groot orgel gedacht zijn. We herkennen de optredende personages zoals Maria Magdalena, Simon van Cyrene en Christus zelf aan de steeds terugkerende Leitmotiven.

Uitvoerenden zijn het Basilicakoor met gastzangers. Aan het orgel Sjef Streukens. Aan het hoofdorgel: Remy Syrier.

Entree: € 10,- kassa aan de ingang van de kerk.

Openstelling van de crypte

De crypte van onze kerk, onder het priesterkoor, was altijd dicht. Het is immers een ruimte met wat kleine hoeken, en het is onmogelijk om er vanuit de kerk toezicht te houden. Er zijn wel veel vieringen in de crypte, veel dopen, soms huwelijksluitingen in klein verband, vieringen met studenten, de Engelstalige Mis, om maar de belangrijkste te noemen. En dan horen we vaak dat onze mensen het jammer vinden dat die mooie ruimte niet toegankelijk is.

De crypte is bovendien het oudste gedeelte van het huidige kerkgebouw. We hebben een akte van kort na het jaar 1000 die er al over spreekt. Het is ook een mooie inspirerende ruimte, onlangs onder deskundig advies voor de kleurstellingen geheel geverfd.

Om al deze redenen is besloten om de crypte overdag voor publiek open te stellen. Wel hangen er nu koorden om ongewenst betreden van de altaarruimte te vermijden. Men kan dus de crypte via de ene deur inlopen, en via de andere deur weer uit.

Niet de eerste keer

Onlangs kregen we een aanvraag binnen voor de doop van een kindje. Een echtpaar van ver boven de grote rivieren. Waarom kiezen die nu precies voor de Sterre der Zee in Maastricht? Welnu, ze waren al een tijd getrouwd, maar in verwachting raken lukte maar niet. Ze zijn toen komen bidden bij de Sterre der Zee. En daarna kwam de zwangerschap.

Het is niet de eerste keer dat wij in onze basiliek een kindje dopen van ouders die pas in verwachting raakten toen ze bij de Sterre der Zee zijn komen bidden.

En dat zijn dan alleen nog maar de ouders die ons hun verhaal vertellen...

Voettocht Assisi 2017

Franciscus blijft 'hot'! Een bijzondere heilige. De beste manier om hem te

leren kennen is misschien toch met de voeten in Umbrië waar hij zelf rondtrok. Tot op vandaag bewonen zijn broeders die plekken. Al vele jaren organiseer ik, zelf Franciscaan, met veel vreugde elk jaar weer een voettocht in het voetspoor van Franciscus van Assisi. Dit jaar is de tocht van 4 tot en met 18 juli. Er zijn negen wandeldagen. We trekken van klooster naar klooster en leggen ongeveer 180 km af. Het is voor een geofefende wandelaar die niet bang is voor 'back to basics'.

Voor meer informatie over deze tocht kunt u contact opnemen met mij, Mattie Jeukens ofm, gids en begeleider van deze tocht en franciscaan, te bereiken via de pastorie Edisonstraat 2 6224 GK Maastricht, Wittevrouwenveld, tel, 043 3634348 of per mail jmpp.jeukens@planet.nl. Zie ook www.franciscaansevoettochten.nl Op donderdag 20 april is er een informatie bijeenkomst op de Edisonstraat 2, die begint om 20.00 uur.

Wandeling naar het Heilig Paterke van Hasselt

Op zaterdagochtend 1 april 2017 vertrekt om 7.00 uur een wandeling vanaf de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Wittevrouwenveld-Maastricht (ingang Voltastraat), naar het Heilig Paterke in Hasselt. Deze 40 km lange wandeling, onder leiding van pastor Mattie Jeukens, is er een om te oefenen of om te trainen. Kortom, het echte werk!

De bijdrage voor deze wandeling bedraagt € 7,50 en is inclusief de busreis terug naar huis en een boekje. Terug in Maastricht zijn we om ca. 20.00 uur. Voor verdere informatie of voor aanmelding: pastor Mattie Jeukens ofm; tel. 043 – 363 43 48; jmpp.jeukens@planet.nl

Koningsdag en Dodenherdenking

De Raad van Kerken Maastricht nodigt iedereen van harte uit voor de oecumenische viering ter gelegenheid van Koningsdag, donderdag 27 april 2017, om 10.00 uur, in de Sint Jan aan het Vrijthof. In deze viering gaan voor ds. J. Drost van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland en pastoor A. van den Berg (Theresiaparochie). Tevens verlenen in deze dienst medewerking de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar en de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht. Organist is de heer Klaas Remerie.

De oecumenische gebedsviering ter gelegenheid van de jaarlijkse Dodenherdenking, waarbij wij in Nederland alle slachtoffers van oorlogsgeweld en discriminatie gedenken, vindt plaats op donderdag 4 mei 2017, om 18.30 uur, in de St. Servaasbasiliek. In deze viering gaan voor pastoor-deken J.J.H. Dautzenberg en ds. J. Glas van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Maastricht. De Cappella Sancti Servatii o.l.v. Hans Heykers zal haar medewerking verlenen. Marcel Verheggen bespeelt het orgel. Aansluitend aan deze gebedsviering lopen wij in een stille tocht van de Sint-Servaas naar het Herdenkingsplein waar de officiële herdenking zal plaatsvinden. Leden van de Raad van Kerken leggen namens de aangesloten kerken bloemen bij het monument op het Herdenkingsplein.

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Morgengebed door de week 9.10 uur, zondag 8.40 uur

Zondag 2 april Vijfde zondag van de Veertigdagentijd

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Messe in C (Bruckner), Per crucem (Leenders), Ave verum (Elgar); voor Ton Schoenmaeckers

11.30 H. Mis; voor Nan Ameling-Pleumeekers; voor Gé Sirre

18.00 Spaanstalige H. Mis in de kerk van Sint-Pieter Beneden

Maandag 3 april

9.30 H. Mis; voor bijzondere intentie

Dinsdag 4 april

9.30 H. Mis

Woensdag 5 april

9.30 H. Mis

Donderdag 6 april

9.30 H. Mis; voor de familie van de Zusters onder de Bogen; voor echtelieden Speet-Luder (st)

Vrijdag 7 april Eerste vrijdag van de maand

9.30 H. Mis

Zaterdag 8 april Maria op zaterdag

9.30 H.Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer (st)

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H.Mis in de crypte

Zondag 9 april Palm- of Passiezondag, begin van de Goede Week

9.00 H. Mis; voor de overledenen van de familie Notten-Pans

9.45 Hoogmis met zang door de Schola Nova, met gezongen Latijnse Passie; voor Elfride Kuipers-Schropp (jrd); voor Ton Schoenmaeckers

11.30 H. Mis; voor de echtelieden Mulkens-Closset (st); voor overleden ouders Spauwen-Coenegracht

Maandag 10 april

9.30 H.Mis

Dinsdag 11 april

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens

Woensdag 12 april

9.30 H. Mis; voor overleden ouders Wil Vosters en Gertrude Vosters-Wetzels

Donderdag 13 april Witte Donderdag

18.30 H. Mis; voor Wally Stevens (st)

Vrijdag 14 april Goede Vrijdag. Herdenking van het lijden en sterven van de Heer

15.00 Plechtige herdenking van Christus' kruisdood

Zaterdag 15 April Stille Zaterdag

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

21.00 Plechtige Paaswake, voorafgegaan door ontsteking van het Paasvuur in de Pandhof

Zondag 16 April Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer

9.00 H. Mis; voor Harry Otten; voor Victoire Cremers-Kerpen (st)

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa Antiqua (Menschick), A toi la gloire (Händel), Alleluia (Händel); voor Jef Poolmans (jrd); voor Ton Schoenmaeckers; voor echtelieden Bèr en Jeannette Spronck-Pleumeeckers (st)

11.30 H. Mis; voor Ferd Gielen en Jeanne Gielen-Drehmanns en Han Gielen; voor de levenden en overledenen van de familie Mulkens-Closet (st); voor ouders Coenegracht-Hesemans (jrd)

Maandag 17 april Tweede Paasdag

10.00 Pontificale Hoogmis, opgedragen door mgr. Frans Wiertz, bisschop, met zang door het Basilicakoor: Missa Antiqua (Menschick), A toi la gloire (Händel), Alleluia (Händel); voor Riet Kramer-Wolters en familie; voor Gertrude Vosters-Wetzels (jrd) en Wil Vosters

– Hoogmis gevolgd door de processie in het Stokstraatkwartier

Dinsdag 18 april

9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de Zusters onder de Bogen; voor Riet Kramer-Wolters

Woensdag 19 april

9.30 H. Mis voor de levende en overleden Zusters onder de Bogen

Donderdag 20 april

9.30 H. Mis; voor ouders Thewissen-van Noorden (st)

Vrijdag 21 april

9.30 H. Mis

Zaterdag 22 april Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

14.00 Plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Amelie Schwark en Gerard Ehrisann

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 23 april Tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen). Zondag van de goddelijke Barmhartigheid

9.00 H. Mis; voor Arnold Wijckerheld Bisdom

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor Ton Schoenmaeckers

11.30 H. Mis; voor Lou Buytendijk

Maandag 24 april

9.30 H. Mis

Dinsdag 25 april Feest van de H. Marcus, evangelist

9.30 H. Mis

Woensdag 26 april

9.30 H. Mis

Donderdag 27 april Gedachtenis van de H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar

9.30 H. Mis

Vrijdag 28 april

9.30 H. Mis

Zaterdag 29 april Feest van de H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, medepatrones van Europa

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 30 april Derde zondag van Pasen

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor Isabella Coenegracht (st); voor Ton Schoenmaeckers

11.30 H. Mis

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Wout Steinbusch
Megan Watrin
Gabriël Bianco

Zijn voornemens met elkaar het H. Sacrament van het Huwelijk te sluiten:

Amelie Schwark en Gerard Ehrisann

Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:

Jelmer Tichelaar, 84 jaar
Ton Schoenmaeckers, 83 jaar

COLOFON

Pastoor: J.G.M. Vries, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, e-mail: pastoor@sterre-der-zee.nl

Kapelaan: M.A. Pascual Coello, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, e-mail: kapelaan@sterre-der-zee.nl

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06-13 95 53 11, e-mail: r.delahaye@planet.nl

Catechist: T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421, e-mail: thei.lea@live.nl

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55, e-mail: koster@sterre-der-zee.nl

Kerkbestuur: e-mail: kerkbestuur@sterre-der-zee.nl

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht

Banknummer: NL54 ABNA 0576 1185 75, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemel-opneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

Kerkbijdrage: bij voorkeur op rekeningnummer NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. RK Parochie O.L.Vrouw Tenhemelopneming.

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending van de H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl

Website: www.sterre-der-zee.nl

Katholiek Studentenpastoraat: tel. 06 - 30 78 80 74, e-mail: maastrichtcatholic@gmail.com