



## Bewaker

Wanneer het koningspaar erop uittrekt of een bekende politicus zich in de menigte begeeft, dan zijn zij in de buurt: de bewakers. Zij zijn onopvallend, maar als je erop let, herken je ze wel: fors van gestalte, meestal chique in pak, dopje in het oor, onophoudelijk kijkend naar de menigte, attent, op alles voorbereid. Tegenwoordig zijn die bewakers nodig vanwege de dreigende aanslagen. Klassiek is het probleem: wie bewaakt de bewakers? Onlangs was er tumult rond een bewaker, die zelf met criminele organisaties in verbinding bleek te staan. Dat was griezelig, want vanzelfsprekend moet een bewaker of lijfwacht absoluut safe en betrouwbaar zijn.

In de kerkgemeenschap hebben wij ook bewakers. Ik bedoel niet de mannen, die paus Franciscus onopvallend omgeven, wanneer hij op het Sint-Pietersplein in de menigte rondgaat, want die bewakers

zijn inderdaad ook nodig. Ik bedoel een man die de bijnaam 'bewaker' heeft gekregen: Sint Jozef. Jozef, de Bewaker! Hij had een wat saai imago, maar hij doet het tegenwoordig weer heel goed. Als een goede bewaker blijft hij wat op de achtergrond, maar hij is duidelijk aanwezig, sterk, safe, betrouwbaar, attent, bedacht op het welzijn. Sint Jozef staat op een cruciale plek, namelijk dicht bij



Jezus en Maria, dus in het centrum van de kerkgemeenschap. Hij stáát voor zijn geliefden. Wij horen daar ook bij, want wij vormen één geloofsfamilie met hen. Dat mag ons een veilig gevoel geven.

In de parochie van Onze Lieve Vrouw is er een eeuwenoude, eerbiedwaardige broederschap aan Sint Jozef toegewijd. De wat ingekrompen en vergrijsde broederschap maakt een 'doorstart' met een nieuw elan, dankzij het enthousiasme van een aantal jongemannen. Fantastisch! Deze maand laten zij van zich horen, want op 19 maart is de jaarlijkse feestdag van Sint Jozef (zie hun artikel). Omdat het feest dit jaar op een zondag van de Veertigdagentijd valt, wordt het gevierd op maandag 20 maart. Ik hoop dat onze heilige 'Bewaker' en zijn broederschap uit de achtergrond weer helemaal naar voren komen en veel waardering vinden.

*Pastoor Jan Vries*

## **Broederschap St. Jozef verliest haar grijze haren**

Enkele jaren geleden luidde de 'Broederschap van de Heilige Jozef van de Goede Dood' de noodklok: een eeuwenoude traditie dreigde verloren te gaan. De vergrijzing eiste haar tol. Nu wordt het tij gekeerd en wordt gewerkt aan de vernieuwing en verjonging van de Broederschap.

Een groep van 15 enthousiaste, jonge parochianen gaat nieuw leven blazen in de inmiddels meer dan 350 jaar oude Broederschap. In 2008 werd die groep, die haar oorsprong vindt bij scouting Sint Gerlach op Sint Pieter, voor het eerst gevraagd om uit te helpen met het dragen van de 'hemel' tijdens de processie op de Tweede Paasdag door het Stokstraatkwartier. Iedereen vond dit een mooie manier om de huidige Broederschap te ondersteunen en om een traditie in leven te houden. Op 19 maart 2009 vond vervolgens de officiële installatie plaats en werden alle dragers lid van de Broederschap.

Nu, enkele jaren later, vindt deze jonge groep dat het tijd wordt voor een volgende stap. Zo wordt er gekeken naar nieuwe kleding, om een betere link te leggen tussen de oude en jonge generatie en worden de deuren open gezet voor nieuwe leden. De leden van de broederschap streven ernaar om elkaar en de kerk daar waar mogelijk te ondersteunen en om tradities voort te zetten. In het bijzonder bestaan de activiteiten uit de begeleiding van het Allerheiligste tijdens de processie door het Stokstraatkwartier op Tweede Paasdag, het tonen van het Jozefbeeld en de viering van de St. Jozefdag op 19 maart.

Met een moderne en hedendaagse visie, op de grondslagen waarmee de Broederschap in 1655 werd opgericht, hoopt de Broederschap St. Jozef de basiliek van Onze Lieve Vrouw te kunnen bijstaan en zichzelf te verzekeren van een mooie toekomst. Heeft u interesse en lijkt het u leuk om een bijdrage te leveren aan deze groep dan horen we dat graag. Veel handen maken immers licht werk. U kunt ons contacteren via het mailadres van de parochies: [st.pieter@freeler.nl](mailto:st.pieter@freeler.nl) resp. [info@sterre-der-zee.nl](mailto:info@sterre-der-zee.nl)

*Kamiel en Jeroen van de Broederschap St. Jozef*

## Gebed op voorspraak van de H. Jozef

« Jozef, een rechtschapen man »  
(Matteüs 1,19)

God, Gij hebt ons de Heilige Jozef gegeven  
als bruidegom van Maria  
en als vader van Uw Zoon Jezus op deze aarde.  
Hij was een rechtvaardige,  
een man naar Uw hart,  
bouwer aan deze aarde,  
geestelijk leidsman,  
en vader zoals Gij Vader zijt.  
Geef ons, op zijn voorspraak,  
en naar zijn voorbeeld,  
dienstbaarheid en kracht.  
Amen.

## Kennismaking met onze deken

Op woensdag 29 maart hebben we de nieuwe pastoor-deken J. Dautzenberg uitgenodigd en bereid gevonden om nader kennis te maken en met hem in gesprek te gaan, waarbij u van harte welkom bent. Deze ontmoeting zal plaatsvinden van 20.00 tot 21.30 uur in het Pieterkelderke, Sint-Willibrordusstraat 12 (graag opgeven bij het parochiekantoor). Hieraan voorafgaand zullen om 19.00 uur in de kerk van Sint-Pieter Beneden in het teken van de Vastentijd korte meditaties worden gehouden bij de Passie-schilderingen van dhr. Sjef Hutschemakers.

## Kerk en Wereld – Vastenactie 2017

Zoals al in het Basiliekblad Slevrouwe van februari 2017 werd aangekondigd, zal de Vastenactie dit jaar lopen van **4 maart tot 23 april a.s.**

In een "Vooruitblik op de Vastenactie 2017" werd in het februari-nummer alvast uitvoerig stilgestaan bij het doel waar dit jaar de Vastenactie op gericht zal zijn. Bovendien zal Pastoor Kurris, als lid van de Werkgroep Kerk en Wereld, in het weekend van **26 maart a.s.** (het is dan Halfvasten) in de drie zondagsmissen preken over de Vastenactie 2017.

Het gaat dit keer om een "eigen actie". Dat wil zeggen: **al het geld** dat wij door uw gulle gaven bij elkaar hopen te krijgen, gaat naar het door onszelf uitgekozen en aangedragen project "SAMPADA UDUPI".

U weet het vast nog wel: Sampada Udupi is de naam van een stichting, een hulpprogramma, opgezet door de bisschop van het bisdom Udupi, mgr.dr. Gerald Lobo (zie foto). Onder de leiding van father Reginald Pinto, de directeur

van de stichting, worden de verspreid wonende straatarme gezinnen in de provincie Karnataka in het Zuid Westen van India opgespoord en daadwerkelijk geholpen (Een van de medewerkers van dit project in Udupi is Sr. Veera Monis, die wij al kennen).

Er zijn zoveel straatarme mensen daar. Wij, in onze welvaart, kunnen ons nauwelijks voorstellen onder welke erbarmelijke omstandigheden heel veel gezinnen daar moeten leven.

Onontbeerlijk bij het opsporen, in kaart brengen en helpen van de in dit gebied verspreid wonende arme gezinnen zijn de hulp en inzet van zogenaamde *social workers*. Een *social worker* is een man uit de regio, die de mensen aanspreekt in hun eigen taal. Die ze letterlijk en figuurlijk moet zien te bereiken. Die ze op weg kan helpen naar een beter, menswaardiger leven! En ja, natuurlijk, daar is geld voor nodig. Veel geld!



U weet het vast nog wel: Vroeger brachten wij offertjes! En hadden wij "een Vastentrommeltje". Wij "deden" iets. Maar.....dat kunnen wij nog steeds, hoor! Wij kunnen een duit in het zakje doen. In het **vastenzakje** dat aan het begin van de Vastenactie bij het uitgaan van de drie zondagsmissen zal worden uitgereikt. Dat zakje kan dan (liefst goedgevuld) in het grote offerblok achter in de kerk worden gedeponereerd. Uw bijdrage kan daarin ook zonder zakje worden achtergelaten. En kiest u ervoor om van huis uit "iets te doen", dan kunt u ook een bedrag storten op het rekeningnummer van Kerk en Wereld NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Par. OLV Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld o.v.v. Vastenactie 2017.

Uw bijdrage is meer dan welkom, onze dank is groot!

*Jos Burg-Gilissen, Kerk en Wereld*

## **Passieconcert Palmzondag 9 april**

Palmzondag 9 april om 16.00 uur verzorgt het Basilicakoor een passieconcert in de Onze Lieve Vrouwe Basiliiek in Maastricht. Uitgevoerd worden 'De Veertien Stonden' van componist Hans Leenders. Voor de uitvoering van deze première heeft het Basilicakoor zich verzekerd van de medewerking van een twintigtal gastzangers.

Hans Leenders schreef dit werk op tekst van de Belgische dichter Guido Gezelle (1830-1899). De bijzonder aangrijpende teksten verhalen over de kruisweg van Jezus. Een Via Crucis zoals we die ook kennen van Franz Liszt.

De componist heeft 'De Veertien Stonden' getoonzet voor koor en klein orgel, waarbij de intermezzi voor groot orgel gedacht zijn. We herkennen de optredende personages zoals Maria Magdalena, Simon van Cyrene en Christus zelf aan de steeds terugkerende Leitmotiven.

Uitvoerenden zijn het Basilicakoor met gastzangers. Aan het orgel Sjef Streukens. Aan het hoofdorgel: Remy Syrier

Entree: € 10,- kassa aan de ingang van de kerk

## INLIFE, een app voor mantelzorgers



Wilt u mensen om u heen betrekken bij het dagelijks leven en de zorg met elkaar regelen en beter verdelen? De nieuwe app Inlife verbindt iedereen rondom je naaste met dementie.

Via Inlife regel je samen de zorg voor je naasten met dementie. In een veilige, online omgeving kun je samen met betrokken familieleden, vrienden en burens de zorg makkelijk organiseren en blijf je goed op de hoogte.

Inlife is ontwikkeld door de Universiteit van Maastricht en wordt op dit moment getest door mantelzorgers van mensen met dementie. Doe mee en ontdek de voordelen en de mogelijkheden van Inlife:

- Iedereen (dichtbij én veraf) blijft via de app op de hoogte
- Alle informatie over de zorg op één plek, eenvoudig

over te dragen

- Stem afspraken en activiteiten met elkaar af via de agenda
- Deel ook positieve momenten met elkaar, b.v. door het delen van foto's
- Je bepaalt zelf wie er meedoet en wie wat kan zien
- Simpel en eenvoudig in gebruik (videohandleiding)

Meer informatie over Inlife is te zien op de website: <https://www.myinlife.nl>

## LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Morgengebed door de week 9.10 uur, zondag 8.40 uur

### **Zondag 5 maart Eerste zondag van de Veertigdagentijd**

9.00 H. Mis; voor Lisette Schins-Derhaeg

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa concertata (Casati), Per crucem (Leenders), Panis angelicus (Dumont); voor Trees Deenen-Thomeer; Els Miessen-Aerts (1e jrd)

11.30 H. Mis; voor echtelieden Hijnens-Guisson (st)

18.00 Spaanstalige H. Mis in de kerk van Sint-Pieter Beneden

### **Maandag 6 maart**

9.30 H. Mis; voor een bijzondere intentie

### **Dinsdag 7 maart Vrije gedachtenis van de HH. Felicitas en Perpetua, martelaressen**

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer (st)

### **Woensdag 8 maart**

9.30 H. Mis; voor Annie Cox

### **Donderdag 9 maart**

9.30 H. Mis; voor Nan Ameling-Pleumeekers

**Vrijdag 10 maart**

9.30 H. Mis; voor de levende en overleden Zusters Onder de Bogen

**Zaterdag 11 maart Maria op zaterdag**

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

**Zondag 12 maart Tweede zondag van de Veertigdagentijd**

9.00 H. Mis; voor de overledenen van de familie Notten-Pans

10.00 Latijnse Hoogmis, met gregoriaanse zang door de Schola Nova

11.30 H. Mis; voor Guus Wetzels (2<sup>e</sup> jrd)

**Maandag 13 maart**

9.30 H. Mis

**Dinsdag 14 maart**

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens

**Woensdag 15 maart**

9.30 H. Mis

**Donderdag 16 maart**

9.30 H. Mis voor Annie Cox

**Vrijdag 17 maart**

9.30 H. Mis; voor de levende en overleden Zusters Onder de Bogen; voor overleden ouders Geuskens-Mols (st)

**Zaterdag 18 maart Vrije gedachtenis van de H. Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en kerkleraar – Maria op zaterdag**

9.30 H. Mis;

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

**Zondag 19 maart Derde zondag van de Veertigdagentijd**

9.00 H. Mis; voor Martinah Denninger

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Orgelsolomesse (Haydn), Aller Augen (Schütz), Ave verum (Mozart); voor Joseph Coenegracht (jrd)

11.30 H. Mis; voor Jeanne Gielen-Drehmanns en Han Gielen

18.30 H. Mis met de broederschap van Sint Jozef; voor de levende en overleden leden van de broederschap van Sint Jozef

**Maandag 20 maart Hoogfeest van de H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria**

9.30 H. Mis

**Dinsdag 21 maart**

9.30 H. Mis; voor Nan Ameling-Pleumeekers

**Woensdag 22 maart**

9.30 H. Mis

**Donderdag 23 maart**

9.30 H. Mis

**Vrijdag 24 maart**

9.30 H. Mis; voor Annie Cox

**Zaterdag 25 maart Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)**

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

**Zondag 26 maart Vierde zondag van de Veertigdagentijd, Zondag Lætare**

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova

11.30 H. Mis

**Maandag 27 maart**

9.30 H. Mis; voor Nan Ameling-Pleumeekers

**Dinsdag 28 maart**

9.30 H. Mis

**Woensdag 29 maart**

9.30 H. Mis; voor de overleden familie van de Zusters Onder de Bogen

**Donderdag 30 maart**

9.30 H. Mis voor Annie Cox

**Vrijdag 31 maart**

9.30 H. Mis

**Zaterdag 1 april Maria op zaterdag**

9.30 H. Mis

**Zondag 2 april Vijfde zondag van de Veertigdagentijd**

9.00 H. Mis; voor broers en zus Havinga

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Messe in C (Bruckner), Per crucem (Leenders), Ave verum (Elgar)

11.30 H. Mis; voor Nan Ameling-Pleumeekers

## PAROCHIE NIEUWS

### **Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:**

Jinthe Amkreutz  
Milano Hertogs  
Lilou Schoonbrood  
Mary-Linn Boessen  
Saartje Hermus  
Jamie Lenoire

### **Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:**

Maria Elisabeth Dresens - van den Boorn, 87 jaar  
Marie José Jacobs-Graaf, 88 jaar  
Giel Braeken, 94 jaar  
Lily Jaspers-Bollen, 86 jaar  
Trees Deenen-Thomeer, 88 jaar  
Annie Cox, 95 jaar  
Nan Ameling-Pleumeekers, 98 jaar

## COLOFON

**Pastoor:** J.G.M. Vries, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, e-mail: [pastoor@sterre-der-zee.nl](mailto:pastoor@sterre-der-zee.nl)

**Kapelaan:** M.A. Pascual Coello, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, e-mail: [kapelaan@sterre-der-zee.nl](mailto:kapelaan@sterre-der-zee.nl)

**Priester-assistent:** H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

**Diaken:** R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06-13 95 53 11, e-mail: [r.delahaye@planet.nl](mailto:r.delahaye@planet.nl)

**Catechist:** T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421, e-mail: [thei.lea@live.nl](mailto:thei.lea@live.nl)

**Koster:** M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55, e-mail: [koster@sterre-der-zee.nl](mailto:koster@sterre-der-zee.nl)

**Kerkbestuur:** e-mail: [kerkbestuur@sterre-der-zee.nl](mailto:kerkbestuur@sterre-der-zee.nl)

**Parochiekantoor:** Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: [info@sterre-der-zee.nl](mailto:info@sterre-der-zee.nl), woensdag en vrijdag, 10-12 uur

**Infopunt/Accueil** in de kerk: maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur

**Parochiezaal:** Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht

**Banknummer:** NL54 ABNA 0576 1185 75, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemel-opneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

**Kerkbijdrage:** bij voorkeur op rekeningnummer NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. RK Parochie O.L.Vrouw Tenhemelopneming.

**Kerk & Wereld** (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

**Kerkdiensten via Internet:** Dagelijkse rechtstreekse uitzending van de H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site [www.sterre-der-zee.nl](http://www.sterre-der-zee.nl)

**Website:** [www.sterre-der-zee.nl](http://www.sterre-der-zee.nl)

**Katholiek Studentenpastoraat:** tel. 06 - 30 78 80 74, e-mail: [maastrichtcatholic@gmail.com](mailto:maastrichtcatholic@gmail.com)