

**“Drei keuninge”**

Populair zijn ze, de Drie Koningen, dat is zeker. Hun namen Caspar, Balthazar en Melchior werden vaak aan dopelingen gegeven. Mijn eigen grootvader kreeg Caspar als derde naam. En nog niet zo lang geleden kwamen in deze dagen kinderen per drietal, verkleed als koningen, met een lampion, aan de voordeur bellen en zingen “Drei Keuninge”... In ruil voor een kleine beloning natuurlijk. En onze buurstad Keulen gaat er prat op de relieken van de Drie Koningen te bezitten, en voert ze zelfs in het stadswapen.

Maar eigenlijk? Eigenlijk is het verhaal uit het evangelie van Matteüs heel eigenaardig. Geen enkele geleerde heeft ooit kunnen achterhalen wie die drie “magiërs” dan wel waren, en waar ze vandaan kwamen, en in welk jaar. En de namen zijn pas veel later bedacht.

Blijkbaar gaat het daar dus niet om. Maar de evangelist Matteüs is geen historicus. Hij is niet naar het archief geweest. Hij bedoelt dus iets anders.

Het Joodse volk leefde in Jezus’ tijd in de verwachting van de Messias. En de Messias zou er zijn voor het Joodse volk. Men zag de roeping van de Messias beperkt tot het eigen volk. Maar was de Messias toch ook niet voor de hele wereld, in de Bijbel altijd aangeduid met de term “de volkeren”?

Het Kindje Jezus krijgt twee keer kraamvisite. Allereerst in de nacht van de geboorte van herders die komen kijken als het Kindje nog in de kribbe ligt. En daarna door de Drie Wijzen. De herders staan symbool voor het Joodse volk, de Drie Koningen staan symbool voor de hele wereld, de “volkeren”. Jezus, de Messias, is gekomen, zowel voor het Joodse volk als voor de hele wereld. Dàt wil Matteüs zeggen.

Onze katholieke kerk is eeuwenlang een Europese kerk geweest, maar zij begint nu in snel tempo uit te groeien tot een wereldkerk. Kom maar eens kijken in onze Internationale Mis op zaterdagavond om 5 uur. Of bij de Spaanse Mis in Sint-Pieter. Of bij de doopvieringen in onze kerk met ouders uit de Filipijnen, Amerika, Ierland, Duitsland of China. De Drie Koningen zouden zich daar best thuisgevoeld hebben. Wij ook. Moge de Blijde Boodschap verkondigd worden aan alle volkeren!

Driekoningenstoet

Op zaterdag 7 januari 2017, vanaf 17.00 uur, trekt wederom de Driekoningsstoet door het Stokstraatkwartier van Maastricht, aanschouwd door talrijke bezoekers. De Drie Koningen op hun kamelen en omringd door een grote Oosterse hofhouding doemen op in het avondduister. De herders van Betlehem met hun schapen en de ezels met hun drijvers begeleiden de stoet naar de Onze Lieve Vrouwebasiliek.

Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd om verkleed als herder of koning mee te lopen, met lampionnen. We willen de kinderen wél uitdrukkelijk vragen om achter de stoet mee te lopen, zodat ze zelf de stoet ook goed kunnen zien.

Kerstkribbetjesroute

Tot en met zondag 8 januari kunt u nog de Kerstkribbetjesroute lopen. In de etalages van veel winkels in het Stokstraatkwartier kunt u een schitterende, gevarieerde collecties van Kerstkribbetjes bewonderen.

Loopt u de route: start achter in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. De kerk verlatend gaat u linksaf op het Onze Lieve Vrouweplein richting parkeergarage, vervolgens linksaf de Stokstraat in en op het einde wederom linksaf de Maastrichter Smedenstraat in. Aangekomen op de kruising gaat u wederom linksaf, u komt dan in de Wolfstraat. Vervolgens slaat u op het plein aangekomen weer linksaf richting de Plankstraat om vanaf daar voor de laatste maal linksaf te slaan de Havenstraat in.

Lezing over de Bidweg

De Verdiepingscommissie organiseert op dinsdag 17 januari 2017 in de Broederschapskamer, Achter de Comedie 14 te Maastricht, een lezing over één van de meest kenmerkende tradities in de Maastrichtse geloofscultuur, namelijk de eeuwenoude Bidweg van Maastricht.

Diaken Régis de la Haye is bereid gevonden om op te treden als gastspreker. Gezien zijn achtergrond als historicus zal hij natuurlijk ingaan op de rijke geschiedenis van de Bidweg. Daarbij zullen de legendes die aan de Bidweg zijn verbonden, niet ontbreken. Ook zal hij een blik werpen op de toekomst van de Bidweg, waarbij een link naar de app Maria Bereikbaar voor de hand ligt.

De lezing van diaken De la Haye zal bestaan uit een inleiding, met na de pauze gelegenheid tot het stellen van vragen en verdere wisseling van gedachten. Het programma ziet er als volgt uit:

19:30 – 19:45 uur Ontvangst met koffie en thee

19:45 – 20:30 uur Inleiding door diaken Régis de la Haye (eerste gedeelte)

20:30 – 20:45 uur Pauze

20:45 – 21:15 uur Vragen / discussie (tweede gedeelte)

21:15 – 21:30 uur Afsluiting

Iedereen, ook niet-leden van de broederschap, is van harte welkom. Om organisatorische redenen, graag aanmelding onder vermelding van het aantal personen per e-mail naar LucVosters@ziggo.nl, of telefonisch via 06 819 11 641.

Actie Kerkbalans 2017

Onlangs werd Maastricht veel beter bereikbaar door de opening van de A-2 tunnel, gefinancierd door allerlei overheidsinstanties.

En juist dat moeten wij als kerk ontberen. Gelukkig zijn er velen die ons in het verleden met hun giften ondersteund hebben. Want alleen met uw hulp kunnen wij de Slevrouwe – samen met al onze vrijwilligers – laten functioneren zoals u dat van ons gewend bent. Wij kunnen ons de Basiliek niet voorstellen zonder haar open karakter als pelgrimskerk, zonder de bedevaartgangers van veraf en dichtbij, zonder haar vele kaarsen en indrukwekkende plechtigheden.

Daarom willen wij ook voor het jaar 2017 weer een beroep op u doen ons niet in de steek te laten. Bovendien worden de mensen, die ons nog nooit steunden of dat enkel in een ver verleden wel eens hebben gedaan, van harte uitgenodigd ons eveneens te helpen. Immers iedere gift – van klein tot groot – is meer dan welkom.

De actie start officieel op 21 januari 2017. Wij zouden u zeer erkentelijk zijn als u de Slevrouwe niet vergeet. U kunt uw bijdrage storten op banknummer NL73 INGB 0001 0545 51 tnv: RK Parochie OLV Tenhemelopneming. Indien u de bijdrage van 2016 vergeten bent over te maken, geen nood, dat kan nog altijd (ovv: kerkbijdrage 2016) !!!

Tevens maken wij van deze gelegenheid gebruik u een in alle opzichten voorspoedig 2017 toe te wensen.

Namens het kerkbestuur, Ch. Larik



Arm in Arm

De "stukjes" waarmee de Werkgroep Kerk en Wereld in het Parochieblad van de Slevrouwe iedere maand uw aandacht vraagt voor een écht goed doel, zijn onlangs gebundeld tot een boekje met als titel "Arm in Arm". Voor een kleine tegemoetkoming van bij voorbeeld € 5,- kunt u een boekje afhalen in het Accueil onder in de kerk. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.

*Jos Burg-Gilissen,
Kerk en Wereld*

Kerk en Wereld – Zalig Nieuwjaar!

Het is al lang een beetje uit de mode geraakt om elkaar een Zalig Nieuwjaar toe te wensen. Best jammer, want het klinkt zo mooi! Zo warm! Zo zacht! Zalig in ieder geval!

Mooier eigenlijk dan Gelukkig Nieuwjaar, of Voorspoedig Nieuwjaar.

Hoe dan ook, wij van Kerk en Wereld wensen u allemaal een Zalig Nieuwjaar! Een Zalig Nieuwjaar met mooie gebeurtenissen, verwacht of onverwacht. Met gelukkige momenten, en vooral de kunst om die te zoeken en te vinden. Met geborgenheid, met vrede, met liefde.

En natuurlijk mag dat jaar best "gelukkig" of "voorspoedig" zijn. Liefst wel natuurlijk! Maar Zalig in ieder geval. Voor ieder van u persoonlijk en voor iedereen die u lief is.

Wij willen U bij deze gelegenheid graag nog eens hartelijk bedanken voor uw sympathie en steun, die wij als Kerk en Wereld ook weer in het afgelopen jaar mochten ondervinden. Wij hebben dankzij u weer heel wat mensen, die dat nodig hadden, kunnen helpen. Dichtbij of veraf. Wat geweldig bij voorbeeld, dat dankzij u middelbare-school-meisjes in India een fiets konden krijgen om naar hun veraf gelegen school te kunnen fietsen! (Herinnert u zich nog uw eigen eerste "echte" fiets?) Die blijge gezichtjes op de foto's spreken boekdelen. Daar gaat het om. Daar doen wij het voor.

Ach, het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk om iets goeds te doen. Om iets te betekenen voor je naasten, die je toch lief moet hebben als je zelf, volgens de Katechismus (weet u nog wel?), die eigenlijk best wel een goede gebruiksaanwijzing bood voor een goed leven.

Van het hele Kerk-en-Wereld-team: een *Zalig Nieuwjaar!*

Jos Burg-Gilissen, Kerk en Wereld

2016 cijfermatig

De jaarwisseling is altijd een goede gelegenheid om terug te kijken op het afgelopen jaar. Daar horen ook cijfers bij. Onze parochie telde eind 2016, 1.649 parochianen, waarvan 270 "buitenparochianen", dat wil zeggen mensen die niet in onze parochie wonen, maar uitdrukkelijk hebben aangegeven ook bij ons als parochiaan meegeteld te willen worden. De Onze Lieve Vrouw is dus een kleine parochie. Bovendien een parochie met weinig gezinnen: slechts 19 kinderen van 0 t/m 9 jaar, buitenparochianen inbegrepen.

Het aantal vrijwilligers berekenen wij nog altijd op ongeveer 300. De kerken vormen nu eenmaal de grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland. En van Maastricht!

In 2016 werden in onze basiliek 55 kinderen gedoopt, werden er 6 kerkelijke huwelijken gesloten, en vonden er 24 uitvaarten plaats. Hiervan kwamen slechts twee dopelingen en één overledene uit onze eigen parochie.

Ieder jaar moeten wij in twee telweekenden, voor de cijfers ten behoeve van de Nederlandse kerkprovincie, de kerkgangers tellen. In 2016 hadden wij een gemiddelde van 516 kerkgangers per weekend. Dit is een wekelijkse kerkgang van 31 % van de parochianen, terwijl het landelijk gemiddelde momenteel 5 % bedraagt. Dat betekent dat het grote merendeel van de kerkgangers in onze basiliek niet uit de eigen parochie komt. Wij zijn nu eenmaal een regiokerk. Maar dat wist u al.

Eerste H. Communie en H. Vormsel

De toediening van het H. Vormsel vindt in 2017 plaats op zondag 7 mei, en de Eerste H. Communie vieren we op zondag 21 mei. We doen het samen met de zusterparochie Sint-Pieter. Beste ouders, praat hier eens over met uw kind. Kiezen zij er voor om hieraan deel te nemen, meldt hen dan aan bij het parochiekantoor of via het aanmeldingsformulier op onze website (onder het kopje: "Sacramenten"). Binnenkort starten we met de voorbereidingen. U kunt nog inschrijven.

Werkgroepen Vormsel en Communie

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Morgengebed door de week 9.10 uur, zondag 8.40 uur

Zondag 1 januari 2011 Hoogfeest van de Moeder Gods / Wereldvredesdag

Géén H. Mis om 9.30

11.00 Hoogmis, met zang door de Schola Nova en Kerstsamenzang; voor Gertrude Vosters-Wetzels
– gevolgd door de Nieuwjaarsreceptie op de pastorie

Maandag 2 januari Gedachtenis van de HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerklere

9.30 H. Mis; voor Anette Moust-Nelissen

Dinsdag 3 januari Vrije gedachtenis van de Heilige Naam Jezus

9.30 H. Mis

Woensdag 4 januari

9.30 H. Mis

Donderdag 5 januari Vrije gedachtenis van de H. Gerlachus, kluizenaar

9.30 H. Mis; voor Gil Schiepers en Rina Gilson

Vrijdag 6 januari Eerste vrijdag van de maand

9.30 H. Mis

Zaterdag 7 januari Vrije gedachtenis van de H. Raimundus van Penafort, priester – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close; voor Maria Catharina Drummen (st)
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 8 januari Hoogfeest van de Openbaring des Heren, Driekonin

9.00 H. Mis; voor pastoor Guus Dohmen; voor Edmee, Huub en Danielle Mingels-Coenegracht; voor dhr G.G. de Regt (jrd)

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa Festiva (Alexander Gretchaninov); voor de overleden ouders Poolmans-van Beek; voor de overleden ouders Grossimlinghaus (st); voor de overledenen van de familie Pelzer (st)

11.30 H. Mis; voor Pie Frijns (jrd)

Maandag 9 januari Feest van de Doop van de Heer

9.30 H. Mis; voor pastoor Franssen ; voor Carel Kruijtzter

Dinsdag 10 januari

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens

Woensdag 11 januari

9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Daenen-Offermans; voor Johanna Kramer en familie (st)

Donderdag 12 januari

9.30 H. Mis; voor bijzondere intentie; voor Anette Moust-Nelissen

Vrijdag 13 januari Gedachtenis van de H. Hilarius, bisschop en martelaar

9.30 H. Mis; voor echtelieden de Hue-Willems (st)

Zaterdag 14 januari Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close; voor Maria Catharina Drummen (st); voor Joop Meertens (1e jd)

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 15 januari Tweede zondag door het jaar

9.00 H. Mis; uit dankbaarheid

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova.

11.30 H. Mis; voor pastoor Ben Goumans (st); voor echtelieden Paul Gijzen en Denise Gijzen-Schutgens

Maandag 16 januari

9.30 H. Mis

Dinsdag 17 januari Gedachtenis van de H. Antonius, abt

9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Closset-Vissers (st)

Woensdag 18 januari

9.30 H. Mis; voor Anette Moust-Nelissen

Donderdag 19 januari

9.30 H. Mis; voor Gere en Marie van den Broek; voor Bert Bastiaens

Vrijdag 20 januari Vrije gedachtenis van de H. Sebastianus, martelaar

9.30 H. Mis

Zaterdag 21 januari Gedachtenis van de H. Agnes, maagd en martelares – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Henk Verhey

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 22 januari Derde zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor de overledenen van de familie Notten-Pans

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa Sancti Josephi (Flor Peeters); voor Lou Hameleers; voor Josephine Loontjes (st); voor Riki Dingena

11.30 H. Mis, met zang door het vocaal ensemble Cantatrix o.l.v. Hans Leenders; voor Malou Bozon-Janss

Maandag 23 januari

9.30 H. Mis

Dinsdag 24 januari Gedachtenis van de H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleeraar

9.30 H. Mis; voor Antoinetta Scheijen en familie (st)

Woensdag 25 januari Feest van de bekering van de H. Apostel Paulus

9.30 H. Mis; voor Anette Moust-Nelissen

Donderdag 26 januari Gedachtenis van de HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen

9.30 H. Mis; voor Balthazar Pinckaers (st)

Vrijdag 27 januari Vrije gedachtenis van de H. Angela Merici, maagd

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Gemmeke-Kleinen (st)

Zaterdag 28 januari Gedachtenis van de H. Thomas van Aquino, priester en kerkleeraar – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 29 januari Vierde zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor de overledenen van de familie Nolet-Muskens

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor Josephina Loontjes (st); voor Jeanne Poolmans-van Beek; voor Greetje Leufkens-Petit (jrd)

11.30 H. Mis; voor Victor Swaen (jrd); voor Han Haan (jrd); voor de intenties van de familie Pinckaers(st); voor Anette Moust-Nelissen

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Mattis Ysebaert

Evelyn Beneduce

Caroline Anne Schmitz

Ging ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:

Mat Felix, 63 jaar

COLOFON

Pastoor: J.G.M. Vries, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, e-mail: pastoor@sterre-der-zee.nl

Kapelaan: M.A. Pascual Coello, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, e-mail: kapelaan@sterre-der-zee.nl

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06-13 95 53 11, e-mail: r.delahaye@planet.nl

Catechist: T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421, e-mail: thei.lea@live.nl

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55, e-mail: koster@sterre-der-zee.nl

Kerkbestuur: e-mail: kerkbestuur@sterre-der-zee.nl

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht

Banknummer: NL54 ABNA 0576 1185 75, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

Kerkbijdrage: bij voorkeur op rekeningnummer NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. RK Parochie O.L.Vrouw Tenhemelopneming.

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending van de H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl

Website: www.sterre-der-zee.nl

Katholiek Studentenpastoraat: tel. 06 - 30 78 80 74, e-mail: maastrichtcatholic@gmail.com