

**Komt U naar het feest?**

Wij hebben wat te vieren en graag nodig ik U daarvoor uit. Bij 'feestdagen' denkt u misschien spontaan aan de maand december. Dan wensen mensen elkaar 'fijne feestdagen' toe. Als ik het goed bekijk, doet de komende maand mei qua feestmaand niet onder voor december. Die meifeesten zijn niet zo romantisch en massaal, maar toch. Feesten vier je niet alleen, feesten doe je samen. Feesten hou je niet zomaar, er is een belangrijke aanleiding voor nodig. De komende maand mei is vol van zulke feesten. Kijkt u mee?

Natuurlijk Hemelvaart en Pinksteren, met extra vrije dagen. Men vraagt argeloze voorbijgangers wel eens: weet u wat deze of die feestdag betekent? Kerstmis haalt meestal een hoge score aan goede antwoorden, Pasen ook een redelijke score. Hemelvaart en Pinksteren? Het antwoord wordt voor de meeste Nederlanders al moeilijker. Checkt u het eens bij uzelf: welke bijzondere gebeurtenis ligt ten grondslag aan de feesten Hemelvaart en Pinksteren? Als u het weet, is er reden om te komen meevieren in de kerk. Als u het niet weet, is er ook reden, want dan brengen wij u graag up-to-date. Zij zijn een feest waard.

Fijne feesten zijn de eerste heilige Communie op zondag, 8 mei, en het Vormsel op de tweede Pinksterdag, 16 mei, beide in de kerk van Sint Pieter Beneden. Een feest voor de kinderen, hun ouders en familie, maar nog meer voor de parochiegemeenschappen als geheel. De communicantjes en vormelingen zijn immers haar toekomst. Komt u meevieren?

Dan is er in mei nog een tamelijk uniek feest. Het komt niet gauw voor. Als ik mij niet vergis was dat feest op Sint Pieter voor het laatst 37 jaren geleden. In de Slevrouwe kwam het feest in die periode wel een paar keer voor. Op zaterdag 21 mei wordt onze diaken-assistent (kapelaan) Miguel Ángel Pascual Coello tot priester gewijd en op zondag, 22 mei, zal hij voor het eerst de Eucharistie met ons vieren in onze parochies. Dat is een blijge gebeurtenis, die de aanleiding geeft tot een feest. Graag nodig ik u daarvoor uit. U vindt het programma in dit parochieblad.

Pastoor Jan Vries



Heilig Jaar van de Barmhartigheid



Het verhaal van de Draak

Hij probeert nog te protesteren en terug te vechten, maar de aartsengel Michaël steekt hem een lans in de bek, en daarmee is het afgelopen voor de Draak. Onbarmhartig is hij, de aartsengel, geen enkel gevoel van medelijden voor de Draak.

Zo staan ze allebei afgebeeld op een van de biechtstoelen in onze basiliek. Prachtig houtsnijwerk ! De vijf biechtstoelen komen uit de kerk van de Jezuïeten. Toen de Sociëteit van Jezus in 1773 werd opgeheven, palmde de gemeente Maastricht de gebouwen in, en ging het kerkmeubilair naar kerken die er interesse in hadden.

De biechtstoelen waren toen pas nieuw. Ze dateerden van 1767. Het staat er op, maar in de vorm van een chronogram. Dat is een Latijnse tekst waarbij de optelsom van de letters die ook voor Romeinse cijfers worden gebruikt, een jaartal oplevert. Op de banderol onder de draak staat LEVAVIT CONCORDIA FRATRUM (“de eendracht onder de broeders heeft dit tot stand gebracht”). Telt u maar op, u komt op 1767.

De aartsengel Michaël mag dan wel onbarmhartig zijn met de Draak, de biechtstoel is nu juist een plek van barmhartigheid. De biechtstoel staat voor het Sacrament van Boete en Verzoening, het sacrament bij uitstek van vergevingsgezindheid en van barmhartigheid.

Wij wensen onze kapelaan Miguel toe dat hij straks, na zijn priesterwijding, in het Sacrament van Boete en Verzoening, het goede voorbeeld van zijn patroonheilige mag volgen, onbarmhartig met de Draak, barmhartig met de mensen.



Bezinningsavond over de Barmhartigheid

De Verdiepingscommissie van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee organiseert op dinsdag 31 mei 2016, om 19:30 uur, in de Broederschapskamer, Achter de Comedie 14, een bezinningsavond over één van de vele titels die Maria draagt, namelijk ‘Moeder van Barmhartigheid’. Tijdens deze bezinningsavond zal onder meer worden gereflecteerd over de vraag wat barmhartigheid voor ons betekent

en hoe daaraan in ons dagelijks leven concreet gestalte kan worden gegeven. Pastoor-directeur mgr. dr. J.G.M. Vries is de gastspreker.

Graag aanmelden, uiterlijk vrijdag 20 mei, per e-mail bij LucVosters@ziggo.nl. Telefonische aanmelding is mogelijk via 06 819 11 641.

Pinksteren, feest van de Heilige Geest

Het feest van Pinksteren doet ons weer denken aan de Heilige Geest, die wij in onze gebeden zo vaak vergeten. Ja, bidden wij nog wel tot de Heilige Geest? Uit de rijkdom van het gebedsleven van onze kerk en uit gedichten en gezangen uit de liturgie heeft onze diaken, Régis de la Haye, een bloemlezing verzameld van gebeden tot de Heilige Geest. Ze zijn nu uitgegeven door de samenwerkende uitgeverijen De Boog en Betsaida, onder de titel *Gebeden tot de Heilige Geest, uit de bid- en zangtraditie van de Kerk*, op het handige formaat van 11 x 16,5 cm, dat gemakkelijk in iedere binnenzak past. Het boekje is in het Accueil van onze kerk te koop voor slechts € 7,50.

Op de cover staat een detail uit het glas-in-loodraam in het noord-transept van onze basiliek, door Daan Wildschut, met een afbeelding van het Pinksterwonder. Midden tussen de Apostelen zit Maria, die met opgeheven handen bidt. Zij gaat ook ons voor in gebed.



Kerk en Wereld – Indiase verhalen

Hij kwam niet uitgepraat, onze “oud”-pastoor Kurris, toen ik bij hem was voor een interviewtje voor het parochieblad over zijn belevenissen in India, tijdens de reis, die hij ondernam, vlak na zijn indrukwekkende afscheid van ons in januari van dit jaar. Zuid-West India. Het ligt hem na aan het hart! Hij komt er “thuis” als hij na een lange, ingewikkelde en vermoeiende reis, samen met enkele leden van de Goretti-stichting uiteindelijk arriveert. Hij wordt er liefdevol en met open armen ontvangen. En bijgepraat over de stand van zaken daar. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis in Honavar, waarvan hij een jaar of tien geleden de eerste steen legde. En over de verpleegstersopleiding, waar jonge meisjes worden opgeleid, eerst tot aspirant-verpleegster, waardoor zij op hun beurt kansen krijgen op een betere toekomst. En over nog een heleboel andere zaken meer.

Zijn blik dwaalt af als hij begint te vertellen over dat wonderlijke deel van de wereld: India. En vooral over de mensen, die hij daar gedurende een periode van meer dan 30 jaar, en dus ook nu weer, heeft ontmoet. “Voor mij was vooral het huisbezoek aan arme gezinnetjes het meest ontroerend.....”, zegt hij peinzend. Hij vertelt over het meisje Filo, een van de straatkinderen, aan wie hij de eerste communie mocht uitreiken. Een emotionele en aangrijpende gebeurtenis. Filo en meer straatkinderen krijgen nu kansen om volwaardig uit te groeien, om naar school te gaan. Sociale verbanden zorgen voor meer mogelijkheden en verder perspectief. Financiële steun,

ook van de kant van de Goretti-stichting en van Kerk en Wereld, zorgt voor wat meer armslag. Er ontstaat een positieve werking op de opvoeding van jonge mensen daar. Hoe ontzettend belangrijk is dat! “Er is daar in de loop van de jaren een groeiproces op gang gekomen”, constateert de pastoor met enige voldoening in zijn stem. Dankzij de enorme en tomeloze inzet van priesters, dokters, zusters, verpleegsters en sociaal medewerkers. “Vooral de liefdevolle zorg treft me!”, beëindigt hij zijn verhaal. “De heilige Geest is voelbaar!”

Onder de indruk en met een goed gevoel ging ik weer naar huis.

O ja, voor ik het vergeet: als u wat wilt overmaken, voor India bijvoorbeeld, dan is dit het nummer waarop dat kan: NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Par. OLV Tenhemelopneming inz. Kerk en Wereld. Dank u wel!

Jos Burg-Gilissen, KenW

Educatief project “Maria Bereikbaar”

De devotie tot Maria Sterre der Zee draagt al meer dan 600 jaar bij aan de rijke cultuurhistorie van Maastricht. Iedere dag opnieuw vinden honderden mensen van alle leeftijden en gezindten een moment van rust en bezinning bij het Genadebeeld. De vele brandende kaarsen getuigen daarvan. Het project “Maria Bereikbaar” wil een vonk van deze bijzondere Mariadevotie laten overslaan naar de jeugd. Hiertoe is er samen met het onderwijsveld educatief materiaal ontwikkeld voor (Nederlandstalige) jeugdigen tussen de 10 en 16 jaar. Dit materiaal is sinds 2014 getoetst aan de onderwijspraktijk van het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO).

Het project is uitgewerkt in twee onderdelen:

- een interactieve (smartphone)app voor het VO: een pelgrimsroute langs de eeuwenoude legendarische Maria Bidweg in de binnenstad;
- een interactief digitaal spel voor het PO: de pelgrimsroute in de vorm van een spel dat klassikaal op het smartboard of individueel op de computer kan worden gespeeld.

Ruim tweehonderd leerlingen van het PO en het VO hebben de app intussen uitgeprobeerd en zo bijgedragen aan de doorontwikkeling. De app is met veel enthousiasme door leerlingen en docenten ontvangen.

Wij zijn trots op het resultaat en wij zien uit naar de lancering op 10 oktober aanstaande. Die dag komt het materiaal voor iedere belangstellende beschikbaar in de App-store. Wilt u meer weten over het project of wilt u het project financieel ondersteunen, dan kunt u contact opnemen met Paul Dovermann, voorzitter van de werkgroep “Maria Bereikbaar”: p.dovermann@wxs.nl.

Voettocht in het spoor van Franciscus

De tentoonstelling over Franciscus in het Catharijneconvent in Utrecht (<https://www.catharijneconvent.nl>) toont aan dat Franciscus ‘hot’ is! Een bijzondere heilige. Maar de beste manier om hem te leren kennen is misschien toch met de voeten in Umbrië waar hij zelf rondgetrokken is. Tot op vandaag bewonen zijn broeders die plekken, waar Franciscus geschiedenis heeft geschreven. Al vele jaren organiseer ik, zelf Franciscaan, met veel vreugde elk jaar weer zo’n voettocht in het voetspoor van Franciscus. Het is steeds weer opnieuw een verrassende ontmoeting

met Franciscus. Dit jaar is de tocht van 5 tot en met 19 juli. Er zijn 9 wandeldagen. We trekken van klooster naar klooster en leggen ongeveer 180 km af. Het is voor een geofende wandelaar die niet bang is voor 'back to basics'.

Voor meer informatie over deze tocht kunt u contact opnemen met mij, Mattie Jeukens ofm, gids en begeleider van deze tocht en franciscaan, te bereiken via de pastorie Edisonstraat 2, 6224 GK Maastricht, Wittevrouwenveld, tel. 043-3634348, of per mail: jmpp.jeukens@planet.nl. Zie ook www.franciscaansevoettochten.nl

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Zondag 1 mei Zesde zondag van Pasen

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor de gezusters Maria en Gertrude Winckers (st); voor Isabella. Coenegracht

11.30 H. Mis, met Kinder Woord Dienst; voor de levenden en overledenen van de familie Smeets-Schrijvers (st); voor Tonnie Lamberti

Maandag 2 mei Gedachtenis van de H. Athanasius, bisschop en kerkleeraar

9.30 H. Mis

Dinsdag 3 mei Feest van de HH. Filippus en Jacobus, apostelen

9.30 H. Mis

Woensdag 4 mei

9.30 H. Mis; voor Johan van Leendert

Donderdag 5 mei Hoogfeest van 's Heren Hemelvaart

10.00 Latijnse Hoogmis; voor echtelieden Speet-Luder; voor Gerda Janssen-Satijn; voor Ferdinand Schmeits en familie (st); voor Theodora Johanna Smits (st)

Vrijdag 6 mei

9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijnens-Guisson (st)

Zaterdag 7 mei Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 8 mei Zevende zondag van Pasen

9.00 H. Mis; voor ouders Wijckerheld-Bisdom; voor mevr. Adje Vleugels-Maertens.

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa Cogitationes cordis (Andriessen), Tollite hostias (Saint Saëns), Ave Maria (Leenders); voor overleden ouders Poolmans-van Beek; voor Tony Janssen-van de Ven (jrd) en

voor overleden familie en vrienden.

11.30 H. Mis, met Kinder Woord Dienst; voor Hennie Pleunis-Kos (jrd); voor Mia Hamelers-Ubachs (jrd); voor Paul Closset (jd); voor Bert Bastiaens en ouders Heijnen-van Loo

Maandag 9 mei

9.30 H. Mis; voor Gertrude Vosters-Wetzels

Dinsdag 10 mei

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Notten-Pans

Woensdag 11 mei

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Hensels (st)

Donderdag 12 mei

9.30 H. Mis; voor Marie-José Weijsters-Wiche

Vrijdag 13 mei Feest van de H. Servatius, bisschop en geloofsverkondiger

9.30 H. Mis; voor Elfriede Kuipers-Schrobb; voor Servatius Giero (st)

Zaterdag 14 mei Feest van de H. Mattias, Apostel – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Martin Bollen

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 15 mei Hoogfeest van Pinksteren

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa festiva (Gretchaninov), Veni Creator (Serpenti), Ave verum (Elgar); voor Jo Burg; voor echtelieden van Els-Hitz (st)

Géén H. Mis om 11.30, in verband met de aankomst van de Stadsprocessie

Maandag 16 mei Tweede Pinksterdag

11.00 H. Mis; voor Theo Bovens (jrd)

Dinsdag 17 mei

9.30 H. Mis; voor de familie van de Zusters onder de Bogen

Woensdag 18 mei

9.30 H. Mis; voor Elfriede Kuipers-Schrobb

Donderdag 19 mei Feest van onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester

9.30 H. Mis; voor Tonnie Lamberti

Vrijdag 20 mei

9.30 H. Mis; voor Johan van Leendert

Zaterdag 21 mei Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Martin Bollen

10.30 Priesterwijding van onze kapelaan Miguel Ángel Pascual Coello, in de kathedraal van Roermond. Iedereen is welkom.

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 22 mei Hoogfeest van de Heilige Drieëenheid

9.00 H. Mis; voor broer en zus Havinga

10.00 H. Mis; voor de overledenen van de familie Le Bron de Vexela; voor ouders Veugen-Baets

11.15 Eerste H. Mis van onze kapelaan Miguel Pascual, in de kerk van Sint-Pieter Beneden.

Daarna, cortège vanaf de kerk van Sint-Pieter Beneden naar de Onze Lieve Vrouwebasiliek.

Receptie in de kruisgang van de basiliek, waar u onze neomist kunt feliciteren.

16.00 Plechtig Marialof ter ere van de Sterre der Zee, in de basiliek

Maandag 23 mei

9.30 H. Mis

Dinsdag 24 mei

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Notten-Pans

Woensdag 25 mei

9.30 H. Mis; voor Marie-José Weijsters-Wiche

Donderdag 26 mei Gedachtenis van de H. Filippus Neri, priester

9.30 H. Mis

Vrijdag 27 mei

9.30 H. Mis

Zaterdag 28 mei Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Martin Bollen

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 29 Mei Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament

9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor Elfriede Kuipers-Schrobb (6wd); voor Fien en Ben Verhey-Frijns; voor Marie-José Weijsters-Wiche (6wd)
11.30 H. Mis, met Kinder Woord Dienst

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Yadé Jongepier
Tessa Bosch
Fenne Mulkens

Zijn voornemens elkaar het Sacrament van het Huwelijk toe te dienen:

Merel van de Berg en Bart Kerkhofs

Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:

Elfriede Schropp, 81 jaar
Johan van Leendert, 72 jaar
Gertrude Vosters-Wetzels, 94 jaar
Marie-José Weijsters-Wiche, 74 jaar

COLOFON

Pastoor: J.G.M. Vries, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54
Kapelaan: M.A. Pascual Coello, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HS Maastricht, tel. 043 - 321 38 54
Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60
Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06-13 95 53 11
Catechist: T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421
Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55
Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur
Pastorie: O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur
Infopunt/Accueil in de kerk: geopend maandag van 13.00-16.00 uur dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur
Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** www.sterre-der-zee.nl
Banknummer: NL54ABNA0576118575, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)
Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.
Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl