



Een nieuwe pastoor en kapelaan voor de Slevrouwe

Zoals bekend heeft onze pastoor Kurris aangegeven na een periode van ruim 15 jaar met emeritaat te willen gaan. Het is met pijn in het hart, maar zeker ook met een gevoel van grote dankbaarheid, dat wij op zondag 3 januari a.s. afscheid van hem zullen nemen.

Voor onze parochie heeft de bisschop een opvolger benoemd en wel de hoogerwaarde heer mgr. Jan Vries, rector van het grootseminarie Rolduc. Mgr. Vries heeft van de bisschop de opdracht gekregen pastoor te worden van onze parochie en van de parochie van St. Pieter. Hij zal leiding geven aan de vorming van één pastoraal team voor beide parochies.

Hij krijgt daarbij assistentie van een nieuw te benoemen kapelaan, de eerwaarde heer Miguel Coelo.

Mgr. Dr. Jan Vries werd in 1979 priester gewijd van het bisdom Roermond. Naast zijn werk aan het grootseminarie is hij als officiaal verbonden aan de kerkelijke rechtbank van het Bisdom. Op 21 oktober jl. werd mgr. Vries, wiens wieg in Neeritter stond, 65 jaar.

De heer Miguel Coelo is 32 jaar jong en afkomstig uit Spanje. Hij studeerde aan het diocesaan missionair grootseminarie Redemptoris Mater van de Neocatechumenale Weg in Cadier en Keer. Op 31 oktober werd hij door bisschop Wiertz tot diaken gewijd, in aanloop naar zijn priesterwijding die hij in mei 2016 zal ontvangen.

Het kerkbestuur en het pastoraal team hebben al kennis gemaakt met de heren en spreken hun vertrouwen uit in een goede samenwerking met bestuur, pastoraal team, medewerkers en de vele actieve vrijwilligers in onze parochie. Wij heten beide heren dan ook van harte welkom.

Over het afscheid van pastoor Kurris en de installatie van de nieuwe pastoor Vries en zijn kapelaan Coelo zullen wij u op een later tijdstip nader informeren.

Maurice Verhey, secretaris kerkbestuur



Mijmeringen van een stadspastoor

Met een zekere regelmaat ga ik op woensdagavond naar de repetitie van ons Basilicakoor. Het is rond 10 uur als de repetitie beëindigd wordt. Een aantal zangers en zangeressen blijft nog wat nakaarten. De dirigent is enthousiast over de inzet van het koor. Het percentage aanwezigen is opvallend hoog. Als ik binnenkom is men bezig met de eerste Kerstliederen.

Als kerkganger heb je dat niet in de gaten, maar ons koor heeft de meetlat hoog liggen. Vier weken geleden hoorden we een nieuwe compositie van Hans Leenders, de Missa Kyrie Fons Bonitatis. Twee weken later een compositie van Hendrik Andriessen en afgelopen zondag een mis van de Belgische componist Flor Peeters. Er heerst discipline in het koor maar opmerkelijk is het stijgende aantal leden. Prachtig om dit mee te maken. Wezenlijk is echter de warme sfeer en de opbouwende kritiek. En zeker met de Kersttijd in het vooruitzicht is het voor de leden een weldaad zo actief mee te kunnen doen en deelgenoot te mogen zijn van zo'n weldadige kerkelijke cultuur. En je hoort dan ook met enige regelmaat zeggen: "waar vind je dat nog !" Ik zal het koor nog gaan missen.

Pastoor

Bijzonder slot van het Sterre der Zeefeest

De pelgrims die te voet onze kerk bereikten rond half zes hadden er ruim acht uur opzitten. In de overvolle crypte was de internationale viering nagenoeg ten einde. We trokken met de beide groepen naar de Mariakapel waar het gebed tot Maria in vier talen was toegevoegd. Met klare stem werd Maria toegebeden in het portugees het italiaans en het spaans. En de pastoor mocht ook de maastrichtse versie hieraan toevoegen.

Het was indrukwekkend samen te zijn met jonge mensen die in hun moedertaal het gebed tot Maria konden voorgedragen, afgewisseld met een paar Mariagezangen in het nederlands en in het latijn. Hiermee sluiten we aan bij het internationale karakter van onze stad. Bovendien : Maria heeft in het zuidelijk halfmond nog altijd een bevoorrechte positie. De pelgrims werden na afloop nog voorzien van soep en broodjes, dankzij de inzet van verschillende leden van het kerkbestuur.

Op weg naar Kerstmis

De koster heeft al verschillende voorbesprekingen gehad met het centrummanagement van de stad in verband met het naderende Kerstfeest. Niet alleen vanwege de vergunningen maar ook omwille van een vruchtbare samenwerking met de ondernemers. Het zou prachtig zijn als ieder tot zijn recht komt en men elkaar versterkt. Een paar leden het Stokstraatcomité beijveren zich voor de aankleding van de straat, en wij dragen zorg voor een waardige Kerststal aan de achterzijde van de kerk. Een aantal jeugdige vaders en moeders dragen zorg voor de 'levende ' Kerststal. En de koster motiveert de ondernemers voor de route met de Kerststalletjes en niet te vergeten de Driekoningstoet op zaterdag 2 januari.

Parochieavond huwelijk en gezin

Op woensdag 4 november 2015 om 20.00 uur hopen we weer veel parochianen te ontmoeten in het Pieterkelderke, voor de tweede parochieavond over “Huwelijk en Gezin”, het thema van de synode in Rome. Pastoor B. Janssens, theoloog, zal er ons op die avond over vertellen.

Graag aanmelden; parochiekantoor Sint-Pieter, 321 46 94 of st.pieter@freeler.nl.
Van harte welkom.

Pastoor Frans Delahaye

Kerk en Wereld – Kinderverdriet

Wie herinnert zich niet zijn eigen kleine kinderverdriet, dat trouwens soms behoorlijk groot kon zijn...! Daartegenover stonden de momenten van onbezorgde blijheid.

Hoe gelukkig kon je zijn, bij voorbeeld als je met je vader mee mocht met de trein naar Oma. Met z'n tweetjes in een aparte coupé met van die houten banken. (“Pap, Wat betekent eigenlijk.....Èpe..rico..losospor..gersi?”)

En hoe diep ongelukkig was je, toen je aan de hand van je moeder op 1 september naar de Lagere School werd gebracht voor je allereerste schooldag, bijtend op je onderlip om niet te hoeven huilen. Naar de grote boze buitenwereld! Je moeder had er haast net zo veel moeite mee als jijzelf!

Geluk, verdriet, in elk kinderleven wisselen ze elkaar af. Alleen op bepaalde plaatsen in de wereld overheerst het verdriet. Daar hebben kinderen weinig reden om te lachen. Door gebrek, door armoede, door het ontbreken van de meest elementaire voorwaarden om onbezorgd kind te kunnen zijn. Gelukkig zijn er mensen die helpen. Bij voorbeeld de mensen van de Goretti Stichting in Eys, opgericht door de zeer betrokken mevrouw Martha Senden. De Stichting zet zich in voor kansarme kinderen in Zuid West India. Mevrouw Senden is inmiddels helaas overleden, maar “haar” Stichting leeft en gaat met onverminderde ijver verder met het opzetten en onderhouden van sponsorprogramma's voor kinderen uit de allerarmste gezinnen daar. Enthousiasme genoeg, geld te weinig. Kerk en Wereld sponsort middels de Stichting 5 Indiase meisjes, die wel een beetje geluk kunnen gebruiken! Ook ú kunt een Indiaas kind financieel “adopter”. Een uitgelezen kans om echt iets goeds te doen! Bent u geïnteresseerd (wat wij vurig hopen!) dan kan onze voorzitter, de heer Fred Dorren (tel. 043-6102546), u van alle gewenste informatie voorzien.

Natuurlijk blijft ons eigen bankrekeningnummer (NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Parochie OLV Tenhemelopneming inzake Kerk en Wereld) openstaan voor onze andere goede doelen. U weet hoe meer dan welkom uw bijdrage is. En ook hoe dankbaar wij u daarvoor zijn. En niet alleen wij!

Jos Burg-Gilissen, KenW

Wereld Jongeren Dagen

Volgend jaar, van 22 juli tot 7 augustus 2016, vinden in Krakau de volgende Wereld Jongeren Dagen plaats. Men verwacht in Krakau 5 à 6 miljoen jongeren. Het thema is “Barmhartigheid”.

Ook wij gaan er naar toe. Het bisdom Roermond organiseert een reis met een voor- en een na-programma, met catechese. Ook wordt van de deelnemers verwacht dat zij concreet diaconaal werk doen. Dat kan zelfs gesponsord worden, aangezien er instellingen zijn die graag subsidie verlenen aan diaconale activiteiten.

In en om de Slevrouwefamilie hebben wij al enkele jongeren die mee willen gaan. Omdat het natuurlijk veel gezelliger is om samen op te trekken, gaan we proberen een groepje te vormen. Jongeren die geïnteresseerd zijn kunnen een mailtje sturen naar Anke George-Dovermann, acmgeorge@gmail.com.

Klimaatloop vanuit de kerken

In december 2015 besluiten de wereldleiders in Parijs over het klimaatbeleid voor de komende decennia. Om de wereldleiders te laten zien dat afspraken zeer noodzakelijk zijn, wordt er op initiatief van vele kerkelijke instanties in Nederland een Klimaatloop gehouden.

Eén van de onderdelen van de Klimaatloop is een pelgrimstocht in tien etappes, van Groningen tot het Drielandenpunt in Vaals. De laatste twee etappes worden dus gehouden in Zuid-Limburg. Op zaterdag 14 november 2015 vertrekt om 11.00 uur de negende etappe vanaf het busstation nabij het treinstation in Heerlen. Via de Brunssumerheide en Landgraaf lopen de deelnemers naar abdij Rolduc in Kerkrade, waar ze rond 16.00 uur hopen aan te komen. Om 19.30 uur begint in Rolduc nog een informatiebijeenkomst over de encycliek *Laudate Si* van paus Franciscus.

Op zondagmorgen 15 november 2015 starten we om 9.00 uur met een bezinning in de kapel van Rolduc. Om 10.00 uur start de tiende en laatste etappe in Rolduc. Deelnemers kunnen zich nog aansluiten om 10.15 uur bij busstation Kerkrade-Centrum en om 10.30 uur bij het Veolia-treinstation in Kerkrade (nabij het Continium-museum). Rond 16.00 uur bereiken we het Drielandenpunt. Daar wordt het estafettestokje overgegeven aan mensen uit Duitsland en België om verder op weg te gaan naar Parijs. Zie voor meer informatie: www.klimaatloop.nl.

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Zondag 1 November Hoogfeest van Allerheiligen

9.00 H. Mis; voor Martinah Denninger

10.00 Plechtige Latijnse Hoogmis; voor Johannes Dacier; voor overleden ouders Poolmans-van Beek; voor de levenden en overledenen van de familie Mulkens-Closset (st)

11.30 H. Mis, waarbij alle overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht en bij name genoemd; voor de overleden leden van de familie van Roosmalen-Bergmans en voor de familie Pinckers; voor Guus Wetzels; voor echtelieden van Els-Hitz (st); voor Herman Zeekaf; voor Wil Vosters

17.00 Vespers van het Hoogfeest

Maandag 2 november Gedachtenis van alle overleden gelovigen, Allerzielen

10.00 Latijnse Hoogmis

Dinsdag 3 november Gedachtenis van de H. Hubertus, bisschop

9.30 H. Mis

Woensdag 4 november gedachtenis van de H. Carolus Borromeus, bisschop

9.30 H. Mis; voor de Zusters onder de Bogen

Donderdag 5 november

9.30 H. Mis

Vrijdag 6 november Feest van alle Heilige Verkondigers van het geloof in onze streken – Eerste vrijdag van de maand

9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijdens-Guisson (st); voor Joseph Goenegracht

Zaterdag 7 November Hoogfeest van de H. Willibrord, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer (st); voor de gebedskring van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee; voor de levenden en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee;

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 8 november Tweeëndertigste zondag door het jaar – Willibrordzondag,

9.00 H. Mis; voor de overledenen van de familie Dumoulin-Hustinx (st)

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Bavo-mis (Leenders), Fear not o land (Elgar), Ave maris stella (Grieg); voor Wally Stevens (st); voor de Zusters onder de Bogen; voor Mia Delnooz-Close (jrd); voor ouders Schrodgers-Cremers (jrd) en voor Mirese, Jeroen en Stacey Hermans Schrodgers (jrd); voor Jo Burg

11.30 H. Mis; voor Mitchell Tonnard

17.00 Vespers

Maandag 9 november Feest van Kerkwijding van de basiliek van Sint Jan van Lateranen

9.30 H. Mis; uit dankbaarheid; voor de overledenen van de familie Wijsen-Janssen (st)

Dinsdag 10 november Gedachtenis van de H. Leo de Grote, paus en kerkleeraar

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens

Woensdag 11 november Gedachtenis van de H. Martinus van Tours, bisschop

9.30 H. Mis

Donderdag 12 november Gedachtenis van de H. Josafat, bisschop en martelaar

9.30 H. Mis

Vrijdag 13 november

9.30 H. Mis; voor Gertrude Lodewick (st); voor echtelieden Hijdens-Guisson

Zaterdag 14 november Maria op zaterdag

9.30 H. Mis,

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 15 november Drieëndertigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis

11.30 H. Mis; voor Rene Janssen en Helma Barry (jrd)

17.00 Vespers

Maandag 16 november

9.30 H. Mis

Dinsdag 17 november Gedachtenis van de H. Elisabeth van Hongarije

9.30 H. Mis

Woensdag 18 november

9.30 H. Mis

Donderdag 19 november

9.30 H. Mis uit dankbaarheid

Vrijdag 20 november

9.30 H. Mis

Zaterdag 21 november Gedachtenis van de Opdracht van de Heilige Maagd Maria

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 22 november Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Messe in C (Bruckner),
Aller Augen (Schütz), Ave verum (Mozart); voor de levenden en overledenen
van de familie Paulussen-Verheggen (st); voor de Zusters onder de Bogen;
voor Jo Burg

11.30 H. Mis; voor ouders Haesen-Rademakers (st)

17.00 Vespers

Maandag 23 november

9.30 H. Mis; voor overleden ouders Van den Broek-Florisson

Dinsdag 24 november Gedachtenis van de H.H. Andreas Dung Lac, priester, en gezellen, martelaren van Vietnam

9.30 H. Mis

Woensdag 25 november

9.30 H. Mis

Donderdag 26 november

9.30 H. Mis

Vrijdag 27 november

9.30 H. Mis

Zaterdag 28 november Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

12.30 Plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Leunissen-Bos

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 29 november Eerste zondag van de Advent

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis; voor Lily Eugenie Marie Hendriks (st); voor Fien Verhey-Frijns en Ben Verhey (jrd)

11.30 H. Mis; voor Eugène Collard

17.00 Vespers

Maandag 30 november Feest van de H. Apostel Andreas

9.30 H. Mis

Dinsdag 1 december

9.30 H. Mis

Woensdag 2 december

9.30 H. Mis

Donderdag 3 december

9.30 H. Mis

Vrijdag 4 december

9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijns-Guisson (st)

Zaterdag 5 december Maria op zaterdag

- 9.30 H. Mis; voor de levenden en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee; voor de gebedskring van de Sterre der Zee
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 6 december Tweede zondag van de Advent

- 9.00 H.Mis
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa concertata (Casati), Wachet auf (Bach), Blessed are they (Mozart)
11.30 H.Mis
17.00 Vespers

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Vincent Ruers	Nacho Willems Garcia	Nathan Wyngaarden
Max Griens	Rayan de Vreede	Funs Peereboom

Zijn voornemens elkaar het Sacrament van het Huwelijk toe te dienen:

Nathalie Bos en Martijn Leunissen

Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:

Twain Vermin, 69 jaar

COLOFON

Pastoor: A.M.W.J. Kurris, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06 - 13 95 53 11

Catechist: T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Pastorie: O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: geopend maandag van 13.00-16.00 uur dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** www.sterre-der-zee.nl

Banknummer: NL54ABNA0576118575, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl

Kerkbijdrage: banknr: NL73INGB0001054551 t.n.v. OLV Sterre der Zee, Maastricht. – ANBI: De groepsbeschikking voor het RK Kerkgenootschap is geregistreerd onder RSIN-nummer 002609411