



Lied over de Heilige Geest

Geest die wijsheid schenkt, geduld,
wat verborgen is onthult,
Geest die broedt en onrust baart,
adem geeft en ons bewaart.
Hoeder van mijn ziel.

Geest die ons ten leven kust,
als wij moe en uitgeblust
niet meer weten waar te gaan.
Stut en steun om op te staan.
Ziel van ons bestaan.

Geest die uitdaagt en ons tart,
ons berekenen verwacht.
Vreemde gast die ruimte zoekt
en ons tot één woning voegt.
Sta ons bij en kom.

Geest, vernieuw wat is verhard
en verzoen wie zijn verstard.
Waaier uit, waai wijd en zijd,
stuw uw volk recht door de tijd.
Kom, herschep ons hart.

Andries Govaart, oktober 1997

Mijmeringen van een stadspastoor

Kindjes worden gedoopt met de overtuiging dat ze een geschenk uit de hemel zijn en dus alle zorg waard. Tenminste dat hopen we.

Ze groeien snel en leren praten en berichten opvangen van buiten. Wat doen we met het doopsel, werkt dat nog door of gaat het kopje onder in de wirwar van het leven? Geen gebedjes meer, geen berichten uit de hemel? Is alles nu vanzelfsprekend?

Een drietal ouderparen is zich ervan bewust, dat je wel wat ‘eraan’ moet doen. En moeders, gesteund door vaders, zijn begonnen met Kinderwoorddiensten. Dat bericht ontving ik tijdens mijn ziekteperiode. Een geschenk uit de hemel! Niet lang vergaderen maar beginnen met een mooie reeks diensten rond het Evangelie van de zondag. Met verbeeldingskracht! Geweldig toch! Je moet niet direct wonderen verwachten maar met taai vasthoudendheid zal het aantal kinderen groeien. Want wie weet ... brengen oma's en opa's die in de kerk ruim vertegenwoordigd zijn, hun kleinkindje mee, en laten het meedoen in de Kinderwoorddiensten tijdens de mis van half twaalf.

Pastoor

Priesterwijding en Eerste H. Mis van Herman Schaepman

Op zondag 31 mei mag onze parochie het vreugdevolle gebeuren meemaken van de Eerste H. Mis van Herman Schaepman. Daags van te voren wordt hij in de kathedraal van Den Bosch tot priester gewijd. De neomist (47 jaar) is voor velen van ons geen onbekende. Tien jaar (van 1976-1986) was hij een zeer trouwe misdienaar en acoliet in onze Basiliek. Deze verbondenheid met onze kerk heeft, naar zijn eigen zeggen, een positieve uitwerking gehad op zijn roeping tot het priesterschap. Deze roeping is in een lange zoektocht geleidelijk aan gerijpt. Na zijn studie Hotelmanagement was Herman vele jaren in binnen- en buitenland werkzaam in de hotel- en toerismebranche.

Een beslissend keerpunt in zijn leven betekende het vier en een halfjarig verblijf als leke-missionaris in de sloppenwijken van Mbikko, in Oeganda, Afrika, onder leiding van de Mill Hill Fathers. “Het was het begin van een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Het gaf een vervulling aan mijn leven die ik niet in die mate tot dan toe had aangetroffen”, aldus Herman zelf. Elke dag de armsten der armen bijstaan in hun nood, met hen heel levendig je geloof in Christus vieren; samen met hen blij en ongecompliceerd het Evangelie beleven.

Steeds meer groeide bij hem het verlangen om dan ook als priester missionair werkzaam te zijn. In Afrika? Of, in ons eigen land, inmiddels toch ook missieland geworden? Uiteindelijk heeft Herman gekozen om hier in ons land priester te worden in het parochiepastoraat. Dankzij bisschop Hurkmans van Den Bosch mocht hij in de afgelopen vier jaar zijn studies voltooien aan het Seminarie voor late roepingen in Rome, het Pontifical Beda College. Herman Schaepman zal na zijn wijding werkzaam zijn in de Parochie H. Petrus te Uden in het bisdom Den Bosch. Wij wensen de neomist Gods zegen toe voor zijn priesterlijk dienstwerk, en zullen hem met ons gebed vanuit onze parochie blijven ondersteunen.

De priesterwijding is op zaterdag 30 mei om 10.30 u. in de kathedraal van Den Bosch. De Eerste H. Mis is op zondag 31 mei om 11.30 u. in onze kerk, receptie aansluitend na de H. Mis in de kruisgang van de Basiliek.

Kerk en Wereld – Vastenactie 2015

De Vastenactie 2015 is (officieel) afgelopen. De opbrengst viel dit jaar een beetje tegen! Bijna € 4000,-. Dat is ruim € 1000,- minder dan vorig jaar en zelfs de helft van de opbrengst in 2011! Is dit een tendens? Dat is niet te hopen. Onze hulp is namelijk hard nodig! Vandaag meer dan ooit! Misschien bent U vergeten iets over te maken. Dat kunt U nog eventjes goedmaken door alsnog iets te storten op bankrek. nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. OLV Tenhemelopneming inzake Kerk en Wereld o.v.v. Vastenactie.

Jos Burg-Gilissen, KenW

Een missionaris in Indonesië

Alle oude vertrouwde parochianen weten dat Ruud Kurriss sj, de broer van onze pastoor, zijn leven lang als missionaris in Indonesië heeft gewerkt. Tegen het einde van zijn leven heeft hij zijn autobiografie geschreven, aan de hand van zijn dagelijkse aantekeningen van 1950 tot 2011. Het is een bijzonder verslag geworden van een boeiend, soms tumultueus leven als priester en missionaris. Het werk is inmiddels in boekvorm tot stand gekomen, en wordt op zaterdag 23 mei, om 15.00 uur, in de Onze Lieve Vrouwebasiliek ten doop gehouden. Welkom in de hal van het parochiehuis, Stokstraat 46 A. Het eerste exemplaar van het boek wordt aangeboden aan pater Nico Dister ofm, werkzaam in Papua-Indonesië, collega-missionaris en vriend van Ruud zaliger. Frans Kurriss sj houdt een inleiding, enkele delen uit het boek worden voorgelezen door Hélène Kurriss-Offermans, afgewisseld door muziek voorgedragen door Hans Leenders, cantor-organist van de basiliek.



“Van Parochie en Kerk”, 174 verhalen

Onder de titel “Van parochie en kerk werden in de jaren 1977 tot 1988 door Jef Winckers 174 verhalen geschreven, die gepubliceerd werden in ons *Basiliekblad Sleuvrouwe*. Verhalen 172 t/m 174 lagen gereed voor publicatie, hetgeen toen echter niet geschiedde. Joseph (Jef) was zeer begaan en geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn Maastricht, en dat blijkt ook uit de verhalen die hij schreef, en die een mooi tijdsbeeld vormen uit de geschiedenis van onze parochie.

Op ons parochiekantoor zijn al die verhalen door Rita Janssen op de computer ingevoerd. Ze zijn nu gebundeld beschikbaar onder de titel “Van parochie en kerk, 174 verhalen over de Onze Lieve Vrouw van Maastricht”. De bundel is te koop in het Accueil.

Joseph Alphonse Anna Gerardus (Jef) Winckers werd op 7 juli 1897 geboren in Maastricht, als zoon van Jan Michiel Hubert Alphons Winckers, en van Maria Hubertina Louisa Catharina Lamberti. Hij was dus geboren uit een Maastrichtse familie die altijd handel dreef en winkels had in lederwaren in Maastricht (Winckers-Lamberti in de Muntstraat) en o.a. in Heerlen en Sittard. Toen hij, als parochiaan van de Sterre der Zee, zijn “Verhalen” voor het Basiliëkblad schreef, woonde hij Maastrichter Smedenstraat 26 A. Hij overleed op 26 januari 1990, op 92-jarige leeftijd.

Kerk en Wereld - “Gekomen is uw lieve mei.....”

“Met zonder jas” naar buiten om madeliefjes te plukken en korenbloemen en klaprozen. Wat paardebloemen voor de kleur en wat kamille voor de geur. ’t Leverde een prachtig kleurig, wild boeket op, een veldboeket, dat door mijn moeder in een grote jampot bij het Mariabeeld werd gezet. Naast het lichtje. ’t Had iets feestelijks, iets liefs bijna.

Minder feestelijk vond ik het rozenhoedje op de knietjes elke avond na het eten in de maand mei. ’t Deed een beetje zeer, maar het hoorde erbij! Ik leerde intussen de letters op de ruggen van de Katholieke Encyclopedie van buiten (mijn plaatsje was vlak voor de boekenkast). Dat was niet mooi van mij, maar ja, dan viel er ook weer wat te biechten! Er was de dagelijkse H. Mis. ’s Morgens om half acht. En ’s zondagsmiddags Lof met Marialiedjes. Die leerde je bij de zusters op school. “Gekomen is uw lieve mei, Maria. En op het veld de bloemensprei, Maria. Bloemen die wij plukken gaan.....”

Het Mariabeeld in de kerk stond dichtbij de “kinderkapel”. Op het Maria-altaar. Er stonden smalle hoge vazen naast met zoet geurende witte lelies. Daar kon je soms een beetje misselijk van worden. Meestal zo tegen het laatste evangelie. Maar dan was de Mis toch bijna afgelopen.

De maand mei was onverbrekkelijk verbonden met Maria. En Maria met ons. Wie die mooie mei-herinneringen heeft, die moet ze echt heel goed bewaren. Ze zijn zo dierbaar!

De narigheid in de wereld was toen nog zo ver weg. En hoe dichtbij is ze nu. Oorlog, armoede, vervolging, angst, vluchtende mensen. U weet ‘t. Wij van Kerk en Wereld proberen steeds mensen in nood te helpen. Vooral ook kinderen. Rechtstreeks! En daar hebben we uw hulp hard bij nodig. Als u ons wilt blijven steunen, heel erg graag! Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. OLV Tenhemelopneming inzake Kerk en Wereld. Een mooie mei-maand toegewenst!

Jos Burg-Gilissen, KenW

Het parochieblad ontvangen via de mail?

Het parochieblad ontvangen via de mail? Heel eenvoudig. Er bestaat al een mogelijkheid om het *Basiliëkblad Slevrouwe* te ontvangen per post. Dhr. Lam Daenen, één van onze toegewijde vrijwilligers, draagt er iedere maand weer zorg voor.

Maar de techniek biedt tegenwoordig nieuwe mogelijkheden. Het is immers ook mogelijk het parochieblad digitaal in pdf-formaat via e-mail te verzenden aan wie dit graag wil. Wilt u het parochieblad in het vervolg digitaal ontvangen, stuurt u dan een mailtje naar info@sterre-der-zee.nl met de mededeling dat u het parochieblaadje graag digitaal ontvangt, en wij zetten u op de mailinglijst.

Dodenherdenking

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Dodenherdenking – waarbij wij in Nederland alle slachtoffers van oorlogsgeweld en discriminatie gedenken – vindt op maandag 4 mei 2015 om 18.30 uur een oecumenische gebedsviering plaats, in de St. Servaasbasiliek. In deze viering gaan voor pastoor-deken M.J.M. Hanneman en ds. P.B. van Reenen van de Protestantse Gemeente. De Cappella Sancti Servatii o.l.v. Hans Heykers zal haar medewerking verlenen. Marcel Verheggen bespeelt het orgel.

Aansluitend aan deze gebedsviering lopen wij in een stille tocht van de Sint-Servaas naar het Herdenkingsplein waar om 20.00 uur de officiële herdenking zal plaatsvinden. Leden van de Raad van Kerken leggen daar namens de aangesloten kerken bloemen bij het monument.

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Zondag 3 mei Vijfde zondag van Pasen

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Orgelsolomesse (Haydn), Ave verum (Mozart), Regina caeli (Lotti); voor de gezusters Maria en Gertrude Winckers (st); voor Isabella Coenegracht (st)

11.30 H. Mis met Kinderwoorddienst; voor levenden en de overledenen van de familie Smeets-Schrijvers (st)

17.00 Vespers

Maandag 4 mei

9.30 H. Mis

Dinsdag 5 mei

9.30 H. Mis

Woensdag 6 mei

9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Selis-Hendrikx (st)

Donderdag 7 mei

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer (st)

Vrijdag 8 mei

9.30 H. Mis; voor Bert Bastiaens; voor ouders Heijnen-van Loo en familie

Zaterdag 9 mei Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 10 mei Zesde zondag van Pasen

9.00 H. Mis; voor Annie Vleugels

10.00 Latijnse Hoogmis voor overleden ouders Poolmans-van Beek

11.30 H. Mis; voor de echtelieden van Els-Hitz (st)

17.00 Vespers en Lof

Maandag 11 mei

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Hensels (st)

Dinsdag 12 mei

9.30 H. Mis

Woensdag 13 mei Feest van de H. Servatius, bisschop

9.30 H. Mis; voor Servatius Giero (st)

Donderdag 14 mei Hoogfeest van 's Heren hemelvaart

10.00 Latijnse Hoogmis; voor Ferdinand Schmeits; voor Theodora Johanna Smits

Vrijdag 15 mei

9.30 H. Mis

15.00 Plechtige huwelijksmis voor het bruidpaar Joyce Hufkens en Cyril Spronken

Zaterdag 16 mei Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 17 mei Zevende zondag van Pasen

9.00 H. Mis, met zang door het Basilicakoor: Missa secundi toni (Eberlin), Allere Augen (Schütz), Panis angelicus (Dumont); voor ouders Wijckerheld-Bisdom

10.00 Latijnse Hoogmis

11.30 *Geen H. Mis i.v.m. aankomst Stadsprocessie*

17.00 Vespers en Lof

Maandag 18 mei

9.30 H. Mis

Dinsdag 19 mei

9.30 H. Mis

Woensdag 20 mei

9.30 H. Mis

Donderdag 21 mei

9.30 H. Mis

Vrijdag 22 mei

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Le Bron de Vexela (st)

Zaterdag 23 mei Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 24 mei Hoogfeest van Pinksteren

9.00 H. Mis; voor ouders Havinga

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Orgelsolomesse (Mozart),
Veni creator (Serpenti), Rejoice (Rathbone); voor Fien en Ben Verhey-Frijns

11.30 H. Mis; voor echtelieden Weise-Wintjens

17.00 Vespers en Lof

Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag

11.00 H. Mis; voor Theo Bovens (jrd)

Dinsdag 26 mei Gedachtenis van de H. Philippus Neri, priester

9.30 H. Mis

Woensdag 27 mei

9.30 H. Mis

Donderdag 28 mei Feest van Onze Heer Jezus Christus, eeuwige hogepriester

9.30 H. Mis

Vrijdag 29 mei

9.30 H. Mis

Zaterdag 30 mei Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 31 mei Hoogfeest van de Heilige Drieëenheid

9.00 H. Mis

10.00 H. Mis

- 11.30 Plechtige Eerste Heilige Mis van de neomist Herman Schaepman, met zang door het Basilicakoor: Missa Festiva (Gretchaninov), Veni Creator (Serpenti), Rejoice (Rathbone); voor Riet Kramer-Wolters (6wd)
- 17.00 Plechtige Vespers met de neomist Herman Schaepman (priesterkoor)

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Mila Roumen
Isabella Ribbert
Cordelia Gaajetaan
Felice Brouwer
Christina Dudink
Cilou en Lorèn Neuhof
Pearl Bank

Zijn voornemens elkaar het Sacrament van het Huwelijk toe te dienen:

Joyce Hufkens en Cyril Spronken

Gingen ons voor naar het Eeuwig Vaderhuis:

Josephina Cornelia Duchateau, 99 jaar
Anna Fleischeuer-Troquay, 90 jaar
Hans Kwasny, 92 jaar
Fien Notten-Pans, 98 jaar
Jan Smeets, 81 jaar

COLOFON

Pastoor: A.M.W.J. Kurris, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06 - 13 95 53 11

Catechist: T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Pastorie: O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: geopend maandag van 13.00-16.00 uur dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** www.sterre-der-zee.nl

Banknummer: NL54ABNA0576118575, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl

Kerkbijdrage: banknr: NL73INGB0001054551 t.n.v. OLV Sterre der Zee, Maastricht. – ANBI: De groepsbeschikking voor het RK Kerkgenootschap is geregistreerd onder RSIN-nummer 002609411