



En u, o mijn goddelijke Moeder!
Maria, mijn stralende Ster ...
U was altijd mijn licht
dat mij vanuit de Hemelen beschermde.
Van Uw blinkend wit,
o zachte en stralende ster,
wanneer zal ik er de schittering van zien?
Wanneer mag ik onder uw mantel schuilen
en rust vinden tegen uw hart?

Thérèse van Lisieux (1873-1897), *La Prière*.



Maria Tenhemelopneming – 15 augustus

Slevrouwe

9.00 Plechtige gezongen Laudan

10.00 Plechtige Hoogmis. Hoofdcelebrant: mgr. drs. André Franssen, bisschoppelijk vicaris voor de emeriti en de zieke priesters en diakens, met zegening en uitdeling van de "kroedwösj". Daarna koffie met "Slevrouwetuurtsjes" in de kruisgang.

Vanaf 13.00 uur, koffie met "Slevrouwetuurtsjes" op het Onze Lieve Vrouweplein, in samenwerking met de horeca van het Onze Lieve Vrouweplein

17.00 Lof met Maria-gezangen

Sint Pieter

19.00 Lichtprocessie naar de Lourdesgrot van Sint-Pieter, gevolgd door de Dagsluiting. Vertrek 19.00 in de kerk van Sint-Pieter Boven.

Kroedwösj

Hoewel we ook dit jaar weer zullen zorgdragen voor de kroedwösj, nodigen u van harte uit uw eigen kroedwösj mee te brengen om deze tijdens de Hoogmis te laten zegenen. Door hier samen in te voorzien hopen wij voldoende voorraad te hebben zodat we niemand teleur hoeven te stellen.

15 augustus: feest van Maria

Ze zijn er weer de Maria-tuurtsjes op de verjaardag van Maria.. Bakkerij Lemmens doet zich alle moeite U een heerlijke versnapering aan te bieden

U weet dat in Maastricht tradities bliksemsnel kunnen ontstaan. U herinnert zich nog het “Slevrouwetuurtje” dat u het vorig jaar is aangeboden na de hoogmis, en later op de dag door de horeca-ondernemers op het plein.

Door het nuttigen van zo’n gebakje streelt u niet allen uw eigen smaakorganen maar u helpt ons ook om de laatste loodjes voor de torens te helpen verlichten. De werkgroep die het vorig jaar voor de verspreiding heeft zorg gedragen staat weer in de startblokken. !

Beschermengel

Het meisje dat met haar moeder mij kwam opzoeken zit in groep 6 van de basisschool. Haar mamma is van Braziliaanse afkomst en heeft een sterke band met haar familie die superkatholiek is. Het gezin probeert regelmatig naar haar moederland te gaan want de familieband is heel hecht.

Er is een lieve tante daarginds die voor het meisje voelt als een beschermengel. Weet je wat, dacht het meisje, als ik me laat dopen en als ik die tante als peettante vraag, dan komt ze vast naar mij toe. Dan is zij voor mijn leven lang een beschermengel. En daarom werd aan mamma gevraagd om met de pastoor contact op te nemen.

Eigenlijk toch ontroerend hoe een jong meisje zo diep kan voelen.

Dooptheologie

Een mens is nooit te oud om te leren. In persoonlijke gesprekken vooral komen gezichtspunten naar voren die ik niet mogelijk heb gehouden.

Ook nu weer is het doopsel het uitgangspunt. Een jong paar wil een afspraak maken voor een doopdatum. Het kindje is nog niet geboren en het doopsel is pas gepland in november. Rijkelijk vroeg, denk ik om nu als een datum te prikken. Je weet toch nooit of het kindje gezond ter wereld komt...

Maar de motivatie is verrassend. Enerzijds : het kan maar geregeld zijn want er worden veel mensen genodigd. maar er komt uit hun mond zoiets als een getuigenis : ‘voor ons is het doopsel de bevestiging van onze relatie: het kindje maakt de cirkel rond.’ En het huwelijk, de inzegening ervan, willen ze uitstellen tot de tijd dat het kindje groot genoeg is om de ringetjes aan te reiken. En ik denk bij mijzelf : hoe moet dat dan met echtparen wier kinderwens niet in vervulling kan gaan ?

Maar toch : dit paar wil als een *echtpaar* door het leven gaan en is vast van plan ook kerkelijk te trouwen.

Wat de pastoor denkt van deze gedachtengang, komt niet in hen op, en is niet belangrijk. Maar het is duidelijk : er is dieper over nagedacht dan in vroeger jaren. Maar plannen we niet te ver, tot over de grens van het mogelijke? Maar ik bijt op mijn lippen: mij wordt immers niets gevraagd.

Pastoor

Jubileringe Sterre der Zee inspireert jongeren

Het onderwijsproject van de jubilerende Broederschap is onderwerp van een voorlichtingsavond op maandag 8 september 2014, van 20.00 tot 22.00 uur in de Villa Kanjel aan de Meerssenerweg (ruimschoots parkeergelegenheid op het terrein). Voor deze avond worden het kerkbestuur, de leden van de Broederschap en belangstellenden uit het onderwijsveld uitgenodigd. Ook u als medeparochiaan bent daarbij van harte welkom. Tijdens deze avond ontvangt u nadere informatie over de opzet en de uitvoering van het onderwijsproject dat door een werkgroep vanuit de Broederschap wordt geëntameerd. De devotie tot Slevrouwe staat daarin centraal in lessen voor leerlingen van basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Jonge enthousiaste docenten vertellen over hun aanpak en hun ervaringen en u ziet materiaal dat door leerlingen is gemaakt. Ook laten we alvast iets zien van de Mariawandeling die wordt ontwikkeld voor jongeren. Uiteraard maakt u ook kennis met de bedrijvigheid die momenteel in en rondom de Villa Kanjel door jonge ondernemers wordt ontwikkeld. Twee docenten van het project horen daarbij. Graag willen wij u die avond gastvrij ontvangen. Wilt u daarom uw komst vóór 1 september per mail bevestigen. Adres: p.dovermann@wxs.nl, o.v.v. 8 september.

Namens de werkgroep onderwijsproject, Paul Dovermann

Met de Slevrouwe naar Lourdes

Er zijn nog plaatsen in de bus! Is er nog twijfel over het wel of niet meegaan? Kom op, we hebben een gezellige groep bij elkaar, je krijgt er geen spijt van! Dus schrijf je in voor de bedevaart naar Lourdes, van 16 tot 24 september, samen met pastoor Kurris. Voor meer informatie: *Maurice Verhey, tel. 06-53163625 of mail: mtjmverhey@ziggo.nl*

Kerk en Wereld; De Tent

Wij hadden een groot gezin. Heel groot. En zó gezellig! Mijn moeder was heel vindingrijk. Haar oplossing voor de grote vakantie was heel simpel: woningruil. Wij gingen met z'n allen met de trein naar de kust naar een groot huis in Kijkduin en de familie van dat grote huis nam zijn intrek in ons eigen grote huis in het Zuiden. Feest! Met tassen vol met boterhammen, flesjes limonade gazeuse en rolletjes Rang fietsten wij met de kleintjes achterop door de duinen naar het strand. Daar werd een grote witte tent opgezet. Wij maakten zandkastelen, gingen zwemmen in de zee, wandelden langs het strand en zochten mooie schelpen.

Om half één was het etenstijd. Wij kropen allemaal één voor één de tent in en ieder kreeg zijn boterham. Wij waren katholiek, dus bidden vóór en na het eten. Mijn moeder bad vóór, wij na. Het gebrom in de tent drong naar buiten door en wekte grote verbazing bij de omliggende badgasten op het strand. Zij konden het vreemde geluid dat opsteeg uit de tent werkelijk niet thuisbrengen. Maar ja, zij waren waarschijnlijk dan ook niet katholiek.

Wat is er sindsdien veel veranderd! En wat zijn wij veranderd. Maar wat nooit verandert, dat is de armoede in de wereld. Helaas.

Wij van Kerk en Wereld willen U vragen óók in deze vakantietijd onze doelen niet

te vergeten en iets over te hebben voor onze medemens in nood. Het kreupele meisje Grasiëlla bijvoorbeeld., of de babyweesjes in Malawi en al die anderen voor wie het leven echt geen feest is, voor wie het nooit vakantie is. U kunt helpen door iets te storten op ons rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. OLV Tenhemelopneming inzake Kerk en Wereld. Dank u wel en fijne vakantie!

Jos Burg-Gilissen, KenW

54° Orgelfestival Maastricht

Op een aantal dinsdagen in augustus kunt u vanaf 20.00 uur voor het luttele bedrag van € 5 genieten van een aantal top-organisten die een concert zullen geven in de Onze Lieve Vrouwebasiliek of de Sint Servaasbasiliek. Op alle tussenliggende vrijdagen zijn er bovendien gratis marktconcerten (12.30-13u) in de Sint-Matthiaskerk.

Voor de maand augustus luidt het programma:

Dinsdag 5 augustus: Stephen Tharp (USA), Sint-Servaasbasiliek

Dinsdag 12 augustus: Wouter Dekoninck (B), Onze-Lieve-Vrouwebasiliek

Dinsdag 19 augustus: Hans Leenders, Sint-Servaasbasiliek (!)

Meer info: www.orgelfestivalmaastricht.nl

PAROCHIE NIEUWS

Zondag 3 augustus Achttiende zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis; voor echtelieden Hijns-Guisson (st); ter nagedachtenis van Mia Hendriks

11.30 H. Mis; voor de heer Royackers; voor Jean Felix jrd)

Maandag 4 augustus gedachtenis van de H. Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars, priester

9.30 H. Mis;

Dinsdag 5 augustus

9.30 H. Mis

Woensdag 6 augustus Feest van Gedaanteverandering van de Heer

9.30 H. Mis; uit dankbaarheid; voor een bijzondere intentie; uit dankbaarheid b.g.v. 50 jarig huwelijksjubileum

Donderdag 7 augustus

9.30 H. Mis voor de levenden en overledenen van de familie Henfling-Kicken (st); voor de overledenen van de familie Notten-Pans

Vrijdag 8 gedachtenis van de H. Dominicus, priester

9.30 H. Mis; voor Jean van den Akker

Zaterdag 9 augustus Feest van de H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), martelares en kloosterlinge, patrones van Europa

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 10 augustus Negentiende zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis; voor overleden man Jo Burg

11.30 H. Mis; voor Octavie Coenegracht (st)

Maandag 11 augustus Gedachtenis van de H. Clara, maagd

9.30 H. Mis; voor de Zusters onder de Bogen

Dinsdag 12 augustus

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens; voor Harry Otten

Woensdag 13 augustus

9.30 H. Mis

Donderdag 14 augustus Gedachtenis van de H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar

9.30 H. Mis; voor Willy Spauwen; voor Theo Bovens; voor de Zusters onder de Bogen

Vrijdag 15 augustus Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming – Titelfeest van de kerk

9.30 Plechtige gezongen Laudan (ochtendgebed)

10.00 Plechtige hoogmis, met als hoofdcelebrant mgr. drs. André Franssen, vicaris voor de emeriti en de zieke priesters en diakens; met zegening van de kroedwösj; voor de levenden en overledenen van de familie Evers-Cox; voor de echtlieden Leo Larik en Josephina Larik-America (jrd) en voor Jo Op de Kamp en schoonzoon Jacques D'Haens; voor de levenden en overledenen van de familie Hans Leufkens (st); voor de levenden en overledenen van de familie Mulkens-Closset (st) voor mgr Alphonsus Castermans; voor Mia Delnooz-Close; voor overleden ouders Huijnen-Vroemen; voor Victoire Cremers-Kerpen en voor de families Cremers-Bollen en Kerpen-Janssen; voor Alphonse en Hedwig Crolla-Becker en hun bij de vliegcramp in Oekraïne omgekomen kleinkind Régis Crolla; voor ouders Jo en Annie Heusschen-van Zandvoort en Jo en Els Dovermann-Habets; ter nagedachtenis van Jos van de Ven; voor Ben Verhey; voor Jeanne Houiben-Cortenraede.

Na de hoogmis, "Slevrouwetuurtjes" in de kruisgang en aan de ingang van de kerk

17.00 Plechtige Vespers van het Hoogfeest

Zaterdag 16 augustus Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor overleden ouders Huijnen-Vroemen; voor Mia Delnooz-Close

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 17 augustus Twintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Frijns (st); voor broers Wijckerheld-Bisdom

10.00 Hoogmis

11.30 H. Mis; voor Ferd Gielen en Jeanne Gielen-Drehmanns en Han Gielen

Maandag 18 augustus

9.30 H. Mis

Dinsdag 19 augustus

9.30 H. Mis

Woensdag 20 augustus Gedachtenis van de H. Bernardus, abt en kerkleeraar

9.30 H. Mis; ter ere van het Kostbaar Bloed van onze Heer Jezus Christus

Donderdag 21 augustus Gedachtenis van de H. Pius X, paus

9.30 H. Mis

Vrijdag 22 augustus Gedachtenis van de H. Maagd Maria, koningin

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Notten-Pans

15.15 Plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Schnidt-Essers

Zaterdag 23 augustus Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close

14.00 Plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar van de Boorn- Baltis

16.00 plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar van Heur- Dozbabova

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 24 augustus Eenentwintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor Sjo Schins (jrd)

10.00 Latijnse Hoogmis voor Anetta Bernards (st)

11.30 H. Mis; voor Maria Tillie-Cilissen (6wd)

17.00 Vespers

Maandag 25 augustus

9.30 H. Mis; voor de familie van de Zusters onder de Bogen

Dinsdag 26 augustus

9.30 H. Mis

Woensdag 27 augustus Gedachtenis van de H. Monica

9.30 H. Mis voor de levenden en overledenen van de familie Bonten-Cobben (st);
voor overleden man Jo Burg

**Donderdag 28 augustus Gedachtenis van de H. Augustinus, bisschop en
kerkleraar**

9.30 H. Mis

**Vrijdag 29 augustus Gedachtenis van de marteldood van de H. Johannes de
Doper**

9.30 H. Mis

Zaterdag 30 augustus Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Eugenie Begas (st); voor Mia Delnooz-Close

14.00 Plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Quadvlieg- Harriman

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 31 augustus Tweeëntwintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis

11.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Wenderikx; voor Mariette
Tiggelman-Stouthart

17.00 Vespers

Maandag 1 september

9.30 H. Mis

Dinsdag 2 september

9.30 H. Mis

**Woensdag 3 september Feest van de verjaardag van de wijding van de
kathedraal**

9.30 H. Mis

**Donderdag 4 september gedachtenis van de H. Gregorius de Grote, paus en
kerkleraar**

9.30 H. Mis

**Vrijdag 5 september Eerste vrijdag van de maand, ter ere van het H. Hart van
Jezus**

9.30 Gezongen H. Mis; voor echtelieden Hijzens-Guisson (st); voor Theo Bovens

Zaterdag 6 september Eerste zaterdag van de maand – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor de intenties van de gebedsgroep van de Sterre der Zee; voor Mia Delnooz-Close; voor de overledenen van de familie Peltzer (st); voor Theo Bovens

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 7september Driewintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor Arnold Wijckerheld-Bisdom

10.00 Latijnse Hoogmis; voor Maria Helena Loontjens (jrd) (st)

11.30 H. Mis; voor overleden ouders Smeets Frissen (st)

17.00 Vespers en Lof

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Fernon Rokx

Xavi Lebon

Elin Biesmans

Thijs Nobbe

Mathijs Lamerichs

Nola Satijn

Zijn voornemens elkaar het Sacrament van het Huwelijk toe te dienen:

Liz Aguirre en Jos Ramaekers

Veronika Dozbabova en Geertjan van

Ellen Essers en Olivier Schmidt

Heur

Guusje Baltis en Guy van de Boorn

Kate Harriman en Guus Quaedvlieg

Gingen ons voor naar het Eeuwig Vaderhuis:

Hans Kreijns, 79 jaar

Helma Bary, 87 jaar

Elly Felix, 70 jaar

Fietje Huijts-Brand, 81 jaar

Guus Limpens, 82 jaar

COLOFON

Pastoor: A.M.W.J. Kurris, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06 - 1395 53 11

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 1330, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Pastorie: O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: geopend maandag van 13.00-16.00u dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** www.sterre-der-zee.nl

Banknummer: NL54ABNA0576118575, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl

Kerkbijdrage: banknr: NL73INGB0001054551 t.n.v. OLV Sterre der Zee, Maastricht