

Doopviering

De ontvangst van het kind

Ontvangst door de celebrant

Naamgeving door de ouders

De ouders geven het kind zijn/haar naam, en vertellen in een brief aan het kind waarom ze de Doop vragen

Belofte van de peter en de meter

Peter en meter beloven de ouders bij te staan in de christelijke opvoeding van het kind.

Teken van het kruis

Wij geven het kind een kruisje op het voorhoofd, het teken van het kruis. Daardoor nemen wij haar op in de gemeenschap van gelovigen in Christus.

Binnenleiden in de kerk

De dienst van het Woord

Lezing uit de Bijbel

We lezen een tekst uit de Heilige Schrift, die door de ouders is gekozen.

Overweging

Voorbede

In de voorbede bidden we voor de dopeling, zijn ouders, voor alle familieleden, voor alle andere kinderen, voor alle noden van de kerk en de wereld. Hieronder een voorbeeld. De familie mag ook zelf een gebed of gebedjes samenstellen en bidden.

Zalving met olie van de doopleerlingen

De dopeling wordt gezalfd met olijfolie. Hiermee wordt hij aangenomen als doopleerling.

De viering van het Heilig Doopsel

Afzwering en geloofsbelijdenis

Wij spreken een drievoudige afwijzing van het kwaad uit, en wij belijden in drievoud ons geloof: in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Doopsel

Wij dopen door overgieting met water, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

De verklarende ritën

Zalving na het Doopsel

De gedoopte wordt gezalfd met heilig Chrisma. Deze zalving is een voorafbeelding van het Heilig Vormsel, dat de dopeling op latere leeftijd zal ontvangen.

Bekleding met het witte kleed

We bekleden de dopeling symbolisch met een wit kleed, teken van licht, zuiverheid en reinheid.

Overreiking van de doopkaars

We ontsteken de doopkaars van de dopeling aan de Paaskaars, symbool van de verrezen Christus.

Effata-ritus

Zoals Jezus de oren en de mond opende van een doofstomme, zo bidden wij dat de oren van de dopeling open mogen gaan voor de Blijde Boodschap van Christus, en zijn mond open mag gaan om deze boodschap uit te dragen en te verkondigen.

Toediening van het zout (facultatief)

De gedoopte wordt nu het zout toegediend, naar Jezus woord: "Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden" (Matteüs 5,13).

Slotritus

Gebed des Heren

Wij gaan nu vóór het altaar staat, en bidden het gebed dat Jezus zelf zijn leerlingen heeft geleerd:

Toewijding van de dopeling aan Maria

Na de doop gaan wij naar kapel van Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee, om de dopeling toe te wijden aan Maria onze moeder.

Zegen over de moeder en over de vader van de dopeling

Wij vragen Gods zegen over het jonge gezin.

Inschrijving in het doopregister

Na de doop gaan we naar de sacristie, waar de jonggedoopte wordt ingeschreven in het doopregister, en waar een oorkonde wordt opgemaakt ter blijvende herinnering.