



Eine vaan us

Over het bestaan van God verwonder ik mij niet. Op welke plek van de aardbol men ook komt, men treft altijd geloof in God aan. Alle volkeren kennen wel de een of andere vorm van Godsgeloof. Daar kan ik mij niet over verwonderen.

Over het mysterie van de Schepping verwonder ik mij ook niet. Natuurlijk heeft God de wereld geschapen. Wie anders? Maar wie is dan die God? Een indifferente hobbyist, een geniale knutselaar, een soort megacomputer die de baan der sterren vaststelde, of is onze God als een vader die Zijn kinderen baart en loslaat, – wel los móét laten, – om ze de vrijheid te gunnen personen te worden die op hun beurt een evenwichtige en volwassen relatie kunnen opbouwen met hun Vader? Kortom, het mysterie van de Schepping is, op zich, niet opzienbarend.

Moet ik mij dan verwonderen over het mysterie van Goede Vrijdag? Het zich opofferen voor zijn medemens? Zijn leven geven voor zijn medemens is, op zich, geen diep Godsmysterie. Dat doen mensen ook. Hoevelen geven niet hun leven voor een grote zaak? Het begint pas boeiend te worden wanneer God Zelf Zijn leven geeft voor de mens.

Het mysterie van Pasen dan? Het geloof in een wederopstanding uit de doden, in een voortbestaan na de dood, is, op zich, niet echt verwonderlijk. Als God een levende God is, dan geeft Hij ook leven, en schaft Hij de dood af.

Het mysterie van Pinksteren? Dat God's Geest oneindig actief, stimulerend, kracht gevend, troostend, recht trekkend wat krom is, droog makend wat druipend is, vloeiend makend wat stroef is, de mens helpt en de kerk leidt, is op zich niet echt opzienbarend. Dat is God aan Zichzelf verplicht. God kan niet anders. God kan niet anders dan door Zijn Geest onophoudelijk in wisselwerking treden met de mens en met de kerk. Het Pinkstergebeuren, daar kan ik mij niet echt over verwonderen. Het vloeit voort uit heel het werken van God met ons.

Nee, het diepste mysterie is Kerstmis. Kerstmis, daar kan ik mij echt over verwonderen. Hier raken wij het echte Godsmysterie. Geen enkele godsdienst kent dit, een mensgeworden God, en tegelijk een Godgeworden mens. De dubbele "natuur" van Jezus ontspruit als mens, zoon van David, baby van Maria, uit de koningsfamilie van David, en als God, uit de Heilige

Geest, Zoon van de Vader, zoon van Maria. Hier raken we de kern, de essentiële samenballing van het Godsmysterie. Het kindje dat trappelt in Maria's buik, dat onopgemerkt ter wereld komt, dat zijn eerste plasje doet in Bethlehem, is de focus van de wereldgeschiedenis, van God's bedoeling met ons, mensen.

God mens geworden, "eine vaan us".

Régis de la Haye, diaken

Triduum 6-7-8 december

Ter voorbereiding op het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen op 8 december zal de Broederschap van Onze Lieve Vrouw op 6 en 7 december een Rozenkransviering houden om 18.30 uur in de kapel van Maria Sterre der Zee. Uiteraard is hierbij iedereen van harte welkom!

Adventsviering en thema-avond

Op woensdag 13 december 2017 om 19.00 uur is er een adventsviering in de kerk Sint-Pieter Beneden. De werkgroep bijzondere vieringen verzorgt deze viering rond Maria samen met dominee van Reenen. Om 20.00 uur is er een parochieavond met als thema: **Maria en de Reformatie**. Dominee P.B. van Reenen geeft over dit thema een lezing. De heer Van Reenen is predikant van de protestantse gemeente Maas- en Heuvelland met als hoofdkerk de Sint-Jan in Maastricht. Het is dit jaar 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen publiceerde. Een goede aanleiding om stil te staan bij de vraag: welke betekenis had Maria in de Reformatie en welke betekenis heeft zij vandaag de dag? Na de inleiding van de dominee is er een korte pauze. U heeft dan de gelegenheid een kopje koffie of thee te gebruiken. Daarna is er tijd voor vragen en discussie. Heeft u interesse, dan vragen wij u om u voor 10 december te willen opgeven bij ons parochiekantoor: e-mail: stpieter@freeler.nl of telefonisch: 043-321 46 94

Kerk en Wereld – December "Oude Stijl"

Ik zal het maar eerlijk bekennen: Soms om deze tijd van het jaar bekruipt mij een soort heimwee naar de decembers van weleer! Als Sinterklaas na zijn verjaardag weer vertrokken was, begon de Advent. Een soort milde Vasten. Een tijd vol verwachting. Met het Adventshuis op het buffet (iedere avond een deurtje open) en het Kerstfeest in het verschiet. *Het Kerstfeest*. Dagen tevoren al begonnen de voorbereidingen. Iedereen moest er piekfijn uitzien. Wat mijn moeder heel wat hoofdbreken kost moet hebben. Er werd gebakken en gebraden. En door de grotere kinderen werden kerststukjes gemaakt van hulst en dennentakken uit de tuin, wat heerlijk rook! Net zoals de Kerstboom, op de Markt gekocht door mijn vader. Wij, de kinderen, mochten helpen met het optuigen van de boom, wat af en toe wel een bal het leven kostte. Met enige plechtigheid werd het stalletje de

dag vóór Kerstmis opgezet, zonder kribje nog, maar wel met het ongelukkige gehandicapte schaapje met een houten rechterachterpootje van lucifer. Het kribbetje met het kindje Jezus kwam pas 's nachts, na de nachtmis van 4 uur met het *Transeamus usque Bethlehem*. Heel koud was het en er viel sneeuw. Het vroege Kerstontbijt met kadetjes, kunstig versierde botervlootjes, balkenbrij, chocolade hulstblaadjes en kerstbrood was een feest! Aan de grote tafel glansden de ogen van de kinderen in het kaarslicht. Net zoals 's avonds bij het grote kerstmaal met weer allerlei heerlijkheden "van eigen huis" en hemelse modder "van Annie" toe. Het kerstmaal werd afgesloten met een prachtig kerstverhaal, voorgelezen door mijn vader, en het zingen van kerstliedjes met mijn moeder achter de piano: "*De herder-tjes lagen bij nachte.....*", "*Nu zijt wellekome.....*" en "*Ziet in brede lichte kringen.....*". Feest in huis, feest in de kerk, waar in een boog van lichtjes boven het altaar **GLORIA IN EXCELCIS DEO** brandde. Met elk jaar toch weer minstens één lampje dat niet meedeed.

Terug naar nu. Kerstmis 2017. Het blijft een prachtig Feest! En bij uitstek een mooie gelegenheid ook even stil te staan bij mensen die het minder hebben dan wij. Iets over te hebben voor een ander kan zo eenvoudig, namelijk door een bijdrage over te maken op ons bankrekeningnummer NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Parochie OLV Tenhemelopneming inzake Kerk en Wereld.

Wij van **Kerk en Wereld** wensen u allemaal van harte **Een Zalig Kerstfeest** toe.

Jos Burg-Gilissen

Kerstmatinee van het Toonkunstkoor

Zaterdag 9 december, om 15.00 uur, geeft het Toonkunstkoor een concert van internationale Kerstmuziek en samenzang. Het koor staat onder leiding van Rob Meijers, en Paul Huijts bespeelt de piano.

Veni et audi, "komt en hoort"

Studium Chorale geeft in onze basiliek op zondag 10 december, om 15:00 uur, een Advents- en Kerstconcert. Het programma is samengesteld rond drie centrale figuren in de Advents- en Kerstthematiek. Jesaja, Johannes de Doper en Maria nemen een sleutelrol in in de aanloop naar het Kerstfeest. Tijdens de concerten klinkt muziek voor koor a capella uit de tweede helft van de 16^e en de eerste helft van de 17^e eeuw met werken van o.a. Byrd, Parsons, Gallus, Praetorius, Hassler en Schütz. Ingetogen polyfonie in de Renaissance-stijl wordt afgewisseld met welluidende meerkorige muziek in de vroegbarokke stijl van begin 17^e eeuw. Zestien excellente zangers van Studium Chorale staan onder leiding van Hans Leenders.

Gratis toegang. Reserveren is niet mogelijk. Uw vrije gave wordt zeer op prijs gesteld.



Rondom Kerstmis

Zaterdag 9 december

15.00 uur, **Kerstconcert** door het **Toonkunstkoor**

Zondag 10 december

15.00 uur, **Kerstconcert** door **Studium Chorale**. Vrije gave

Zondag 17 december

13.30 uur, **Kort Concert** door de **Philharmonie Zuid Nederland**, met een Kerstoverweging

16.00 uur, **Concert** door de **Harmonie Kunst door Oefening**

17.00 uur, **Kerstsamenzang van 1000 Stemmen** op het Onze Lieve Vrouweplein, met de Harmonie **Kunst door Oefening**

Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag

15.00 uur, "**Kindje wiegen**", een ongedwongen en gezellige viering rondom het Kerstkind, voor groot en klein, ouders en grootouders, gezinnen en families, met **Kinderzegen** in het bijzonder voor alle kindjes die het afgelopen jaar in onze kerk zijn gedoopt

Maandag 1 januari Nieuwjaar – Hoogfeest van de H. Maagd Maria, Moeder van God

11.00 uur, **Hoogmis**, met zang door de Schola Nova en Kerstsamenzang.

Aansluitend **Nieuwjaarsreceptie** in de pastorie

Zaterdag 6 januari

17.00 uur, vertrek van de **Driekoningenstoet**. De Drie Koningen, gezeten op kamelen, begeleid door muzikanten, herders en schapen, trekken door de straten van de stad, op zoek naar het pasgeboren Kind. Ze brengen geschenken, goud, wierook en mirre, voor het Kindje Jezus, in de basiliek

Wilt u met Kerstmis de **Ziekencommunie** ontvangen? Belt u dan even met de pastorie: 043 - 321 38 54 of de sacristie: 043 - 321 32 55

Zondag 3 december – Eerste zondag van de Advent

- 9.00 H. Mis; voor broers en zus Havinga
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova
11.30 H. Mis; voor een 90-jarige om zegen en gezondheid; voor Wil Vosters en Gertruda Vosters-Wetzels; voor overleden ouders Daemen-van Gehlen

Maandag 4 december

- 9.30 H. Mis; voor Eric Hermans

Dinsdag 5 december

- 9.30 H. Mis

Woensdag 6 december – Vrije gedachtenis van de H. Nicolaas, bisschop

- 9.30 H. Mis
18.30 Rozenkransviering in de kapel van de Sterre der Zee

Donderdag 7 december – Gedachtenis van de H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar

- 9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Peltzer (st)
18.30 Rozenkransviering in de kapel van de Sterre der Zee

Vrijdag 8 december – Hoogfeest van de Onbevleete ontvangenis van de H. Maagd Maria (patrones van het bisdom Roermond)

- 9.30 H. Mis; voor de levende en overleden leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee en hun familieleden; voor Jean Hendrikkx; voor Jacques en Marieke Maurer-Cadier; voor echtelieden Hijnens-Guisson (st)
18.30 Hoogmis met de broederschap van O.L.Vrouw Sterre der Zee; voor Jo Doverman en Els Doverman-Habets; voor Wil Vosters en Gertruda Vosters-Wetzels; voor Jacques en Marieke Maurer-Cadier

Zaterdag 9 december – Maria op zaterdag

- 9.30 H. Mis; voor de overleden ouders Lei en Fien Meijers-Berghs
15.30-16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 10 december – Tweede zondag van de Advent

- 9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Messa Concertata (T. Casati), Wachet auf (J.S. Bach), Blessed are they (W.A. Mozart)

11.30 H. Mis; uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 60-jarig huwelijk van Theo en Bella Hochstenbach-Conings

Maandag 11 december

9.30 H. Mis

Dinsdag 12 december

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens; voor echtelieden Hijns-Guisson (st)

Woensdag 13 december – Gedachtenis van de H. Lucia, maagd en martelares

9.30 H. Mis; voor Eric Hermans

Donderdag 14 december Gedachtenis van de H. Johannes Maria van het Kruis, priester en kerkleraar

9.30 H. Mis voor echtelieden Thijssen-Soeters (st)

Vrijdag 15 december

9.30 H. Mis

Zaterdag 16 december – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30-16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 17 december Derde zondag van de Advent (zondag Gaudete)

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova

11.30 Mis; voor Tonny en Miel Lamberti-Kerckhoffs (st); voor overleden ouders Wil Vosters en Gertruda Vosters-Wetzels; voor Lou Buyten-dijk (st); voor de overledenen van de familie Bosch-La Maille de Liers

Maandag 18 december

9.30 H. Mis

Dinsdag 19 december

9.30 H. Mis

Woensdag 20 december

9.30 H. Mis

Donderdag 21 december

9.30 H. Mis

Vrijdag 22 december

9.30 H. Mis

Zaterdag 23 december – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Gerard en Bert Bastiaens

15.30-16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 24 december – Vierde zondag van de Advent

9.00 H.Mis

10.00 Latijnse Hoogmis

18.30 Vigiliemis van Kerstmis (samenzang)

22.00 Orgelspel en samenhang

22.30 Het Basilica voert de *Hodie* uit van Hans Leenders

23.00 Plechtige Nachtmis; voor Sjo en Lène Gulikers-Chavagne; voor overleden ouders Voortman-van Haastrecht; voor overleden ouders Wil Vosters en Gertruda Vosters-Wetzels

Maandag 25 december – Hoogfeest van Kerstmis, Geboorte van Onze Heer Jezus Christus

9.00 H. Mis; voor Harry Otten; voor Huub, Edmee en Danielle Mingels en levenden en overledenen van de familie Mingels-Coenegracht (st); voor Ton en Victoire Cremers-Kerpen (st)

11.00 Plechtige Hoogmis; voor Jo Burg; voor de overledenen van de familie Vlekke-van Oosterhout; voor Jos van de Ven ; voor Eric Hermans; voor Rob en Gied Philippi; voor ouders Brandt-Schrijnemaekers; voor Jean Wolfs en Jos Wolfs-Huls; voor echtelieden Ber en Jeanette Spronck-Pleumeekeers (st); voor Ferd Gielen en Jeanne Gielen-Drehmans en Han Gielen (st)

Dinsdag 26 december – Tweede Kerstdag – Feest van de H. Stefanus, eerste martelaar

9.30 H. Mis; ter intentie van de familie Polis (st)

11.00 Hoogmis; voor de levenden en overledenen van de familie Mulkens-Closset

15.00 Kindje wiegen

Woensdag 27 december – Feest van de H. Johannes, apostel en evangelist

9.30 H. Mis

Donderdag 28 december – Feest van de HH. Onnozele Kinderen, martelaren

9.30 H. Mis

Vrijdag 29 december – Vrije gedachtenis van de H. Thomas Becket, bisschop en martelaar

9.30 H. Mis

Zaterdag 30 december – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; om genade van bekering te verkrijgen; voor Eric Hermans

15.30-16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 31 december – Feest van de H. Familie, Jezus, Maria, Jozef

9.30 H. Mis; voor Martinah Denninger

11.00 Latijnse Hoogmis

PAROCHIE NIEUWS

Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:

Eric Hermans, 85 jaar

Marie Elise Josephina Albertina Mellaart-Vinken, 77 jaar

Charles Wijler, 84 jaar

COLOFON

Pastoor: J.G.M. Vries, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, e-mail: pastoor@sterre-der-zee.nl

Kapelaan: M.A. Pascual Coello, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, e-mail: kapelaan@sterre-der-zee.nl

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06-13 95 53 11, e-mail: r.delahaye@planet.nl

Catechist: T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421, e-mail: thei.lea@live.nl

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55, e-mail: koster@sterre-der-zee.nl

Kerkbestuur: e-mail: kerkbestuur@sterre-der-zee.nl

Infopunt/Accueil in de kerk: maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 11.00-16.00 uur, zaterdag 11.00-17.00 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht

Banknummer: NL54 ABNA 0576 1185 75, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

Kerkbijdrage: bij voorkeur op rekeningnummer NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. RK Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending van de H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl

Website: www.sterre-der-zee.nl

Katholiek Studentenpastoraat: tel. 06 - 30 78 80 74, e-mail: maastrichtcatholic@gmail.com