



De Neocatechumenale Weg

Ik hoor veel mensen die blij verrast zijn dat er zo veel jonge priesters naar de parochies van Maastricht komen om daar te werken. Onze bisschop heeft het ook regelmatig gezegd dat hij dankbaar is dat de Wereldkerk ons te hulp komt met vele buitenlandse priesters en priesterstudenten. Kapelaan Garcia is bezig in de Sint-Servaas en de Sint-Annakerk, Geraldo in de H. Martinuskerk in Wijck, Patrick Lipsch is ook al lang samen met Anu Antony in Amby, Heer en Scharn werkzaam, en in de dorpen van Bunde, Geulle, Moorveld en Ulestraten (die behoren tot het dekenaat Maastricht) zijn er ook twee jongen priesters uit Zuid-Amerika actief, en zelf heb ik de grote eer hebben om jullie kapelaan te zijn. Het is een lange lijst van jonge mensen die zich voor de Kerk inzetten. Waar komen ze vandaan? Waarom? Welke opleiding volgen zij? En waar?

Om aan deze vragen een antwoord te geven en om zich beter kennis te maken wordt dit jaar een open dag gehouden in het Groot Seminarie Redemptoris Mater te Cadier en Keer. Veel mensen weten niet dat er in dit bisdom twee seminaries zijn, oftewel twee huizen voor de vorming van toekomstige priesters, namelijk het bekende en eminente seminarie van Rolduc waar onze pastoor lange tijd rector van was, en het Redemptoris Mater seminarie. Het Redemptoris Mater is het meest recente van de twee (ongeveer 14 jaar oud) en volledig internationaal. Jongens van allerlei landen zoals Kroatië, Italië, Colombia, Ecuador, Salvador, Mexico, Madagascar, Polen en andere worden in dit seminarie voorbereid om priester te worden voor de kerk van Limburg.

Ik zou jullie graag uitnodigen om dit bijzondere huis te komen bezoeken. Het is inderdaad de moeite waard en de mensen die andere jaren daar naar toe zijn gegaan, waren erg blij. Weest gerust, er hoeft geen entree betaald te worden. Ik hoop dat de blijdschap en de uitzonderlijke ervaringen alsook de mooie omgeving van het seminarie jullie allemaal kan helpen om de universele dimensie van onze Katholieke Kerk te waarderen.

De open dag wordt gehouden 5 juni vanaf 12:00 uur tot 16:00 uur op: Blankenbergweg 1, 6267 NN Cadier en Keer.

Kapelaan Miguel

Juni, maand van Pinksteren, maand van het Heilig Hart

Twee grote feesten vallen dit jaar in de maand juni, Pinksteren en het Heilig Hart. Pinksteren vanwege een vrij late Paasdatum, het feest van het Heilig Hart zoals altijd op de vrijdag na Sacramentsdag.

In 1675 verscheen Christus aan zuster Marguerite-Marie Alacoque in het klooster van Paray-le-Monial, waarbij Hij haar Zijn hart toonde. De devotie verspreidde zich vanuit Paray-le-Monial, maar het duurde nog even voordat paus Clemens XIII in 1765 toestemming het feest te vieren, en totdat paus Pius IX in 1856 het Heilig Hartfeest verplicht stelde voor de wereldkerk. In 1899 wijdde paus Leo XIII de hele wereld toe aan het Heilig Hart van Jezus, en in de volgende decennia kent de kerk een zeer vurige Heilig Hartdevotie. Ook in Limburg werden, vooral tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, veel Heilig Hart-beelden ingezegend.

De afbeeldingen van het Heilig Hart zijn afgeleid van de verschijningen in Paray-le-Monial: een vlammend hart, met daarboven een kruis waarvan lichtstralen uitgaan, doorstoken met de zijwonde van Christus, en omgeven met een doornenkroon.

De meeste Heilig Hart-beelden stellen Jezus voor die met uitgespreide armen een uitnodigend gebaar maakt. Soms staat er op de sokkel bij geschreven: "Komt allen tot Mij", of een enkele keer de Latijnse variant: "Venite ad me". Het is ontleend aan het Evangelie van Matteüs (11,28): "*Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken*".

Omdat we in deze maand juni zowel het Pinksterfeest vieren als het feest van het Heilig Hart, mogen we ook het gebed tot de Heilige Geest bidden dat zuster Marguerite-Maria Alacoque zelf schreef:

Zeer liefdevolle Heilige Geest

Zeer liefdevolle Heilige Heest,
Ik bied U mijn wil aan,
dat Gij hem verwarmt
en Uw Goddelijke Liefde er in ontsteekt.

Open mijn ziel voor Uw zeven gaven,
en maak van mij een tempel van zuiverheid.

Vervul mij met Uw zeven gaven,
en maak mijn hart gereed
om mijn God te ontvangen.

Zuster Margaretha Maria Alacoque (1647-1690)

Kerk en Wereld – Voor het eerst

Alles in het leven doe je één keer voor het eerst: huilen, lachen, praten, lopen, naar school gaan, fietsen, fietsen “zonder handen” en..... te Communie gaan. Je eerste Heilige Communie. Het eerste hoogtepunt in je jonge leventje. Al weken vóór de grote dag kwam de kapelaan met de toog met duizend knoopjes de communicantjes “voorbereiden”. En het klonk allemaal wel heel plechtig. Het leek wel of je ineens “groot” zou zijn. De week vóór de grote dag moesten we oefenen in de kerk. Je moest knielen op de marmeren communiebank, waarop een wit kleed lag met een kanten rand. Daar moest je dan met je handjes onder en met je duimen en wijsvingers een soort vierkant tafeltje maken. Heel praktisch eigenlijk. Er kon altijd iets mis gaan.

De Grote Dag was aangebroken. Tussen je Vader en Moeder in naar de kerk. Met dansende pijpenkrullen, lange witte jurk aan, witte handschoentjes en nieuwe lakschoenen. Onderweg mond stijf dicht, want als er per ongeluk een druppeltje regen in je mond terecht zou komen, dan had je wel een serieus probleem! Je moest nuchter zijn! Maar alles ging goed. En het was heel speciaal! Voor het eerst in je leven te Communie. Van mijn Moeder zou ik later leren wat te Communie gaan écht voor je kan betekenen.

Thuis was het feest. Er waren vlaaien gebakken en er kwam bezoek. Met cadeautjes. Van de ene Oma kreeg ik een rozenkrans. Van de andere Oma ook. Nou ja, dan hou ik de ene voor de meimaand en de andere voor oktober. Van mijn peetoom kreeg ik een lief kinderkerkboekje: “Bid kindje, bid!” van Bertus Aafjes. Het was een mooie dag. Ik was nu groot en mocht in het vervolg te Communie gaan!

Wij wensen alle communicantjes van dit jaar van harte Proficiat!

Alleen, er zullen toch ook heel wat kindjes zijn, hier of ver weg, voor wie het geen feest is. Nooit feest is. Kerk en Wereld kan helpen. Niet overal natuurlijk. Maar ja, al zou er maar één kind blij gemaakt kunnen worden, dan nog is onze hulp al ruimschoots de moeite waard! Onze hulp is uw hulp! Ons banknummer voor uw bijdrage is nog steeds NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Dank U wel!

Jos Burg-Gilissen, Kerk en wereld

N.B. U hebt van ons nog te goed de definitieve opbrengst van de Vastenactie 2017. Deze bedraagt € 7.427,09. Alle goede gevers nogmaals: Heel Hartelijk Bedankt!

Kerk en Wereld

**Wilt u het parochieblad voortaan digitaal ontvangen?
Even een berichtje naar: info@sterre-der-zee.nl**

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Zondag 28 mei Zevende zondag van Pasen

- 9.00 H. Mis; voor broers Wijckerheld Bisdom
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Orgelsolomesse (Mozart), Aller Augen (Schütz), Exsultate justi (Viadana)
11.30 H. Mis

Maandag 29 mei

- 9.30 H. Mis; voor pastoor Franssen (st); voor Philip Houben – rozenkrans

Dinsdag 30 mei

- 9.30 H. Mis – rozenkrans

Woensdag 31 mei Feest van het Bezoek van de H. Maagd Maria aan Elisabeth

- 9.30 H. Mis; voor Rob Godfroy – rozenkrans

Donderdag 1 juni Gedachtenis van de H. Justinus, Martelaar

- 9.30 H. Mis; voor Wim Engelen

Vrijdag 2 juni Eerste vrijdag van de maand

- 9.30 H. Mis; voor de echtelieden Heijnsens-Guisson (st)

Zaterdag 3 juni Gedachtenis van de HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren van Oeganda – Eerste zaterdag van de maand

- 9.30 H. Mis; voor de gebedskring van de Sterre der Zee; voor de levenden en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee; voor Maria Worrall-de Bruijn
15.30-16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 4 juni Hoogfeest van Pinksteren

- 9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor, o.l.v. Paul Voncken: Messe in C (Bruckner), Veni Creator (Serpenti), Ave verum (Mozart)
11.30 H. Mis; voor Rob Godfroy
18.00 Spaanstalige H. Mis in de kerk van Sint-Pieter Beneden

Maandag 5 juni Tweede Pinksterdag

- 11.00 Latijnse Hoogmis; voor Theo Bovens

Dinsdag 6 juni Vrije gedachtenis van de H. Norbertus, bisschop

- 9.30 H. Mis; voor Philip Houben

Woensdag 7 juni

9.30 H. Mis ter ere van St Antonius; voor M.H. Peltzer (st)

Donderdag 8 juni Feest van onze Heer Jezus Christus, eeuwige hogepriester

9.30 H. Mis; voor Wim Engelen

Vrijdag 9 juni Vrije gedachtenis van de H. Efreem, diaken en kerkleeraar

9.30 H. Mis; ter ere van het H. Hart (st)

13.30 Plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Nadia Tak en Pascal van der Burg

Zaterdag 10 juni Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30-16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 11 juni Hoogfeest van de H. Drieëenheid – Drievuldigheidszondag

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria (st)

11.30 H. Mis; voor Philip Houben; voor de familie Lodewick-Huysmans (jrd, st)

Maandag 12 juni

9.30 H. Mis; voor Annemiek Boyens-Janssen

Dinsdag 13 juni Gedachtenis van de H. Antonius van Padua, priester en kerkleeraar

9.30 H. Mis

Woensdag 14 juni Feest van de H. Lidwina, maagd

9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de Zusters onder de Bogen; voor Wim Engelen

Donderdag 15 juni

9.30 H. Mis; voor Rob Godfroy

Vrijdag 16 juni

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens

13.00 Plechtige Huwelijksmis voor het bruidspaar Michelle Bakker en Chris Dreesens

19.00 H. Mis, gedachtenis van de H. Jozefmaria Escrivá, stichter van het Opus Dei

Zaterdag 17 juni Maria op zaterdag

9.30 H. Mis voor Harry Otten

13.00 Plechtige Huwelijksmis voor het bruidspaar Nadia van der Does de Willebois-Frederik de Haas van Dorser

15.30-16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 18 juni Hoogfeest van het Heilig Sacrament (Sacramentsdag)

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova, met aansluitend korte Sacramentsprocessie door de kerk en de kruisgang; voor de overleden ouders Poolmans-van Beek

11.30 H. Mis; voor pastoor Bohnen en overleden familie (st); voor Hans Kreijns (3^e jrd)

Maandag 19 juni Vrije gedachtenis van de H. Romualdus, abt

9.30 H. Mis; voor Rob Godfroy

Dinsdag 20 juni

9.30 H. Mis; voor Philip Houben

Woensdag 21 juni Gedachtenis van de H. Aloysius Gonzaga, kloosterling

9.30 H. Mis

Donderdag 22 juni Vrije gedachtenis van de HH. John Fisher, bisschop, en Thomas More, martelaren

9.30 H. Mis; voor Wim Engelen

Vrijdag 23 juni Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus

9.30 H. Mis

Zaterdag 24 juni Hoogfeest van de Geboorte van de H. Johannes de Doper – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor overleden ouders Schreinemacher-Gadiot (st)

15.30-16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de Crypte

Zondag 25 juni Twaalfde zondag door het jaar

- 9.00 H. Mis; voor ouders Wijckerheld-Bisdom
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Messe in g (Eberlin), Jauchzet dem Herrn (Mendelssohn), Salve Regina (Schubert)
11.30 H. Mis, met zang door het Groot Martinuskoor uit Weert

Maandag 26 juni

- 9.30 H. Mis

Dinsdag 27 juni Vrije gedachtenis van de H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar

- 9.30 H. Mis; voor Annemiek Boyens-Janssen

Woensdag 28 juni Gedachtenis van de H. Ireneüs, bisschop en martelaar

- 9.30 H. Mis

Donderdag 29 juni Hoogfeest van de HH. Apostelen Petrus en Paulus

- 9.30 H. Mis; voor Wim Engelen

Vrijdag 30 juni Vrije gedachtenis van de HH. Eerste Martelaren van de kerk van Rome

- 9.30 H. Mis; voor Philip Houben

Zaterdag 1 juli Maria op zaterdag

- 9.30 H. Mis; voor de gebedskring van de Sterre der Zee; voor de levende en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee;
15.30-16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de Crypte

Zondag 2 juli Dertiende zondag door het jaar

- 9.00 H. Mis; voor Elisabeth Ackermans (st)
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor echtelieden Rooyackers-Driessen (st); voor Esmee, Danielle en Huub Mingels (st); voor Rob Godfroy (6wd)
11.30 H. Mis; voor Philip Houben

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Amy Kruchten
Maxim Vanwersch

Fleur Linderhof
Mees van Hal

Jessy Nickel

Zijn voornemens met elkaar het H. Sacrament van het Huwelijk te sluiten:

Nadia Tak en Pascal van der Burg

Michelle Bakker en Chris Dreesens

Nadia van der Does de Willebois en Frederik de Haas van Dorser

Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:

Philip Houben, 76 jaar

Wim Engelen, 75 jaar

Rob Godfroy, 71 jaar

COLOFON

Pastoor: J.G.M. Vries, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, e-mail: pastoor@sterre-der-zee.nl

Kapelaan: M.A. Pascual Coello, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, e-mail: kapelaan@sterre-der-zee.nl

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06-13 95 53 11, e-mail: r.delahaye@planet.nl

Catechist: T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421, e-mail: thei.lea@live.nl

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55, e-mail: koster@sterre-der-zee.nl

Kerkbestuur: e-mail: kerkbestuur@sterre-der-zee.nl

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht

Banknummer: NL54 ABNA 0576 1185 75, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemel-opneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

Kerkbijdrage: bij voorkeur op rekeningnummer NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. RK Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending van de H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl

Website: www.sterre-der-zee.nl

Katholiek Studentenpastoraat: tel. 06 - 30 78 80 74, e-mail: maastrichtcatholic@gmail.com