



Mei-maand Maria-maand – want Maria houdt van bloemen

Dat Maria van bloemen houdt, en zeker de Sterre der Zee, weten wij maar al te goed. Haar kapel in onze kerk staat altijd vol bloemen. Het zijn de bloemen die de mensen zelf bij Maria brengen. Daarom staan er vóór de glazen deur van de kapel ook altijd vazen waar iedereen bloemen in kan plaatsen, die dan door onze vrijwilligers met kundigheid geschikt worden. Het kerkbestuur hoeft geen bloemen te bestellen.

Wie wel eens naar oude schilderijen kijkt, weet dat Maria door kunstenaars graag wordt afgebeeld in een tuin met veel bloemen, in een prieel of in een idyllisch landschap, in ieder geval in een weelderig decor van bloemen, terwijl zij speelt met het Kind, en engelen musiceren. In de Middeleeuwen was het favoriet tafereel. En in verband hiermee worden dan de oude Marialiederen gecomponeerd *God groet u, zuiv're bloeme* en *Daar bloeid'ene lelie*, die Maria bezingen als bloem. In de liturgische gezangen heet zij dan "mystieke roos" en "twijg van Jesse". En reeds de oude kerkvaders pasten op Maria de woorden uit het Hooglied toe: "bloem van het veld", "lelie temidden van doornen" (Hooglied 2,1-2).

Een bijzondere aandacht voor Maria is verbonden met de Mei-maand. De Romeinen hadden al in de Oudheid aangevoeld dat de Mei-maand iets bijzonders had. In het begin van de maand vierden ze met de feesten van de *Ludi Florales* ('bloemenspelen') de maand Mei als bloemaand en als bloemenmaand.

En in de Franstalige landen Frankrijk, België, Zwitersland en Andorra is het traditie dat iedereen op 1 mei aan zijn vrienden een "brin de muguet" (lelietje van dalen) aanbiedt. Deze traditie heeft niets te maken met de socialistische 1-Mei-viering of het katholieke feest van Sint Jozef Arbeider, maar komt van de Franse koningen uit de tijd van de Renaissance.

Maar waarom is de Mei-maand nu eigenlijk Maria-maand? Die traditie is ontstaan in de Notre-Dame in Parijs. Op 1 mei 1449 boden namelijk de zilversmeden van Parijs aan Maria een *May verdoyant* ('groen Meistuk') aan, een jonge struik met strikken, die werd geplant op het voorplein van de kathedraal Notre-Dame. Hieruit ontstond onze traditie van de maand Mei als Maria-maand. Maria houdt nu eenmaal van bloemen.

Régis de la Haye, diaken

Neocatechumenale catechese

Kapelaan Miguel heeft in het vorige parochieblad verteld, hoe hij in zijn jeugd in Madrid in een gemeenschap van de Neocatechumenale Weg kwam, die hem gevormd heeft en waardoor hij later ook naar Nederland is gekomen. De verantwoordelijken van de Neocatechumenale Weg in Nederland - Massimo en Patrizia Palloni, die met hun gezin in Maastricht wonen - hebben aangeboden om een neocatechumenale catechese te houden in ons parochiecluster. Voor geïnteresseerden: op de zondagen 30 april en 7, 14, 21 en 28 mei houden zij op het Onze Lieve Vrouweplein tussen 15.00 en 17.00 uur een 'pleinmissie'. Op diezelfde zondagen zullen tussen 20.00 en 21.00 uur catechese-bijeenkomsten worden gehouden in de parochiezaal bij de basiliek van Onze Lieve Vrouw (ingang Stokstraat) en ook nog op de donderdagavonden, 1, 8 en 15 juni van 20.00 - 21.00 uur. U bent welkom.



13 mei Toewijding van de Nederlandse bisdommen aan Onze Lieve Vrouw van Fatima

Op zaterdag, 13 mei is het 100 jaar geleden dat Maria voor de eerste keer verscheen aan drie kinderen in Fatima in Portugal (13 mei 1917), dat sindsdien een grote bedevaartsplaats is geworden. Paus Franciscus zal op die dag naar Fatima pelgrimeren. De Bisschoppen van Nederland zullen op die zaterdag om 15.00 uur naar de Basiliek van Onze Lieve Vrouw in Maastricht pelgrimeren, de oudste Mariakerk in Nederland. Zij houden daar gezongen Mariavespers en tijdens die Vespers zullen zij hun bisdommen toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria (d.w.z. Onze Lieve Vrouw van Fatima). Om 14.45 uur worden de Bisschoppen bij de pastorie afgehaald en naar de basiliek begeleid. De Vespers worden mede door het Basilicakoor opgeluisterd. Het zal voor onze parochie en basiliek een unieke viering zijn, mede omdat alle bisschoppen van Nederland samen met kardinaal Eijk aanwezig zullen zijn. De plechtigheid is vrij toegankelijk en wij nodigen u graag uit.



6 mei: kick-off van de Heiligdomsvaart

Maastricht maakt zich op voor de Heiligdomsvaart in 2018. Allerlei commissies en werkgroepen zijn al sinds vorig jaar bezig om van deze Heiligdomsvaart iets moois te maken. Het Heiligdomsvaartjaar wordt plechtig geopend bij het begin van de Servaasweek, en wel op zaterdag 6 mei 2017. Om 16 uur beginnen wij met een korte dienst in de Sint Martinuskerk aan de Rechtstraat. Daarna zullen wij pelgrimeren naar de Sint Servaas. De Broederschap, het Dragergilde en de Vereniging het Graf van Sint Servaas zullen meelopen, evenals alle vrijwilligers die zich willen

inzetten voor de Heiligdomsvaart. De Harmonie Kunst door Oefening zal de stoet openen.

Het thema van de heiligdomsvaart 2018 is: "Doe goed, en zie niet om!" De barmhartigheid staat centraal. Dit thema wordt ook handen en voeten gegeven door het opzetten van een Hulp in Praktijkproject. Een werkgroep is er al een hele tijd mee bezig en alle parochies van het dekenaat zijn uitgenodigd om hier aan mee te doen. Het project start met de Onze Lieve Vrouwebasiliek, de Sint Jan en de Sint Servaasbasiliek.

Zie verder op de website www.heiligdomsvaartmaastricht.nl

Kerk en wereld – "Lieve mensen! Dank U wel!"

Weet u het nog? Dat zijn de woorden die Mies Bouwman eens sprak aan het einde van de geslaagde TV-actie "Open het Dorp", heel veel jaren geleden.

Wij, de leden van de werkgroep Werk en Wereld, zeggen het haar na. Van harte! "Lieve mensen, Dank u wel!" Wij zijn minstens even blij en verrast als Mies destijds! Blij en verrast door uw massale respons op onze vraag om hulp voor het arme nieuwe bisdom Udipi in India. U weet er intussen alles van.

U hebt massaal gehoor gegeven aan de duidelijke oproep van ons medebestuurder en oud-pastoor Kurrin in de zondagsmissen van Halfvasten om de Vastenactie 2017 te ondersteunen en tot een succes te maken. Te helpen door uw bijdrage. U hebt royaal gegeven, ook aan de collectes in de Missen op Halfvasten, die in hun geheel ten goede kwamen aan de Vastenactie 2017. Het doet goed te ondervinden dat zoveel parochianen en sympathisanten van de Slevrouwe hun hart op de goede plaats hebben! Hun hart hebben laten spreken!

En hou u nu maar even vast! De opbrengst van de Vastenactie 2017

bedroeg om en nabij de € 7.000,-. Dat is echt een geweldig resultaat! In geen jaren heeft de Vastenactie zoveel opgebracht als dit jaar.

Ook namens Bisschop Lobo en al die mensen daar in het zuid-westen van India, waarvoor uw hulp zo ontzettend belangrijk is, zeggen wij nog eens: **"Lieve mensen! Dank U wel!"**

Jos Burg-Gilissen, Kerk en Wereld

Dodenherdenking

De oecumenische gebedsviering ter gelegenheid van de jaarlijkse Dodenherdenking, waarbij wij in Nederland alle slachtoffers van oorlogsgeweld en discriminatie gedenken, vindt plaats op donderdag 4 mei 2017, om 18.30 uur, in de St. Servaasbasiliek. In deze viering gaan voor pastoor-deken J.J.H. Dautzenberg en ds. J. Glas van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Maastricht, en de Cappella Sancti Servatii o.l.v. Hans Heykers zal haar medewerking verlenen. Marcel Verheggen bespeelt het orgel.

Aansluitend aan deze gebedsviering lopen wij in een stille tocht van de Sint-Servaas naar het Herdenkingsplein waar de officiële herdenking zal plaatsvinden. Leden van de Raad van Kerken leggen namens de aangesloten kerken bloemen bij het monument op het Herdenkingsplein.

**Wilt u het parochieblad voortaan digitaal ontvangen?
Niets is eenvoudiger.
Even een berichtje naar: info@sterre-der-zee.nl**

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Zondag 30 april Derde zondag van Pasen

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa antiqua (Menschick), Jubilate Deo (Mawby), Regina caeli (Lotti); voor Isabella Coenegracht (st); voor Ton Schoenmaeckers; voor overleden ouders Poolmans-van Beek; ter nagedachtenis aan het overlijden van Tonny Janssen van de Ven en de overleden familieleden en vrienden (2^e jd)

11.30 H. Mis; voor Marie-José Weijsters-Wiche (jrd); voor de levenden en overledenen van de familie Smeets-Schrijvers (st)

Maandag 1 mei Vrije gedachtenis van de H. Jozef, arbeider

9.30 H. Mis

Dinsdag 2 mei Gedachtenis van de H. Athanasius, bisschop en kerk-leraar

9.30 H. Mis; voor de levende en overleden Zusters onder de Bogen – rozenkrans

Woensdag 3 mei Feest van de HH. Filippus en Jacobus, apostelen

9.30 H. Mis; voor overleden familie van de Zusters onder de Bogen – rozenkrans

Donderdag 4 mei

9.30 H. Mis – rozenkrans

Vrijdag 5 mei Eerste vrijdag van de maand

9.30 H. Mis; ter ere van het H.Hart van Jezus; voor echtelieden Hijnsen-Guisson (st) – rozenkrans

Zaterdag 6 mei Eerste zaterdag van de maand

9.30 H. Mis; ter ere van onze Lieve Vrouw Sterre der Zee; voor de levende en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee; voor de gebedskring van de Sterre der Zee; voor het welzijn en geluk van een aanstaand bruidspaar – rozenkrans

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 7 mei Vierde zondag van Pasen – Roepingenzondag

9.00 H. Mis; voor ouders Havinga; voor de overledenen van de familie Notten-Pans; voor de overledenen van de familie Peltzer (st)

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova

11.30 H. Mis

Maandag 8 mei Vrije gedachtenis van de H.H. Wiro, Plechelmus en Otger

9.30 H. Mis; voor Bert en Gerard Bastiaens en ouders Heijnen-van Loo – rozenkrans

Dinsdag 9 mei

9.30 H. Mis; voor de overleden familie van de Zusters onder de Bogen; voor Theo Bovens – rozenkrans

Woensdag 10 mei

9.30 H. Mis – rozenkrans

Donderdag 11 mei

9.30 H. Mis; uit dankbaarheid b.g.v. 90^e verjaardag – rozenkrans

Vrijdag 12 mei Vrije gedachtenis van de H. Pancratius, martelaar

9.30 H. Mis – rozenkrans

Zaterdag 13 mei Feest van de H. Servatius, bisschop, eerste geloofsverkondiger

9.30 H. Mis – rozenkrans

15.00 Pontificale Vesperviering, met toewijding van de Nederlandse bisdommen aan het Onbevlekt Hart van Maria, bij gelegenheid van de herdenking van de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Fatima, vandaag 100 jaar geleden

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 14 mei Vijfde zondag van Pasen

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Orgelsolemnisse (Haydn), Cantate Domino (Dumont), Ave verum (Mozart); voor de echtelieden van Els-Hits (st); voor echtelieden van Els-Hitz (st)

In verband met de aankomst van de Stadsprocessie, géén mis om 11.30

Maandag 15 mei Vrije gedachtenis van alle HH. Bisschoppen van Maastricht

9.30 H. Mis – rozenkrans

Dinsdag 16 mei

9.30 H. Mis; voor de levende en overleden Zusters onder de Bogen – rozenkrans

Woensdag 17 mei

9.30 H. Mis – rozenkrans

Donderdag 18 mei

9.00 H. Mis; voor de overleden familie van de Zusters onder de Bogen

Vrijdag 19 mei

9.30 H. Mis – rozenkrans

Zaterdag 20 mei Maria op zaterdag

9.30 H. Mis – rozenkrans

14.00 Plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Nicole Vandooren en Willem Zwakhalen

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

18.30 Hoogmis – Bidweg

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova

11.30 H. Mis

Maandag 22 mei

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Le Bron de Vexela (st)
– rozenkrans

Dinsdag 23 mei

9.30 H. Mis – rozenkrans

Woensdag 24 mei

9.30 H. Mis – rozenkrans

Donderdag 25 mei Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer – No- veen voor Pinsteren

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor Theodora
Johanna Smits (st)

Vrijdag 26 mei Gedachtenis van de H. Filippus Neri, priester

9.30 H. Mis – rozenkrans

Zaterdag 27 mei Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; ter ere van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee – rozenkrans

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 28 mei Zevende zondag van Pasen

9.00 H. Mis; voor broers Wijckerheld Bisdom

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Orgelsolomesse
(Mozart), Aller Augen (Schütz), Exsultate justi (Viadana);

11.30 H. Mis



PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Felipe Savelberg
Sky Miessen

Zijn voornemens met elkaar het H.Sacrament van het Huwelijk te sluiten:

Nicole Vandooren en Willem Zwakhalen

Gieng ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:

Annemiek Boijens-Janssen, 83 jaar

COLOFON

Pastoor: J.G.M. Vries, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, e-mail: pastoor@sterre-der-zee.nl

Kapelaan: M.A. Pascual Coello, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, e-mail: kapelaan@sterre-der-zee.nl

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06-13 95 53 11, e-mail: r.delahaye@planet.nl

Catechist: T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421, e-mail: thei.lea@live.nl

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55, e-mail: koster@sterre-der-zee.nl
Kerkbestuur: e-mail: kerkbestuur@sterre-der-zee.nl

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht

Banknummer: NL54 ABNA 0576 1185 75, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemel-opneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

Kerkbijdrage: bij voorkeur op rekeningnummer NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. RK Parochie O.L.Vrouw Tenhemelopneming.

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending van de H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl

Website: www.sterre-der-zee.nl

Katholiek Studentenpastoraat: tel. 06 - 30 78 80 74, e-mail: maastrichtcatholic@gmail.com