

**ALLERZIELEN**

Toen ik klein was, was de dag van Allerzielen altijd een bijzondere dag. Wij gingen met ons hele gezin naar de begraafplaats om het graf van mijn moeder te bezoeken.

Voor mij was de dag van Allerzielen niet door verdriet gekleurd. Het was ook niet een dag vol vreugde zoals jullie je kunnen voorstellen, maar wel van herinneren en van hoop.

Ik herinner mij dat mijn oma altijd kunstbloemen naar het graf van mijn moeder (haar dochter) bracht. Ze wilde niet de bloemen zien verwelken. Maar wij namen altijd echte bloemen mee, bloemen die verwelken, zoals het leven van mijn moeder te vroeg verwelkt was.

De dag van Allerzielen heeft mij geholpen om in het geloof te groeien. In de momenten van stilte, vóór het graf van mijn moeder, moest ik denken aan de hemel, deze geheimzinnige plaats waar mijn moeder zich bevond. Ik moest denken aan het leven, dat soms zo vroeg kan verwelken, maar ook aan de verrijzenis en de dag waarop ook mijn eigen leven ten einde zou komen, de dag waarop ook ik naar de hemel zou varen.

Op het graf van mijn moeder staat geschreven: "Ze slaapt in de Heer". De begraafplaats werd namelijk vroeger "coemeterium" genoemd, een woord uit het Latijn dat oorspronkelijk betekent "slaapplaats". Men bedoelde hiermee dat de mensen die sterven, rusten in een diepe slaap, totdat de dag zonder einde aanbreekt, waarop ze zullen ontwaken, de dag van de verrijzenis. Als u naar de begraafplaats gaat en kijkt naar de grafstenen, naar de kruisen, naar zoveel tekenen en symbolen die daar aanwezig zijn, zult u merken dat daar veel liefde en hoop aanwezig is. Wij allen hunkeren naar een leven waarin de liefde tot onze dierbaren niet afgeknot wordt door de dood.

Jezus, toen hij het graf van Lazarus ging bezoeken, zei tegen Marta: "Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof jij dit?" De laatste vraag is tot ons gericht. Jezus is het leven dat ons te wachten staat. In Hem zijn onze verlangens, ons zuchten, onze pijn en tranen opgesloten. In Hem zullen al onze verwachtingen ten volle worden vervuld.

Kapelaan Miguel Pascual

Missen voor onze overledenen

De opbrengst van de collecte tijdens een uitvaartmis wordt bestemd voor intenties bij een aantal HH. Missen in de weken na de uitvaartdienst. Wil de familie voor die missen bepaalde data vastleggen, dan graag contact opnemen met de koster.



Heilig Jaar van de Barmhartigheid

Het verhaal van Martinus

Hij heeft zijn feestdag op 11 november. En dat is pech hebben. Want in Frankrijk en België is dat de datum van de "armistice" van de Eerste Wereldoorlog, en in Maastricht is het de start van het

Carnavals-seizoen, met "de Elfde van de Elfde". Niemand denkt dus aan hem. En dat is jammer, want hij is een schoolvoorbeeld van barmhartigheid.

Het verhaal van Martinus staat afgebeeld op een mooi raam in de Martinskapel in onze kerk. Martinus was een Romeins soldaat die op een dag in Amiens moest zijn. Sinds kort had hij over Christus gehoord, en hij was van plan diens voorbeeld na te volgen. De winter was toen ijskoud. Onderweg kwam hij veel mensen tegen die leden onder de strenge kou. Alle kleren die hij kon missen, gaf hij weg. Zo bereikte hij de stadspoort van Amiens. Hij had alleen nog maar zijn soldatenmantel en zijn wapens. In de poort zat een bedelaar, die helemaal geen kleren aan had. Martinus begreep dat hij iets moest doen. Maar wat? Hij had immers alles al weggegeven. Toen trok hij zijn zwaard en sneed zijn mantel middendoor. Hij gaf de bedelaar de ene helft. De rest sloeg hij zelf weer om zijn schouders. Er waren omstanders die Martinus uitlachten, omdat hij er in die halve mantel belachelijk uitzag. Maar anderen schaamden zich, omdat zij veel meer hadden dan die soldaat, en toch de bedelaar niet geholpen hadden. 's Nachts, toen de mensen sliepen, had Martinus een droom. Hij zag Christus vóór zich staan, nogal raar gekleed. Christus zei tegen Martinus: "Bekijk me eens goed". Toen zag Martinus, dat Christus het stuk mantel droeg dat hij aan de bedelaar had gegeven. En hij hoorde Hem tegen de engelen zeggen: "Martinus heeft nog maar pas van mij gehoord; maar toen ik naakt was, heeft hij Mij meteen gekleed". Zo blijkt het waar te



zijn wat Christus over zichzelf vertelt: "Wat je aan de minste van de mensen doet, dat doe je aan Mij!"

Later werd Martinus bisschop in Tours, geloofsverkondiger en stichter van een klooster. De naam Martin staat in Frankrijk op de eerste plaats in de top-tien van de meest voorkomende familienamen.

Martinus vieren met de kinderen? Dat kan!

Onze zusterparochie Sint-Pieter organiseert op zaterdag 12 november om 16.30 uur een Sint-Maartenstocht. Kinderen en hun ouders zijn uitgenodigd in de kerk van Sint-Pieter Beneden. Daar wordt het verhaal van Sint-Maarten verteld en gespeeld door kinderen. Dan trekken we met hem te paard en met lampionnen door de straten rond de kerk en verzamelen we ons in de kerk-tuin. Daar brandt een vuur en kunnen we ons warmen. We delen dan ook chocomel met elkaar. Sint-Maarten is immers het feest van elkaar niet in de kou laten staan, van delen met een ander. We vragen alle kinderen een lampion met een lichtje mee te brengen. Een uitgeholde biet met een lichtje kan ook. We hopen dat er weer veel gezinnen meedoen met de Sint-Maartenstocht. Welkom!

24 uur voor de Heer

Paus Franciscus heeft gevraagd daar waar mogelijk het Heilig Jaar van de Barmhartigheid af te sluiten met 24 Uur voor de Heer. Wij gaan het in onze basiliek ook organiseren, en wel vanaf vrijdag 18 november na de Mis tot zaterdag 19 november na de Mis. Heel de dag en de nacht houden wij open kerk, met aanbidding, zang, muziek en meditatie. Zaterdag zal met een symbolisch gebaar de Heilige Deur gesloten worden.

Katholiek Studentenpastoraat

In Maastricht hebben we sinds kort weer een katholiek studentenpastoraat (Maastricht Catholic Student Chaplaincy), onder leiding van zuster Maris Stella Vaughan O.P. Het studentenpastoraat is verbonden aan de Onze Lieve Vrouw vanwege een aantal activiteiten die in onze kerk of in de parochiezaal plaatsvinden. Zo komen iedere zaterdagavond na de Engelstalige Mis van 17:00 uur de studenten samen voor een maaltijd, gevolgd door een gesprek over het Evangelie. Meer informatie en een overzicht van alle activiteiten van het studentenpastoraat is te vinden op fb.com/maastrichtcatholic.



Eerste H. Communie en H. Vormsel 2017

Het toedienen van het H. Vormsel vindt komend jaar plaats op zondag 7 mei 2017, en de Eerste H. Communie vieren we op zondag 21 mei 2017. Beste ouders, praat hier eens over met uw kind. Kiezen zij er voor om hieraan deel te nemen, meldt hen dan aan bij het parochiekantoor of via het aanmeldingsformulier op onze website (onder "Sacramenten"). Dit kan tot 1 december 2016. Begin januari starten we met de voorbereidingen.

Werkgroepen Vormsel en Communie

Iconenwijding

Er zijn in onze parochie enkele parochianen die iconen schilderen ("schrijven"). Zij werken in verbinding met andere "iconenschrijvers" die ook regelmatig in onze basiliek komen, en verbonden zijn met onze kerk. Op zondag 6 november zal pastoor Vries in de Mis van 11.30 uur een 25-tal iconen wijden, merendeels Maria-iconen. Daarbij zal het koperensemble Vetus Aes de viering muzikaal ondersteunen.

Kerk en Wereld – Maria met het Inktpotje

In het begin van de veertiende eeuw leefde er in Brugge een knappe jonge wever. In de Wollestraat. Op een kwade dag werd er een rijke burger uit Aardenburg op lafhartige wijze vermoord. Verdacht van de moord werd onze jonge wever voor de Vierschaar gebracht en ter dood veroordeeld. Maar.....helemaal ten onrechte! Hij had het **niet** gedaan! Echt niet! Maar toch, hij werd in de kerker gegooid in afwachting van zijn openbare terechtstelling de volgende dag. Op het Schavot! Hij vroeg aan de priester die bij hem werd toegelaten voor zijn laatste biecht om raad. En weet je wat die zei? "Jongen, bid tot Maria van Aardenburg. Een dienaar van Maria zal in der eeuwigheid niet verloren gaan!" De jongen bad en bad en bad, terwijl dikke tranen over zijn wangen rolden. Toen hij eindelijk in slaap gevallen was, zag hij ineens in een groot helder licht Maria, die daar stond met het kindje Jezus op haar arm. Ze had een inktpotje in haar vrije hand. Het kleine kindje Jezus had een ganzenveer in zijn knuistje en een rol perkament. Hij begon te schrijven op de rol terwijl Maria tegen de verdrietige jongen zei, dat hij niet bang moest zijn en moest proberen een beetje te slapen. Toen de jongen de volgende morgen wakker werd, dacht hij dat hij gedroomd had. Maar..... naast hem lag de rol perkament! Toen hij die op de weg naar de plek van executie overhandigde aan de baljuw, zoals Maria hem gezegd had, gebeurde er iets merkwaardigs. De baljuw las de rol, beval dat de jongen direct vrijgelaten moest worden en verklaarde hem onschuldig! Als dat geen wonder is!

Iedere zondag zie ik haar! Maria met het inktpotje en het kindje Jezus op haar arm. Op een console een beetje in het donker in de rechtergang van onze mooie kerk. Zo lief!

Maria weet wel waar hulp nodig is. Laten wij haar voorbeeld volgen en helpen door bij te springen waar mensen zijn aangewezen op hulp. Onze hulp! Dat doet u door iets te storten op ons banknr. NL05 ABNA 0640 1831 07. De mensen en kinderen die wij dankzij u kunnen helpen zijn u heel dankbaar.

Jos Burg-Gilissen, Kerk en Wereld

Lezing over "Laudato si'", 29 november

Laudato Si', de tweede Encycliek van Paus Franciscus, gaat over ons "gemeenschappelijke huis", de aarde: God heeft ons geplaatst in de "tuin" en we zijn verantwoordelijk voor het verzorgen en onderhouden ervan. Diaken drs. Hans van Druten, pastoraal werker in Geleen, heeft zich intensief met deze encycliek bezig gehouden. Hij zal op dinsdag 29 november om 20.00 uur in het Pieterkelderke spreken over Paus Franciscus' visie op het behoud van de schepping. Hij leest samen met ons enkele teksten en zal in gesprek gaan over onze zorg en verantwoordelijkheid op dit gebied. Voorafgaand hieraan is er om 19.00 uur een Adventsviering rond hetzelfde thema in de kerk beneden.

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Morgengebed door de week 9.10 uur, zondag 8.40 uur

Zondag 6 november Tweendertigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer (st)

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor Wally Stevens

11.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie van Roosmalen-Bergmans en van de familie Pinckers; voor de levenden en overledenen van de familie Ramaekers-van Thor (st); voor echtelieden van Els-Hitz; voor Herman Zeekaf (jd)

18.00 Spaanstalige H. Mis in de kerk van Sint-Pieter Beneden

Maandag 7 november Hoogfeest van de H. Willibrord, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie

9.30 H. Mis; voor Joseph Coenegracht; voor de overledenen van de familie Peltzer (st)

Dinsdag 8 november

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens; voor de overledenen van de familie Dumoulin-Hustinx (st)

Woensdag 9 november Feest van Kerkwijding van de basiliek van Sint Jan van Lateranen

9.30 H. Mis; voor een bijzondere intentie; voor Joseph Dumoulin (st)

Donderdag 10 november Gedachtenis van de H. Leo de Grote, paus en kerkleraar

9.30 H. Mis

Vrijdag 11 november Gedachtenis van de H. Martinus, bisschop

9.30 H. Mis

Zaterdag 12 november Gedachtenis van de H. Josafat, bisschop en martelaar – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 13 november Drieëndertigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor Arnold Wijckerheld-Bisdom; voor Carla Duijnstee

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa Antiqua (Menschick), O sacrum convivium (Charpentier), Ehre sei dir, Christe (Schütz); voor Wally Stevens (jrd); voor ouders Schrodgers-Cremers en voor Mirese, Jeroen en Stacey Hermans-Schrodgers; voor overleden ouders Wajer-Huenges (jrd); voor overleden echtgenoot Jef Brans en de familie Brans-Brugman

11.30 H. Mis; voor Gertrude Lodewick (st); voor echtelieden Hijdens-Guisson (st)

Maandag 14 november

9.30 H. Mis

Dinsdag 15 november Vrije gedachtenis van de H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar

9.30 H. Mis

Woensdag 16 november Vrije gedachtenis van de H. Margarita van Schotland

9.30 H. Mis

Donderdag 17 november Gedachtenis van de H. Elisabeth van Hongarije

9.30 H. Mis

Vrijdag 18 november Vrije gedachtenis van de kerkwijding van de basilieken van de HH. Apostelen Petrus en Paulus

9.30 H. Mis

Zaterdag 19 november Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; uit dankbaarheid

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 20 november Hoogfeest van Christus Koning van het Heelal

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa Festiva (Gretchaninov), Jauchzet dem Herrn (Mendelssohn), Notre Père (Duruflé); voor de levenden en overledenen van de familie Paulussen-Verheggen (st); voor Mia Feron-Brouns (6wd)

11.30 H. Mis; voor ouders Haesen-Rademakers (st)

Maandag 21 november Opdracht van Maria in de Tempel

9.30 H. Mis

Dinsdag 22 november Gedachtenis van de H. Cecilia, maagd en martelares

9.30 H. Mis

Woensdag 23 november Vrije gedachtenis van de H. Clemens I, paus en martelaar

9.30 H. Mis

Donderdag 24 november Gedachtenis van de H.H. Andreas Dung Lac, priester, en gezellen, martelaren van Vietnam

9.30 H. Mis

Vrijdag 25 november Vrije gedachtenis van de H. Catharina van Alexandrië, martelares

9.30 H. Mis

Zaterdag 26 november Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor een bijzonder intentie en steun om uit een moeilijke periode te komen

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 27 november Eerste zondag van de Advent

9.00 H. Mis; voor broers en zus Havinga

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor Lily Eugenie Marie Hendriks (st)

11.30 H. Mis

Maandag 28 november Vrije gedachtenis van de Zalige zuster Maria Helena Stollenweck, medestichteres van de Zusters Dienaressen van de Heilige Geest

9.30 H. Mis

Dinsdag 29 november

9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie André Rieu

Woensdag 30 november Feest van de H. Apostel Andreas

9.30 H. Mis

Donderdag 1 december

9.30 H. Mis

Vrijdag 2 december Eerste vrijdag van de maand

9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijns-Guisson (st)

Zaterdag 3 december Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor de gebedskring van de Sterre der Zee; voor de levende en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 4 december Tweede zondag van de Advent

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Messe concertata (Casati), Wachet auf (Bach), Blessed are they (Mozart)

11.30 H. Mis

18.00 Spaanstalige H. Mis in de kerk van Sint-Pieter Beneden

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Luuk Martens
Tommie Frissen
Lily Kerssemeeckers
Camile Frissen
Max Nobbe
Lauren Janssen

Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:

Bèr Verhey, 88 jaar
Mia Feron-Brouns, 87 jaar

COLOFON

Pastoor: J.G.M. Vries, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Kapelaan: M.A. Pascual Coello, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06-13 95 53 11

Catechist: T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht

Banknummer: NL54 ABNA 0576 1185 75, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemel-opneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

Kerkbijdrage: bij voorkeur op rekeningnummer NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. RK Parochie O.L.Vrouw Tenhemelopneming.

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending van de H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl

Website: www.sterre-der-zee.nl

Katholiek Studentenpastoraat: zr. Maris Stella OP, tel. 06- 3078 8074.