

**Brexit**

Mijn collega en ik waren al eerder van plan een vakantiereis naar Engeland te maken. De uitslag van het 'brexit'-referendum op 23 juni j.l. maakte ons plan wel een beetje spannend. Op de vraag waar wij op vakantie zouden gaan, antwoordden wij: "Naar Engeland om afscheid te nemen na de 'brexit', want je weet maar nooit of het over een tijdje nog mogelijk is". Nee, zo dramatisch zal het niet worden. Wij spraken met verschillende mensen in Engeland over die 'brexit'. De een liet duidelijk teleurstelling blijken, de ander draaide er zó om heen, dat wij dachten: 'die heeft vóór gestemd'. Wat vooral opviel: de meeste mensen zeiden er niet veel over, ze zaten ermee verlegen. Een beetje spijt?

Met of zonder 'brexit', duidelijk werd voor mij dat het Verenigd Koninkrijk toch echt Europees is en wel altijd zal blijven. Natuurlijk, het houdt van zijn tradities en vrijheden, en heeft zijn eigenheden (links rijden, eigen geld, gewichten, afstandsmaten enz.). Toch is zijn geschiedenis, cultuur, mentaliteit, godsdienst, politiek, onderwijs, eten en drinken niet denkbaar zonder het 'continent' van Europa.

Op één punt kon ik dat goed vaststellen: de Anglicaanse Kerk. Het was erg interessant om nader kennis te maken met die geloofsgemeenschap. Je zou kunnen zeggen: zij is ontstaan door een eerdere 'brexit', uit de katholieke Kerk van het 'continent'. Misschien ook toen zó niet echt bedoeld, maar toch gebeurd ... Wat opviel was, dat haar huidige vormen en taal zo 'katholiek' zijn. Als je niet beter wist, zou je de dagelijkse 'Holy Communion' in de kathedralen voor een katholieke H. Mis houden. Uiterlijk zijn zij vrijwel hetzelfde. Zelfs de vernieuwde lezingenboeken van de katholieke Kerk hebben zij overgenomen. In het anglicaanse Mariaheiligdom van Walsingham waanden wij ons in een katholiek heiligdom. Er was zelfs met een beeld van de heilige Pastoor van Ars! Natuurlijk zijn er inhoudelijk flinke verschillen, en vooral, het anglicaans christendom is een waaiertje van zeer uiteenlopende opvattingen. Toch is het zeker Europees, niet denkbaar zonder het katholicisme van het 'continent'.

De wereld is soms klein, ook als je ver van huis bent. Wij liepen door de indrukwekkende ruïnes van Tintern Abbey (koning Hendrik VIII liet geen enkele abdij héél, wel de prachtige kathedralen) en kwamen in gesprek met een Engels echtpaar. Waar wij vandaan kwamen? Uit Nederland, Maastricht. "Oh lovely, Maastricht, we were in Maastricht only two weeks ago, at the concert of André Rieu. Marvellous!" Mij dunkt, dat een echtpaar met zulk een visie wel tegen de 'brexit' heeft gestemd.

Pastoor Jan Vries



Heilig Jaar van de Barmhartigheid

Het verhaal van Maria Moeder van Smarten

Het mooiste Mariabeeld in onze kerk, – natuurlijk nà de Sterre der Zee –, is het beeld in de zuidelijke zijbeuk, van Maria met op haar schoot het dode lichaam van haar zoon Jezus, dat men net van het kruis heeft gehaald. Het is ook het beeld waar de

meeste lichtjes voor branden. Het is het allergenste dat een moeder kan overkomen: haar eigen zoon begraven. En dan nog in zeer tragische omstandigheden.

De kunsthistorici noemen een dergelijk beeld een "Pieta".

In veel hymnen en gezangen wordt Maria aangeroepen als Moeder van Barmhartigheid, *Mater Misericordiæ*. En ook in het gebed tot de Sterre der Zee, waarin Maria wordt aangeroepen als "Moeder van Barmhartigheid".

Onze Lieve Vrouw, Moeder van Smarten, herdenken wij in de kerk op 15 september, de dag nà het feest van Kruisverheffing, op 14 september. Want ook al is – uiteindelijk – het kruis een teken van overwinning op de zonde en de dood, nooit mogen we vergeten dat het een marteltuig was van hevige dodelijke pijnen, en dat Maria erdoor tot in het diepste van haar ziel getroffen werd.



Ziekenzalving

In de parochie van Sint Pieter is het al een aantal jaren een goed gebruik om in een gezamenlijke viering het Sacrament van de Zieken (de Ziekenzalving) toe te dienen aan mensen die door ziekte of ouderdom verzwakt zijn en wat kracht / genade van "Boven" kunnen gebruiken. Natuurlijk zijn ook parochianen van de Onze Lieve Vrouwe-basiliek hierbij welkom, want wij vormen nu één cluster.

De ziekenzalving zal plaatsvinden op donderdag 15 september om 14.30 uur in de kerk van Sint Pieter Beneden. Na afloop is er nog een samenzijn met koffie of thee in het Pieterkelderke, Sint Willibrordusstraat 12.

Als u mee wilt doen: graag even doorgeven aan het Parochiekantoor van Sint Pieter, tel. 321 46 94. Mocht u problemen hebben met vervoer, meldt u dit bij opgave.

Kerk en Wereld - De Katechismus

"Waartoe zijn wij op aarde?" Klinkt toch een beetje anders dan "Wat doen we hier eigenlijk?" Ik leerde het antwoord van buiten, mijn ellenbogen geplant op de keukentafel, oren dicht, terwijl mijn moeder met een houten lepel stond te roeren in de grote pan met erwtensoep, ons maal voor die avond. Pannenkoeken toe! Heerlijk!

In mijn geheugen hangt hardnekkig het antwoord: "Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor in de hemel te komen." Maar ook: "Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn." (Hoe zat dat ook al weer?) Naspeuringen leerden mij dat het eerste antwoord werd gegeven door "Den Kleinen Katechismus" en het tweede door "Den Grooten Katechismus".

Een andere vraag: "Wat zijn engelen?" vond ik eigenlijk een beetje een overbodige vraag. Nogal logisch: Mijn moeder was een engel en Annie, ons "dienstmeisje", zo heette dat vroeger, was een engel. Annie kon de heerlijkste hemelse modder maken, die er bestond, dus moest ze wel een engel zijn. De katechismus dacht daar toch een beetje anders over: "Engelen zijn verheven, onsterfelijke geesten". Waren mijn moeder en Annie dat?

Een beetje verderop: "Zijn er ook engelen, die ons bijzonder bewaren?" Dit keer een antwoord dat mij wel beviel. Het gaf mij, tot op de dag van vandaag, zo'n veilig gevoel! "Er zijn ook engelen, die ons bijzonder bewaren van het begin tot het einde van ons leven; en ieder mens heeft zulk een engel: het is zijn engelbewaarder." Wat een luxe eigenlijk!

"Wie zijn onze naasten?" dat vond ik een moeilijke vraag. Het antwoord bracht mij een beetje van de wijs. "Onze naasten zijn alle mensen, ook onze vijanden." Zo! En, zei de Katechismus, als klap op de vuurpijl: wij moeten onze naasten beminnen, gelijk onszelf. Dat kon knap lastig worden. Dat akelige kind, dat altijd voorkroop, altijd klikte, altijd afkeek....., moest ik dat beminnen? Negeren was nog tot daaraantoe, maar beminnen? En hoe dan? Vanavond toch eens aan mijn vader vragen! Hoe die daarover dacht. Hij zou wel een oplossing weten. De soep was klaar en rook heerlijk. Mijn moeder overhoorde me en ik wist elk antwoord op elke vraag.

In de Katechismus stond ook dat je werken van barmhartigheid moest doen. Vertaald naar onze tijd zou dat heel goed kunnen betekenen het ondersteunen van *Kerk en Wereld* door iets over te maken op NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. OLV Tenhemelopneming inz. Kerk en Wereld. Dank u wel, hoor!

Jos Burg-Gilissen, Kerk en Wereld

Musica Sacra: Offer van liefde

Het festival religieuze muziek Musica Sacra, dat in onze stad plaats vindt van donderdag 15 t/m zondag 18 september, heeft dit jaar als thema "Offer van Liefde". Het is een thema dat heel goed past bij het Heilig Jaar: Barmhartigheid. In een wereld die bol staat van egoïsme, winstbejag, ongelijkheid, onrecht en geweld, vraagt Musica Sacra Maastricht aandacht voor het Offer van Liefde. Het Offer dat getuigt van oog en oor voor andermans nood, en daarvan de ultieme consequentie is.

In onze basiliek zijn er meerdere concerten. Op vrijdagavond om 18:00 uur zingt in de crypte de Schola Maastricht o.l.v. Hans Heykers gregoriaanse gezangen rond het thema van de Barmhartigheid.

Diezelfde avond om 22:30 laten The Royal Wind Music en Anima Regalis "offers van liefde" horen van verschillende componisten.

Op zondag 18 september zal het ensemble Psallentes o.l.v. Hendrik Vanden Abeele de gezangen in de hoogmis van 10:00 uur verzorgen. Psallentes is een koor van Europees topniveau op het gebied van de gregoriaanse zang.

Noteert u alvast ...

Op 10 oktober vieren wij weer het feest van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. We beginnen met de traditionele pelgrimsvoettocht vanaf de Sterre-der-Zee kapel van Winthagen naar de basiliek, en wel op zaterdag 8 oktober.

Maandag 10 oktober is dan de grote dag. We beginnen om 9 uur met plechtige gezongen lauden, gevolgd door de hoogmis om 10:00 uur, waarin onze hulpbisschop, mgr. Everard de Jong voorgaat. Na de hoogmis wordt de nieuwe Maria-app gepresenteerd, en onze hulpbisschop zal samen met een aantal jongeren de app gaan lopen, op de route van de oude Bidweg van de Sterre der Zee.

's Middags om 15 uur is de traditionele ziekenzegening, waarvoor de verzorgingshuizen zijn uitgenodigd.

Om 19:00 uur is in het kader van het jaar van de Barmhartigheid een viering op het thema "Maria Moeder van Barmhartigheid".



Slevrouwe →

← *samenwerkingsverband* →

← *Sint-Pieter*



LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Morgengebed door de week 9.10 uur, zondag 8.40 uur

Zondag 28 augustus Tweeëntwintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor Sjo Schins (jrd)

10.00 Latijnse Hoogmis; voor Jan Bogman (jrd); voor Jo Burg

11.30 H. Mis; voor Mariette Tiggelman-Stouthart; voor Guus Muytjens; voor Taco Pijpers (jrd); voor Josephine Notten-Pans en Willy Notten; voor Fons Kerckhoffs (6wd)

Maandag 29 augustus

9.30 H. Mis

Dinsdag 30 augustus

9.30 H. Mis

Woensdag 31 augustus

9.30 H. Mis; voor Nettie Nafzger-Dijkstra; voor Jo Weijsters; voor Paula Arts; voor Joanna van Oppen-Kolfschoten

Donderdag 1 september

9.30 H. Mis

Vrijdag 2 september Eerste vrijdag van de maand

9.30 Gezongen H. Mis; voor echtelieden Hijns-Guisson (st)

Zaterdag 3 september Feest van de verjaardag van de wijding van de kathedraal – eerste zaterdag van de maand

9.30 H. Mis; voor de intenties van de gebedskring van de Sterre der Zee; voor de levende en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 4 september Drieëntwintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor; voor echtelieden Speet-Luder (jrd) (st)

11.30 H. Mis; voor Joanna van Oppen-Kolfschoten (6wd); voor Jo Weijsters (6wd); voor ouders Smeets-Frissen (st); ter intentie van de familie Ten Horn-Schoonbrood (st)

Maandag 5 september

9.30 H. Mis; voor Maria Rijnders-Deur; voor Jacques Maurer

Dinsdag 6 september

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens; voor de overledenen van de familie Peltzer (st)

Woensdag 7 september

9.30 H. Mis

Donderdag 8 september Feest van Maria Geboorte

9.30 H. Mis, met zang door de Schola Nova; voor Gertrude Vosters-Wetzels; voor Gil Schiepers en Rina Gilson

Vrijdag 9 september Vrije gedachtenis van de H. Petrus Claver

9.30 H. Mis; voor Nettie Nafzger-Dijkstra; voor Jo Weijsters; voor Paula Arts; voor Joanna van Oppen-Kolfschoten

Zaterdag 10 september Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

12.00 Plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar Vogelaar-van Coberen

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 11 september Vierentwintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor; voor Maria Rijnders-Dear

11.30 H. Mis; voor Mia Smeets-Ghijsen (6wd)

Maandag 12 september Vrije gedachtenis van de H. Naam van Maria

9.30 H. Mis

Dinsdag 13 september Gedachtenis van de H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar

9.30 H. Mis

Woensdag 14 september Feest van Kruisverheffing

9.30 H. Mis; voor Maria Rijnders-Dear; voor Jacques Maurer

Donderdag 15 september Gedachtenis van de H. Maagd Maria, Moeder van Smarten

9.30 H. Mis; voor pater Pieter Roose O.S.B. namens Leseur groep

Vrijdag 16 september Gedachtenis van de H. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren

9.30 H. Mis; voor Nettie Nafzger-Dijkstra; voor Jo Weijsters; voor Paula Arts; voor Joanna van Oppen-Kolfschoten

Zaterdag 17 september Vrije gedachtenis van de H. Lambertus, bisschop van Maastricht en martelaar

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 18 september Vijfentwintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor ouders Wijckerheld-Bisdom

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het ensemble Psallentes, in het kader van het Festival Musica Sacra

11.30 H. Mis; voor Monique Leufkens (jrd)(st); voor Gerda Janssen-Satijn

Maandag 19 september Vrije gedachtenis van de H. Januarius, bisschop en martelaar

9.30 H. Mis

Dinsdag 20 september Gedachtenis van de H.H. Andreas Kim Taegon, priester, en Paulus Chong Hasang en gezellen, martelaren van Korea

9.30 H. Mis; voor Josephine familie Notten-Pans en Willy Notten

Woensdag 21 september Feest van de H. Mattheüs, apostel en evangelist

9.30 H. Mis

Donderdag 22 september

9.30 H. Mis voor Maria Rijnders-Dear; voor Jacques Maurer

Vrijdag 23 september Vrije gedachtenis van de H. Pius van Pietrelcina (Padre Pio), priester

9.30 H. Mis

Zaterdag 24 september Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 25 september Zesentwintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova

11.30 H. Mis; voor Jacques Maurer

Maandag 26 september Vrije gedachtenis van de HH. Cosmas en Damianus, martelaren

9.30 H. Mis

Dinsdag 27 september Gedachtenis van de H. Vincentius de Paul, priester

9.30 H. Mis

Woensdag 28 september Vrije gedachtenis van de H. Wenceslaus, martelaar

9.30 H. Mis; voor de familie van de Zusters onder de Bogen

Donderdag 29 september Feest van de HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen

9.30 H. Mis

Vrijdag 30 september Gedachtenis van de H. Hiëronymus, priester en kerkleraar

9.30 H. Mis

Zaterdag 1 oktober gedachtenis van de H. Theresia van Lisieux

9.30 H. Mis; voor de gebedskring van de Sterre der Zee; voor de overledenen voor de levende en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee – Rozenkrans

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 2 oktober Zevenentwintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola van het Ward Instituut; voor Charles en Mia Delnooz-Close

11.30 H. Mis; voor de ouders Buck-Smeets (jd)

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Geremia Riggio
Jaylano Ekkerink
Amélie van Ditshuizen
Francis Smeets
Jayden Peeters
Vince Ariës
Amy-Lee Janssen
Nefeli Rübenach

Zijn voornemens elkaar het Sacrament van het Huwelijk toe te dienen:

Claire van Coberen en Martijn Vogelaar

Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:

Jacques Maurer, 98 jaar
Maria Rijnders-Daer, 98 jaar

COLOFON

Pastoor: J.G.M. Vries, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Kapelaan: M.A. Pascual Coello, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06-13 95 53 11

Catechist: T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht

Banknummer: NL54 ABNA 0576 1185 75, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemel-opneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

Kerkbijdrage: bij voorkeur op rekeningnummer NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. RK Parochie O.L.Vrouw Tenhemelopneming.

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending van de H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl

Website: www.sterre-der-zee.nl