



Maria Tenhemelopneming – 15 augustus

Maria Tenhemelopneming is het patroonsfeest van onze basiliek. We beginnen de dag om 9.00 uur met de plechtige gezongen Laudenen.

Om 10.00 uur gaat onze hulpbisschop, mgr. Everard de Jong, voor in de plechtige Hoogmis. Tijdens die Mis zal ook de "kroedwösj" gezegend worden.

Na de Mis is er koffie met "Slevrouwetuurtsjes" in de kruisgang. Bakkerij Lemmens doet zich alle moeite U een heerlijke versnapering aan te bieden. Door het nuttigen van zo'n gebakje streelt u niet allen uw eigen smaakorganen, maar geeft u ook een financiële bijdrage aan de kerk.

Om 19.00 uur in de kerk van Sint-Pieter Beneden start de Lichtprocessie naar de Lourdesgrot van Sint-Pieter, gevolgd door de Dagsluiting.

Kroedwösj

Hoewel we ook dit jaar weer zullen zorgdagen voor de kroedwösj, nodigen wij u van harte uit uw eigen kroedwösj mee te brengen om deze tijdens de Hoogmis te laten zegenen. Door hier samen in te voorzien hopen wij voldoende voorraad te hebben zodat we niemand teleur hoeven te stellen.



Heilig Jaar van de Barmhartigheid

Het verhaal van de H. Rochus

Over Rochus van Montpellier is nauwelijks iets historisch bekend, maar dat is niet erg. Na de dood van zijn ouders besloot hij het leven van een pelgrim te leiden. Hij gaf zijn geld weg aan de armen en vertrouwde het beheer van zijn goederen toe aan een oom. Zo ging hij op weg. Kwam hij ergens waar de pest woedde of een andere ziekte, dan bleef hij daar om de zieken te verplegen. Uiteindelijk kwam hij in Rome aan, waar hij drie jaar doorbracht. Op de terugweg naar huis, werd hij in de stad

Piacenza weer opgehouden door het feit dat er pestlijders te verzorgen waren. Daar werd hij tenslotte zelf getroffen door die ziekte en trok zich terug in een naburig bos, bang als hij was dat hij misschien anderen zou besmetten. Uiteindelijk genas Rochus van de pest en ging hij terug naar huis.

Rochus werd dus de patroonheilige van de pelgrims en van de pestlijders. En daarom wordt hij ook zo afgebeeld, zoals het beeld op het altaar in het zuid-transept van onze kerk, met een pelgrims-schelp op zijn schoudermanteltje, terwijl hij de wond van de besmetting aan zijn been duidelijk laat zien en er op wijst.

De Sint-Nicolaaskerk, voorloper van de Onze Lieve Vrouw, had ook een Broederschap van de H. Rochus. Vandaar ons beeld en het altaar. Deze Broederschap vinden we voor het eerst vermeld in 1674, wanneer op zijn feestdag, 16 augustus, een Hoogmis wordt gehouden, gevolgd door een processie langs Wolfstraat, Kersemarkt, Brugstraat, Stokstraat, Onze Lieve Vrouweplein, Cortenstraat, Hondstraat, Bredestraat, en terug naar de Nicolaaskerk. Het beeld van de H. Rochus werd daarbij gedragen door twee kapelannen, en er werd speciaal gebeden voor bescherming tegen pest en besmettelijke ziektes, vooral bij het vee.

In onze schatkamer hebben we een mooie reliekhouders van de H. Rochus, in 1694 vervaardigd door zilversmid Gerard Wery, én een mooi beeld van de H. Rochus. De broederschap verhuisde in 1837 van de Nicolaaskerk naar de Onze Lieve Vrouw, en stopte zijn activiteiten in 1935.

Ook onze zusterparochie heeft een speciale devotie voor de H. Rochus. De Sint-Rochuskapel in Sint-Pieter bij Slavante is de laatste jaren gerestaureerd met een stevige financiële deelname van de parochianen.

Rochus herdenken wij deze maand, op 16 augustus, als een heilige die heel zijn leven barmhartigheid heeft betoond.



Ziekenzalving

In de parochie van Sint Pieter is het al een aantal jaren een goed gebruik om in een gezamenlijke viering het Sacrament van de Zieken (de Ziekenzalving) toe te dienen aan mensen die door ziekte of ouderdom verzwakt zijn en wat kracht / genade van "Boven" kunnen gebruiken. In dit Sacrament komt "Jezus zelf om de zieke gerust te stellen, hem kracht en hoop te geven en hem te helpen", zoals Paus Franciscus het zegt. Natuurlijk zijn ook parochianen van de Onze Lieve Vrouwe-basiliek hierbij welkom, want wij vormen nu één cluster.

De ziekenzalving zal plaatsvinden op donderdag 15 september om 14.30 uur in de kerk van Sint Pieter Beneden. Na afloop is er nog een samenzijn met koffie of thee in het Pieterkelderke, Sint Willibrordusstraat 12.

Als u mee wilt doen: graag even doorgeven aan het Parochiekantoor van Sint Pieter, tel. 321 46 94. Mocht u problemen hebben met vervoer, meldt u dit bij opgave.

Kerk en Wereld - Hoe warm het was.....

Wat was ik trots op mijn vader! Hij mocht in de grote processie naast het baldakijn lopen. Met een flambouw! Aan de rechterkant. De pastoor liep onder het baldakijn, heel plechtig met glanzend gepoetste zwarte schoenen en droeg het Allerheiligste met zich mee in een gouden monstrans. Om zijn schouders een wit met gouden velum. Mijn vader droeg zijn zondagse pak met zijn beste overhemd, de avond tevoren zorgvuldig door mijn moeder gestreken en zijn mooiste das, met zijn verjaardag gekregen van ons, de kinderen. Ik liep als bruidje mee in de processie. Witte lange jurk aan, die ik ook gedragen had bij mijn eerste communie. Was die jurk nu een beetje korter geworden of ik een beetje langer?

Warm was het. Héél warm. En je werd zo moe. Zo vreselijk moe! Er waren drie rustaltaren, waar gestopt werd voor een soort klein lof, waarbij het Tantum Ergo werd gezongen door het kerkkoor. Mijn vader stond dicht bij het rustaltaar. Ik ving een knipoog op, die leek te zeggen: "Volhouden, meid!" Mijn "grote" broer liep mee als misdienaar, heftig zwaaiend met het wierookvat. Een paar oudere zusjes maakten deel uit van het maagdenkoor, wuivend met een palmtak. En de harmonie met veel koper speelde "Aan U o Koning der eeuwen, aan U blijft de zegekroon. Onsterfelijk schittert Uw glorie. Door alle haat en hoon.....".

Prachtig waren de zandlopers op de route, die de avond vóór de processie gelegd waren door de mannen in de straten, waar de processie langs zou komen. En het regende nooit! Bij de rustaltaren waren prachtige zandtapijten neergelegd. Zo zonde, om daaroverheen te lopen. Aan alle huizen stond voor het raam een klein altaartje met een Heilig-Hart- of Mariabeeld, versierd met kaarsen en bloemen.

En niemand had nog een i-pad of een smartphone. En niemand had TV. Maar er waren wel arme mensen, net als nu. We kunnen zoveel, maar armoede verbannen? Lukt nog niet zo erg. We blijven proberen! En U kunt daarbij helpen! Door een bijdrage over te maken op NL05 ABNA 06401831 07 t.n.v. OLV Tenhemelopneming inz. Kerk en Wereld. Alvast bedankt!

Jos Burg-Gilissen, Kerk en Wereld

Charlotte in Thailand

Iedereen kent Mark Pleunis, onze koster. Velen kennen ook zijn dochter Charlotte. Charlotte is nu voor een maand in Thailand, waar zij helpt bij de stichting Sarnelli, een organisatie opgezet door de redemptoristen: <http://www.sarnelliorphanage.org>

Charlotte gaat onder andere de werknemers helpen met de dagelijkse bezigheden, en de kinderen ondersteunen tijdens het maken van huiswerk, het koken en het leren omgaan met geld, en de verpleegkundigen helpen op het gebied van ergotherapie. Charlotte houdt een reislog bij, waar ze alle verhalen op schrijft : www.charlotteinthailand.reismee.nl.

Charlotte stuurde ons het volgende bericht:

Beste lezer,

Inmiddels ben ik al tien dagen in Thailand en kan ik zeggen dat Sarnelli voelt als één grote familie. De mensen zijn erg gastvrij en de kinderen zijn erg beleefd. Ik heb hier een paar dagen geleden mijn verjaardag mogen vieren, waarbij ik de vrijgevigheid en vriendelijkheid van de Thaise bevolking heb mogen ervaren. Wat mij keer op keer verbaast is hoe blij de kinderen zijn met de kleinste dingen en hoeveel kansen Sarnelli ze biedt om een mooie toekomst op te kunnen bouwen! Kinderen van 0 tot en met 18 jaar met HIV/aids en kinderen die verwaarloosd, mishandeld of misbruikt zijn worden opgevangen in een van de zeven katholieke weeshuizen van Sarnelli en krijgen onderwijs vanaf het moment dat ze 4 jaar zijn. Daarna krijgen ze de kans een praktijkvak te leren of naar het hoger onderwijs te gaan.

Wilt u een steentje bijdragen aan het geluk van deze kinderen? Dat kan, door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL37 ABNA 0552 9958 27 ten name van Sarnelli.

Lieve groet vanuit Thailand,

Charlotte Pleunis



De Onze Lieve Vrouw van Maastricht, mooiste kerk van Nederland? Nieuw monumentaal boek over het religieus erfgoed

Onlangs verscheen het boek *Kerkinterieurs in Nederland*, een subliem overzicht van vier eeuwen Nederlandse kerkinterieurs.

De colonnade van onze Slevrouwe-basiliek siert de kaft van dit schitterende boek. Het boek is verkrijgbaar in ons accueuil voor de prijs van € 49,95.

Een vast onderdeel van onze vakantie in het buitenland is voor velen een bezoek aan een kerk. Maar waarom doen we dat in eigen land niet? De rijkdom van het Nederlandse kerkinterieur is minstens zo indrukwekkend en heel divers. Kenmerkend is de middeleeuwse kerk met een protestantse inrichting. Maar we hebben ook barokke schuilkerken, uitbundig gedecoreerde negentiende-eeuwse katholieke kerken, en strakke naoorlogse kerk-

interieurs. In alle perioden van onze bewogen geschiedenis zijn de beste kunstenaars, interieurarchitecten, beeldhouwers, houtsnijders en schilders ingeschakeld om onze kerken van binnen te verfraaien.

Museum Catharijneconvent, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en vele wetenschappelijke en kerkelijke partners geven deze schoonheid nu de aandacht die het verdient. In *Kerkinterieurs in Nederland* worden de 100 meest opmerkelijke kerkinterieurs belicht, verspreid over het land en in alle gezindten. De kerkinterieurs worden door meer dan 50 specialisten beschreven en zijn door fotograaf Arjan Bronkhorst subliem in beeld gebracht. *Kerkinterieurs in Nederland* is het nieuwe standaardwerk over het Nederlands kerkinterieur.

Programma Orgelfestival l'Europe & l'Orgue

Dinsdag 9 augustus, 20.00 uur, Sint-Servaasbasiliek: Alexander Ffinch (GB)

Vrijdag 12 augustus, 12.30 uur, Sint-Janskerk: Michaël Utz (D)

Dinsdag 16 augustus, 20.00 uur, Onze-Lieve-Vrouwebasiliek: Hans Leenders

Vrijdag 19 augustus, 12.30 uur, Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, koororgel: Edward van Marsenille (B)

Dinsdag 23 augustus, 20.00 uur, Sint-Servaasbasiliek: Olivier Penin (F)



Slevrouwe →

← samenwerkingsverband →

← Sint-Pieter



LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Morgengebed door de week 9.10 uur, zondag 8.40 uur

Zondag 7 augustus Negentiende zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis; voor echtelieden Hijnens-Guisson (st)

11.30 H. Mis; voor Nettie Nafzger-Dijkstra, voor Jo Weijsters, voor Paula Arts, voor Joanna van Oppen-Kolfschoten

Maandag 8 augustus Gedachtenis van de H. Dominicus, priester

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer(st); voor Jean van den Akker

Dinsdag 9 augustus Feest van de H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), martelares en kloosterlinge, medepatrones van Europa

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens

Woensdag 10 augustus Feest van de H. Laurentius, diaken en martelaar

9.30 H. Mis

Donderdag 11 augustus Gedachtenis van de H. Clara, maagd

9.30 H. Mis

Vrijdag 12 augustus Vrije gedachtenis van de H. Johanna Francisca de Chantal, kloosterlinge

9.30 H. Mis; voor Nettie Nafzger-Dijkstra, voor Jo Weijsters, voor Paula Arts; voor Joanna van Oppen-Kolfschoten

Zaterdag 13 augustus Vrije dedachtenis van de HH. Pontianus, paus, en Hippolytus, priester, martelaren

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 14 augustus Twintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor Martinah van Denninger

10.00 Hoogmis; voor Jos Küppers en Bep Küppers Münninghoff

11.30 H. Mis

Maandag 15 augustus Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

9.00 Plechtige gezongen Lauden (morgengebed)

10.00 Pontificale Hoogmis, met als hoofdcelebrant mgr. Everard de Jong, hulpbisschop van Roermond, met zegening van de Kroedwèsj; voor Pastoor Franssen; voor de levenden en overledenen van het Dragersgilde en hun familiesvoor Gertrude Vosters-Wetzels; voor Maria Paulussen-Verheggen (st)); voor de levenden en overledenen van de familie Hans Leufkens (jrd) (st); voor de levenden en overledenen van de familie Mulkens-Closset (st); voor Ben Verhey en Fien Verhey-Frijns; voor Jeanne Houben-Cortenraede; voor de familie De Bruijn; voor de overleden ouders van den Broek-Florisson; voor de echtelieden Leonard Larik en Josephina Larik-America en voor deechtelieden Jo op de Kamp en Marthe op de Kamp-Ilsbroeckx en schoonzoon Jacques; voor de overleden ereleden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre-der-zee, mgr Mathieu Hanneman en pater Jef Stratermans; voor Jo en Annie Heusschen-van Zandvoort

Na de mis: koffie met Slevrouwetuurtjes in de kruisgang

19.00 Bidtocht vanuit de kerk van Sint-Pieter Beneden naar de Lourdesgrot, gevolgd door de Dagsluiting

Dinsdag 16 augustus Vrije gedachtenis van de H. Stefanus van Hongarije

9.30 H. Mis; voor Josephine Notten-Pans en Willy Notten

Woensdag 17 augustus

9.30 H. Mis

Donderdag 18 augustus

9.30 H. Mis

Vrijdag 19 augustus Vrije gedachtenis van de H. Johannes Eudes, priester

9.30 H. Mis; voor Nettie Nafzger-Dijkstra, voor Jo Weijsters, voor Paula Arts; voor Joanna van Oppen-Kolfschoten,

Zaterdag 20 augustus Gedachtenis van de H. Bernardus, abt en kerkleraar

9.30 H. Mis

13.00 Plechtige huwelijksviering voor het bruidspaar van den Dungen-Gorgels

14.30 Plechtige huwelijksmis voor het bruidspaar van Lier-Verhey

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 21 augustus Eenenwintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis (st)

10.00 Latijnse Hoogmis

11.30 H. Mis; voor echtelieden Speet-Luder; voor overleden ouders M. Niesen-Bollen en A. Wijne-Rousseau; voor overleden ouders Miets en Jacques Gardeneers-Cox (jd)

Maandag 22 augustus Gedachtenis van de H. Maagd Maria, koningin

9.30 H. Mis; voor het welslagen van een operatie

Dinsdag 23 augustus Vrije gedachtenis van de H. Rosa van Lima, maagd

9.30 H. Mis

Woensdag 24 augustus Feest van de H. Bartolomeüs, apostel

9.30 H. Mis; ter ere van de H. Bartholomeüs

Donderdag 25 augustus Vrije gedachtenis van de H. Lodewijk

9.30 H. Mis

Vrijdag 26 augustus

9.30 H. Mis; voor Nettie Nafzger-Dijkstra, voor Jo Weijsters, voor Paula Arts; voor Joanna van Oppen-Kolfschoten,

Zaterdag 27 augustus Gedachtenis van de H. Monica

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 28 augustus Tweentwintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor Sjo Schins (jrd)

10.00 Latijnse Hoogmis; voor Jan Bogman (jrd)

11.30 H. Mis; voor Mariette Tiggelman-Stouthart

Zijn door het Sacrament van het Heilig Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Elliott Freelance
Olivia van Overveld
Alissia Aerts
Emma Beenen
Ebe en Sija Lubrecht
Sophie Dodemont
Ava Deel
Luna Moroni Marín
Djazz van de Broek
Sterre-Sophia Engel
James Houwen
Roan Heesbeen

Zijn voornemens elkaar het Sacrament van het Huwelijk toe te dienen:

Anne-Sophie Gorgels en Pieter Jan van den Dungen
Jeannette Verhey en Pim van Lier

Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:

Nettie Nafzger-Dijkstra, 91 jaar
Jo Weijsters, 79 jaar
Paula Arts, 83 jaar
Joanna van Oppen-Kolfschoten, 79 jaar

COLOFON

Pastoor: J.G.M. Vries, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54
Kapelaan: M.A. Pascual Coello, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54
Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60
Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06-13 95 53 11
Catechist: T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421
Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55
Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur
Infopunt/Accueil in de kerk: maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur
Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht
Banknummer: NL54 ABNA 0576 1185 75, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)
Kerkbijdrage: bij voorkeur op rekeningnummer NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. RK Parochie O.L.Vrouw Tenhemelopneming.
Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.
Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending van de H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl
Website: www.sterre-der-zee.nl