



Heilig Jaar van de Barmhartigheid

Het verhaal van het brandend hart

Op een van de grote glas-in-loodramen in de kooromgang van onze basiliek staan twee bisschoppen van Maastricht afgebeeld, Johannes Agnus ("Johannes

van het Lam") en Amandus.

Over Johannes het Lam bestaat een mooie legende. Hij wordt "het Lam" genoemd, omdat hij zo zachtmoedig was. Of hij ook echt bestaan heeft weten we niet, want we hebben geen historische teksten over hem.

Wie wél zeker bestaan heeft is de H. Amandus. Hij is zelfs een van de best gedocumenteerde bisschoppen uit zijn tijd, de 7^e eeuw. Bisschop van Maastricht is hij maar even geweest, van 648 tot 651. Hij moet een belangrijk man geweest zijn, want toen hij bisschop van Maastricht was, schreef paus Martinus I hem persoonlijk brieven over moeilijke theologische onderwerpen. Toen hij bisschop van Maastricht was heeft hij ook, samen met de H. Gertrudis, de abdij van Nijvel gesticht.

Op ons kerkraam staat hij afgebeeld met een brandend hart. Dat



het hart voor barmhartigheid staat, weten we, het zit zelfs in het woord: barm-hart-igheid. En wanneer een hart brandt, is het dubbel zo vurig. Toen Amandus een keer in Doornik was, werd daar net een bandiet opgehangen. Amandus kon het niet over zijn hart verkrijgen om hem te laten hangen, haalde hem van de galg, verzorgde hem, bad vurig tot God, en de man kwam weer tot leven. Jezus deed dat ook, barmhartig voor een (goede) moordenaar. En zo zijn er over Amandus nog wel meer verhalen. Dat brandende hart verdient hij dus.

Deze maand, op vrijdag 3 juni vieren wij in onze kerken het Heilig Hart van Jezus. Ook een brandend hart ...

En Amandus hebben we hier in Maastricht niet vergeten. In onze basiliek heeft hij een mooi kerkraam gekregen, en Sint-Pieter heeft zijn naam gegeven aan een straat, de Sint-Amandusstraat. Ere wie ere toekomt.

International School

Op zaterdag 11 juni, om 17.00 uur, ontvangen tijdens de Internationale Mis elf kinderen de Eerste Communie. Tijdens de Internationale Mis van 4 juni, ook om 17.00 uur, worden twee van deze kinderen gedoopt.

Feest op Sint-Pieter

Op 29 juni is het feest van de H. Petrus (in Maastricht: "*Pie en Pau*"). Onze zusterparochie viert het op zondag 3 juli, met een plechtige Hoogmis in de kerk van Sint-Pieter Boven, gevolgd door de processie "van boven naar beneden".

Een beetje thuiskomen

Zoals u wellicht al weet, ben ik onlangs door onze bisschop, mgr. Frans Wiertz, tevens benoemd tot diaken voor de parochies van Sint-Pieter. Het is voor mij een beetje thuiskomen.

Mijn benoeming indertijd aan de Basiliek van de Sterre der Zee was al een beetje thuiskomen, want mijn ouders hebben elkaar ontmoet in de kapel van de Sterre der Zee. Dat beweerden ze althans, en hen kennende zal het ook wel waar zijn, maar ik kan het niet bevestigen, want ik was er (nog) niet bij.

Mijn benoeming voor de parochies van Sint-Pieter is voor mij ook een beetje thuiskomen. Ik ben namelijk een halve Pieternaar. Mijn moeder, Frida Koene, werd in december 1916, dit jaar dus precies honderd jaar geleden, gedoopt in de kerk van Sint-Pieter op de Berg. Mijn grootouders, Mathieu Koene en Maria Pauline van Loo woonden toen op de Papenweg. En mijn overgrootouders rusten nog altijd op het kerkhof van Sint-Pieter Boven. Met de kerk van Sint-Pieter Beneden heb ik ook een persoonlijke band, want mijn oud-oom Harry Koene, die evenals zijn broer, mijn grootvader dus, architect was, werkte als bouwkundig toezichthouder bij de bouw van de kerk van Sint-Pieter Beneden.

Ik begin mij in Sint-Pieter nu steeds beter thuis te voelen.

Régis de la Haye, diaken

Kerk en Wereld – Het Sigarenkistje

In mijn vaders bureau stond een houten sigarenkistje (voor 15 amarillo's). Dat rook naar ceder en was beplakt met een chamoixkleurige romantische voorstelling van een herderinnetje, met in krulletters daarboven: *La Bergère*. De inhoud was allesbehalve romantisch. Allemaal met potlood beschreven rommelige briefjes, kladblokkwaliteit, van meestal de moeders. Met in hanepoten de meest uiteenlopende redenen waarom hun zoontje of dochtertje niet naar school of kerk kon komen (mijn vader was Hoofd van de School).

Ontroerend, onthutsend waren die kleine briefjes van rond 1929.

- *"Mijnheer, Hubert is niet naar de kerk kunne gaan. hij heef geen schoene."*
- *"Mijnheer, de kinderen hebben niets meer als wat ze aan het lijf hebben. Zoo kan ik ze niet naar kerk sturen en nieuwe koope kan ik niet daar 2 bij ons werkeloos zijn. Hoogachtend."*
- *"Hubeerke heeft geen klompen en moeder moet strakjes klompe halen dus zoo gouw hij klompen heeft zal ik hem sturen. Hij heeft niks aan de voeten."*
- *"Mijnheer, ons zoontje is erg ziek. Hij heeft de Mazere."*
- *"Mijnheer, dat Geraard Zondag niet in de kerk is geweest dat is omdat hij geen kleeren heeft en ik kan geen koope en hem zoo naar de kerk stuuren. Hoe ziet dat uit." Enz. enz.*

Een kistje vol met armoede en ellende!

Is er sindsdien veel veranderd in de wereld? Eigenlijk niet, nee. Hoewel? De hanepootbriefjes zijn misschien SMS'jes geworden of mailtjes. Het sigarenkistje met het herderinnetje werd de mailbox. En de armoede? Die verandert niet. Al heeft ze misschien een ander gezicht gekregen. En ze verhuist nog wel eens. Wereldwijd! Ze is wispelturig.

Kerk en Wereld probeert bij te springen. Waar armoede is te helpen. Vooral kinderen moeten gelukkig zijn. Op z'n minst schoenen hebben! Onbezorgd kunnen leven. Kunnen lachen.

Helpt U ons helpen? Dat kunt U heel eenvoudig doen door een bijdrage te storten op ons bankrek.nr. NL05 ABNA 0640183107 t.n.v. RK Par. OLV Tenhemelopneming inz. Kerk en Wereld. Elke gift is zeer welkom! Alvast hartelijk bedankt!

Jos Burg-Gilissen, KenW

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Zondag 29 Mei Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament

8.40 Morgengebed

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor Elfriede Kuipers-Schrobb (6wd); voor Fien en Ben Verhey-Frijns; voor Marie-José Weijsters-Wiche (6wd)

11.30 H. Mis, met Kinder Woord Dienstvoor de intenties van de familie Veugen-Baets

Maandag 30 mei

9.10 Morgengebed
9.30 H. Mis

Dinsdag 31 mei

9.10 Morgengebed
9.30 H. Mis; voor Josephine Notten-Pans en Willy Notten

Woensdag 1 juni Gedachtenis van de H. Justinus, martelaar

9.10 Morgengebed
9.30 H. Mis

Donderdag 2 juni

9.10 Morgengebed
9.30 H. Mis

Vrijdag 3 juni Eerste vrijdag van de maand Hoogfeest van het H. Hart van Jezus

9.10 Morgengebed
9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijdens-Guisson (st); voor de levenden en overledenen van de familie Hendrixx-Rondags; voor de levenden en overledenen van de familie Blom-Haesen; voor Martin Bollen

Zaterdag 4 Gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria (Onze Lieve Vrouw van Fatima)

9.10 Morgengebed
9.30 H. Mis voor de gebedskring van de Sterre der Zee; voor de levende en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee; ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 5 juni Tiende zondag door het jaar

8.40 Morgengebed
9.00 H. Mis; voor broers Wyckerheld-Bisdorn
10.00 Latijnse Hoogmis, met gregoriaanse zang door de Schola Nova; voor Gertruda Vosters-Wetzels (6wd)
11.30 H. Mis, met Kinder Woord Dienst

Maandag 6 juni

9.10 Morgengebed
9.30 H. Mis

Dinsdag 7 juni

9.10 Morgengebed

9.30 H. Mis voor de overledenen van de familie Peltzer (st)

Woensdag 8 juni

9.10 Morgengebed

9.30 H. Mis

Donderdag 9 juni

9.10 Morgengebed

9.30 H. Mis; voor echtelieden de Kleermaeker-Hasebroek (st); voor Toine Dreesens; voor levenden en overledenen van de Elisabeth Leseur-groep; voor de familie Tielens-Leenaers (st)

Vrijdag 10 juni

9.10 Morgengebed

9.30 H. Mis; ter ere van het H. Hart; voor Gil Schiepers en Rina Gilson

Zaterdag 11 juni Gedachtenis van de H. Barnabas, apostel – Maria op zaterdag

9.10 Morgengebed

9.30 H. Mis; voor Martin Bollen

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 12 juni Elfde zondag door het jaar

8.40 Morgengebed

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Orgelsolomesse (Haydn), Ave verum (Mozart), Ave Maria (Arcadelt)

11.30 H. Mis, met Kinder Woord Dienst; voor Hans Kreijns (2^e jrd); voor Gertrude Vosters-Wetzels en Wil Vosters; voor de familie Lode-wick-Huysmans (st)

Maandag 13 juni Gedachtenis van de H. Antonius van Padua, priester en kerkleeraar

9.10 Morgengebed

9.30 H. Mis

Dinsdag 14 juni Feest van de H. Lidwina, maagd

9.10 Morgengebed

9.30 H. Mis

Woensdag 15 juni

9.10 Morgengebed

9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de Zusters onder de Bogen; voor Gertrude Vosters-Wetzels; voor Koos en Mia Snijders-Collijn en dochter Jacqueline

Donderdag 16 juni

9.10 Morgengebed

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens

Vrijdag 17 juni

9.10 Morgengebed

9.30 H. Mis

Zaterdag 18 juni Maria op zaterdag

9.10 Morgengebed

9.30 H. Mis; ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria (st)

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 19 juni Twaalfde zondag door het jaar

8.40 Morgengebed

9.00 H. Mis; voor Harrie Otten

10.00 Latijnse Hoogmis, met gregoriaanse zang door de Schola Nova; voor Leopold Bonhomme en overleden ouders (st); voor overleden ouders Kerckhoffs-Dijk en overleden ouders Lamberti-Meeuwissen (st); voor Paul Muller (st)); voor pastoor Bohnen en overleden familie

11.30 H. Mis, met Kinder Woord Dienst; voor Ton Reneerkens

Maandag 20 juni

9.10 Morgengebed

9.30 H. Mis

Dinsdag 21 juni Gedachtenis van de H. Aloisius Gonzaga, kloosterling

9.10 Morgengebed

9.30 H. Mis; voor Agnes Lambriex (st)

19.00 H. Mis; voor Opus Dei

Woensdag 22 juni

9.10 Morgengebed

9.30 H. Mis; voor de echtelieden Moors-Coolen (st)

Donderdag 23 juni

- 9.10 Morgengebed
- 9.30 H. Mis

Vrijdag 24 juni Hoogfeest van de Geboorte van de H. Johannes de Doper

- 9.10 Morgengebed
- 9.30 H. Mis voor de overledenen van de familie Hendrixx-Rondags; voor de levenden en overledenen van de familie Blom-Haesen en uit dankbaarheid

Zaterdag 25 juni Maria op zaterdag

- 9.10 Morgengebed
- 9.30 H. Mis; voor overleden ouders Schreinemacher - Gadiot
- 15.00 Plechtige huwelijksviering van Raluca Harârneau en George de Coster
- 15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
- 17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 26 juni Dertiende zondag door het jaar

- 8.40 Morgengebed
- 9.00 H. Mis; voor broers Wijckerheld-Bisdom
- 10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa Antiqua (Menschick), Exsultate justi (Viadana), Aller Augen (Schütz); voor Leopold Bonhomme (st); voor overleden ouders Kerckhoffs-Dijk en overleden ouders Lamberti-Meeuwissen
- 11.30 H. Mis, met Kinder Woord Dienst; voor voor Ferd Gielen en Jeanne Gielen-Drehmanns en Han Gielen

Maandag 27 juni

- 9.10 Morgengebed
- 9.30 H. Mis

Dinsdag 28 juni Gedachtenis van de H. Ireneüs, bisschop en martelaar

- 9.10 Morgengebed
- 9.30 H. Mis

Woensdag 29 juni Hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus, apostelen

- 9.10 Morgengebed
- 9.30 H. Mis

Donderdag 30 juni

- 9.10 Morgengebed
- 9.30 H. Mis

Vrijdag 1 juli

9.10 Morgengebed
9.30 H. Mis

Zaterdag 2 juli Maria op zaterdag

9.10 Morgengebed
9.30 H. Mis; voor de levende en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 3 juli Veertiende zondag door het jaar

8.40 Morgengebed
9.00 H. Mis, met Kinder Woord Dienst; voor Elisabeth Ackermans (st)
10.00 Latijnse Hoogmis, met gregoriaanse zang door de Schola Nova
11.30 H. Mis, met Kinder Woord Dienst

PAROCHIE NIEUWS

Zijn voornemens elkaar het Sacrament van het Huwelijk toe te dienen:

Raluca Harârneau en George de Coster

COLOFON

Pastoor: J.G.M. Vries, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Kapelaan: M.A. Pascual Coello, pastorie, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HS Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06-13 95 53 11

Catechist: T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur

Banknummer: NL54ABNA0576118575, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

Kerkbijdrage: bij voorkeur op rekeningnummer NL73 INGB 0001 0545 51 t.n.v. RK Parochie O.L.Vrouw Tenhemelopneming.

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending van de H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl