

**Paasochtend**

Donker is de nacht van het graf  
maar de stralen van de wonden  
breken door de zware steen  
tillen hem op en zweven hem terzijde  
uit het duister van het graf stijgt op  
hoog, het lichtomklaarde, glanzend stralend  
nieuw opgestane lichaam van de Mensenzoon

Zacht treedt Hij uit de grot  
in de stille, ochtendstille vroege schemering  
lichte nevel bedekt de aarde  
diep doorlicht wordt Hij nu  
door witte glans -  
en de Heiland schrijdt door het stilzwijgen  
van de uit de slaap ontwakende aarde

Onder zijn heilige voeten  
bloeien lichte nooit geziene bloemen -  
en waar zijn gewaad de aarde overstrijkt  
verlicht smaragden glans de grond

Uit zijn handen vloeit de zegen  
over akkers en velden in volle heldere stromen  
en in de ochtenddauw van de volheid van genade  
jubelt de natuur de Opgestane toe  
wanneer Hij in stilte naar de mensen gaat

*Edith Stein (1924)*

**2016**  
**HEILIG JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID**

**Voor een gesloten deur**

“Ik vind dat het niet kan. Ik vind het gewoon op zijn zachts gezegd schandelijk”. Een boos mailtje voor de nieuwe pastoor! Waar gaat dát over, zult u denken. Talloze mensen bezoeken dagelijks de basiliek van Onze Lieve Vrouw, om een kaarsje op te steken, de heilige Mis mee te vieren, de kerk te bekijken, en ... soms om door de ‘heilige deur’ te gaan. Jawel, sinds december heeft de basiliek van Onze Lieve Vrouw een ‘heilige deur’ en daar komen mensen éxtra voor naar Maastricht.

Ik stel mij voor dat het onlangs zó is gegaan. Een bezoeker: “Waar is hier de heilige deur?” “De wat? De heilige deur, zegt u? Uh, dat zou ik niet weten. Wacht, ik vraag het de koster”. De koster erbij gehaald. “Die meneer vraagt, waar hier de heilige deur is”. Ja, koster Mark wist het. “U wilt door de heilige deur? Hm, ja, dat kan wel, maar er is een probleempje: de heilige deur is op slot; er staan kaarsenbakken voor; zij kan niet open blijven, want dan tocht het in de kerk; ook komt de kaarsenwalm de kerk in, begrijpt u. Maar als u wilt, dan haal ik de sleutel even”. Enfin, het lukte: de meneer is door de ‘heilige deur’ gegaan. Een ander was blijkbaar niet zo fortuinlijk, ging onverrichter zake weer naar huis en stuurde de pastoor vervolgens een boos mailtje: “Ik heb vernomen dat u de nieuwe pastoor bent van deze parochie. Gefeliciteerd zou ik zeggen en ik hoop dat u er voor kan zorgen dat, als ik een volgende keer bij uw kerk ben, ... ik weer niet voor niets kom”.

Ja, daar had ik niet op gerekend, dat ik als nieuwe pastoor het probleem van een ‘gesloten heilige deur’ moest oplossen. De man heeft natuurlijk gelijk. De basiliek van Onze Lieve Vrouw is een belangrijke bedevaartkerk en daarom heeft de bisschop haar uitgekozen om in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid een ‘heilige deur’ te hebben. In december is die deur plechtig geopend, maar vervolgens om de genoemde redenen weer gesloten. Een ‘heilige deur’ waar je niet doorheen kunt, raakt niet direct de zin van de zaak. Wat nu? Het kerkbestuur heeft besloten om de gewone toegangsdeur naar de kerk tot ‘heilige deur’ te verheffen. Zij is altijd open en zal mooi worden aangeduid. Een kleine hint: die ‘heilige deur’ is ook iets voor de ‘gewone’ kerkganger. Wie in dit Heilig Jaar van de Barmhartigheid biddend door de ‘heilige deur’ gaat, mag vertrouwen op een bijzondere genade. Daarom van harte aanbevolen: een gebedje om Gods barmhartigheid voor uzelf, uw dierbaren, allen die in nood zijn, en graag ook voor uw pastoor, telkens als u de basiliek van Onze Lieve Vrouw binnengaat. Tot slot: de boze mail-schrijver zal binnenkort tevreden zijn. Hij zal door een prachtige ‘heilige deur’ kunnen gaan, die nog open is óók!

*Pastoor Jan Vries*



## **Bezinningsavond over de Barmhartigheid**

Onze zusterparochie **Sint-Pieter** organiseert op **woensdag 16 maart**, 20:00 uur, in het Pieterkelderke naast de kerk een **bezinningsavond** over het thema van de Barmhartigheid. De avond wordt afgesloten met gebed.

## **Viering van de Barmhartigheid**

Op maandag 21 maart, in de Goede Week, om 19:00 uur, vindt in onze basiliek een Viering van de Barmhartigheid plaats, voor beide parochies Onze Lieve Vrouw en Sint-Pieter. De dienst begint met een lichtprocessie door de kruisgang, waarbij wij ook door de Heilige Deur trekken, en langs het beeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, “moeder van barmhartigheid” (mater misericordiae). In de viering klinken orgelcomposities op het thema van de barmhartigheid, en er wordt gebeden en gezongen. Carlos Martinez Celis, “missionaris van de barmhartigheid”, houdt een overweging. Deze viering is ook bedoeld als boeteviering met biechtgelegenheid. Er is na afloop ruim tijd om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.

## **Goede Week**

Met **Palmzondag** begint de Goede Week. Omdat de Mis begint met Palmwijding, en tijdens de Hoogmis de Passie wordt gezongen, begint de viering al om 9.45 uur.

Om 15.00 uur verzorgt de Schola Maastricht o.l.v. Hans Heykers een **Passieconcert**, met gregoriaanse gezangen uit de liturgie van Witte Donderdag. Jo Louppen brengt orgelwerken ten gehore van Sweelink, Scheidemann, Bach & De Grigny (vrije gave)

Op **Witte Donderdag** 24 maart wordt de Ziekencommunie op verzoek rondgebracht.

Op **Goede Vrijdag** zijn er, naast de liturgische Herdenking van lijden en dood van Christus, twee mogelijkheden om de kruisweg te volgen. Op Goede Vrijdag vertrekt om 19.30 uur, vanaf het Onze Lieve Vrouweplein, de “Kruisweg”. De stoet loopt naar de Martinuskerk in Wyck van het Zwart Kruus, waar de afsluiting plaatsvindt met kruisverering.

U kunt ook kiezen voor de meer ingetogen “Kruisentocht” van onze zusterparochie Sint-Pieter, die om 18.30 uur start vanuit de kerk Sint Pieter Beneden. Tijdens de tocht worden overwegingen uitgesproken en wordt gezongen. U kunt op ieder moment aansluiten.

De **Paaswake** begint in de Onze Lieve Vrouw om 21.00 uur, en in Sint-Pieter Beneden om 20.00 uur.

## **Paasmaandag**

Toen het beeld van de Sterre der Zee nog bij de Minderbroeders in hun klooster in de Sint Pieterstraat stond, trok het ieder jaar op Tweede Paasdag mee met een processie. De traditie, in de loop van de 19<sup>e</sup> eeuw in onbruik geraakt, werd op Paasmaandag 17 april 1933, toen onze kerk tot basiliek verheven werd, op initiatief van “vader-bisschop” mgr. Lemmens nieuw leven ingeblazen. Onze bisschop, mgr. Wiertz, zal dit jaar in de hoogmis van 10.00 uur voorgaan, en daarna de processie leiden.

## Met de Slevrouwe naar Lourdes 2016



Voor de informatie-avond bent u te laat, maar u kunt zeker nog met ons mee naar Lourdes!! Van 6-14 september a.s. maken wij een negendaagse busreis door Frankrijk naar Lourdes. Wij rijden via Amiens en Orléans (overnachting) naar Lourdes. Hier sluiten wij aan bij de Nederlandse pelgrims van de Limburgse Bedevaart. In Lourdes hebben wij de viering aan de grot, de lichtprocessie, de internationale Hoogmis en nog tal van andere mooie vieringen. Maar natuurlijk ook de gezelligheid met excursies, de terrasjes en de vele winkeltjes in de stad. Na onze dagen in Lourdes rijden we via Nevers (klooster Bernadette), Vézelay (basiliek Sainte-Marie-Madeleine), Beaune (Hôtel-Dieu) en Nancy (place Stanislas) weer naar huis. Voor mensen die niet met de bus mee kunnen of willen, maar wel mee naar Lourdes willen, kunnen we een vliegreis vanaf Beek regelen. Zij sluiten dan in Lourdes bij ons aan.

Indien u meer informatie wilt over deze reis kunt u contact opnemen met: Maurice Verhey, tel. 06-53163625 of email: mtjmverhey@ziggo.nl

## All Saints Maastricht

Hallo! Aangezien wij de vrijgevigheid van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek als kerk nu bijna zeven jaar hebben kunnen waarderen willen wij ons graag voorstellen. Wij, 'All Saints, Maastricht', zijn een Engelstalige protestantse kerkgemeenschap, die twee keer per maand samen komt in de parochiezaal (meestal de eerste en derde zondag).

Voordat wij begonnen, was er in Maastricht voor protestanten slechts één Engelstalige dienst per maand, gehouden in de Sint Janskerk, We hebben deze dienst als basis genomen en ontwikkeld, steeds in samenwerking met de Anglicaanse Gemeente (<http://www.anglicancommunion.org>). Oorspronkelijk kwamen wij samen als huiskerk in een woonkamer in Cadier en Keer. Wij waren echter al snel te groot hiervoor.

Wij kwamen in contact met Onze Lieve Vrouwe Basiliek door Sam Welie, een van de leden van onze kerk die contact had met Mark Pleunis en pastoor Kurris via een aantal gemeenschappelijke culturele activiteiten. We hebben sinds die tijd genoten van de zaal met zijn grote ramen.

Wij zijn een kerk die volledig geleid wordt door vrijwilligers, met een dominee uit Eindhoven die ons een keer per maand helpt. We vinden het geweldig dat een katholieke kerk zo gastvrij en vrijgevend is tegenover een protestantse kerk en we citeren Johannes 17, en het gebed van Jezus dat zijn volgelingen één zouden zijn.

Wij proberen een thuisgevoel te geven aan mensen die liever bidden en samenkomen met Jezus in het Engels. We hebben twee kindergroepen tijdens de dienst, en een jeugdgroep (samen met Damascus Road Church),

Veel mensen die onze diensten bezoeken hebben geen kerk hier, ook komen mensen die slechts voor een paar maanden in Maastricht zijn.

We zouden graag Mark de koster bedanken voor zijn behulpzaamheid, vrolijke en vriendelijke steun en Marianne en Marla voor de open en fijne communicatielijnen.

Wij bidden en danken God regelmatig voor de gastvrijheid in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek, dat God deze prachtige kerk zal zegenen en met jullie kerk, ook onze stad Maastricht.

### **Kerk en Wereld – VASTENACTIE 2016**

Ik heb een zwak voor boeren. Misschien wel omdat ik er zelf een ben als niet geboortig van Maastricht. Of omdat de zwaluwen in hun stallen mogen logeren. Misschien ook omdat ze zo dicht bij de natuur staan. Ze houden van grond, groen en groei. Ze houden van koeien en paarden. Ze houden van zaaien en oogsten.

Over de hele wereld en zolang er mensen bestaan zorgen de boeren ervoor, dat we te eten en te drinken hebben. Uiteindelijk danken we ons dagelijks brood, onze wijn, bijna al ons eten en drinken aan de boeren.

Op sommige plekken van de wereld, zoals in Katakwi in het Afrikaanse Oeganda gaat het mis. Mis met de boeren. Mis met de mensen, die daar wonen. De mensen daar zijn totaal afhankelijk van de landbouw voor hun voedselvoorziening. Extreme weersomstandigheden zorgen voor grote problemen in het straatarme gebied. Oogsten mislukken en mensen hebben nauwelijks te eten. In sommige gebieden gaan de bewoners letterlijk dood van de honger.

Zoals u inmiddels weet, richt de Vastenactie van dit jaar zich speciaal op daadwerkelijke hulp aan de boeren in het Katakwi-district. Zij krijgen les in landbouw- en irrigatietechnieken en worden op weg geholpen met b.v. ossen, zaden, een ploeg, een irrigatiepomp, een paar geiten, fruitbomen en bijenkorven. Hulp die ze echt nodig hebben! Hulp die helpt!

Als u in de vastentijd toch iets extra's wilt doen, dan is dit een uitgelezen kans. U kunt uw bijdrage in de onlangs door de mensen van Kerk en Wereld uitgereikte zakjes deponeren in de bus achterin de kerk, waar u ook nadere informatie kunt vinden. Maar u kunt ook een bedrag storten op ons bankrekeningnummer NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Par. OLV Tenhemelopneming inz. Kerk en Wereld o.v.v. Vastenactie 2016.

De boeren van Katakwi en hun gezinnen zullen u heel erg dankbaar zijn!

*Jos Burg-Gilissen, KenW*

---

## **LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES**

---

### **Zondag 28 februari Derde zondag van de Veertigdagentijd**

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Orgelsolomesse (Haydn),  
Da pacem (Mawby), Ave verum (Mozart)

11.30 H. Mis

### **Maandag 29 februari**

9.30 H. Mis; voor Riet Kramer-Wolters en familie

**Dinsdag 1 maart**

9.30 H. Mis; voor het welslagen van een operatie

**Woensdag 2 maart**

9.30 H. Mis; voor Truce Heydendael (st)

**Donderdag 3 maart**

9.30 H. Mis

**Vrijdag 4 maart Eerste vrijdag van de maand**

9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijnens-Guisson (st)

**Zaterdag 5 maart**

9.30 H. Mis; voor Guus Wetzels

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

**Zondag 6 maart Vierde zondag van de Veertigdagentijd, Zondag Laetare**

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis; voor Joseph Coenegracht (jrd)

11.30 H. Mis; voor echtelieden Hijnens-Guisson (st); voor echtelieden van Els-Hitz (st); voor Guus Wetzels (1<sup>e</sup> jrd); voor Joseph Coenegracht (jrd); voor Joop Meertens (6wd); voor Maria Lonis-Dolmans (jd)

**Maandag 7 maart**

9.30 H. Mis; voor M.H. Peltzer (st)

**Dinsdag 8 maart**

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens

**Woensdag 9 maart**

9.30 H. Mis; voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en religieuze leven

**Donderdag 10 maart**

9.30 H. Mis

**Vrijdag 11 maart**

9.30 H. Mis

**Zaterdag 12 maart Maria op zaterdag**

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

### **Zondag 13 maart Vijfde zondag van de Veertigdagentijd**

9.00 H. Mis; voor broers en zus Havinga

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa secundi toni (Eberlin), Da pacem (Mawby), Ecce quomodo (Handl)

11.30 H. Mis; voor Gé Sirre (jrd)

### **Maandag 14 maart**

9.30 H. Mis

### **Dinsdag 15 maart**

9.30 H. Mis

### **Woensdag 16 maart**

9.30 H. Mis

### **Donderdag 17 maart**

9.30 H. Mis; voor overleden ouders Geuskens-Mols (st)

### **Vrijdag 18 maart**

9.30 H. Mis

### **Zaterdag 19 maart Hoogfeest van de H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria – Maria op zaterdag**

9.30 H. Mis; voor Sjo Schins; voor Joseph Coenegracht

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

### **Zondag 20 maart Palm- of Passiezondag**

9.00 H. Mis

9.45 Latijnse Hoogmis; voor Lambertine Bollen-Conjarts (jrd)

11.30 H. Mis; voor de heer en mevrouw Amory; voor Carla Hogenboom (jrd)

### **Maandag 21 maart**

9.30 H. Mis; voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven

19.00 Viering van de Barmhartigheid

### **Dinsdag 22 maart**

9.30 H. Mis

### **Woensdag 23 maart**

9.30 H. Mis; uit dank voor een verjaardag; voor Rina Gilson en Jil Schiepers

## **Donderdag 24 maart Witte Donderdag**

18.30 H. Mis; voor Wally Stevens (st)

## **Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag, herdenking van lijden en sterven van de Heer**

15.00 Plechtige Herdenking van Christus' Kruisdood

18.30 Vertrek van de Kruisentocht in de kerk van St. Pieter Beneden

19.30 Vertrek van de "Kruisweg" vanaf het Onze Lieve Vrouweplein naar het Zwart Kruus van de Martinuskerk van Wyck

## **Zaterdag 26 maart Stille zaterdag**

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

21.00 Plechtige Paaswake met ontsteking van het paasvuur in de pandtuin

## **Zondag 27 maart Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer**

9.00 H. Mis; voor Arnold Wijckerheld-Bisdom; voor Victoire Gremers-Kerpen (st)

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa festiva (Gretchaninov), Jubilate Deo (Mawby), Regina caeli (Lotti); voor Gerda Janssen-Satijn

11.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Mulkens-Closset (st)

---

## **COLOFON**

**Pastoor:** J.G.M. Vries, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

**Kapelaan:** M.A. Pascual Coello, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HS Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

**Priester-assistent:** H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

**Diaken:** R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06-13 95 53 11

**Catechist:** T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421

**Koster:** M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55

**Parochiekantoor:** Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: [info@sterre-der-zee.nl](mailto:info@sterre-der-zee.nl), woensdag en vrijdag, 10-12 uur

**Pastorie:** O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur

**Infopunt/Accueil** in de kerk: geopend maandag van 13.00-16.00 uur dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur

**Parochiezaal:** Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** [www.sterre-der-zee.nl](http://www.sterre-der-zee.nl)

**Banknummer:** NL54ABNA0576118575, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

**Kerk & Wereld** (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

**Kerkdiensten via Internet:** Dagelijkse rechtstreekse uitzending H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site [www.sterre-der-zee.nl](http://www.sterre-der-zee.nl)

**Kerkbijdrage:** banknr: NL73INGB0001054551 t.n.v. OLV Sterre der Zee, Maastricht. – ANBI: De groepsbeschikking voor het RK Kerkgenootschap is geregistreerd onder RSIN-nummer 002609411



**Slevrouwe →**

**← samenwerkingsverband →**

**← Sint-Pieter**

