

**Beste mensen**

De pastoor heeft zich al voorgesteld en nu is het de beurt aan de kapelaan. Mijn voornaam is Miguel Angel en Pascual Coello zijn mijn achternamen. Ik zeg het voor de duidelijkheid want ik weet dat zulke moeilijke en lange namen sommige mensen in verwarring hebben gebracht. Ik weet ook dat het moeilijk is om mijn naam goed uit te spreken, maar maakt u geen grote zorgen, dat ben ik wel gewend. Er zal tijd genoeg zijn om hem goed te leren uitspreken als u wilt. Zoals velen van jullie al weten ik ben Spanjaard. Ik kom oorspronkelijk uit Madrid, uit een van de buitenwijken van de hoofdstad. Ik ben in 1982 geboren. Ik ben dus 33 jaar oud. Ik ben in een traditioneel katholiek gezin geboren. Ons gezin telt 6 kinderen: 4 broers en 2 zussen, en ik ben daar de 2^e van. Mijn ouders, broers, zussen en ik horen bij de Neocatechumenale weg. Het is een weg die men in de parochies kan doorlopen om het doopsel te herontdekken. Door de inspiratie en hulp welke ik langs die weg gekregen heb, ontdekte ik mijn roeping tot het priesterschap. Ik heb namelijk Gods liefde ontdekt in mijn geschiedenis en dat wekte in mij een grote missionair elan. Ik heb dus mijn dienstbaarheid gegeven om overal in de wereld de Kerk te gaan dienen. Zo kwam ik dus 11 jaar geleden in Nederland terecht. In deze 11 jaar heb ik de opleiding tot priester in het seminarie Redemptoris Mater te Cadier en Keer gevolgd. Mijn studies volgde ik in Rolduc om tenslotte de wijding tot transeunt diaken in oktober uit handen van mgr. Frans Wiertz te ontvangen samen met mijn benoeming als kapelaan van Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter. Mijn priesterwijding zal ik 21 mei ontvangen als God het wil.

Het is dus mijn eerste benoeming en ik ben zeer blij dat ik hier bij jullie kan werken. Tegelijkertijd voel ik mij ook een beetje zenuwachtig. Vanaf het moment dat ik de officiële benoeming ontvangen heb is er in mij een storm van gevoelens losgekomen: blijdschap, bekommernis, ongeduld, druk, tevredenheid... Het is voor mij een grote verandering. Het is het bereiken van een lang verwacht doel na 11 jaar van intensieve vorming en tegelijkertijd het begin van iets volledig nieuws. Maar temidden van die storm van gevoelens is er een gevoel dat de overhand heeft: dankbaarheid jegens God. Hij heeft mij tot vandaag toe geleid en ik ben ervan overtuigd dat Hij mij zal helpen om, samen met u, verder te gaan in dit nieuwe avontuur. Het is voor mij een grote troost en bemoediging te weten dat ik niet alleen ben. Ten eerste ben ik zeer blij dat ik samen met pastoor Vries mag gaan werken. Hij kent mij goed vanuit de priesteropleiding waar hij rector was en wij begrijpen elkaar

zeer goed. Ook ben ik de beide parochiebesturen dankbaar. Ze hebben ons zeer goed ontvangen en ik voel mij hier welkom.

Eerlijk gezegd, ik voel dat alles mij te boven gaat. Ik voel mij klein en beperkt, maar ik ben vol goede moed en ik heb ook veel zin om deze nieuwe etappe van mijn leven te beginnen. Ik heb weinig maar wel belangrijke doelen: Ik wil hier voor jullie zijn, de nieuwe pastoor terzijde staan en hard werken. Ik ben een jonge idealist, die van het leven houdt, en ik kijk naar de toekomst vol hoop, ook te midden van de moeilijke omstandigheden. Ik zal dus mijn best doen om met de nieuwe pastoor en met jullie onze parochies verder op te bouwen en te verrijken.

Miguel Angel Pascual, diaken assistent

Dankbetuiging

Langzaam ontwaak ik uit de roes van het afscheid nemen. Het is ook niet niks: je familie vaarwel zeggen. Na meer dan vijftig jaar je ambtswoning verlaten. Je verzamelwoede te lijf gaan, rigoureuus opruimen, is er nog een bestemming voor dit erfstuk? En de massa boeken die je hebben vergezeld?

Maar het afscheid in drie etappes was intens. Dankbaarheid ben ik vooral verschuldigd aan het mijn directe collega's, het kerkbestuur en de koster. Ze hebben veel werk verzet bij het afscheid en de overdracht aan mijn opvolger. Op de zondag van de installatie ben ik maar naar de Servaas getogen en heb aldaar altaardienst verricht. Welkom geheten als nieuwe parochiaan! Een nieuwe zoektocht is begonnen.

Vandaag vertrek ik voor een paar retraitsdagen naar een klooster in Duitsland en de volgende week start de reis naar India. Jullie hebben me

verwend met extra gaven. Er ligt een bedrag van 15.000 euro gereed ten behoeve van een noodlijdend ziekenhuis en als steun voor een pas opgericht bisdom. Je bent toch lid van de wereldkerk? Ik verheug me op het weerzien van oude vrienden. Hopelijk ben ik fysiek opgewassen tegen de lange reis. Graag een gebedje.

Tenslotte wens ik mijn opvolgers evenveel geluk in de Slevrouwe als ik te midden van u heb mogen beleven.

In dankbaarheid verbonden,

Fons Kurriss, emeritus-pastoor



Laatste applaus voor pastoor Fons Kurriss

Asselegoonsdaag

Bent u na de Carnaval een beetje moe? Bent u op Aswoensdag 's morgens nog niet helemaal uitgeslapen? En wilt u dan toch deelnemen aan de Eucharistie en het askruisje ontvangen. Dan is de H. Mis van 9:30 uur voor u misschien iets te vroeg... Maar geen nood. U gaat dan 's avonds naar onze zusterkerk Sint-Pieter Beneden. Om 19:00 uur is daar een Eucharistieviering met oplegging van het askruisje. Tegen die tijd moet u toch wel uitgeslapen zijn?

Onze honderdjarige

Op 13 december vierde mev. Schenk-Nieuwenhuis, van de Havenstraat, haar 100^e verjaardag. Tijdens een receptie in de kelder van hotel Derlon werd ze uitgebreid gefeliciteerd door familie, buurtbewoners en vrienden, en ook door pastoor Kurris en enkele leden van het kerkbestuur. Iedereen was verwonderd over haar vitaliteit. Van de medebewoners van haar flat kreeg zij een cadeaubon, waarvoor zij zelf de bestemming mocht kiezen. Zij koos voor een afspraak bij de schoonheidsspecialiste ... Wij wensen onze parochiane nog vele jaren in goede gezondheid, en Gods zegen.

Met de Slevrouwe naar Lourdes 2016



Zoals al aangekondigd wil onze parochie dit jaar weer een bedevaart organiseren naar Lourdes. Na de succesvolle reis in september 2014 kregen wij van vele kanten de vraag of dit nog eens kon worden overgedaan. En daar kun je natuurlijk alleen maar blij mee zijn!

Van 6-14 september a.s. maken wij een negendaagse busreis door Frankrijk naar Lourdes. Wij rijden via Amiens en Orléans (overnachting) naar Lourdes. In Lourdes sluiten wij aan bij de Nederlandse pelgrims van de Limburgse Bedevaart. Na onze dagen in Lourdes rijden we naar Nevers waar het klooster staat waar Bernadette lange tijd gewoond heeft en ligt opgebaard. Hier vieren we de H. Mis en gebruiken het diner. De volgende dag brengen wij een bezoek aan het gezellige plaatsje Vézelay met de mooie basiliek Sainte Marie Madeleine. Vervolgens vertrekken we naar Beaune waar we het oorspronkelijke armenhospitaal, Hôtel-Dieu, bezoeken. Na overnachting in Beaune rijden we via Nancy terug naar Nederland.

Voor mensen die tegen een busreis opzien, of voor wie een busreis gewoon niet mogelijk is, en toch graag met ons mee willen, kunnen we een vliegreis vanaf Beek regelen. Zij sluiten dan in Lourdes bij ons aan.

Op **dinsdagavond 23 februari a.s. om 19.30 uur** houden wij in de parochiezaal (ingang Stokstraat 46A) een informatieavond over deze reis. Met foto's van onze reis in 2014, een film en veel informatie gaan wij u proberen enthousiast te krijgen. Kom gewoon gezellig naar deze avond, het kost niets en het verplicht u tot niets!

Indien u meer informatie wilt over deze reis kunt u contact opnemen met: Maurice Verhey, tel. 06-53163625 of email: mtjmverhey@ziggo.nl



Slevrouwe →

← samenwerkingsverband →

← Sint-Pieter



Kerk en Wereld - De Blijde Kip

“Er zit een man met een kip op de stoep,” mailt Broeder Henk van Heck. “De kip is broodmager. Vel over been”. – “Maar”, zegt de man “ze kan eieren leggen en kost maar 2000 kwacha. Ik heb geen maïs meer en mijn kinderen hebben honger!”

Dat lijkt op het begin van een sprookje van Grimm. Nee dus. Geen sprookje! Maar real life!

Broeder van Heck vervolgt: “Ik geef hem 2000 kwacha (4 Euro) en zet de kip in de kippenren. Opgelucht gaat de man naar huis. Hij is blij, zijn kinderen blij en de kip is blij. Zij heeft het overleefd, en dat allemaal voor maar 4 Euro!”

Even verderop, in dezelfde mail, heeft Broeder van Heck het over een jongetje van een jaar of tien, dat onder een boom tegenover zijn kamer bananenschillen zit te eten. “Mijn moeder is dood”, zegt het jongetje, “mijn vader is er niet meer en ik woon bij mijn grootmoeder, maar mijn grootmoeder heeft niks en daarom eet ik bananenschillen.” Ik geef hem een paar kwacha en blij rent hij naar huis.” Weer geen sprookje!

“De situatie in Malawi is niet rooskleurig,” gaat hij verder. “De oogst was slecht ten gevolge van zware overstromingen en hoge prijzen voor kunstmest. Zonder kunstmest kun je een beetje oogst wel vergeten, al regent het nog zo hard. We moeten er rekening mee houden dat het nog minstens vier maanden zal duren, voordat er kans is op een nieuwe oogst. Elke dag zitten er meer moeders met kinderen op de stoep. “Njalabambo”. Ze hebben honger en van steeds verder komen ze,” vervolgt Broeder van Heck zijn mail. “Het aantal weeskinderen zal meer dan verdubbelen.”

Wat een inriest en ellendig vooruitzicht!

Maar.....wij kunnen helpen! Echt! B.v. door een bijdrage over te maken aan Kerk en Wereld (rek.nr. NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Par. OLV Tenhemelopneming inz. Kerk en Wereld). En U weet het: er blijft absoluut niets van uw geld aan de strijkstok hangen!

Heel hartelijk bedankt voor Uw bijdrage!

Jos Burg-Gilissen, KenW

Bezoek Rome in het Heilig Jaar

Van 31 oktober t/m 5 november kunt u mee met een zesdaagse Romereis per vliegtuig, met vijf overnachtingen in Rome.

Prijs: 595 euro pp *exclusief* vliegticket. In de prijs is inbegrepen: vervoer naar de luchthavens/hotel, ticket voor openbaar vervoer in Rome, entree voor Vaticaanse Museum, hotel op basis van volpension (soms halfpension) (tweepersoonskamer), audiëntie bij de Heilige Vader. De reis staat onder leiding van ondergetekende en

emeritus deken J. Kuijter (oud-deken van Susteren-Echt). Voor alle verder informatie: 06-25090017, of email: alainhendrikx@home.nl.

Alain Hendrikx

Eten en ontmoeten voor ouderen

Klicker & Eten, Tongersestraat 9, tel. 06-34342996, biedt aan om ouderen, van dinsdag tot en met vrijdag, tussen 12.00 en 14.00 uur, de gelegenheid te geven te lunchen, met de bedoeling elkaar te ontmoeten en lekker te eten. De warme lunch bestaat uit voor- en hoofdgerecht en dessert of koffie/thee. Gastvrouw is Marianne Kicken. Zij is met hart en ziel de initiatiefneemster van deze lunch, die geen winstmerk heeft. De lunch kost dan ook maar 15 €.

Digitaal parochieblad

We hebben ondertussen al een kleine 90 parochianen die aangegeven hebben dat ze het parochieblad graag digitaal, via de mail, willen ontvangen. Er komen nog regelmatig aanmeldingen binnen. Het digitale parochieblad heeft veel voordelen: u ontvangt het als eersten, als het even kan nog vóór de drukker, en de foto's krijgt u in kleur. U kunt zich aanmelden met een kort mailtje aan het adres info@sterre-der-zee.nl, of via de contactpagina op onze website: www.sterre-der-zee.nl. Eenvoudiger kan niet.

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Zondag 31 januari Vierde zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor; voor de overleden ouders Greetje en Sjef Leufkens, en de twee overleden broers Sjeffie en Servaas Leufkens (jd)

11.30 H. Mis

Maandag 1 februari

9.30 H. Mis

Dinsdag 2 februari feest van de Opdracht van de Heer in de tempel – Maria Lichtmis

9.30 H. Mis met kaarsenwijding in de kruisgang; voor Dorry van Dijk-de Greef; voor de levenden en overledenen van de familie Mulkens-Closset (st) – aansluitend aan de H. Mis is Blasiuszegen

Woensdag 3 februari Gedachtenis van de H. Blasius, bisschop en martelaar

9.30 H. Mis met Blasiuszegen

Donderdag 4 februari

9.30 H. Mis

Vrijdag 5 februari Gedachtenis van de H. Agatha, maagd en martelares – Eerste vrijdag van de maand

9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijns-Guisson (st); voor bijzondere intentie; uit dankbaarheid en voor Gil Schiepers en Rina Gilson

Zaterdag 6 februari Gedachtenis van de H.H. Paulus Miki en gezellen, martelaren – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor de gebedskring van de Sterre der Zee; voor de levenden en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 7 februari Vijfde zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer

10.00 Latijnse Hoogmis

11.30 H. Mis

Maandag 8 februari

9.30 H. Mis

Dinsdag 9 februari

9.30 H. Mis

Woensdag 10 februari Aswoensdag. Begin van de Veertigdagentijd

9.30 H. Mis met aswijding en oplegging van het askruisje; voor Theo Bovens

19.00 **Sint-Pieter Beneden**: H. Mis met aswijding en oplegging van het askruisje

Donderdag 11 februari

9.30 H. Mis; uit dankbaarheid

Vrijdag 12 februari

9.30 H. Mis

Zaterdag 13 februari Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 14 februari Eerste zondag van de Veertigdagentijd

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Messa concertata (Casati), Ecce quomodo (Handl), Per crucem (Leenders)

11.30 H. Mis; voor Jean en Manon Mulkens (jrd) (st)

17.00 Vespers

Maandag 15 februari

9.30 H. Mis

Dinsdag 16 februari

9.30 H. Mis

Woensdag 17 februari

9.30 H. Mis

Donderdag 18 februari

9.30 H. Mis

Vrijdag 19 februari

9.30 H. Mis

Zaterdag 20 februari Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Catharina Hovens

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 21 februari Tweede zondag van de Veertigdagentijd

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis; voor Gerda Janssen-Satijn

11.30 H. Mis voor Nico Ronckers

17.00 Vespers

Maandag 22 februari Feest van St. Petrus' Stoel

9.30 H. Mis; voor de overleden familieleden van de Zusters onder de Bogen

Dinsdag 23 februari

9.30 H. Mis

Woensdag 24 februari

9.30 H. Mis

Donderdag 25 februari

9.30 H. Mis; voor Maria Helena Peltzer (st)

Vrijdag 26 februari

9.30 H. Mis

Zaterdag 27 februari Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 28 februari Derde zondag van de Veertigdagentijd

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Orgelsolomesse (Haydn),
Da pacem (Mawby), Ave verum (Mozart)

11.30 H. Mis

17.00 Vespers

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Valentina Dahmen

Lucius Woie

Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:

Peter Pans, 68 jaar

Joop Meertens, 93 jaar

COLOFON

Pastoor: J.G.M. Vries, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Kapelaan: M.A. Pascual Coello, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HS Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06-13 95 53 11

Catechist: T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Pastorie: O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: geopend maandag van 13.00-16.00 uur dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** www. sterre-der-zee.nl

Banknummer: NL54ABNA0576118575, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl

Kerkbijdrage: banknr: NL73INGB0001054551 t.n.v. OLV Sterre der Zee, Maastricht. – ANBI: De groepsbeschikking voor het RK Kerkgenootschap is geregistreerd onder RSIN-nummer 002609411