

**INSTALLATIE NIEUWE PASTOOR EN KAPELAAN**

Op **zondag 24 januari a.s.** zal mgr. M. Hanneman, deken van Maastricht, mgr. Jan Vries installeren als nieuwe pastoor van de Slevrouwe. Dit zal gebeuren tijdens een plechtige Hoogmis om 15:00 uur in de basiliek. Aan zijn zijde zal diaken Miguel Pascual Coello voorgesteld worden als kapelaan.



Het Basilicakoor o.l.v. Hans Leenders zal bij deze Mis de gezangen verzorgen. Voorafgaand aan de H. Mis zullen de heren met een feestelijke stoet worden afgehaald van de pastorie aan het Onze Lieve Vrouweplein.

De week hierna zullen pastoor Vries en kapelaan Pascual Coello geïnstalleerd worden in de parochie van St. Pieter. Dit gebeurt tijdens een plechtige Hoogmis op zondag 31 januari om 15:00 uur in de kerk van Sint Pieter Beneden.

Mgr. Jan Vries, tot op heden rector van het groot-seminarie Rolduc, en de Spaanse diaken Miguel Pascual Coello, die Deo volente op 21 mei 2016 tot priester wordt gewijd, zijn samen met de beide kerkbesturen druk bezig om hun start in beide parochies vlekkeloos te laten verlopen. Pastoor Ben Janssens en diaken Régis de la Haye zullen ook deel uit maken van het nieuwe pastorale team.



De nieuwe pastoor en zijn kapelaan zullen na hun installatie hun intrek nemen in de pastorie gelegen aan het Onze Lieve Vrouweplein 7. Het parochiekantoor op Sint Pieter blijft functioneren zoals voorheen. De pastoor zal hier ook bepaalde dagen van de week aanwezig zijn.

Qua HH. Missen zal vanaf januari niets veranderen voor beide parochies. Pastoor Vries zal afwisselend het ene weekend de Missen celebreren op Sint Pieter (zaterdag en zondag, Boven en Beneden) en de andere week in de Slevrouwe. Voor de overige diensten zullen de andere leden van het pastorale team zorg dragen. Daarnaast zal mgr. Vries een dag in de week werkzaam blijven als officiaal van de kerkelijke rechtbank te Roermond.

Wij heten beide heren van harte welkom in onze mooie parochie en zien uit naar een vruchtbare samenwerking met hen!

*Maurice Verhey, secretaris kerkbestuur*

## Brief van onze nieuwe pastoor

Kerkrade, 27 december 2015

Beste parochianen van Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter,

Vlak vóór de jaarwisseling is het is een goed moment om mij aan U voor te stellen. In het seminarie Rolduc is het nu rustig, de meeste studenten zijn vanwege de Kerstvakantie afwezig. Over enkele dagen eindigt mijn taak als rector, na meer dan 21 mooie en intensieve jaren. De bisschop heeft mij met ingang van 6 januari 2016 benoemd tot pastoor van uw parochies Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, H. Petrus, Allerheiligste Verlosser en H. Petrus.

Het was een verrassing toen de bisschop mij eind augustus vroeg om pastoor te worden in Maastricht. Nee, daar had ik niet aan gedacht. Ik had wel eens tegen de bisschop gezegd: “Ik plak niet vast aan mijn stoel, als U het welletjes vindt, dan geeft U mij maar een andere taak”. Onverwacht kwam de bisschop ermee: “De pastoors van Slevrouwe en Sint Pieter gaan binnenkort met emeritaat en ik had gedacht om jou daar te benoemen. Je hoeft het niet alleen te doen. Je krijgt een kapelaan, Miguel Pascual. Er is een permanent diaken, Régis de la Haye, en een assistent, Ben Janssens. De Slevrouwe is de oudste kerk van ons bisdom, een belangrijke en mooie kerk; Sint Pieter is een vitale gemeenschap, die jij al kent”. Prachtig, maar eerlijk gezegd: wel een beetje veel van het goede; ik zag er tegenop en zei dat ook tegen de bisschop. Het leek mij toch wel een forse opgave, pastoor van drie parochies met monumentale kerken, terwijl ik nog nooit pastoor ben geweest! Enfin, ik heb mij akkoord verklaard om te gaan ‘herderen’ in uw parochies en nam contact op met de kerkbesturen. Die hebben mij heel welwillend ontvangen. Een eerste kennismaking met de parochies kwam op gang, de dingen kregen hun eigen dynamiek. Nu komt de installatie tot pastoor in zicht: op 24 januari in de Slevrouwe en op 31 januari in Sint Pieter-Boven en Beneden.

Wie is uw nieuwe pastoor? Omdat ik intussen al 65 jaar ben, is het een lang verhaal. Ik werd op 21 oktober 1950 geboren in Neeritter (in Midden-Limburg aan de grens met België) als derde van tien kinderen, dus in een groot gezin. Mijn vader was tuinder, mijn moeder had haar handen vol aan het drukke gezin. Een groot gezin is vormend: je leert delen en samenleven. Het was geen vetpot thuis en dus werd verwacht dat wij als kinderen van jongs af aan meehielpen op het land. Ik was misdienaar bij de paters conventuelen. Dat heeft, meen ik, de basis gelegd voor mijn priesterroeping. Bovendien waren wij een kerkelijk gezin en mijn moeder was een vrome, biddende vrouw. Die priesterroeping kwam overigens wat laat, rond mijn twintigste. Tot die tijd deed ik mee in het jeugdleven in het dorp; wij waren van de 1968-er generatie, de protestgeneratie. Ik volgde de onderwijsopleiding in Roermond en was ook actief in de Jongerenkerk daar. De priesteropleiding volgde ik eerst in Heerlen aan de HTP en daarna aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade.

Mijn eerste benoeming was, jawel, in de parochie van Sint Pieter-Beneden. Die parochie is mij dus wel enigszins bekend. Van de ouderen zal ik een aantal nog wel kennen. Het doet mij plezier U weer te ontmoeten! Bij mijn eerste H. Mis op Sint Pieter gaf U mij als cadeau een schilderij van het Vrijthof van Pie Wilhelmus, en een fiets. Het schilderij hangt nog altijd in mijn kamer als een herinnering aan de tijd op

Sint Pieter. De fiets is op een kwade dag gestolen in Roermond. Vandaag heb ik nog eens de albums tevoorschijn gehaald van die jaren (1978-1981). Het was de tijd van pastoor Alex Vondenhoff en oud-pastoor Dolf Schellekens in Sint Pieter-Beneden en pastoor Theunissen in Sint Pieter-Boven. Fijne jaren waren het, met veel aandacht voor kinder- en jongerenkoor, gezinsmissen, scouting Sint Gerlach, misdienaars en acolieten, catecheselessen. Al die jonge mensen van toen zijn nu in het midden van hun leven. Wonen zij nog op Sint Pieter of zijn zij ergens anders heen getrokken? Met enkelen heb ik nog contact gehad in de jaren daarna.

Na mijn kapelaanschap op Sint Pieter kreeg ik een studieopdracht ‘kerkelijk recht’ aan de universiteit van München in Beieren. Ook daar was ik actief in een parochie, de Herz-Jesu Pfarrei. Mijn licentiaat haalde ik in 1986 en mijn doctoraat in 1989. Van 1988 tot 1994 was ik kapelaan in de binnenstad van Roermond en tevens vice-officiaal van de kerkelijke rechtbank van het bisdom. Van 1994 tot nu was ik rector van het Grootseminarie Rolduc en van het Theologisch Instituut Rolduc (de diakenopleiding). Gedurende die jaren bleef ik verbonden aan de kerkelijke rechtbank, sinds 2010 als officiaal (voorzitter). Die functie blijf ik als pastoor vervullen (een dag per week).

Wat mag U van de nieuwe pastoor verwachten? Een bijzonder ‘programma’ heb ik niet. Mij dunkt, pastoor zijn is niet zozeer een programma uitvoeren, als wel namens God bij de mensen zijn in hun wel en wee. Na zoveel jaren ‘tweede lijns-werk’ in de opleidingen is het raadzaam eerst eens in te groeien in het dagelijkse leven van uw gemeenschappen. Uiteraard zal ik de Eucharistie en de andere sacramenten met U vieren, het woord van God proberen te vertolken, aandacht hebben voor zieken, voor kinderen, jongeren en studenten, voor gezinnen, voor hulpbehoevenden dichtbij en veraf. Het directe gesprek met de mensen zoals zij nu denken en leven, vind ik belangrijk. Met de priesters, diakens, catechisten, kerkbesturen en de vele vrijwilligers in koren, werkgroepen, broederschappen en gildes zal ik graag samenwerken. De door U gewaardeerde en geliefde voorgangers, pastoor Fons Kurris en pastoor Frans Delahaye, hebben bloeiende geloofsgemeenschappen opgebouwd. Ik ben mij bewust, dat het niet gemakkelijk is om in hun voetstappen te treden. Toch heb ik het vertrouwen dat ik op mijn eigen manier hun werk kan voortzetten. Zij kunnen met raad en daad terzijde staan en nog hier en daar meehelpen, want zij blijven in de buurt wonen. Omdat de Slevrouwe de drukste kerk is, zullen de kapelaan en ik gaan wonen in de pastorie aan het Onze Lieve Vrouweplein. Van daaruit zullen wij de pastoraal in de drie parochies vervullen, met gelijke aandacht voor alle kerken en parochies en hun eigenheid. Met de tijd kan dan ook de samenwerking groeien, om antwoord te geven op de snelle ontwikkelingen in kerk en samenleving.

Een nieuwe pastoor en kapelaan: het is wennen van twee kanten, van de kant van de priesters en van de kant van de parochies. Ik hoop dat wij spoedig thuis zullen zijn in uw gemeenschappen en dat U spoedig aan ons gewend bent. Wij zullen proberen goede en toegewijde herders voor uw parochies te zijn. Graag ontmoeten wij U bij de installaties in januari. Ik wens U Gods zegen toe in het nieuwe jaar 2016.

*Pastoor Jan Vries*

## Enkele cijfers over 2015

Het is gebruikelijk om bij de overgang van oud naar nieuw even terug te kijken op het voorbije jaar en de balans op te maken.

Onze parochie telde per 31 december 2015 in totaal 1.678 parochianen. Maar 276 daarvan waren voorkeurparochianen, en als zuiver territoriale parochianen blijven er dus maar 1.402 over. De Onze Lieve Vrouw is een kleine parochie.

Kijken we echter naar de populariteit van onze kerk, dan krijgen we een heel ander beeld. We schatten dat ieder jaar zo'n 1 miljoen mensen onze kerk bezoeken. Dat zijn de mensen die bij de Sterre der Zee komen bidden en een bougie laten branden, de kerkgangers bij de missen, de deelnemers aan dopen, huwelijken en uitvaarten, en de toeristen die in onze kerk, weg van de luidruchtige commerciële hectiek van de stad, even rust en bezinning vinden.

In een gewoon weekend wonen ca. 500 gelovigen de Eucharistievieringen bij, met Pasen zijn dat er 1500 en met Kerstmis 2000.

In 2015 werden in onze kerk 74 dopen toegediend (in 2014 nog 88), werden 5 huwelijken ingezegend (vorig jaar nog 11), waren er 27 uitvaarten (in 2014 nog 39). Alle dopen waren van kindjes van buiten de parochie.

De opbouw van de "leeftijdspiramide" van onze parochie is zeer ongunstig. Normaal heeft een leeftijdspiramide de vorm van een Kerstboom: de jongste generaties zijn het meest talrijk, en de oudste generaties verminderen geleidelijk met de leeftijd. De leeftijdspiramide van onze parochie is precies omgekeerd: een Kerstboom op de kop. We hebben zeer weinig jonge gezinnen. We zijn een parochie van senioren: tweederde van onze parochianen zijn 50-plussers. Dat wij nog relatief veel 19/20-jarigen binnen onze parochie hebben wonen is alleen maar te danken aan de studentenkamers. De dertigers en de veertigers missen wij node in onze parochie. Maar de twintigers zien we wél in de Internationale Engelstalige Mis op zaterdagavond...!



Grafiek: leeftijdsopbouw per 10 jaar van de territoriale parochianen (van wie geboortedatum bekend is), eind december 2015

## **Actie Kerkbalans 2016**

Het veelbewogen jaar 2015 is voorbij en heeft plaats gemaakt voor een hopelijk positief 2016! In die zin wensen wij U allen een in alle opzichten voorspoedig jaar!!

Aan het begin van het nieuwe jaar vragen wij weer uw aandacht voor de “Actie Kerkbalans”, die in de loop van de maand januari van dit jaar van start gaat en waarvan de folder deze maand is/wordt verspreid.

Zoals velen ongetwijfeld zullen weten gaat de “subsidierereg” aan ons voorbij, en daarom willen wij opnieuw – en hopelijk weer niet tevergeefs – een beroep op u doen om ons te helpen in stand te houden wat wij samen met u en onze vele vrijwilligers hebben opgebouwd. Paus Franciscus heeft het over “de open Kerk” en graag willen wij in het kader van die uitspraak alle gelovigen, waaronder ook zeer veel pelgrims van dichtbij en veraf, gastvrij blijven ontvangen in de Slevrouwe.

Zou u, om welke reden dan ook, de bijdrage van 2015 vergeten zijn over te maken, dan kunt U dat alsnog doen. Misschien is dit tevens een goede gelegenheid voor hen die nog nooit doneerden, of voor hen die in het (verre) verleden wel eens gegeven hebben, mee te gaan doen met degenen, die ons al heel veel jaren steunen. Wij zijn U dankbaar voor iedere gave, klein of groot, onder het motto: “samen kunnen we meer”. Bij voorbaat dank voor uw ondersteuning.

*Kerkbestuur OLV Sterre der Zee*

## **Suisse en acolieten**

In het afgelopen jaar zijn er in onze Slevrouwe weer vele en vaak heel bijzondere plechtigheden gevierd. Daarnaast wordt er iedere weekdag een H. Mis opgedragen. En steeds weer hebben we – en nooit tevergeefs – een beroep op onze acolieten kunnen doen. Door de week was er ondersteuning van minimaal één acoliet en op zondagen en feestdagen waren er velen aanwezig om de plechtigheden mee te vieren. Bovendien kunnen we tijdens begrafenissen eveneens altijd op drie acolieten rekenen. Om hun inzet niet ongemerkt te laten voorbijgaan is het langzamerhand een traditie geworden, dat na afloop van de Nachtmis en op het einde van de plechtige Hoogmis op eerste Kerstdag door hen aan de kerkdeur gecollecteerd wordt, waarbij de opbrengst gebruikt wordt om, als waardering, een leuke dag voor allen te verzorgen.

Met dit artikel willen wij als kerkbestuur onze dank uitdrukken voor de inzet van de totale groep en de hoop uitspreken dat we in 2016 weer vaak een beroep op onze acolieten en suisse mogen doen.

Zijn er mensen die dit lezen en overwegen om onze gelederen te komen versterken, neem dan contact op met de koster, dhr. Mark Pleunis (043-321 32 55), die gaarne bereid is om vragen die er zijn te beantwoorden.

*Kerkbestuur OLV Sterre der Zee*

## **Week van de Eenheid: “Het woord is aan jou”**

In 2016 is er in de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen een oecumenische gebedsviering op woensdag 20 januari van 19.00 tot 19.45 uur in de kloosterkerk bij de Zusters Onder de Bogen in Maastricht.

Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Petrus 2 vers 9 waarin Petrus tegen de vroege kerk zegt: “U bent geroepen om de machtige daden van de Heer te verkondigen”. Het thema is dit jaar aangedragen door de kerken in Letland. De oudste doopvont in Letland dateert uit de tijd van de grote evangelieverkondiger van Letland, St. Meinhard († 1196). Hij stond oorspronkelijk in zijn kathedraal in Ikskile. Vandaag staat hij midden in de Lutherse Kathedraal van de hoofdstad Riga. De plaatsing van het doopvont zo dicht bij de prachtig versierde preekstoel getuigt van de relatie tussen doop en verkondiging en van de gemeenschappelijke roeping van alle gedoopten om de machtige daden van de Heer te verkondigen. Deze roeping is daarom het thema van deze Week van Gebed.

De viering is voorbereid door de Raad van Kerken Maastricht i.s.m. de Zusters Onder de Bogen. Ineke Schuit-Romeijn bespeelt het orgel. Weet u welkom!

### **Kerk en Wereld – Verraden!**

Wij gingen iedere morgen naar de Mis. De Mis van half acht. Dat hoorde gewoonweg bij het leven. Maar op een dag.... Mijn “grote” broer, mijn zusje en ik, zoals gewoonlijk te laat thuis vertrokken, besloten, buiten adem bij de kerk aangekomen, dat het te laat was om nog naar binnen te gaan. Het risico om de boze dikke kapelaan met de toog met duizend knoopjes tegen het lijf te lopen was te groot. Een beetje onwennig, niet goed wetend wat te doen met het “vrije” uurtje, gingen we met een slecht geweten op de trappen van de kerk zitten, met een stokje rondjes draaiend op de koude stenen tree waarop we hadden plaatsgenomen, wachtend op het einde van de Mis. Opletten geblazen hoe de laat de Mis uit zou zijn. En ja, de zware kerkdeur piepte en daar kwam de eerste kerkganger naar buiten. Oei! Een bekende van mijn vader! Hij sprong op zijn fiets en verdween uit het zicht. Niet helemaal gerust liepen wij naar huis, waar wij werden opgedaan door onze duidelijk vertoornde vader! Hij wist het! Wij waren lafhartig verraden door de man op de fiets! Erbij gelapt! Wij kregen géén straf! Wel een fikse reprimande, waarbij mijn vader, meende ik te zien, de lichte twinkeling in zijn ogen nauwelijks wist te verbergen! Nóg krijg ik dat rare gevoel in mijn maag als ik terugdenk aan dat laffe verraad! Eén van de eerste krasjes op mijn onbevangingheid.

Hoeveel kinderen op de wereld zijn hún onbevangingheid al heel vroeg totaal kwijtgeraakt doordat zij moeten opgroeien in armoede en gebrek. Dan ziet je leven er toch heel wat minder rooskleurig uit! Als u zou willen helpen, kunt u dat doen door bijvoorbeeld via de Goretti-Stichting een kindje in India financieel te adopteren. Zie de website van de Goretti-Stichting: [www.gorettistichting.nl](http://www.gorettistichting.nl). Misschien helpt u zo een aantal kinderen weer een beetje onbevangingheid terug te krijgen, een beetje gelukkig te maken. Hoe mooi zou dat zijn!! En hoe nodig is uw hulp!

Overigens blijft ons bankrekeningnr., NL05 ABNA 0640183107 t.n.v. RK Parochie OLV Tenhemelopneming inzake Kerk en Wereld, gewoon open voor elke bijdrage.

Dank u wel! En trouwens nog een Zalig Nieuwjaar en heel veel goede wensenvoor het nieuwe jaar! van Kerk en Wereld.

*Jos Burg-Gilissen, KenW*

## Met de Slevrouwe naar Lourdes

In september 2014 hebben we samen met een 35-tal parochianen en pastoor Kurriss een bedevaart naar Lourdes gemaakt. Iedereen die erbij was, spreekt enthousiast over een mooie reis waar naast alle momenten van gebed en devotie ook nog genoeg tijd was voor plezier en gezelligheid samen. Ik heb al meerdere malen de vraag gekregen of wij deze bedevaart nog een keer kunnen maken.

In overleg met het kerkbestuur en het pastorale team kan ik meedelen dat dit van 6-14 september 2016 weer gaat gebeuren. Wij maken dan weer een negendaagse busreis door Frankrijk naar Lourdes. Wij rijden via Amiens en Orléans (overnachting) naar Lourdes. In Lourdes sluiten wij aan bij de Nederlandse pelgrims van de Limburgse Bedevaart. Na onze dagen in Lourdes rijden we naar Nevers waar het klooster staat waar Bernadette lange tijd gewoond heeft en ligt opgebaard. Hier vieren we de H. Mis en gebruiken het diner. De volgende dag brengen wij een bezoek aan het gezellige plaatsje Vézelay met de mooie basiliek Saint-Marie Madeleine. Vervolgens vertrekken we naar Beaune waar we het oorspronkelijke armenhospitaal, Hôtel-Dieu, bezoeken. Na overnachting in Beaune rijden we via Nancy terug naar Nederland

Op dinsdagavond 23 februari a.s. om 19.30 uur houden wij een informatieavond over deze reis. Noteert u deze datum alvast?

Indien u meer informatie wilt over deze reis kunt u contact opnemen met: Maurice Verhey, tel. 06-53163625 of email: mtjmverhey@ziggo.nl

---

## LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

---

### Zondag 3 januari Hoogfeest van Openbaring des Heren – Driekoningen

9.30 H. Mis; uit dankbaarheid bij een 100<sup>e</sup> verjaardag

11.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor; als afscheidsmis van pastoor Fons Kurriss; voor Jo Burg; voor overleden ouders Poolmans-van Beek

### Maandag 4 januari

9.30 H. Mis

### Dinsdag 5 januari

9.30 H. Mis; voor Jil Schiepers en Rina Gilson

### Woensdag 6 januari

9.30 H. Mis

### Donderdag 7 januari

9.30 H. Mis; voor M.H. Peltzer

### Vrijdag 8 januari

9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijns-Guisson (st)

**Zaterdag 9 januari Maria op zaterdag**

9.30 H. Mis; voor de heer G. de Regt (jrd)

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

**Zondag 10 januari Feest van de Doop van de Heer**

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova

11.30 H. Mis

**Maandag 11 januari**

9.30 H. Mis

**Dinsdag 12 januari**

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens; voor Johanna Kramer en familie

**Woensdag 13 januari**

9.30 H. Mis

**Donderdag 14 januari**

9.30 H. Mis

**Vrijdag 15 januari Gedachtenis van de H. Arnold Janssen, priester**

9.30 H. Mis

**Zaterdag 16 januari Maria op zaterdag**

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

**Zondag 17 januari Tweede zondag door het jaar**

9.00 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Alex Closset-Vissers

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova; voor Maria Catharina  
Drummen

11.30 H. Mis; voor Fernand Ravensteijn

**Maandag 18 januari**

9.30 H. Mis

**Dinsdag 19 januari**

9.30 H. Mis

**Woensdag 20 januari**

9.30 H. Mis



**Donderdag 21 januari Gedachtenis van de H. Agnes, maagd en martelares**

9.30 H. Mis

**Vrijdag 22 januari**

9.30 H. Mis

**Zaterdag 23 januari Maria op zaterdag**

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

**Zondag 24 januari Derde zondag door het jaar**

9.00 H. Mis; voor Antoinetta Scheijen en familie (st)

10.00 Latijnse Hoogmis; voor pastoor Heijnen; voor Jeanne Poolmans-van Beek (jrd) ; voor Victor Swaen (jrd)

15.00 Plechtige Hoogmis, met zang door het Basilicakoor; waaronder installatie van de nieuwe pastoor, mgr.dr. J. Vries

**Maandag 25 januari Feest van de bekering van de H. Apostel Paulus**

9.30 H. Mis

**Dinsdag 26 januari Gedachtenis van de H.H. Timoteus en Titus, bisschoppen**

9.30 H. Mis

**Woensdag 27 januari**

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Gemmeke-Kleinen (st)

**Donderdag 28 januari Gedachtenis van de H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar**

9.30 H. Mis

**Vrijdag 29 januari**

9.30 H. Mis

**Zaterdag 30 januari Maria op zaterdag**

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

**Zondag 31 januari Vierde zondag door het jaar**

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor; voor Josephina Loontjens (st); voor de overleden ouders Greetje en Sjef Leufkens, en de twee overleden broers Sjeffie en Servaas Leufkens (jd)

11.30 H. Mis

## PAROCHIE NIEUWS

### Zijn door het Sacrament van het Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Elyse Philippens-Feyen

Thomas Hamers

Faas Bovens

Vince Erens

Marco Diaz O'Hanlon

Quinn en Niven Haex

Nicolas Bolkenius

Floris van Thoor

Guy Willems

Laurent Neelen

Annika Bull

Marin en Yinte Maussen

### Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:

Toos Niesten-Hoonhout, 88 jaar

Netteke Hardy-Dassen, 87 jaar

Lei Roumen, 79 jaar

Fien Knijff-van Straten, 85 jaar

## COLOFON

**Pastoor:** J.G.M. Vries, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

**Kapelaan:** M.A. Pascual Coello, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HS Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

**Priester-assistent:** H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

**Diaken:** R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06-13 95 53 11

**Catechist:** T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421

**Koster:** M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55

**Parochiekantoor:** Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

**Pastorie:** O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur

**Infopunt/Accueil** in de kerk: geopend maandag van 13.00-16.00 uur dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur

**Parochiezaal:** Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** www. sterre-der-zee.nl

**Banknummer:** NL54ABNA0576118575, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

**Kerk & Wereld** (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

**Kerkdiensten via Internet:** Dagelijkse rechtstreekse uitzending H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site [www.sterre-der-zee.nl](http://www.sterre-der-zee.nl)

**Kerkbijdrage:** banknr: NL73INGB0001054551 t.n.v. OLV Sterre der Zee, Maastricht. – ANBI: De groepsbeschikking voor het RK Kerkgenootschap is geregistreerd onder RSIN-nummer 002609411