



## Adie, menier pestoer !

Na een periode van ruim vijftien jaar heeft onze pastoor Fons Kurris aangegeven met emeritaat te willen gaan. Een periode van pastorale warmte, hoogwaardige muzikaliteit, energiek management, maar bovenal grote vriendschap gaat met zijn vertrek helaas ten einde. Met pijn in het hart, maar ook met een gevoel van grote dankbaarheid, moeten wij van hem afscheid nemen als

pastoor van de Slevrouwe.

Op zondag 3 januari a.s. om 11.00 uur, het Hoogfeest van Driekoningen, zal pastoor Kurris, samen met nauw verbonden mede-priesters, de plechtige Hoogmis opdragen. Deze feestelijke viering zal in het teken staan van dankbaarheid voor alles wat wij samen met hem in de afgelopen jaren hebben mogen delen. Na afloop van de H. Mis krijgt iedereen de gelegenheid om hem persoonlijk te danken in de kruisgangen van onze basiliek. Het kerkbestuur nodigt u daarvoor van harte uit!



## Onze nieuwe kapelaan

Op zaterdag 31 oktober werd in de abdijkerk van Rolduc onze toekomstige kapelaan, Miguel Àngel Pascual Coello door onze bisschop, mgr. Wiertz, tot diaken gewijd. Hij is afkomstig uit Spanje, 32 jaar jong, en is lid van de beweging De Neocatechumenale Weg, die een eigen seminarie heeft in Blankenberg bij Cadier en Keer, genaamd *Redemptoris Mater*. De studenten van dit seminarie volgen de lessen op het groot-seminarie Rolduc. Miguel Àngel zal begin januari officieel in dienst treden in onze parochie en in Sint-Pieter. In mei 2016 zal hij *Deo volente* tot priester gewijd worden.



## **Pastoor Kurriss erelid van het Basilicakoor**

Tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest, ditmaal op 28 november 2015, heeft het Basilicakoor pastoor Fons Kurriss op grond van zijn jarenlange toewijding en buitengewone betekenis als pastoor, inspirator en stimulator benoemd tot erelid. Met Musica Sacra werd pastoor Kurriss al door het Basilicakoor geëerd met de Missa Fons Bonitatis. Toen werd gezegd, dat wij blij zijn elkaars metgezel te zijn. Dat is nu dus op feestelijke wijze en met de hierbij passende

oorkonde bevestigd en gevierd. Wij hopen nog lang met elkaar onderweg te zijn.

*Piet Walthaus, voorzitter*

## **Installatie nieuwe pastoor en kapelaan**

Op zondag 24 januari a.s. om 15.00 uur zal mgr. Jan Vries door de deken van Maastricht, mgr. M. Hanneman, geïnstalleerd worden als nieuwe pastoor van onze parochie. Aan zijn zijde wordt Miguel Angèle Pascual Coello geïnstalleerd als kapelaan. In het parochieblad van januari zullen wij u hierover verder informeren.

## **Mijmeringen van een stadspastoor**

“Wanneer begint voor u nu de grote vakantie, pastoor?” Ik voel me als een scholier die bezig is met de laatste proefwerken en tegelijk met het opruimen van allerlei overbodigheden! Wat kan een mens allemaal verzamelen.

Als mijn opvolger voor het eerst op bezoek komt, toon ik hem de kamers van de pastorie. Ik voel me als een makelaar in vastgoed die zijn product aan de man wil brengen. Met enige weemoed... Maar wat wil je als de gebruiksdatum van vijftien jaar verstreken is en de streefdatum gehaald met Gods zegen. Toch reden voor dankbaarheid en de opdracht los te laten. Ook de Mijmeringen in dit blad stoppen of gaan verder op een andere manier. Je bewust zijn van je zegeningen en dankbaar voor het grote respons! Ik blijf kortbij wonen en kan desnoods elke morgen de eendjes gaan voeren aan de overkant van de straat en korte gesprekjes voeren, samen onderweg. En soms de helpende hand bieden aan collega's in de stad. Maar nu eerst nog het Kerstfeest vieren met de hele Slevrouwefamilie en genieten van de vieringen. Ik wens U alvast een hoopvol nieuw jaar met steun voor uw nieuwe herder en zijn assistent. Blijf ook hen trouw in de toekomst. Slevrouw rekent op ons!

*pastoor*

# Keersemes in Slevrouwe

**Zaterdag 12 december t/m zondag 3 januari, Kribkes-wandeling** door het Stokstraatkwartier.

**Zaterdag 12 december, 17.00 uur**, in de kerk, vertrek van de **Grote Bidweg**, met het beeld van de Sterre der Zee. Het wordt een bidweg in stilte voor de grote noden in de wereld (oorlog, vluchtelingen, klimaat).

**Zondag 13 december, 15.00 uur, Kinderzegen.** Alle kindjes die het afgelopen jaar in de Onze Lieve Vrouwekerk gedoopt zijn, worden in deze viering gezegend.

**Weekend van zaterdag 19 en zondag 20 december, 14.00-17.00 uur, Levende Kerststal**, aan de achterzijde van de kerk.

**Zondag 20 december, 10 uur, voor de Hoogmis, begin van het Heilig Jaar met opening van de Deur.**

– **14.30 uur, Kerstconcert “The darkest midnight”** door **Studium Chorale**.

– **16.00 uur, Concert** door de **Harmonie Kunst door Oefening**.

– **17.00 uur, Kerstsamenzang van 1.000 stemmen** op het Onze Lieve Vrouweplein, met de Harmonie **Kunst door Oefening**.

**Kerstavond, donderdag 24 december, 18.30 uur, Avondmis van Kerstmis**, speciaal bestemd voor gezinnen en kinderen.

**Tweede Kerstdag, zaterdag 26 december, 15.00 uur, "Kindje wiegen"**, een ongedwongen en gezellige viering van rondom het Kerstkind, een samenzijn van groot en klein, ouders en grootouders, gezinnen en families.

**Zaterdag 2 januari, 17.00 uur**, vertrek van de **Driekoningenstoet**. De Drie Koningen, gezeten op kamelen, begeleid door muzikanten, herders en schapen, trekken door de straten van de stad, op zoek naar het pasgeboren Kind. Ze brengen geschenken: goud, wierook en mirre.

***N.B. Tussen Kerstmis en Driekoningen zijn op zon- en feestdagen de missen om 9.30 en 11 uur.***

Wilt u met Kerstmis de **Ziekencommunie** ontvangen? Belt u dan even met de pastorie: 043 - 321 38 54 of de sacristie: 043 - 321 32 55.

## **Heilige deur in Jaar van Barmhartigheid**

Paus Franciscus heeft een Heilig Jaar van Barmhartigheid uitgeroepen. In onze gewelddadige tijd heeft dit kernwoord uit het evangelie een bijzondere actualiteit gekregen. Jezus heeft ons God leren kennen als een barmhartige Vader, en roept ook ons op tot een zelfde houding. “Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is”. Jezus heeft voor ons de toegang tot dit mededogen met elkaar mogelijk gemaakt. Als symbool van deze toegang zullen tijdens het Heilig Jaar niet alleen de vier grote Basilieken in Rome hun “Heilige Deur” open stellen. Ook eerbiedwaardige kerken in de verschillende bisdommen ter wereld zullen van een dergelijke teken van barmhartigheid voorzien worden. Onze Basiliiek is door de bisschop naast nog enkele andere kerken in Limburg aangewezen om ook een dergelijke Heilige Deur te mogen openen. De plechtigheid van deze opening zal plaats vinden op zondag 20 december a.s. voorafgaande aan de Hoogmis om 10.00 uur. Mogen wij Gods barmhartigheid ontvangen en aan elkaar doorgeven.

## **Kerstconcert Studium Chorale ‘The darkest midnight...’**

Op zondag 20 december 2015, om 14.30 uur, geeft Studium Chorale o.l.v. Hans Leenders een Kerstconcert in de Onze Lieve Vrouwe Basiliiek in Maastricht.

Joyful songs voor de Kersttijd komen tot klinken in dit sfeervolle Kerstconcert van Studium Chorale. Daarbij als wereldpremière een nieuw werk van onze eigen componist/dirigent Hans Leenders.

De bijzondere rol van Maria bij het Kerstfeest komt tot uitdrukking in de composities van Hubert Parry, Franz Biebl en Vic Nees. Als feest der herkenning tevens een ruime selectie bekende internationale kerstliederen in sfeervolle arrangementen.

Programma:

- Hubert Parry: When Christ was born of Mary free
- Vic Nees: Magnificat (voor sopraan solo en koor)
- Franz Biebl: Ave Maria
- Hans Leenders: The darkest Midnight in December (wereldpremière)
- Carsten Gerlitz (arr.): Medley van bekende kerstliederen

Musicici: Studium Chorale; Elke Janssens, sopraan; Hans Leenders, dirigent

Gratis entree (vrije gave na afloop). – [www.studiumchorale.nl](http://www.studiumchorale.nl)

## **Kerssamenzang met de Raad van Kerken in het stadhuis**

De Raad van Kerken Maastricht nodigt u uit voor een sfeervolle Kerstsamenzang in het stadhuis aan de Markt. Woensdag 16 december begint deze avond om 19.30 uur. Samen met het kinderkoor Sjamaes o.l.v. Fabienne Kortooms en het koper-ensemble van het Leger des Heils o.l.v. Sjaak den Hollander, een koperensemble zingen we Kerstliederen. Burgemeester Penn leest het Kerstevangelie in het Maastrichts en een van de pastoors uit Maastricht houdt een overweging. Van harte welkom die avond!

## **Kerk en Wereld – Kinderen die vragen.....**

Kinderen die vragen worden overgeslagen! Een tamelijk irritante terechtwijzing uit je kindertijd. Alleen aan Sinterklaas kon je alles vragen. Of je het ook kreeg, was een tweede. Maar meestal voelde hij haarfijn aan waarmee hij je echt blij kon maken. Een vaste constante was de chocolade letter. Daar kon je toch ook wel een beetje pech mee hebben. Ik had twee zusjes met een voornaam die begon met een M en een ander had zelfs als eerste voorletter een W! Een broertje en ik hadden pech met onze J. Wij werden wel een beetje gecompenseerd met een klein maatje beginletter van onze achternaam er extra bij. Die Sinterklaas! Toch aardig! Als hij weer vertrokken was, volgde de Adventstijd. En die was zò gezellig. Donker, maar toch licht! In de kerk was de grote Adventskrans opgehangen. Wel nog met paars lint. Iedere zondag werd er een nieuwe kaars aangestoken. De zondagse preken (“Beminde Gelovigen.....”) waren tamelijk somber. Het Adventshuis waarvan iedere dag een nieuw deurtje mocht worden opgedaan, was ook al een teken van het langzaam naderende Kerstfeest. Het was de sfeer in de kerk en de sfeer in de huizen die glans gaven aan die donkere tijd. Wären die tijden mooier of dénk je ze alleen maar mooier? Wat er in ieder geval niet mooier op geworden is, is dat er nog steeds kinderen worden overgeslagen. Heel veel kinderen, kinderen die zoveel te vragen hebben, kinderen die zwijgen, maar toch nooit iets krijgen. Wij kunnen met z’n allen ervoor zorgen dat dat er minder worden. Door wat u missen kunt te storten op ons bankrekeningnummer (NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Parochie OLV Tenhemelopneming inzake Kerk en Wereld). Gewoon even aan denken. Gewoon even doen. U doet er zoveel goed mee. Veel meer dan U denkt! Alvast hartelijk bedankt! Een gezellige Sinterklaas en een mooie Adventstijd toegewenst!

*Jos Burg-Gilissen, Kerk en Wereld*

## **Rectificatie**

In het Parochieblad nr. 11 van de maand november staat in het stukje van KenW “Kinderverdriet” een verkeerd telefoonnummer vermeld. Het tel. nr van onze voorzitter, de heer Fred Dorren, voor inlichtingen over financiële adoptie van een Indiaas kind, is 043 - 601 25 46. De website van de Goretstichting is [www.goretstichting.nl](http://www.goretstichting.nl)

*JBG Kerk en Wereld*

## **Met de Slevrouwe naar Lourdes**



Zoals al eerder gemeld willen wij in 2016 weer een bedevaart naar Lourdes maken. Na het grote succes in 2014 kregen wij regelmatig de vraag om deze reis nog eens over te doen. Welnu, van **dinsdag 6 september tot en met woensdag 14 september 2016** gaan wij met de bus naar Lourdes. De parochie organiseert deze reis weer samen met de organisatie Limburgse Bedevaarten. Op dinsdagavond 23 februari a.s. gaan wij u nader informeren over deze bedevaart. Noteert u hem alvast?

*voor meer informatie: Maurice Verhey  
email: [mtjmverhey@ziggo.nl](mailto:mtjmverhey@ziggo.nl), tel. 06-53163625*

## LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

### **Zondag 6 december Tweede zondag van de Advent**

- 9.00 H. Mis  
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa concertata (Casati),  
Wachet auf (Bach), Blessed are they (Mozart);  
11.30 H. Mis; voor Piet Schrijnemaekers (2<sup>e</sup> jrd); voor overleden ouders Sjeng en Truus  
Leenders en overleden echtgenoot Leon Vrinzen  
17.00 Vespers

### **Maandag 7 december Gedachtenis van de H. Ambrosius, bisschop en kerkleeraar**

- 9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer (st)

### **Dinsdag 8 december Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw Onbevleete Ontvangenis, patrones van het bisdom Roermond**

- 9.30 H. Mis; voor Theo Bovens; voor Jan Bogman; voor de levende en overleden leden  
van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee voor Gil Schiepers en  
Rina Gilson  
18.30 Plechtige avondmis ter ere van Onze Lieve Vrouw Onbevleete Ontvangen; voor de  
zielenrust van de ouders Jo Dovermann en Els Dovermann-Habets

### **Woensdag 9 december**

- 9.30 H. Mis; voor de Zusters onder de Bogen

### **Donderdag 10 december**

- 9.30 H. Mis

### **Vrijdag 11 december**

- 9.30 H. Mis

### **Zaterdag 12 december Maria op zaterdag**

- 9.30 H. Mis; voor de echtelieden Hijns-Guisson (st)  
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid  
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

### **Zondag 13 december Derde zondag van de Advent (zondag Gaudete)**

- 9.00 H. Mis  
10.00 Latijnse Hoogmis  
11.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Bosch-Le Maille de Liers (st); voor  
Lou Buytendijk (st)  
17.00 Vespers

### **Maandag 14 december Gedachtenis van de H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleeraar**

- 9.30 H. Mis; voor echtelieden Thijssen-Soeters (st)

**Dinsdag 15 december**

9.30 H. Mis; voor de goede afloop van een operatie

**Woensdag 16 december**

9.30 H. Mis

**Donderdag 17 december**

9.30 H. Mis

**Vrijdag 18 december**

9.30 H. Mis

**Zaterdag 19 december**

9.30 H. Mis; voor de familie van de Zusters onder de Bogen

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

**Zondag 20 december Vierde zondag van de Advent**

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa secundi toni (Eberlin), Alma redemptoris (Suriano), Ave Maria (Arcadelt); voor Jo Burg

11.30 H. Mis; ter nagedachtenis aan Ton Godfoy en Erik Pigeaud

17.00 Vespers

**Maandag 21 december**

9.30 H. Mis

**Dinsdag 22 december**

9.30 H. Mis

**Woensdag 23 december**

9.30 H. Mis met boetviering

**Donderdag 24 december Kerstavond, Geboorte van de Heer**

9.30 H. Mis

18.30 Vigilie van Kerstmis, voor kinderen en gezinnen

21.30 *Kerk open voor de Nachtmis*

22.00 Kerstmetten

22.30 Kerstsamenzang

23.00 Plechtige Nachtmis, met zang door het Basilicakoor: Missa Fons Bonitatis met strijkers en hobo (Leenders), kerstliederen; voor de levenden en overledenen van de familie Leufkens en Petit; voor Wil Vosters; voor Jef Brans en voor de familie Brans-Brugman; voor de overledenen van de familie Vlekke van Oosterhout.

**Vrijdag 25 december Hoogfeest van Kerstmis, Geboorte van de Heer**

9.30 "Herdertjesmis"; voor Harry Otten; voor bescherming van het ongeboren kind; voor Huub, Danielle en Edmee Mingels en de levenden en overledenen van de

- familie Mingels-Coenegracht; voor Victoire Cremers-Kerpen (st); voor Jo Burg
- 11.00 Plechtige Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa Fons bonitatis met strijkers en hobo (Leenders), kerstliederen; voor Ferd Gielen, Jeanne Gielen-Drehmanns en Han Gielen (2015); voor Rob en Gied Philippi; voor ouders Brandt-Schrijnemaekers; voor ouders Jean Wolfs en Jos Wolfs-Huls
- 17.00 Plechtige Vespers

**Zaterdag 26 december Tweede Kerstdag – Feest van de H. Stefanus, eerste martelaar**

- 9.30 H. Mis
- 11.00 Hoogmis; voor de levenden en overledenen van de familie Mulkens-Closset (st); voor de familie Polis (st)
- 15.00 Kindje wiegen
- 17.00 Internationale H. Mis in de crypte

**Zondag 27 december Feest van de H. Familie**

- 9.30 H. Mis; voor Anna Maria Nieste, haar ouders en broers (st); voor oma Jurcka en broers Wijckerheld-Bisdom
- 11.00 Latijnse Hoogmis

**Maandag 28 december Feest van de HH. Onnozele Kinderen**

- 9.30 H. Mis

**Dinsdag 29 december**

- 9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Telders-Schreinemacher (st); voor Mia Krutzen-Beus (jrd)

**Woensdag 30 december**

- 9.30 H. Mis; voor Will Notten

**Donderdag 31 december**

- 9.30 H. Mis

**Vrijdag 1 januari 2005 Hoogfeest van de Moeder Gods Wereld – Vredesdag**

- 9.30 H. Mis; voor Will voor echtelieden Hijnens-Guisson (st)
- 11.00 Hoogmis, met zang door de Schola Nova

**Zaterdag 2 januari**

- 9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Meens; van de familie de Beaumont-Bosch; voor Mia Krutzen-Beus
- 17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte
- 17.00 Vertrek van de Driekoningenstoet

**Zondag 3 januari Hoogfeest van de Openbaring des Heren**

- 9.30 H. Mis; uit dankbaarheid bij een 100<sup>e</sup> verjaardag
- 11.00 Latijnse Hoogmis; voor Jo Burg; voor overleden ouders Poolmans-van Beek