



10 oktober Sterre der Zee

Op zaterdag 10 oktober a.s. wordt weer het nieuwe feest van Onze Lieve Vrouw 'Sterre der Zee' gevierd: een feest zowel voor heel het bisdom Roermond als voor de stad Maastricht.

De datum 10 oktober herinnert aan de dag waarop in 1837 het genadebeeld van de Sterre der Zee vanuit de Sint Nicolaaskerk werd overgebracht naar de Onze Lieve Vrouwekerk, toen net weer teruggegeven aan de eredienst. De Sterre der Zee had nu voorgoed een nieuwe behuizing, en de Nicolaaskerk werd afgebroken.

We beginnen het feest op vrijdag 9 oktober, om 14.30 uur, met een plechtig Lof met **ziekenezegening**. De verzorgingshuizen van Maastricht en omgeving zijn daarvoor uitgenodigd, maar ieder die wil, kan uiteraard ook op eigen gelegenheid komen.

Zaterdag om 9 uur wordt de dag geopend met de plechtige gezongen **Lauden**, het ochtendgebed van de Kerk. Om 10 uur vieren we de **Hoogmis**. Pater Nico Dister, franciscaan, missionaris in Papoea Nieuw Guinea, zal dit jaar de hoofdcelebrant zijn. Door de Broederschap en het Dragergilde wordt het genadebeeld van de Sterre der Zee de kerk binnengedragen.

Ondertussen is om 9.15 uur de **pelgrimswandeling** van start gegaan, die de



wandelaars leidt van de Sterre-der-Zee kapel van Winthagen naar de basiliek. Onderweg instappen kan ook in Schin op Geul of Houthem. Opgave vooraf is niet nodig. Deelname is gratis.

Het thema van de van de pelgrimswandeling is ons dit jaar aangereikt door paus Franciscus: “Barmhartigheid”.

Om 17.30 komen de pelgrims aan in onze basiliek. Ze sluiten dan aan bij de **Engelse Mis** van 17.00 uur. Na deze mis zullen vier panelen met vertalingen van het Gebed tot de Sterre der Zee worden gepresenteerd, en naar de Mariakapel worden gedragen.

Sterre der Zee internationaal

Veel bezoekers in de kapel willen het Gebed van de Sterre der Zee bidden in hun eigen taal. Onze stad wordt immers steeds meer internationaal. Binnenkort ziet U het Gebed tot de Sterre der Zee afgedrukt in het Italiaans, het Portugees en het Spaans. De Engelse Mis op zaterdagavond krijgt daardoor nog een verdere verbreding.

In memoriam

In tegenwoordigheid van het voltallige kerkbestuur, veel familieleden en vooral veel vrienden hebben we in Nijmegen in een feestelijke uitvaartdienst dank mogen uiten voor alles wat pater Frans Kurris ons geschonken heeft. Zo was zijn innige wens : “Treur niet om mij, maar wees blij dat ik nu deel mag hebben aan Gods heerlijkheid.”

Pater **Frans Kurris** heeft veel betekend voor vele mensen die hij begeleid heeft, vooral in zijn Haagse periode als leraar en pastoor van de Franstalige parochie, maar ook in zijn laatste levensjaren die zo rijk waren aan vele bedieningen. Hij was bij ons periodiek om de twee maanden en wij genoten van zijn preken en zijn aanwezigheid. Hij ruste in vrede

Ook hebben we afscheid moeten nemen van onze **Martin Bollen**, broedermeester van de Sterre der Zee en van de heer **Alberts**, broedermeester van Sint Jozef. Moge de Heer hen bij zich opnemen.

Pastoor

24-25 oktober: Gregoriaans weekend

Bij gelegenheid van de 80e verjaardag van onze pastoor, Fons Kurris, wilden de Schola Maastricht en de Sint Gregorius Vereniging Roermond hem op passende wijze eren, en hun waardering en dank uitdrukken voor zijn inzet en betekenis voor de studie en de praktijk van het gregoriaans. Hoe zou dat beter kunnen dan door hem een weekend gregoriaans aan te bieden?

Op zaterdag 24 en zondag 25 oktober worden twee dagen georganiseerd, met ieder een eigen accent. Op zaterdag staat het programma in het teken van de studie van de semiologie. In de middaguren nemen drie sprekers het woord: prof.dr. B. Göschl spreekt een laudatio uit, pastoor Kurris zelf bespreekt semiologische bijzonderheden uit het handschrift Angelica 123 en dr. R. de la Haye houdt een voordracht over de handschriften uit de Euregio. Tussen de voordrachten door is er bewust veel tijd ingeruimd voor onderlinge ontmoeting en contact. Voor hapjes en drankjes wordt

gezorgd. Deze middagsessie begint om 14 uur en eindigt om 17 uur. Om 19 uur zingt de Schola Maastricht o.l.v. Hans Heykers een concert in de basiliek. De dag is voor eenieder toegankelijk, maar in het bijzonder uitgenodigd zijn oud-studenten en allen die actief zijn in de studie en de praktijk van het gregoriaans.

Op zondag wordt 's ochtends de gregoriaanse hoogmis gevierd. 's Middags vervolgt het programma om 14 uur te Houthem-St.Gerlach, waar in het bijzonder de schola's uit de Limburgse parochies welkom zijn. Middels workshops o.l.v. musici van de Schola Maastricht worden daar de zondagsvespers voorbereid, waarmee om 17.15 uur deze Eerste 'Dag van het Gregoriaans' wordt afgesloten.



Op 9 september, tijdens het Tiende Internationaal Congres van Gregoriaanse Zang in Orselina, ontving pastoor Fons Kurris de Prijs Luigi Agustoni 2015 uitgereikt, die ieder jaar wordt verleend aan iemand die grote verdiensten heeft op het gebied van onderzoek naar het gregoriaans.

Kerk en Wereld - “God met ons”

Ik had geen idee wat ik rondbracht. Dat kon ook niet als je standaardlectuur bestond uit de Roomse Jeugd met achterop de Verstrooide Professor. Elke maand kwam een bruine pater met blote voeten in sandalen een stapeltje “God met ons”-en afleveren, bestemd om huis aan huis in de parochie te worden bezorgd. Huis aan huis, want iedereen was katholiek. 't Was nou niet bepaald mijn favoriete bezigheid, maar ja, je moest ook wel eens dingen doen, waar je niet zo'n zin in had. Echter er zijn grenzen! Aan de rand van het dorp waar wij woonden lagen een paar boerderijen. Van die echte met een erf met ganzen die al te keer begonnen te gaan als je alleen maar al de hoek om kwam én, wat nog erger was, een grote grommende grijze hond met rode ogen, een opgekrulde bovenlip en vervaarlijk blikkerende tanden! Dát was te veel voor een klein meisje met lange vlechten en een te grote fiets. Ik maakte rechtsomkeert! Wegwezen! Dat kon niemand van mij verlangen. Dan daar maar geen “God met ons”-en! Trap, trap! Ik hoopte intussen vurig dat Onze Lieve Heer mijn zwakheid door de vingers zou zien. Ik hield dus iedere maand een paar “God met ons”-en over en durfde dat niet aan de pater te melden. Achteraf denk ik dat mijn moeder zonder iets te zeggen mij hielp bij het oplossen van dit probleem. Zij heeft

nooit gezegd hoe, ik heb het nooit gevraagd. Maar de over-exemplaren waren steeds weg!

Oplossen van problemen. Dat doen moeders over de hele wereld. Alleen wordt het ze soms wel heel erg moeilijk gemaakt door de slechte omstandigheden waarin ze moeten leven. Kerk en Wereld probeert ook hen te helpen. Met uw steun! Echt, elke cent die u bijdraagt komt goed terecht. Strijkt U weer eens over uw goede hart? U doet er zoveel goed mee! Ons bankrekeningnummer is NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Parochie OLV Tenhemelopneming inzake Kerk en Wereld. Hartelijk bedankt!

Jos Burg-Gilissen, KenW

Allerzielen

Zondag 1 november, in de H. Mis van 11.30 uur, willen wij de overledenen van het afgelopen jaar van wie wij in onze kerk afscheid hebben genomen, speciaal herdenken. We noemen hun namen en steken voor ieder van hen een kaars op:

Paul Hardy
Piet Molenaar
Fien Verhey-Frijns
Eugène Collard
Piet Jaspers
Mia Ramakers-Wilhelmus
Sjo Geijselaars
Charles Delnooz
Maria van Reeken-Lutgens
Els Beckers-Hageman
Martinus van Reeken
Maria Anna Beckers
Mia Houten-Nelissen
Josephina Cornelia Duchateau
Annie Troquay

Mady Neuhof-Baumgarten
Guust Wetzels
Hans Kwasny
Fien Pans
Jan Smeets
Toos Coenegracht-Hesemans
Colette Pinckaers
Hennie Pleunis-Kos
Josephus Crefcoeur
Dolf Nafzger
Joke Winkelmolen
Vicky Ritzen-Donselaar
Ria Frijns-Doorenbosch
Harrie Bartels
Annie Ummels-Vermeulen

Parochieavond huwelijk en gezin

Op woensdag 4 november 2015 om 20.00 uur hopen we weer veel parochianen te ontmoeten in het Pieterkelderke. Dan is de tweede parochieavond over “Huwelijk en Gezin”, het thema dat door paus en bisschoppen behandeld wordt op de synode in Rome. De kerk houdt de waarden van huwelijkstrouw en eerbied voor het leven hoog. Maar niet alle mensen kunnen eraan beantwoorden. Door omstandigheden en menselijk falen. Daarom pleiten de paus en veel bisschoppen voor barmhartigheid. Het is spannend wat de uitkomst van de synode zal zijn. Op 4 november is die bekend. Pastoor B. Janssens, theoloog zal er ons over vertellen op die avond.

De eerste avond in het voorjaar over dit onderwerp gaf dhr. P. Flaton. Hij gaf toen een uitstekende inleiding op deze synode. U bent weer welkom op 4 november.

Het is voor ons fijn om te weten of u komt i.v.m. koffie en klaarzetten van stoelen. Een telefoon of mail naar het parochiekantoor Sint-Pieter is voldoende (321 46 94 of st.pieter@freeler.nl). Van harte welkom.

Pastoor Frans Delahaye

De digitale kerk

We hebben de laatste tijd heel wat aanmeldingen gekregen om het parochieblad digitaal, via de mail, te ontvangen. Zo profiteren ook wij, en vooral de parochianen, van de mogelijkheden van de nieuwe techniek. U kunt zich nog altijd aanmelden. Een kort mailtje naar info@sterre-der-zee.nl is voldoende.

Bij de digitale kerk hoort ook de mogelijkheid om iedere dag de missen te volgen via Internet. Ga naar www.sterre-der-zee.nl, en klik op 'Uitzendingen'. Kan niet eenvoudiger. Heel soms is er wel eens een storing en dan worden we gebeld, en dat is maar goed ook want de mensen vertellen ons dan wel eens dat ze iedere dag de H. Mis volgen via Internet. We zijn blij te horen dat er zoveel gebruik van wordt gemaakt. Waar een storing al niet goed voor is.

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Zondag 4 oktober Zevenentwintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa S. Josephi (Peeters), Notre Père (Durufié), Ave verum (Elgar); voor ouders Charles en Mia Delnooz-Close (st); voor Lucien Habets (1^e jrd)

11.30 H. Mis; voor Gerda Janssen-Satijn

17.00 Vespers

Maandag 5 oktober

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Dinsdag 6 oktober

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Woensdag 7 oktober Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

9.30 H. Mis; voor de familie van de Zusters onder de Bogen; voor de overledenen van de familie Pelser (st) – Rozenkrans

Donderdag 8 oktober

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Vrijdag 9 oktober

9.30 H. Mis – Rozenkrans

14.30 Plechtig Lof met ziekenzegening

Zaterdag 10 oktober Feest van de H. Maagd Maria Sterre der Zee

9.00 Plechtige gezongen Laudan

10.00 Hoogmis; voor Theodora Johanna Smits (st); voor het welslagen van een bijzondere opdracht; voor bijzondere intentie

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

17.30 Ontvangst van de pelgrimswandelaars

Zondag 11 oktober Achtenwintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor de broers Wijckerheld Bisdom

10.00 Latijnse Hoogmis

11.30 H. Mis; voor de familie Flendrig van Hinsberg (st); voor Elly Marx-Peerboom en voor de overledenen van de familie Marx; voor Tonie Penninger (jrd); voor Yvonne en Werner Buck (jd); voor Joseph Boosten (st)

17.00 Vespers

Maandag 12 oktober

9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de Zusters onder de Bogen; voor Albertus Humblet (st) – Rozenkrans

Dinsdag 13 oktober

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens – Rozenkrans

Woensdag 14 oktober

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Donderdag 15 oktober Gedachtenis van H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Vrijdag 16 oktober

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Zaterdag 17 oktober Gedachtenis van de H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar

9.30 H. Mis; ter ere van het kostbaar bloed van Onze Heer Jezus Christus

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 18 oktober Negenentwintigste zondag door het jaar – Wereldmissiedag

9.00 H. Mis; voor echtelieden Mingels-Coenegracht en Daniëlle Mingels en voor de overledenen van de familie (st)

10.00 Latijnse Hoogmis

11.30 H. Mis; voor Ria Frijns-Doorenbosch (6wd); voor Jan Franssen (jrd)

17.00 Vespers

Maandag 19 oktober

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Dinsdag 20 oktober

9.30 H. Mis; voor de familie van de Zusters onder de Bogen – Rozenkrans

Woensdag 21 oktober

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Donderdag 22 oktober

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Vrijdag 23 oktober

9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de Zusters onder de Bogen –
Rozenkrans

Zaterdag 24 oktober Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

**Zondag 25 oktober Dertigste zondag door het jaar – Hoogfeest van kerkwijding
van geconsacreerde kerken waarvan de wijdingsdatum onbekend is**

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis

11.30 H. Mis

17.00 Vespers

Maandag 26 oktober

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Dinsdag 27 oktober

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Woensdag 28 oktober Feest van de H.H. Apostelen Simon en Judas

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Donderdag 29 oktober

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Vrijdag 30 oktober

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Zaterdag 31 oktober Gedachtenis van Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 1 November Hoogfeest van Allerheiligen

9.00 H. Mis; voor Martinah Denninger

10.00 Plechtige Latijnse Hoogmis; voor Johannes Dacier

11.30 H. Mis, met herdenking van de overledenen van het afgelopen jaar; voor de levenden en overledenen van de familie Mulkens-Closset (st); voor de levenden en overledenen van de familie Ramaekers-van Thor (st); voor de overleden leden van de familie van Roosmalen-Bergmans en voor de familie Pinckers; voor overleden ouders Poolmans-van Beek; voor Guus Wetzels; uit dankbaarheid b.g.v. verjaardag

17.00 Vespers van het Hoogfeest

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Alicia Zwackhalen

Sebas Weijers

Yves Dassen

Lorena Walthouwer

Bram Derikx

Gingen ons voor naar het eeuwige Vaderhuis:

Vicky Ritzen-Donselaar, 88 jaar

Ria Frijns-Doorenbosch, 99 jaar

Harrie Bartels, 79 jaar

Annie Ummels-Vermeulen, 102 jaar

COLOFON

Pastoor: A.M.W.J. Kurris, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06 - 13 95 53 11

Catechist: T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Pastorie: O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: geopend maandag van 13.00-16.00 uur dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** www.sterre-der-zee.nl

Banknummer: NL54ABNA0576118575, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.