



## Slevrouwe op de Kunstmarkt



Op initiatief van mevrouw Maria van der Hoeven en de heer Pierre Hupperets heeft de bekende Maastrichtse kunstschilder Chrit Rousseau de kerktorens van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek geschilderd. Daarnaast zijn van deze twee schilderijen door Atelier Peter Wilms zeefdrukken gemaakt in een oplage van 100 exemplaren per afbeelding.



De zeefdrukken zijn te koop voor € 175,- per stuk of € 300,- voor de set van twee. Komend weekend, 29 en 30 augustus, staan wij met de zeefdrukken op de Kunstmarkt op het Onze Lieve Vrouweplein, met een eigen standje. Als u nu een zeefdruk of een set zeefdrukken koopt, krijgt u er het boek *'Een lach en een traan'* van Chrit Rousseau GRATIS bij! Voor € 55,- per zeefdruk krijgt u er een mooie passende lijst

omheen. En ... op zaterdag tussen 15.00 en 18.00 uur is Chrit Rousseau zelfs hoogstpersoonlijk aanwezig op de stand op de Kunstmarkt.

## **Mijmeringen van een stadspastoor – Slevrouwe internationaal**

Er ligt een verzoek op mijn tafel van een Portugese jongeman om het Mariagebed in de kapel van de Sterre der Zee ook in de Portugese taal op te hangen. Maar onmiddellijk presenteren zich ook de Spanjaarden en de Italianen en wellicht ook de Maastrichtenaren ! Er zijn in de kapel nog drie plaatsen ter beschikking, dus het wordt dringen. We proberen een en ander te realiseren tijdens het feest van de Sterre der Zee op 10 oktober. Wat zou het mooi zijn om op het einde van die dag tijdens een avondwake vertegenwoordigers van de diverse taalgebieden uit te nodigen in in hun taal tot en met Maria te bidden.

Want inmiddels is het opgevallen dat meerdere studenten onze kerk ontdekken als een plek waar ze dichterbij zichzelf, hun naaste en God kunnen komen.

## **Engelse mis: een levende gemeenschap**

Elke zaterdagmiddag wordt om 17.00 uur in de crypte van de basiliek de H. Mis in de Engelse taal gevierd; vaak begeleid door Engelse liederen. Deze viering mag zich in een groeiend aantal kerkgangers verheugen. De crypt is elke week weer gevuld met vooral jonge mensen. Het aantal varieert van tachtig tot honderd of meer. Zij zijn afkomstig uit de meest verschillende landen, en studeren of werken hier. Langzamerhand is er iets gegroeid van een kerkgemeenschap, als het ware een “kleine parochie” met ook een uitstraling buiten de diensten. Er ontstaat een onderlinge band. Op de drie priesters die de vieringen verzorgen wordt ook steeds meer een beroep gedaan op een breder terrein dan de H. Mis alleen. Om een voorbeeld te noemen: in deze maand augustus was er de voorbereiding en de viering van de Eerste Communie van twee kinderen; drie volwassenen ontvingen het H. Vormsel; drie echtparen worden momenteel voorbereid op hun Huwelijk, zodat zij hierna kunnen trouwen in resp. Italië, Columbië en de Filippijnen. Het lijkt soms dat de Engelse Mis op zaterdag een ietwat verborgen bestaan leidt in onze drukke basiliek. Ten onrechte. De wereldkerk krijgt hier over nationale en Europese grenzen heen de mogelijkheid om het geloof te vieren. De gelovigen van deze “small parish” zijn dankbaar om deze mogelijkheid. De Kerk heeft ook hier toekomst!

*Ben Janssens pr.*

## **Musica Sacra: “De Weg”**

Van donderdag 17 tot zondag 20 september heeft weer het festival Musica Sacra plaats, met dit jaar als thema “De Weg”. Een weg gaan we allemaal, een levensweg, van de wieg tot het graf. Of een weg door het leven, rechtdoor of kronkelig. Of een lange weg om tot zichzelf te komen. Of een voettocht. Smalle weg. Brede weg. Maar een weg heeft altijd een begin en altijd een einde. Maar het gaat niet altijd om het begin, of om het einde, maar om de weg zelf.

In onze basiliek wordt op zondag tijdens de hoogmis van 10.00 uur als wereldpremière de nieuwe mis uitgevoerd, die gecomponeerd is door onze cantor-organist Hans Leenders. Het mis heet *Fons bonitatis*. Iedereen snapt wie met die titel bedoeld is.

## **Na Sinte Marie en de Bijbelmarathon**

In de avond van het feest van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, die tegelijkertijd de afsluiting was van de Bijbelmarathon, ontvingen wij via de mail een berichtje van de familie Bikker uit Lexmond:

“Vandaag zijn wij met onze drie kinderen, als toeristen, naar Maastricht gekomen. Dit is voor ons een niet bijzondere gebeurtenis, deze dag werd voor ons wel bijzonder toen wij langs uw Basiliek kwamen lopen. Voor ons, protestanten, een bijzondere ervaring dat onze drie kinderen door een zuster op straat werden gezegend door middel van een kruisje op hun voorhoofd. Uit interesse hebben wij op Internet naar info gezocht. Wat dit moment voor ons nog bijzonderder maakt, is dat wij beiden (ex)-zeelieden en nog steeds maritiem werkzaam zijn. Tijdens onze huwelijksinzegening is een van ons op eigen verzoek gedoopt en hebben wij belijdenis van het geloof gedaan. Hierin hebben wij symbolisch gerefereerd aan de sterren van de zee, het Zuiderkruis en Polaris als onze leidraad.

Via deze weg dank voor een in onze ogen bijzondere gebeurtenis.

Met vriendelijke groet, Roy en Kirsten Bikker, Lexmond.

## **Dopen in de Jordaan**

De ouders hadden bij de doop van hun zoontje Louis twee flessen bij zich, één met water van Lourdes, en één met water uit de rivier de Jordaan. Vóór de zegening van het water, tijdens de doopviering, goten ze de flessen leeg in de doopvont. Het kindje werd dus gedoopt met water van de Jordaan, water van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, en niet te vergeten water van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, van Maastricht. En verder ook alle kindjes die daarna met dat water worden gedoopt.

## **Heilig toeval**

Dat is nu al de derde keer in korte tijd. Ik loop toevallig door de kerk, en ik word door iemand aangeklampt. De laatste keer was het een echtpaar. Ze hadden een flesje water bij zich, en wilden het water later zegenen. De keer daarvoor was het een jonge vader met zijn zoontje in de kinderwagen, die mij aansprak voor de doop van het kind. En een tijdje geleden een jong koppeltje dat mij aansprak in het Engels, maar gelukkig konden we snel overschakelen op Frans. Hij uit Frankrijk en zij uit Azerbaidjan. Ze gingen in Frankrijk trouwen, maar moesten hier de voorbereiding doen. Dat doen we dan ook. Op 10 oktober, feest van de Sterre der Zee, trouwen ze. Dergelijke mooie onverwachte ontmoetingen noemen wij “heilig toeval”.

*Diaken*

## **Een onderscheiding voor onze pastoor**

In september moeten we onze pastoor een paar weekjes missen. Hij profiteert dan van een welverdiende vakantie, maar er staat hem ook een hoge onderscheiding te wachten. Op 9 september, tijdens het Tiende Internationaal Congres van Gregoriaanse Zang in Orselina wordt hem namelijk de Prijs Luigi Agustoni 2015 uitgereikt, die ieder jaar wordt verleend aan iemand die grote verdiensten heeft op het gebied van onderzoek naar het gregoriaans. Luigi Agustoni, overleden in 2004, heeft tijdens zijn

priesterleven de pastoraal in een klein dorpje kunnen combineren met onderzoek naar gregoriaanse zang en liturgische vorming van priesters.

### **Kerk en Wereld - BOFFERS**

Elke keer staan wij van Kerk en Wereld versteld van de goedgeefsheid van onze medeparochianen en ook wel van mensen van buiten de parochie. Deels weten wij waar de giften vandaan komen, maar deels ook zijn ze anoniem gedaan. En zo af en toe gaat het dan om aanzienlijke bedragen. Pasgeleden was het weer raak en werd er een mooi bedrag op onze rekening bijgeschreven (zonder naam van de goede gever, die wij bij deze heel hartelijk bedanken!) “Boffers” voelen wij ons dan. “Boffers”, omdat u ons op die manier in staat stelt om te HELPEN! Te helpen daar waar dat echt nodig is. Dikwijls in verre buitenlanden en dikwijls ook heel persoonlijk en individueel. Bijvoorbeeld via Broeder Henk van Heck in Malawi, die zich onder meer bekommert om een flink aantal aids-weesjes; via Pater Nico Dister, die in Papua op kleine en op grote schaal mensen daadwerkelijk helpt; via Sr. Veera, die in zuid west India onder meer zorgt voor de opvang en scholing van meisjes en vrouwen met een “moeilijke achtergrond”. Wij (u dus) hielpen mee om Maria Carolina, een oud-leerlingetje van Pater Nico Dister, op te leiden tot arts. Wij (dankzij u dus) adopteerden financieel vijf kleine Indiase meisjes. Jeannette, we hadden het hier pas nog over haar, wordt door ons (u dus) geholpen bij haar fantastische werk in het kader van ChildrockInitiative in Nairobi. Iemand stuurt rond Kerstmis steeds geld met als omschrijving “Voor de kinderen”. Wij worden vaak getroffen door de originaliteit waarmee u geld “voor ons” weet te genereren. Zo werd bijvoorbeeld niet zo lang geleden bij een 50-jarige bruiloft geen cadeaulijstje gemaakt, maar werd op de uitnodigingen voor het feest een klein enveloppe gedrukt met als bestemming Kerk en Wereld. Dat vinden wij ontroerend. Echt!

Graag willen wij bij deze alle goede gevers, ook zij van wie wij de naam niet weten, heel hartelijk bedanken voor hun steun! Uw hulp **doet er toe!** Niet alleen daadwerkelijk en direct, maar ook indirect naar ons toe. Uw gulheid is voor ons een stimulans om door te gaan. Dank U wel!

Wij willen niet onbescheiden overkomen, maar voor de zekerheid is hier toch nog even ons bankrekeningnummer: NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Par. OLV Tenhemelopneming inzake Kerk en Wereld. “ZikomoKwambiri!”, zou Broeder Henk van Heck zeggen: “Veel Dank!”

*Jos Burg-Gilissen, KenW*

---

## **LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES**

---

### **Zondag 30 augustus Tweeëntwintigste zondag door het jaar**

9.00 H. Mis; voor Sjo Schins (jrd)

10.00 Latijnse Hoogmis; voor Jo Burg; voor Jan Bogman

11.30 H. Mis

17.00 Vespers

## **Maandag 31 augustus**

9.30 H. Mis

## **Dinsdag 1 september**

9.30 H. Mis; voor Ans van Wel-Bollen voor hulp en bijstand

## **Woensdag 2 september**

9.30 H. Mis

## **Donderdag 3 september Gedachtenis van de H. Gregorius de Grote, paus en kerkleeraar**

9.30 H. Mis

## **Vrijdag 4 september Eerste vrijdag van de maand**

9.30 Gezongen H. Mis; voor echtelieden Hijdens-Guisson (st)

## **Zaterdag 5 september Gedachtenis van Maria op zaterdag**

9.30 Hoogmis; voor de gebedskring van de Sterre der Zee; voor de levende en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee; voor overleden ouders Smeets-Frissen (st); voor bijzondere intentie

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

## **Zondag 6 september Drieëntwintigste zondag door het jaar**

9.00 H. Mis voor de overledenen van de familie Peltzer (st); voor Theo Bovens

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Orgelsolomesse St Johanni de Deo (Haydn), Tollite hostias ( Saint-Saëns), Salve Regina (Suriano); voor Maria Loontjens (st); voor echtelieden Speet-Luder (st)

11.30 H. Mis; ter intentie van de echtelieden Ten Horn-Schoonbrood (st); voor Bertha Gabbano-Pappers (jd)

17.00 Vespers

## **Maandag 7 september**

9.30 H. Mis; voor Herman Schaepman (jd)

## **Dinsdag 8 september Feest van Maria Geboorte**

9.30 H. Mis; voor Ans van Wel-Bollen voor hulp en bijstand

## **Woensdag 9 september**

9.30 H. Mis

## **Donderdag 10 september**

9.30 H. Mis

**Vrijdag 11 september**

9.30 H. Mis

**Zaterdag 12 september Gedachtenis van de H. Naam van Maria**

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

**Zondag 13 september Vierentwintigste zondag door het jaar**

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova

11.30 H. Mis; voor Ferd Gielen, Jeanne Gielen-Drehmanns en Han Gielen; voor de levenden en overledenen van de familie Hans Leufkens (st); voor Peter Thijssen (jd)

17.00 Vespers

**Maandag 14 september Feest van Kruisverheffing**

9.30 H. Mis

**Dinsdag 15 september Gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Smarten**

9.30 H. Mis ; voor Ans van Wel-Bollen voor hulp en bijstand

**Woensdag 16 september Gedachtenis van de H. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, martelaren**

9.30 H. Mis

**Donderdag 17 september**

9.30 H. Mis

**Vrijdag 18 september**

9.30 H. Mis

**Zaterdag 19 september**

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

**Zondag 20 september Vijfentwintigste zondag door het jaar**

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa Fons bonitatis (Leenders), Ave Maria (Leenders); voor Ferdinand Lodewick (st)

11.30 H. Mis; voor Gerda Janssen-Satijn

17.00 Vespers

**Maandag 21 september Feest van de H. Matteüs, apostel en evangelist**

9.30 H. Mis

**Dinsdag 22 september**

9.30 H. Mis; voor Ans van Wel-Bollen voor hulp en bijstand

**Woensdag 23 september**

9.30 H. Mis

**Donderdag 24 september**

9.30 H. Mis

**Vrijdag 25 september**

9.30 H. Mis

**Zaterdag 26 september Gedachtenis van Maria op zaterdag**

9.30 H. Mis

15.30-16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

**Zondag 27 september Zesentwintigste zondag door het jaar**

9.00 H. Mis; voor ouders Wijckerheld-Bisdom

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door de Schola Nova

11.30 H. Mis; voor Frans Gerardu (1<sup>e</sup> jrd)

17.00 Vespers

**Maandag 28 september**

9.30 H. Mis

**Dinsdag 29 september Feest van de H.H. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen**

9.30 H. Mis

**Woensdag 30 september Gedachtenis van de H. Hiëronymus, priester en kerkleeraar**

9.30 H. Mis

**Donderdag 1 oktober Gedachtenis van de H. Theresia van het Kind Jezus**

9.30 H. Mis

**Vrijdag 2 oktober Gedachtenis van de HH. Engelbewaarders**

9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijnens-Guisson (st)

## **Zaterdag 3 oktober Maria op zaterdag**

9.30 H. Mis; voor overleden ouders Van den Broek-Florisson  
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid  
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

## **Zondag 4 oktober**

9.00 H. Mis  
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa S. Josephi (Peeters),  
Notre Père (Duruflé), Ave verum (Elgar)  
11.30 H. Mis; voor Gerda Janssen-Satijn; voor ouders Charles en Mia Delnooz-Close  
(st)  
17.00 Vespers

---

## **PAROCHIE NIEUWS**

**Zijn door het Sacrament van het Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:**  
Faye Thieme – Julie Orbons – Eliza José

**Zijn voornemens elkaar het Sacrament van het Huwelijk toe te dienen:**  
Charlotte Schoonbrood en Tim van Wijnbergen

**Gingen ons voor naar het eeuwig Vaderhuis:**  
Josephus Crefcoeur, 97 jaar  
Dolf Nafzger, 90 jaar  
Joke Winkelmolen, 84 jaar

---

## **COLOFON**

**Pastoor:** A.M.W.J. Kurris, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54  
**Priester-assistent:** H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60  
**Diaken:** R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06 - 13 95 53 11  
**Catechist:** T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421  
**Koster:** M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55  
**Parochiekantoor:** Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur  
**Pastorie:** O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur  
**Infopunt/Accueil** in de kerk: geopend maandag van 13.00-16.00 uur dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur  
**Parochiezaal:** Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** www.sterre-der-zee.nl  
**Banknummer:** NL54ABNA0576118575, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)  
**Kerk & Wereld** (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.  
**Kerkdiensten via Internet:** Dagelijkse rechtstreekse uitzending H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl  
**Kerkbijdrage:** banknr: NL73INGB0001054551 t.n.v. OLV Sterre der Zee, Maastricht. – ANBI: De groepsbeschikking voor het RK Kerkgenootschap is geregistreerd onder RSIN-nummer 002609411