



Ooit zoiets gehoord?!

Het jaar 2015 is door de paus uitgeroepen tot het “Jaar van het Religieuze Leven”. Onder het motto “*Ooit zoiets gehoord?!*” gaan van 3 tot en met 15 augustus ruim 70 zusters, broeders, paters en geassocieerden van een twintigtal ordes en congregaties in Limburg een “Bijbelmarathon” houden in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee in Maastricht.

Ooit zoiets gehoord?!



Bijbelmarathon door religieuzen uit heel Limburg

Ze hebben de drukste vakantieweken en de drukst bezochte kerk van Limburg uitgekozen om de Bijbel van A tot Z voor te lezen. Dat doen ze in het kader van het Jaar van de Religieuzen, om zo te benadrukken dat – hoe verschillend van opdracht ze ook zijn – zij in wezen allen dezelfde missie hebben: het uitdragen van de Blijde Boodschap. In vroeger eeuwen deden ze dat door geduldig ‘monnikenwerk’: het overschrijven van die Bijbel. Nu gebeurt dat in velerlei vormen en op eigentijdse wijze in woord en daad. De Bijbelmarathon is een wijze van uitdrukken dat het uiteindelijk om dit Boek is begonnen.

Iedereen is welkom om voor korte of langere tijd te komen luisteren: van maandag tot en met zaterdag in de twee eerste weken van augustus, tussen 10.00 en 17.00 uur. Het voorlezen wordt af en toe onderbroken door een kort muzikaal intermezzo. Medereligieuzen zullen als gastvrouw / -heer aanwezig zijn om informatie aan te reiken en eventueel met de bezoekers in gesprek te gaan.

Bijzondere schilderijen van de Slevrouwe

Op initiatief van mevrouw Maria van der Hoeven en de heer Pierre Hupperets heeft de bekende Maastrichtse kunstschilder Chrit Rousseau de kerktorens van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek geschilderd. Geïnspireerd door schilderijen van Claude Monet van de kathedraal van Rouen heeft hij het aanzicht van de basiliek in twee jaargetijden vereeuwigd.

Daarnaast zijn van deze twee schilderijen door het Atelier Peter Wilms zeefdrukken gemaakt in een oplage van 100 exemplaren per afbeelding.

Op 15 augustus, Ste. Marie, zullen na de Hoogmis van 10.00 uur de schilderijen en de zeefdrukken worden onthuld tijdens onze feestelijke samenkomst met Slevrouwe-tuurtjes in de kruisgang. De kunstenaar zal ons dan iets meer vertellen over deze schilderijen. En u krijgt de gelegenheid om op één zeefdruk of op de set van twee in te tekenen. Met de aankoop van deze kunstwerken verrijkt u uw interieur en helpt u het kerkbestuur het culturele erfgoed van de Slevrouwe-basiliek in Maastricht in stand te houden. Maar wees er snel bij, want de productie is eenmalig en beperkt!

De zeefdrukken gaan € 175,- per stuk of € 300,- voor de set van 2 kosten. En voor € 55,- per zeefdruk meer krijgt u er een mooie passende lijst omheen.

U bent van harte welkom op 15 augustus in de kruisgang. Of later in ons accueil, wanneer ze ook daar te koop zullen zijn.

Maurice Verhey, secretaris kerkbestuur

Mijmeringen van een stadspastoor

Van mijn roeimeester heb ik het gehoord : ‘Light-paddle’ is noodzakelijk als je het haventje binnenroeit en gaat aanmeren. Op halve kracht dus !. Dit bevel geeft de stuurman die letterlijk de touwtjes in handen heeft, als er op de Maas een grote boot in aantocht is. Als het schip is gepasseerd komen de golven. Zaak is dat de roeiboort meedeint op de golfslag, maar vooral dat je de riemen op het water legt om het nodige evenwicht te bewaren Maar laat je niet naar de kant drukken..!

Op halve kracht dus, zo stel ik mij dat voor in de vakantie als je toch op je post moet blijven. Light-paddle: even wat luchtiger je gewoon laten deinen op de golven.

Op halve kracht dus: gelukkig wat minder verplichtingen zoals vergaderingen. Proberen te genieten van de kleine bewegingen: leuke mensen ontmoeten of een gezellige pleisterplaats opzoeken. Genieten van de schepping als een Godsgeschenk. Tijd nemen voor een goed gesprek. In de roeiboort heb ik geleerd even alles te vergeten wat je bezwaart. Het is immers zo nodig wat gas terug te nemen. Ik wens ons allemaal een gunstige zomervacantie.

Pastoor

Kerk & Wereld - Vakantie

Ook Kerk & Wereld gaat even met vakantie. Géén boekentas met vlag uit een van de kerktorens. Wij blijven zitten! Na de vakantie gaan we gewoon weer door. Door met wat we tot nu toe deden, namelijk proberen te helpen waar dat nodig is.

Zo konden en kunnen wij, mede dankzij u, ook Jeannette ondersteunen, die in de slums van Nairobi de zusjes Esther en Irene de basisschool door helpt. We schreven al

eerder over het geweldige werk van Jeannette in het kader van Childrock Initiative in de sloppenwijken van Nairobi.

Door haar enthousiaste inzet krijgen kansarme kinderen nu wel zicht op een beter leven. Dat wil zeggen goed onderwijs en middelen om dat onderwijs te kunnen volgen. En wat erg belangrijk is, ze krijgen weer een beetje lol in het leven. Esther en Irene zijn intens blij, schrijft Jeannette, alleen al met het idee dat mensen aan de andere kant van de wereld hen willen helpen.

Hier zijn schoolspullen de normaalste zaak van de wereld, daar in Nairobi zijn kinderen dolblij en overgelukkig bijvoorbeeld met een (nieuwe) rugzak. Een echte pen, of een schrift, een gum, een potlood en een slijper. Jeannette zorgt ervoor. “We really love you so much!”, schrijven de zusjes aan Jeannette. En dat is zò terecht!

Ons bankrekeningnummer blijft ook in de vakantie open voor uw bijdragen. Het is NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Par. OLV Tenhemelopneming inzake Kerk en Wereld. Hartelijk bedankt! Fijne Vakantie!

Jos Burg-Gilissen, KenW

Vrienden van de basiliek

Op de Vriendenmiddag 20 juni, verzamelden de Vrienden van de Onze Lieve Vrouwebasiliek zich rond enkele markante plekken in de basiliek voor een deskundige uitleg. Het was een boeiende kennismaking met een aantal vrijwel onbekende kunstschaten die de Basiliek herbergt. Met een gezellige ontmoeting werd deze middag afgesloten en kijken we weer uit naar de volgende vriendenmiddag.

Wilt u er volgend jaar bij zijn? Lees dan bijgaande flyer van de Vrienden van de Onze Lieve Vrouwebasiliek en sluit u bij ons aan. U bent zeer welkom.

Het stichtingsbestuur van de Stichting Vrienden van de O.L.V. Basiliek

Tussenbalans Actie Kerkbalans 2015

Over enkele weken wordt de voorbereiding voor de “Actie Kerkbalans 2016” weer gestart. Een goed moment om een korte evaluatie te geven inzake de eerste helft van het jaar 2015.

Ondanks het gegeven dat heel vaak een beroep op u wordt gedaan, in welke vorm dan ook, is de opbrengst van de actie 2015 tot nu toe goed op peil gebleven. Natuurlijk willen we graag ieder jaar de opbrengst hoger zien dan het voorgaande jaar. Maar met het huidige resultaat mogen we niet ontevreden zijn. Als er mensen zijn die iets extra willen doneren is die gave meer dan welkom...

Anderen worden misschien door deze tussenbalans eraan herinnerd, dat zij hun gave nog moeten overmaken, omdat dit door drukte of anderszins vergeten is. Omdat de kerk op geen enkele ondersteuning van de overheid kan rekenen en omdat onderhoud een grote kostenpost vormt, is iedere gift van harte welkom. Met uw hulp kunnen we zo ondermeer de erediensten in stand houden.

Alleen samen met u kunnen wij onze “Slevrouwe” op de huidige manier laten functioneren zonder, waar dan ook, toegevingen te moeten doen.

Misintenties

Bij velen is er in deze roerige tijden vaak sprake van tegenspoed. Ontslagen, (ongeneeslijke) ziekten, intense armoede, verwijdering tussen ouders en kinderen, eenzaamheid zijn enkele van bedoelde nare omstandigheden. Velen zoeken in dergelijke situatie enige steun bij het beeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee of via een misintentie om zegen en verhooring te vragen.

Gelukkig is het niet enkel kommer en kwel. Velen van u zien hun gebed verhoord en willen dan hun dankbaarheid uiten door het opsteken van een kaars of het opgeven van een intentie. Daarnaast wordt de misintentie ook gebruikt om overleden dierbaren te gedenken.

Het was Christus die ooit zei: “Komt tot mij, allen die belast en beladen zijt”. Ook in het sacrament van het huwelijk wordt gewezen op goede en minder goede tijden !! En in werkelijkheid blijkt het leven steeds weer opnieuw een aaneenschakeling te zijn van voor- en tegenspoed.

Uw hulpvraag of dankbaarheid tijdens de viering van de H. Eucharistie – misintentie genoemd – wordt uitgesproken door de priester tijdens het opdragen van het Misoffer.

Uw misintentie kan tijdens iedere H. Mis van uw keuze gelezen worden. De tarieven zijn te vinden op de website of de misintentie-enveloppe in de folderbak achter in de Basiliek.

Weekend in Brugge van het Basilicakoor

Het weekend in Brugge van 27 en 28 juni 2015 van het Basilicakoor was een aaneenschakeling van hoogtepunten. De voorspoedige reis, de prettige ontvangst in Brugge, de rondleiding door vakkundige gidsen, en de daarop volgende vrije tijd waren de geplande activiteiten voor de zaterdag. De eerste dag werd afgesloten met een goed verzorgd diner.

De H. Mis van 11 uur op zondagmorgen in de Basiliek van het Kostbaar Bloed, met concelebratie van pastoor A. Kurris, werd op voortreffelijke wijze begeleid door het Basilicakoor. Dat deze Eucharistieviering HET hoogtepunt vormde van het weekend werd op het eind van de dienst door applaus van de aanwezige gelovigen nadrukkelijk onderstreept. Wie wilde kon na afloop van de viering de relikwie van het Kostbaar Bloed vereren.

Na een vermakelijke en leuke boottocht en een bezoek aan het Sint Jan Hospitaal met o.a. de indrukwekkende schilderwerken van Hans Memling, zochten allen zeer voldaan maar ook enigszins vermoeid de bus op richting Maastricht. Het weekend werd afgesloten met een gezamenlijk buffet.

Dank – in alle opzichten – aan ieder voor de voortreffelijke organisatie en het voorspoedig verloop van dit weekend.

Als er dames en/of heren zijn wier/wiens interesse na het lezen van dit verslag is gewekt om haar/zijn zangtalent in te zetten voor de Basiliek van OLV Sterre der Zee, schroom dan niet contact op te nemen met het Basilicakoor.

C. Larik (lid kerkbestuur OLV Sterre der Zee Maastricht)

Orgelfestival l'Europe & l'Orgue

Tijdens het orgelfestival Maastricht *L'Europe & l'Orgue* kunt u op een aantal dinsdagen voor een bedrag van slechts € 5 genieten van een aantal top-orgelconcerten in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek of de Sint-Servaasbasiliek. Op alle tussenliggende vrijdagen zijn er bovendien gratis lunchconcerten (12.30-13 uur) op vier verschillende locaties: de Sint-Martinuskerk in Wyck, de Sint-Janskerk aan het Vrijthof, de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek en de Sint-Matthiaskerk aan de Boschstraat.

Programma voor de maand augustus:

Dinsdag 4 augustus: Jean-Luc Thellin (B) | Sint-Servaasbasiliek | 20.00 uur

Vrijdag 7 augustus: Michael Hedley (UK) | Sint-Janskerk | 12.30 uur

Dinsdag 11 augustus: Ute Gremmel-Geuchen (D) | Sint-Servaasbasiliek | 20.00 uur

Vrijdag 14 augustus: Rob Nederlof (NL) | Sint-Matthiaskerk | 12.30 uur

Dinsdag 18 augustus: Jean-Christophe Geiser (CH) | Onze-Lieve-Vrouwebasiliek | 20.00 uur

Meer info: www.orgelfestivalmaastricht.nl

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Zondag 2 augustus Achttiende zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor ouders Havinga

10.00 Latijnse Hoogmis; voor de overleden ouders Jo Huinen en Mia Huinen-Lejeune

11.30 H. Mis; voor Stan Neuhof (jrd); voor Mady Neuhof-Baumgarten; voor Mariette Tiggelman-Stouthart; voor echtelieden Hijdens-Guisson (st); voor overleden ouders Houben-Ploumen en zoon Sjef

Maandag 3 augustus

9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Arts-Gielen

Dinsdag 4 augustus Gedachtenis van de H. Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars

9.30 H. Mis

Woensdag 5 augustus

9.30 H. Mis; voor de familie van de Zusters onder de Bogen

Donderdag 6 augustus Feest van Gedaanteverandering van de Heer

9.30 H. Mis ; voor een bijzondere intentie

Vrijdag 7 augustus Eerste vrijdag van de maand

9.00 H. Mis; voor Désirée Schaepman

Zaterdag 8 augustus Gedachtenis van de H. Dominicus, priester – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer (st)

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 9 augustus Negentiende zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis; voor Jo Burg; voor Herman Schaepman

11.30 H. Mis

Maandag 10 augustus Feest van de H. Laurentius, diaken en martelaar

9.30 H. Mis

Dinsdag 11 augustus Gedachtenis van de H. Clara, maagd

9.30 H. Mis

Woensdag 12 augustus

9.30 H. Mis

Donderdag 13 augustus

9.30 H. Mis

Vrijdag 14 augustus Gedachtenis van de H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar

9.00 H. Mis; voor Willy Spauwen; voor Theo Bovens

Zaterdag 15 augustus Hoogfeest van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming

9.00 Plechtige gezongen lauden

10.00 Plechtige Hoogmis met wijding van de “kroedwèsj”, hoofdcelebrant mgr. Frans Wiertz, bisschop van Roermond; voor Maria Paulussen-Verheggen (st); voor de levenden en overledenen van de familie Mulkens-Closset (st); voor levenden en overledenen van de familie Hans Leufkens (jrd); voor Leo Larik en Josephina Larik-America (jrd); voor Jo Op de Kamp en schoonzoon Jacques D’Haens; voor Jeanne Houben-Cortenraede en Ben en Fien Verhey-Frijns; voor overleden ouders van den Broek-Florisson; voor Jan van Schoubroeck en Jacques Willems; voor Jo en Annie Heusschen-van Zandvoort; voor Victoire Cremers-Kerpen; ter nagedachtenis aan Jos van de Ven

Na de hoogmis, koffie met Slevrouwe-tuurtsjes

11.30 Aanbieding van het schilderij van de Slevrouwe van Chrit Rousseau

14.00 Bijbelmarathon: lezen van het laatste boek

15.00 Dankdienst ter afsluiting van de Bijbelmarathon

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 16 augustus Twintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor broer en zus Havinga

10.00 Latijnse Hoogmis

11.30 H. Mis

17.00 Vespers

Maandag 17 augustus

9.30 H. Mis

Dinsdag 18 augustus

9.30 H. Mis

Woensdag 19 augustus

9.30 H. Mis

Donderdag 20 augustus Gedachtenis van de H. Bernardus, abt en kerkleraar

9.30 H. Mis

Vrijdag 21 augustus Gedachtenis van de H. Pius X, paus

9.00 H. Mis

Zaterdag 22 augustus Gedachtenis van de H. Maagd Maria, Koningin

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 23 augustus Eenentwintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis; voor Annette Bernards (st); uit dankbaarheid

11.30 H. Mis

17.00 Vespers

Maandag 24 augustus Feest van de H. Bartholomeus, apostel

9.30 H. Mis

Dinsdag 25 augustus

9.30 H. Mis

Woensdag 26 augustus

9.30 H. Mis

Donderdag 27 augustus Gedachtenis van de H. Monica

9.30 H. Mis

Vrijdag 28 augustus Gedachtenis van de H. Augustinus, bisschop en kerkleraar
9.30 H. Mis

Zaterdag 29 augustus Gedachtenis van de marteldood van de H. Johannes de Doper – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Mariette Tiggelman-Stouthart
15.30-16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 30 augustus Tweentwintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor Sjo Schins (jrd)
10.00 Latijnse Hoogmis; voor Jo Burg
11.30 H. Mis
17.00 Vespers

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Jasmijn Ramakers
Stella Mare Puts
Angelina Brummer
Denise en Elena Gulikers
Emma van Wersch
Louis Givelet
Quinn Brandts
Lola Stal

COLOFON

Pastoor: A.M.W.J. Kurris, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06 - 13 95 53 11

Catechist: T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Pastorie: O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: geopend maandag van 13.00-16.00 uur dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** www.sterre-der-zee.nl

Banknummer: NL54ABNA0576118575, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl

Kerkbijdrage: banknr: NL73INGB0001054551 t.n.v. OLV Sterre der Zee, Maastricht. – ANBI: De groepsbeschikking voor het RK Kerkgenootschap is geregistreerd onder RSIN-nummer 002609411