



Broedermeester met flambouw

We hadden onze plaatsen ingenomen tijdens de Vriendenmiddag: vijf personen op verschillende plekken in de kerk. Het was Vriendenmiddag; we hebben onze Vrienden onbekend erfgoed laten zien. In de crypte, in de pandtuin, op het priesterkoor en bij de ingang van de kruisgang en bij de ingang van de kerk.

In het noordtransept zien we een broedermeester in vol ornaat bij het beeld, genaamd Maria Onbevlekt Ontvangen. Deze beeltenis is herkenbaar aan de wereldbol, de maansikkel aan haar voeten, en de sterren om haar hoofd.

De broedermeester in vol ornaat heeft iets uit te leggen. Want deze fraaie houten beeltenis wordt eens wel de ‘verkeerde’ Maria genoemd. Zij is meegekomen uit de Nicolaaskerk toen deze buurkerk werd afgebroken. Zij bracht ook een eigen broederschap mee. Maar de Nicolaaskerk kreeg kort na de Franse Revolutie ook het genadebeeld van de Sterre der Zeer toegewezen. De broederschap kreeg dus na de sloop van deze kerk het beheer over twee Mariabeelden. En u weet dat de devotie tot de Sterre der Zee de grote massa heeft meegekregen en die andere Maria, ook wel de Apocalyptische Maria, moest het doen met een kleine nis in het schemerdonker.

De broedermeester stond nu bij wijze van eerherstel bij deze Maria die ook de titel draagt : Maria Onbevlekt Ontvangen. En dat is nu de patroonheilige geworden van de huidige broederschap. De broedermeester met brandende flambouw en zwarte mantel legt ons uit dat beide beelden evenveel bestaansrecht hebben De vrienden stonden verbaasd over zoveel onbekende wijsheden.



Dank !

Dank dat U met zovelen aanwezig was bij mijn eerste Heilige Mis. Het was hartverwarmend en sterkt mij in de weg die ik gekozen heb. Het Hoogfeest van de Heilige Drieuldigheid werd een soort thuiskomen in de mij zo vertrouwde Slevrouwe-parochie.

Dank voor uw gebeden, steun en aanmoediging.

Dank aan pastoor Kurris en in hem dank aan de gehele Slevrouwe-parochie. De Slevrouwe-familie, die met zoveel zorgvuldige voorbereidingen van zo velen er voor gezorgd heeft dat het een ware feestdag werd. Een blijvende indrukwekkende herinnering behoud ik aan de intensieve voorbereiding en verzorging van de liturgie. Aan de prachtige muzikale omlijsting, de feestelijke bloemversiering, alsook aan de verrassende versiering langs de route van mijn ouderlijk huis naar de basiliek. Ook komen mijn mede-confraters/priesters, aan wie ik zoveel steun en bemoediging mag ontlenen, veel dank toe voor hun concelebratie bij mijn eerste heilige Mis. En de aanwezigheid van (oud)acolieten en een volle kerk heeft mij veel gedaan.

Dankbaarheid aan God die ons allen doet delen in zijn eigen liefde, een liefde die zich in al zijn goddelijke volheid heeft geopenbaard als de liefde van Vader, Zoon en Heilige Geest. In die Naam ben ik gedoopt. In die Naam ben ik gewijd. In die Naam hoop ik mijn priesterlijke taak te kunnen vervullen.

Dank!

Herman Schaepman, neomist

Bijbel-voorleesmarathon door religieuzen

In onze basiliek wordt deze zomer een Bijbelmarathon gehouden. Religieuzen van diverse ordes en congregaties lezen tussen 3 en 15 augustus de volledige Bijbel voor. Iedereen is van harte welkom om voor kortere of langere tijd te komen luisteren.

De Bijbelmarathon is een activiteit van Limburgse religieuzen in het kader van het “Jaar van het Godgewijde Leven”, dat dit jaar plaatsvindt. In de eerste twee weken van augustus zullen zo’n vijftig religieuzen in de doopkapel achter in de Slevrouwebasiliek beurtelings stukken uit de Bijbel voorlezen.

Dat gebeurt op weekdagen tussen 10 en 17 uur. Het is de bedoeling dat op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus) de Bijbel helemaal voorgelezen is. Die dag wordt de marathon in aanwezigheid van mgr. Frans Wiertz, onze bisschop, officieel afgesloten.

Kerk & Wereld – Veilig achterop.....

Pasgeleden was het Vaderdag. En onwillekeurig moest ik denken aan een lief liedje van Paul van Vliet: “*Veilig achterop.....*”.

“*Veilig achterop bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets*”. Dat gaf toch inderdaad een heel speciaal gevoel. Bij je vader achterop. Vol vertrouwen was je en volkomen afhankelijk. “*Ik weet nog hoe het rook, ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om hem heen, mijn wang tegen zijn jas.*” Jij en je vader. Er kon helemaal niets gebeuren. Je vader vroeg dan, om je een beetje te plagen: “Ben

je er nog?” “Ja Pap!” Ja hoor, je was er nog. Voetjes op de uitgeklapte voetsteuntjes. En we reden kalmpjes langs warme korenvelden omzoomd door blauwe korenbloemen, vuurrode klaprozen en knalgele boterbloemen. Begeleid door vrolijk zingende vogels, het zachte gekraak van het zadel en het regelmatige tikje in de kettingkast. Glimmende kleine blaasjes in het asfalt. Warm! Je vader belde af en toe even. Zomaar, voor de lol. Want er was geen mens te bekennen. En natuurlijk scheen de zon. Alvast een voorschotje op de hemel!

Helaas moeten heel veel vaders, moeders en kinderen op de wereld het stellen zonder die voorschotjes op de hemel. Het lijkt meer op de hel waarin ze buiten hun schuld zijn terechtgekomen en moeten leven. Wij, de mensen van Kerk en Wereld, proberen hier en daar wat verlichting te brengen, maar we kunnen ook niet verder springen dan onze stok lang is. U kunt ons helpen de stok een beetje langer te maken door wat u missen kunt te storten op ons bankrekeningnummer NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Par. OLV Tenhemelopneming inzake Kerk en Wereld. Namens al die vaders, moeders en kinderen, hartelijk bedankt!

Jos Burg-Gilissen, KenW

Wereld Jongeren Dagen 2016

De volgende Wereld Jongeren Dagen vinden in 2016 plaats in Polen. Voor onze West-Europese jongeren is de afstand dan niet te groot. Wij gaan proberen jongeren van Maastricht te motiveren en zo nodig te helpen om aan dit grote ‘event’ deel te nemen. Het is dan ook een van de thema’s die op de agenda staan van de “Pastoraatsgroep”, de groep jong volwassenen die iedere maand samen met het pastoraal team samenkomt.

Het bisdom Roermond wil graag met jongeren een reis naar de Wereld Jongeren Dagen in Polen in juli 2016 organiseren, waarbij geloofsverdieping, gemeenschapsvorming en diaconie centraal staan, in lijn met het thema “Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden”. Maar tijdens de reis zal ook ruimte zijn voor ontspanning en bezichtiging van Polen en de buurlanden. Deze reis staat open voor jongeren vanaf 16 jaar. Het bisdom organiseert daarvoor een bijeenkomst op zondag 5 juli, van 14.00 tot 17.00 uur, in de bisdomgebouwen, Swalmerstraat 100 te Roermond. Het gaat dan over de reisplannen naar Polen, en over diaconie en diaconale activiteiten, en er is natuurlijk tijd om elkaar te ontmoeten en te spreken. Aanmelden hoeft niet.

De projectleiders vanuit het bisdom zijn kapelaan George Dölle (tel. 06-28729707, george.doelle@gmail.com) en kapelaan Rijo Muprappallil (tel. 06-59082132, muprappallil@gmail.com). Ze komen binnenkort ook met onze Pastoraatsgroep praten.

Website: www.wjd2016.nl. Facebook: WJD 2016 Polen

Orgelfestival l’Europe & l’Orgue van 14 juli t/m 18 augustus

Op dinsdag 14 juli aanstaande opent in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek de 55^e jaargang van het orgelfestival Maastricht *L’Europe & l’Orgue* met een optreden van Hans Leenders. Op de dinsdagen erna (tot en met 18 augustus) kunt u vanaf 20.00 uur

voor een bedrag van € 5 genieten van een aantal top-organisten die een concert zullen geven in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek of de Sint-Servaasbasiliek.

Op alle tussenliggende vrijdagen zijn er bovendien gratis lunchconcerten (12.30-13 uur) op vier verschillende locaties: de Sint-Martinuskerk in Wyck, de Sint-Janskerk aan het Vrijthof, de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek en de Sint-Matthiaskerk aan de Boschstraat. Wij hopen u te verwelkomen bij onze concerten.

Programma:

Dinsdag 14 juli: Hans Leenders (NL) | Onze-Lieve-Vrouwebasiliek | 20.00 uur

Vrijdag 17 juli: Jan van de Laar (NL) | de Sint-Martinuskerk (Wyck) | 12.30 uur

Dinsdag 21 juli: Marcel Verheggen (NL) | Sint-Servaasbasiliek | 20.00 uur

Vrijdag 24 juli: Axel Wilberg (D) | Sint-Janskerk | 12.30 uur

Dinsdag 28 juli: Theo Jellema (NL) | Onze-Lieve-Vrouwebasiliek | 20.00 uur

Vrijdag 31 juli: Anne Froidebise (B) | Onze-Lieve-Vrouwebasiliek | 12.30 uur

Dinsdag 4 augustus: Jean-Luc Thellin (B) | Sint-Servaasbasiliek | 20.00 uur

Vrijdag 7 augustus: Michael Hedley (UK) | Sint-Janskerk | 12.30 uur

Dinsdag 11 augustus: Ute Gremmel-Geuchen (D) | Sint-Servaasbasiliek | 20.00 uur

Vrijdag 14 augustus: Rob Nederlof (NL) | Sint-Matthiaskerk | 12.30 uur

Dinsdag 18 augustus: Jean-Christophe Geiser (CH) | Onze-Lieve-Vrouwebasiliek | 20.00 uur

Meer info: www.orgelfestivalmaastricht.nl

Dip

Na de grote feesten breekt de zomertijd aan. Je merkt **het** aan het collectegeld, het is minder druk in de diensten maar tegelijk groeit het aantal dagjesmensen en vacatiegangers. Afgelopen zaterdag stond ik een tijd bij de ingang en stond ik verbaasd over het aantal binnenlopers. Op het uur dat ook de biecht werd afgenomen en een doopsel werd gevierd, was het een komen en gaan. Je kunt gerust spreken van enkele duizenden die dan in de kapel en de kerk komen binnenwandelen.

Onze kerk is een plek waar veel mensen wat rust zoeken wellicht om zichzelf bijeen te rapen en innerlijke rust.

We koesteren de gastvrijheid en blijven op onze post, dankzij trouwe vrijwilligers als kerkwachten en bezetting van het accueil.

Het parochieblad digitaal

Onze oproep in het mei-nummer om het parochieblad digitaal te ontvangen, heeft meerdere tientallen reacties opgeleverd. U kunt zich nog altijd aanmelden. Wilt u in de toekomst het parochieblad digitaal in pdf ontvangen, stuurt u dan even een kort berichtje naar: info@sterre-der-zee.nl

De digitale versie van het parochieblad heeft voordelen: u krijgt het parochieblad als eersten, nog voor de verspreiding per post of in de brievenbussen. En als er in het blad foto's worden afgedrukt, dan hebt u ze in kleur (de op papier gedrukte versie van het parochieblad is zwart-wit). En als u wilt, kunt u het blad printen. Dan hebt u het op papier. Nog vóór dat de drukker het gedrukt heeft. En die werkt al razend snel...!

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Zondag 28 juni Dertiende zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor Arnold Wijckerheld-Bisdom

10.00 Latijnse Hoogmis

11.30 H. Mis; voor Ferd Gielen, Jeanne Gielen-Drehmanns en Han Gielen; voor Hennie Pleunis-Kos (6wd); voor Paul Closset (jrd); voor Ton Renkens (jrd)

17.00 Vespers

Maandag 29 juni Feest van de HH. Petrus en Paulus

9.30 H. Mis; voor Marcel Heeren

Dinsdag 30 juni

9.30 H. Mis

Woensdag 1 juli

9.30 H. Mis

Donderdag 2 juli

9.30 H. Mis

Vrijdag 3 juli Feest van de H. Apostel Tomas – Eerste vrijdag van de maand

9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijns-Guisson (st)

Zaterdag 4 juli Gedachtenis van Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor de gebedskring van de Sterre der zee; voor de levende en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 5 juli Veertiende zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor Elisabeth Ackermans (st)

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Messe in C (Bruckner), Ave verum (Elgar), Ave maris stella (Grieg); voor Antonius Rooyackers (st); voor Edmee, Danielle en Huub Mingels (st)

11.30 H. Mis; voor echtelieden van Els-Hitz (st)

Maandag 6 juli

9.30 H. Mis; voor de familie van de Zusters onder de Bogen

Dinsdag 7 juli

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer (st); voor Marcel Heeren

Woensdag 8 juli

9.30 H. Mis

Donderdag 9 juli Feest van de H.H. Martelaren van Gorcum

9.30 H. Mis

Vrijdag 10 juli

9.30 H. Mis

Zaterdag 11 juli Feest van de H. Benedictus, abt, patroon van Europa – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Selis-Hendriks (st); voor Victoire Cremers-Kerpen

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 12 juli Vijftiende zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor broers en zus Havinga

10.00 Latijnse Hoogmis; voor Monique Janssen (2^e jrd) en Mat Janssen

11.30 H. Mis

Maandag 13 juli

9.30 H. Mis

Dinsdag 14 juli

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens

Woensdag 15 juli Gedachtenis van de H. Bonaventura, priester en kerkleraar

9.30 H. Mis

Donderdag 16 juli

9.30 H. Mis; voor de Zusters onder de Bogen

Vrijdag 17 juli

9.30 H. Mis

Zaterdag 18 juli Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 19 juli Zestiende zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis

11.30 H. Mis; voor M.H. Peltzer (st); voor Jacq Vos en familie

Maandag 20 juli

9.30 H. Mis

Dinsdag 21 juli

9.30 H. Mis; voor de familie van de Zusters onder de Bogen

Woensdag 22 juli Gedachtenis van de H. Maria Magdalena

9.30 H. Mis

Donderdag 23 juli Feest van de H. Birgitta, kloosterlinge, medepatrones van Europa

9.30 H. Mis

Vrijdag 24 juli Feest van de H. Christoffel, martelaar, patroon van de kathedraal en de stad Roermond

9.30 H. Mis; voor de Zusters onder de Bogen

Zaterdag 25 juli Feest van de H. Jacobus, Apostel – Marie op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 26 juli Zeventiende zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor echtelieden Hoppers-Garé (st)

10.00 Latijnse Hoogmis; voor de overledenen van de familie Eras-Bonhomme (st); voor Johanna Kramer en familie

11.30 H. Mis

Maandag 27 juli Gedachtenis van de Z. Titus Brandsma, priester en martelaar

9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Reinders-Thijssen (st)

Dinsdag 28 juli

9.30 H. Mis

Woensdag 29 juli Gedachtenis van de H. Marta

9.30 H. Mis

Donderdag 30 juli

9.30 H. Mis

Vrijdag 31 juli Gedachtenis van de H. Ignatius van Loyola

9.30 H. Mis

Zaterdag 1 augustus Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 2 augustus Achttiende zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor ouders Havinga

10.00 Latijnse Hoogmis

11.30 H. Mis; voor Stan Neuhof (jrd); voor Mady Neuhof-Baumgarten

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Isabel Krouwel

Celima Remmers

Giana Willemsen

Sofia en Luca Meyer

Olivier en Martijn Steegh

Fabien Alexanian

Anna Kokkelmans

Bram Steinbusch

COLOFON

Pastoor: A.M.W.J. Kurris, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06 - 13 95 53 11

Catechist: T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Pastorie: O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: geopend maandag van 13.00-16.00 uur dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** www.sterre-der-zee.nl

Banknummer: NL54ABNA0576118575, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl

Kerkbijdrage: banknr: NL73INGB0001054551 t.n.v. OLV Sterre der Zee, Maastricht. – ANBI: De groepsbeschikking voor het RK Kerkgenootschap is geregistreerd onder RSIN-nummer 002609411