



Drieëenheid



Er zijn in een grote kerk als de onze allerlei dingen waar je zo aan voorbijloopt, zonder eigenlijk te weten wat het voorstelt. De houtgravure uit de 18^e eeuw, boven de deur die vanuit de kerk toegang geeft tot de kruisgang, is zo'n afbeelding waarvan praktisch niemand vraagt wat het eigenlijk voorstelt. Je loopt er zo aan voorbij.

Een stralenkrans met daarin een driehoek met de vier letters van de naam van God in het hebreuws. De letters zijn overigens nog niet eens goed geschreven.... Maar een kniesoor die daarover valt.

Het is een klassieke afbeelding van de Heilige Drieëenheid. Althans een poging daartoe. Al eeuwenlang hebben kerkelijke kunstenaar geprobeerd de Drieëenheid af te beelden, maar een theologische vakterm kun je nu eenmaal niet afbeelden. En bij iedere poging van een kunstenaar om de Heilige Drieëenheid af te beelden, regende het kritiek van de theologen. Hoe het wél kan, kunnen we in onze kerk óók laten zien. Want één afbeelding van de Drieëenheid kreeg uiteindelijk kerkelijke goedkeuring. Ook die heben we in onze basiliek.

Vriendendag

Wie de afbeelding van de Drieëenheid, die uiteindelijk wél kerkelijke goedkeuring kreeg, wil zien, mag op zaterdag 20 juni deelnemen aan de Dag van de Vrienden van de Basiliek. Als u snel bent, kunt u nog lid worden van de Stichting Vrienden van de Onze Lieve Vrouwebasiliek.... Aanmelden kan via: vrienden@sterre-der-zee.nl

Cohesie oftewel samenhang

Het was een indrukwekkende uitvaartdienst van zijn vrouw Hennie. De aanwezigheid van velen betekende grote troost voor Mark, onze koster, en zijn gezin. Na een lang en smartelijk ziekbed is zij overleden, thuis omringd door haar dierbaren. En wij waren er massaal !.

Gewoon door er te zijn waren we en zijn we een grote steun. Vooral door de aanwezigheid van de meeste acolieten, het kerkbestuur en het pastorale team en vele parochianen vormden wij een hechte familie, de Slevrouwefamilie. Dat maakte indruk, ook op de gasten uit het hele land. Zelfs de dominee uit de randstad stond verbaasd over de kracht van de liturgie. En de familie van Hennie en de vrienden van Thomas en Charlotte waren diep onder de indruk

We verzamelen onze krachten voor de toekomst. Met Pinksteren hebben we de kracht van de Heilige Geest, dat is de cohesie, de innerlijke samenhang die ons draagt, diep gevoeld. In dat vertrouwen wensen we Mark en zijn kinderen veel sterkte toe.

Pastoor

Gelukwensen

We wensen Herman Schaepman veel geluk nu hij als gewijde priester zijn leven voortzet ten bate van het welzijn van mensen. Moge zijn ambt hem veel innerlijke kracht geven en in staat stellen een goede priester te zijn, een weldaad voor de mensen. En volharding in zijn roeping want het pastorale werk vergt veel. Wij bidden om de kracht van de heilige Geest

Gelukwensen ook voor zijn moeder, zussen en broer. We hopen Herman nog vaak in ons midden te hebben als steun voor onze parochie.

Pastoor

Bijbel-voorleesmarathon door religieuzen

In onze basiliek wordt deze zomer een Bijbelmarathon gehouden. Religieuzen van diverse ordes en congregaties lezen tussen 3 en 15 augustus de volledige Bijbel voor. Iedereen is van harte welkom om voor korte of langere tijd te komen luisteren.

De Bijbelmarathon is een activiteit van Limburgse religieuzen in het kader van het “Jaar van het Godgewijde Leven”, dat dit jaar plaatsvindt. In de eerste twee weken van augustus zullen zo’n vijftig religieuzen in de doopkapel achter in de Slevrouwebasiliek beurtelings stukken uit de Bijbel voorlezen.

Dat gebeurt op weekdagen tussen 10 en 17 uur. Het is de bedoeling dat op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus) de Bijbel helemaal voorgelezen is. Die dag wordt de marathon officieel afgesloten, in aanwezigheid van ons bisschop, mgr. Frans Wiertz, die tijdens de Hoogmis zal voorgaan.

Zo helpt de een de ander



Zo helpt de een de ander. De acoliet helpt de pastoor, de pastoor het bruidsmisje, de bruidegom de bruid, en draagt het bruidsjongetje. Zo gaat het ook in de Kerk. De een helpt de ander, en zo helpen we elkaar.

Kerk en Wereld – Heerroom met verhalen

Wie had er niet minstens één Heerroom in de familie? Als je geluk had, had je er een paar. Ik had er drie! Een Redemptorist, een Franciscan en een Sacramentijn. En ook nog twee “Heertantes”. Tante Sophie en tante Annie.

De Redemptorist is in de loop van de tijd veranderd van Heerroom in Oom. De Franciscan was een geliefde Heerroom. Bruine pij met wit koord, capuchon en sandalen. In die capuchon zaten nogal eens verrassingen. Lekkere sterappeltjes bijvoorbeeld. Maar de Sacramentijn (SSS – Societas Sanctissimi Sacramenti) was toch de allerinteressantste. Feest als hij kwam! Die had geen pij of toog, maar een chique uniform met een kruisje op de revers en witte strepen op de mouwen. En een Amerikaanse auto! Hij was nl. vlootaalmoezenier! Met de meest adembenemende verhalen. Zich afspelend in Montreal bv. of in Bombay. Moet je je voorstellen! Wat een glorie als je mee mocht in zijn auto en dan vriendjes voorbij reed in je straat! Dat was scoren!

Ze bestaan gelukkig nog, die Heerrooms met verhalen. Hoewel hun aantal toch sterk aan het afnemen is. Een inmiddels helaas overleden broer van onze pastoor, Ruud Kurris bijvoorbeeld, dat was ook een echte Heerroom met verhalen. Hij schreef ze op in een autobiografie, die kortgeleden ten doop is gehouden. Een andere kennen we allemaal. Dat is pater Nico Dister. Zijn verhalen zijn minstens zo interessant als die van mijn Heerroom Jo (SSS). Soms mooi, soms schrijnend, soms treurig, soms hart verscheurend, en soms ook heel hoopgevend en blij. Uit al die verhalen komt naar voren, dat pater Dister, wil hij zijn fantastische werk in Papua-Indonesia kunnen voortzetten, dringend behoefte heeft aan support, aan geld. Wij van Kerk en Wereld steunen pater Dister. Alweer een hele tijd. U kunt ons daarbij helpen door iets over te maken op ons bankrekeningnummer NL05 ABNA 0640 1831 07 t.n.v. RK Par. OLV Tenhemelopneming inzake Kerk en Wereld. Dank U wel! Dat levert vast weer nieuwe mooie stories op van een echte Heerroom met verhalen.

Jos Burg-Gilissen, KenW



“Terugblik vanaf de zijlijn”

Op zaterdag 24 mei werd onder grote belangstelling het boek van Ruud Kurris sj, broer van onze pastoor, gepresenteerd. Onder de titel “Terugblik vanaf de zijlijn” verhaalt pater Ruud zijn missionair pastoraat in Indonesië, het land waar hij als jongeman naar toe trok. Het boek is voor € 22,50 verkrijgbaar in het Accueil van onze kerk en bij de balie van de Schatkamer.

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Zondag 31 mei Hoogfeest van de Heilige Drieëenheid

9.00 H. Mis

10.00 H. Mis; voor Mady Neuhof (vw Kerk & Wereld)

11.30 Plechtige Eerste Heilige Mis van de neomist Herman Schaepman, met zang door het Basilicakoor: Missa Festiva (Gretchaninov), Veni Creator (Serpenti), Rejoice (Rathbone); voor Joseph Schoonbrood (jrd); voor Riet Kramer-Wolters (6wd)

17.00 Plechtige Vespers met de neomist Herman Schaepman

Maandag 1 juni

11.00 Hoogmis; voor Theo Bovens (jrd)

Dinsdag 2 juni

9.30 H. Mis

Woensdag 3 juni Gedachtenis van de HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren van Oeganda

9.30 H. Mis

Donderdag 4 juni

9.30 H. Mis

Vrijdag 5 juni Gedachtenis van de H.H. Bonifatius, bisschop en gezellen, martelaren

9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijnens-Guisson (st)

Zaterdag 6 juni Maria op zaterdag

9.30 Hoogmis; voor de gebedskring van de Sterre der Zee; voor de levende en overleden leden van de broederschap van Onze Lieve vrouw Sterre der Zee

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 7 juni Hoogfeest van het H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus

9.00 H. Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer (st)

10.00 Latijnse Hoogmis, gevolgd door de Sacramentsprocessie door de kruisgang

11.30 H. Mis; voor de familie Lodewick-Huysmans (jrd, st); voor Hans Crijns (jrd); voor Josephine Notten-Pans (6wd); voor de overledenen van de familie Willems-Lousberg

17.00 Vespers

Maandag 8 juni

9.30 H. Mis

Dinsdag 9 juni

9.30 H. Mis; voor de familie Tielens-Leenaers (st); voor Theo Bovens

Woensdag 10 juni

9.30 H. Mis

Donderdag 11 juni Gedachtenis van de H. Barnabas, apostel

9.30 H. Mis; voor Gil Schiepers en Rina Gilson

Vrijdag 12 juni Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus

9.30 H. Mis; ter ere van het H. Hart (st)

Zaterdag 13 juni Gedachtenis van de H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 14 juni Elfde zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis; voor Suzanne Daniels

11.30 H. Mis

17.00 Vespers

Maandag 15 juni

9.30 H. Mis

Dinsdag 16 juni

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens; voor Harry Otten

Woensdag 17 juni

9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de Zusters onder de Bogen

Donderdag 18 juni

9.30 H. Mis; ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria (st)

Vrijdag 19 juni

9.30 H. Mis

Zaterdag 20 juni Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 21 juni Twaalfde zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa cogitationes (Andriessen), Notre Père (Durufié), Ave Maria (Leenders); voor Jef Poolmans

11.30 H. Mis; voor pastoor Bohnen en overleden familie (st); voor Toos Coenegracht-Hesemans (6wd); voor de overleden ouders Stienen, Lemmens en Simons

17.00 Vespers

Maandag 22 juni

9.30 H. Mis

Dinsdag 23 juni

9.30 H. Mis

Woensdag 24 juni Hoogfeest van de Geboorte van de H. Johannes de Doper

9.30 H. Mis

Donderdag 25 juni

9.30 H. Mis

Vrijdag 26 juni Hoogfeest van het H. Hart van Jezus

9.30 H. Mis; voor de overleden leden van de familie Hendriks-Rondags, voor de levende en overleden leden van de familie Blom-Haesens, en uit dankbaarheid

19.00 Pontificale hoogmis met mgr E. de Jong voor Opus Dei

Zaterdag 27 juni Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor overleden ouders Schreinemacher-Gadiot (st)

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 28 juni Dertiende zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor Arnold Wijckerheld-Bisdom

10.00 Latijnse Hoogmis

11.30 H. Mis; voor Ferd Gielen, Jeanne Gielen-Drehmanns en Han Gielen (2015); voor Hennie Pleunis-Kos (6wd); voor Paul Closset (jrd)

17.00 Vespers

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Jip Beyers

Jazz Knols

Anna Medenbach

Noah Schols

Emily Ariaans

Liv van Engelshoven

Morris Houwen

Zjara Verhaegen

Gingen ons voor naar het Eeuwig Vaderhuis:

Toos Coenegracht-Hesemans, 96 jaar

Colette Pinckaers, 85 jaar

Hennie Pleunis-Kos, 55 jaar

COLOFON

Pastoor: A.M.W.J. Kurris, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06 - 13 95 53 11

Catechist: T. Heffels, Pastoor Jacobsstraat 1, 6122 BH Buchten, tel. 046 - 48 55 421

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Pastorie: O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: geopend maandag van 13.00-16.00 uur dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** www.sterre-der-zee.nl

Banknummer: NL54ABNA0576118575, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl

Kerkbijdrage: banknr: NL73INGB0001054551 t.n.v. OLV Sterre der Zee, Maastricht. – ANBI: De groepsbeschikking voor het RK Kerkgenootschap is geregistreerd onder RSIN-nummer 002609411



Slevrouwe →

← **samenwerkingsverband** →

← **Sint-Pieter**

