

**Weer terug op zijn post!**

Met grote vreugde mogen wij u melden dat de heren doktoren onze pastoor weer beter verklaard hebben. Tijdens een recente controle bij de neuroloog kreeg pastoor te horen dat hij wat hem betreft volledig genezen is en dat hij zijn werk weer langzaam mag oppakken. Zijn intentie is om in de Goede Week terug te keren in de parochie om zo samen de opgang naar Pasen te maken.

Wij feliciteren onze pastoor van harte met zijn genezing en wensen hem nog heel veel jaren in een goede gezondheid toe. Begin juni zullen wij dit vieren met een klein feestje. En natuurlijk danken wij Slevrouw!

namens het kerkbestuur, Maurice Verhey, secretaris

Goede Vrijdag

De drumbands De Baeker Kleppermen, Sint Michaël, Kunst door Oefening, Sint Petrus en Paulus, de dragersgroepen Sint Lambertus, Sint Antonius van Padua, Reuzengilde Gigantius, Sterre der Zee, De Ingelbewaorders, D.D. Stadsschutterij, de Decorploeg, de acolieten en de suisse van de Onze Lieve Vrouw, de broederschappen van het Zwart Kruis, Sint-Lambertus, en de Trèkkers, ze doen allemaal mee met de “Kruusweeg” op Goede Vrijdag. De stoet vertrekt om 20.00 uur van het Onze Lieve Vrouweplein, en gaat via Wolfstraat, Kersenmarkt, Maastrichter Brugstraat, Sint Servaasbrug, Wycker Brugstraat, Lage Barakken (Noord), en Sint Maartenslaan naar de Martinuskerk in Wyck van het Zwart Kruis.

Ook op Goede Vrijdag houdt onze zusterparochie Sint-Pieter de inmiddels traditionele Kruisentocht. De tocht start om 18.30 uur vanuit de kerk Sint Pieter Beneden. Via de Lambertuskapel - Lage Kanaaldijk - Slavante - de Lourdeskapel - kerk Sint Pieter op de Berg - Recollectenweg en Bergweg eindigen we rond 20.00 uur in de kerk Sint Pieter Beneden. Tijdens de tocht worden aan de hand van de kruisweg “Zie de mens” van Sjf Hutschemakers overwegingen uitgesproken. U kunt op ieder moment aansluiten.

KinderWoordDienst

Veertig dagen bereidden wij ons voor. We leefden met Jezus mee: het delen van het Laatste Avondmaal, het drama van zijn dood, de vreugde - Hij leeft! ONGELOFELIJK!

Nu alles weer gewoon lijkt begint het eigenlijk pas. Wist je dat de Paastijd daarom acht weken duurt? Er is zó veel gebeurd dat we die tijd nodig hebben om het allemaal

een beetje te bevatten. Gelukkig loopt Jezus met ons mee en krijgen we met Pinksteren nog een helper: de Heilige Geest.

Tijdens de KinderWoordDienst horen we de verhalen van de ongelovige Thomas, de Emmaüsgangers, de goede Herder, de ware wijnstok, Hemelvaart en Pinksteren (en natuurlijk denken we op 10 mei speciaal aan de moeders...).

Kom ook! Elke zondag tijdens de H. Mis van 11:30. Luister, praat, knutsel en kleur met ons mee.

Zie de website en Facebook (www.facebook.com/OLVsterrederzee) voor verdere informatie.

Kerk en Wereld In Memoriam MADY

Op 7 maart jl. hebben wij in een tot het laatste plaatsje bezette Onze Lieve Vrouwekerk afscheid genomen van Mady.

Mady Neuhof-Baumgarten overleed na een venijnige ziekte op 1 maart 2015. En laat ons achter met een heel dubbel gevoel. We missen Mady heel erg en kunnen ons niet zo goed voorstellen dat ze niet meer bij ons is. Aan de andere kant gunnen wij



Op 10 oktober 2014 kreeg Mady namens de parochie de nieuwe glossy aangeboden.

Foto © Guy van Grinsven

haar zo, dat ze nu gelukkig is bij haar man Stan, van wie ze zoveel hield en op wie ze zo trots was. En wij herinneren ons nog Stan Neuhof, lange tijd een deskundig lid van het kerkbestuur, die onder andere als architect de restauratie van het schoolgebouw heeft geleid.

Kenmerkend voor haar was, dat ze aan het einde van de uitvaartdienst een door haar zelf enkele maanden geleden geschreven brief liet voorlezen. Het was net of niet haar zoon, maar of Mady zelf daar stond.

Tegen ons praatte, herinneringen ophaalde aan de leuke, mooie, goede dingen die ze met ons beleefd had, ons allemaal bedankte. Groot! Sterk! Een voorbeeld voor ons allemaal! Dank je wel daarvoor, Mady!

Voor de Werkgroep Kerk en Wereld blijft Mady's overlijden een pijnlijk verlies. Ze hoorde er zo helemaal bij. Ze was betrokken, echt begaan met die kleine aids-babytjes, die straatarme hongerige mensen, en al die andere hulpbehoevenden waar wij ons voor inzetten. Ze had ideeën, hield vol en zette door, was praktisch, was goedlachs, maar kon ook ernstig zijn. Een waardevol bestuurslid op wie wij konden bouwen, is er nu niet meer. En dat wordt wennen, Mady!

Mady, dank je wel voor alles. Je zult ons blijven inspireren. We zullen je erg missen!

Namens de Werkgroep Kerk en Wereld,

Jos Burg-Gilissen

Schatkamernieuws

Vanaf Pasen is onze Schatkamer weer open voor bezoek. Een mooie gelegenheid om de nieuwste aanwinsten te komen bewonderen. Wij hebben namelijk onlangs van de Matthijskerk, met toestemming van het bisdom, enkele waardevolle historische objecten van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee in bruikleen gekregen, die nu staan tentoongesteld in de schatkamer:

- een wandkleed, vervaardigd omstreeks 1700, met de afbeelding van Maria als Sterre der Zee,
- een plaquette van de Sterre der Zee, 18^e eeuw, van de zilversmid Dionysius Nijst, eveneens met een afbeelding van de Sterre der Zee,
- de bekroning van een ceremoniestaf, 18^e eeuw, waarop een Maria met kind,
- een flambouwplaat van de Broederschap van de Sterre der Zee, vervaardigd in 1728-1730 door de Maastrichtse zilversmid Pieter de Bor.

Deze objecten zijn waarschijnlijk aan de Matthijskerk gegeven in 1804, toen de beeltenis van de Sterre der Zee door de bisschop van Luik aan de Sint-Nicolaas werd toebedeeld.



Een historische ets

In de pastorie hangt, ingelijst, een ets waarop staan afgebeeld de torens van de Onze Lieve Vrouwekerk en de Sint-Nicolaaskerk. De Nicolaaskerk (eigenlijk Nicolaas en Lambertus) werd gebouwd in 1342 als parochiekerk voor de kapittelkerk van Onze Lieve Vrouw, gefinancierd dankzij een legaat van Gerard van Jobeke (of Jabeek), kanunnik van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Aldeneik bij Maaseik, die kort voor 1340 enige huizen aan het Onze-Lieve-Vrouwekapittel schonk om er een kerk te bouwen. De toren kwam in 1450 klaar. Nadat in 1837 de Onze Lieve Vrouwekerk, die als militaire opslagruimte en smederij werd gebruikt, teruggegeven werd aan de katholieke eredienst, werd de Nicolaaskerk bouwvallig verklaard en afgebroken.

Deze historisch ets is dus op zich al bijzonder, maar nog waardevoller is dat ook nog de originele etsplaat, waarmee de ets is gedrukt, bewaard is gebleven. De etsplaat en de oude afdruk ervan die in de hal van de pastorie bewaard worden, zijn gemaakt door Alexander Schapkens (1815-1899).

De tekening voor de etsplaat moet gemaakt zijn vanaf een hoog punt in de Wolfstraat of misschien vanuit het hoge Dinghuis. Op de voorgrond zien we de forse toren van de Sint-Nicolaaskerk, daarachter nog juist een stuk van de voorgevel met torens van de Slevrouwe.

Wie de etsplaat heeft kan er dus nieuwe afdrucken mee maken. Op verzoek van pastoor Kurris heeft de kunstenaar Sjef Hutschemakers (*1931) van de (nog in goede staat verkerende) etsplaat een aantal nieuwe afdrucken (Ep = épreuves) gemaakt.

Het kerkbestuur heeft al enkele afdrucken laten inlijsten, en biedt ze te koop aan in ons Accueil. Men kan kiezen uit een vergulde lijst en een grijze lijst. De verkoopprijs is voor beide lijsten vastgesteld op € 40,-

Het stokje overdragen

Begin april nemen Johanna Leenders en Ingrid Verhey in de accueil het stokje over van Yvonne Beuving. Yvonne heeft vele jaren lang trouw en volhardend gewerkt aan de vormgeving van onze accueil: pelgrims vinden er sinds jaar en dag passende devotionalia rond de Sterre der Zee.

Yvonne bouwde in die jaren de accueil uit tot wat hij nu is, en ook wist zij andere vrijwilligers voor haar werk te winnen. Wij zijn Yvonne dan ook veel dank verschuldigd voor al die jaren van trouwe, vrijwillige en stille dienst.

Yvonne, dankjewel. Chapeau voor wat je deed!

het kerkbestuur

Benefiet concert Oost-Oekraïne

Het aanhoudende geweld in Oost-Oekraïne heeft verwoestende gevolgen. Ook na het staakt-het-vuren nemen de noden toe. Om medische hulp te kunnen verlenen en om slachtoffers te kunnen voorzien in hun basisbehoeften vindt er op dinsdag 31 maart om 20.00 uur een benefietconcert plaats in onze kerk, uitgevoerd door Barbara Haveman, sopraan, Mirouslava Yordanova, mezzosopraan, en het Maastricht Chamber Orchestra o.l.v. Federico Santi. Zij voeren uit van Arvo Pärt *Cantus in Memoriam of Benjamin Britten*, en van Pergolesi *Stabat Mater*.

De opbrengst gaat integraal naar Artsen Zonder Grenzen België en komt ten goede aan de Oost-Oekraïense bevolking in de vorm van basale hulpgoederen, vaccins, medicijnen en medische ondersteuning.

Voor meer informatie: www.benefiet-oost-oekraïne.com.

Koningsdag

De Raad van Kerken Maastricht nodigt u van harte uit voor de oecumenische viering ter gelegenheid van Koningsdag, op maandag 27 april 2015 om 10.00 uur, in de St. Jan aan het Vrijthof. In deze viering gaan voor pastoor F.L.H. Delahaije (St. Pieter) en ds. R.W.M. Foppen van de Protestantse Kerk. Tevens verlenen in deze dienst medewerking het Mannenkoor Borgharen en de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht. Organist is Klaas Remerie.

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Zondag 29 maart Palmzondag

9.00 H. Mis; voor broers Wijckerheld-Bisdom

10.00 Latijnse Hoogmis met palmzegening in de kruisgang; voor Ria Stijnen-Hofman; voor Lambertine Bollen-Conjarts (jrd)

11.30 H. Mis met Kinderwoorddienst; voor Jean Amory en Annie Amory-Palmans (jrd)

16.00 Gezongen lijdensmeditaties door Wout Oosterkamp

Geen Vespers

Maandag 30 maart Maandag in de Goede Week

9.30 H. Mis

Dinsdag 31 maart Dinsdag in de Goede Week

9.30 H. Mis, voor Jean van den Akker

Woensdag 1 april Woensdag in de Goede Week

9.30 H. Mis met boeteviering; voor de levende en overleden Zusters onder de Bogen

Donderdag 2 april Witte Donderdag

18.30 H. Mis; voor Wally Stevens (st)

Vrijdag 3 april Goede Vrijdag

15.00 Plechtige Herdenking van Christus' Kruisdood

18.30 Vertrek van de Kruisentocht in de kerk van St. Pieter Beneden

20.00 Vertrek van de "Kruusweeg" vanaf het Onze Lieve Vrouweplein naar het Zwart Kruis van de Martinuskerk van Wyck

Zaterdag 4 april Stille Zaterdag

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

21.00 Plechtige Paaswake met ontsteking van het Paasvuur in de pandhof; voor Jacques, Truus en Hellen van Zeyl

Zondag 5 april Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer

9.00 H. Mis; voor Harrij Otten; voor Victoire Cremers-Kerpen (st)

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa Festiva (M. Monnikendam), A toi la gloire (G.F. Händel), Regina coeli (A. Lotti), Halleluja (G.F. Händel); voor Gerda Janssen-Satijn

11.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de familie Mulkens-Closset (st)

17.00 Vespers en Lof

Maandag 6 april Tweede Paasdag

10.00 Pontificale Hoogmis, met als hoofdcelebrant mgr. Frans Wiertz, gevolgd door de processie in het Stokstraatkwartier; voor de familie van de Zusters onder de Bogen; voor de echtelieden Speet-Luder (st); voor de overleden ouders Greetje Limpens-van Overbeek en Guus Limpens (jd); voor Ine Houben (jd)

Dinsdag 7 april

9.30 H. Mis; voor Désirée Schaezman

Woensdag 8 april

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer (st)

Donderdag 9 april

9.30 H. Mis

Vrijdag 10 april

9.30 H. Mis

Zaterdag 11 April

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelse Mis in de crypte

Zondag 12 april Tweede zondag van Pasen

9.00 H. Mis; voor Martinah Denninger; voor de ouders Pierre Christoffels en Anna Born

10.00 Latijnse Hoogmis; voor de belangen van de familie Paulussen-van der Voort (st); voor Jef Poolmans; voor Mady Neuhof-Baumgarten (6wd); voor Jef Poolmans (jrd)

11.30 H. Mis met Kinder woord dienst; voor de levenden en overledenen van de familie Mulkens-Closset (st); voor Ferd Gielen en Jeanne Gielen-Drehmanns (jrd, st)

17.00 Vespers

Maandag 13 april

9.30 H. Mis

Dinsdag 14 april

9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de Zusters onder de Bogen; voor Theo Bovens

Woensdag 15 april

9.30 H. Mis

Donderdag 16 april

9.30 H. Mis

Vrijdag 17 april

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Jongen-Meesen (st)

Zaterdag 18 april

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 19 april Derde zondag van Pasen

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis

11.30 H. Mis met Kinder woord dienst; voor overleden moeder Maria Lonis-Dolmans; voor Guus Wetzels (6wd); voor overleden ouders Lijten-Bastin (jrd)

17.00 Vespers

Maandag 20 april

9.30 H. Mis; voor ouders Thewissen-van Noorden (st)

Dinsdag 21 april

9.30 H. Mis

Woensdag 22 april

9.30 H. Mis

Donderdag 23 april

9.30 H. Mis; voor Gerda Janssen-Satijn

Vrijdag 24 april

9.30 H. Mis

Zaterdag 25 april Feest van de H. Marcus, evangelist

9.30 H. Mis; voor echtelieden Delnooz-Close

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 26 april Vierde zondag van Pasen – Roepingenzondag

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis; voor overleden ouders Poolmans-van Beek

11.30 H. Mis met Kinder woord dienst; voor Lou Buytendijk; voor Sophie Braecken-Kerckhoffs

17.00 Vespers

Maandag 27 april Gedachtenis van de H. Petrus Canisius, priester en kerkleeraar
9.30 H. Mis

Dinsdag 28 april
9.30 H. Mis

Woensdag 29 april Feest van de H. Catharina van Sienna, maagd en kerklerares
9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Henfling-Kicken (st)

Donderdag 30 april
9.30 H. Mis

Vrijdag 1 mei
9.30 H. Mis voor echtelieden Hijdens-Guisson– Rozenkrans

Zaterdag 2 mei Gedachtenis van de H. Athanasius, bisschop en kerkleeraar
9.30 H. Mis; voor de gebedskring van de Sterre der Zee voor de levenden en overleden leden van de broederschap van O.L.Vrouw Sterre der Zee – Rozenkrans
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 3 mei Vijfde zondag van Pasen,
9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis; voor de gezusters Maria en Gertrude Winckers (st); voor Isabella Coenegracht (st)
11.30 H. Mis met Kinder woord dienst; voor levenden en de overledenen van de familie Smeets-Schrijvers (st)
17.00 Vespers

COLOFON

Pastoor: A.M.W.J. Kurris, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54
Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60
Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06 - 13 95 53 11
Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55
Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur
Pastorie: O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur
Infopunt/Accueil in de kerk: geopend maandag van 13.00-16.00 uur dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur
Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** www.sterre-der-zee.nl
Banknummer: NL54ABNA0576118575, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)
Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.
Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl
Kerkbijdrage: banknr: NL73INGB0001054551 t.n.v. OLV Sterre der Zee, Maastricht