

**Verplichte rust**

Bijna vier weken zitten er op, hier in Houthem, en nog steeds besef ik nauwelijks dat ik ziek ben (geweest) en me rustig moet houden. Even met de neus op de feiten gedrukt, beseffen dat alles breekbaar is en dat je plotseling wakker wordt in een ziekenhuisbed.

Ik word nog verwend met bemoedigende attentie : veel kaarten, bloemen en flessen wijn. Die laatste moeten wachten tot Pasen. De dagen zijn wonderlijk gevuld met bezoeken van familie en vrienden en van trouwe parochianen. Ik voel me bemoedigd ook door de inzet van collega's, kerkbestuursleden of zomaar van oudstudenten.

Maar velen weten me niet te bereiken. Maar nu ik aan de betere hand ben, kunt u mij gerust bellen of schrijven : mobiel 06 - 13 42 78 61, Norbertinessenhof 1-1, 6301 KM Houthem.

U mag gerust weten dat ik de parochianen mis en verlangend uitzie naar Pasen, het feest van de Opstanding. Ik hoop dat de Vastentijd mij steunt en sterkt.

Dank voor uw gebeden en steun. Hartelijke groeten,

uw pastoor

Nieuws van onze "stadspastoor"

Het is inmiddels alweer zes weken geleden dat onze stadspastoor in de lappenmand belandde. Of zoals hij het zelf benoemde: hij was toegetreden tot zijn eigen doelgroep van zieken. Inmiddels heeft hij deze categorie gelukkig weer verlaten en behoort hij tot de herstellenden. Het gaat een stuk beter nu hij in zijn appartement in Houthem in alle rust kan herstellen. Zo nu en dan komt hij naar de Slevrouwe om de post op te halen. Binnenkort kan hij misschien ook weer eens een H. Mis concelebreren en zijn pastoraal werk langzaam weer oppakken. En als alles goed gaat hebben wij hem dan voor Pasen weer terug. Met dank aan de Sterre der Zee natuurlijk!

namens het kerkbestuur, Maurice Verhey

Kinderwoorddienst

Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd, 22 februari, zijn we gestart met een Kinderwoorddienst tijdens de H. Mis van 11:30 uur. Iedere zondag, speciaal voor kinderen tot 12 jaar, wordt er in de H. Mis van 11:30 een dienst georganiseerd rondom de lezingen van die zondag. Vanaf de eerste lezing t/m de preek zal – ondersteund door muziek, spel en knutselen – voor de kinderen op hun eigen niveau



het Bijbelverhaal tot leven worden gebracht.

Tijdens de Veertigdagentijd gaan de kinderen werken aan een “Palmpasen-project”. Het wordt een opgang naar Pasen, aan de hand van de Bijbelverhalen, met uiteindelijk een “Palmpasen-kruis” van de Verrijzenis. Op de foto één van de kruisen waar de kinderen mee gaan werken.

Interesse om mee te helpen? Neem dan contact op met de werkgroep via kwd@sterre-der-zee.nl



<https://www.facebook.com/OLVsterrederzee>

Halfvasten: Meditatie dienst rond het nieuwe orgel

In de Veertigdagentijd willen wij weer een meditatie dienst houden rond het orgel in het noord-transept. Een toepasselijke thema is gekozen, dat goed past in de Veertigdagentijd, namelijk “Roep uit de diepte”, het thema van psalm 130. Verder zal de dienst in het teken staan van de Klaagzangen van de profeet Jeremiah, de zogenaamde Lamentaties, die in de Goede Week worden gezongen tijdens de nachtelijke dienst van de Metten. De profeet beklagt zich bij God, in totale vertwijfeling over zijn vaderland dat door de vijand is verwoest en geplunderd, de Tempel van Jeruzalem die is verbrand, terwijl hij als politiek vluchteling in een vreemd land asiel heeft moeten vragen. Hier klinkt een heftig “Waarom?” En krijgt de klager antwoord?

Sjef Streukens bespeelt het orgel.

Halfvasten, zondag 22 maart, 16:00 uur, rond het orgel in het noord-transept.

Palmzondag: Lijdensoverweging

Wout Oosterkamp verzorgt op Palmzondag, 29 maart, om 16:00 uur, een Lijdensmeditatie. Het programma is getiteld

L I J D E N . . .

Lijden in woorden, gesproken en gezongen, in beelden, poëzie en klanken...

Wout Oosterkamp belicht het lijden vanuit verschillende tijden, culturen en tradities. Een negrospiritual weeft zich als een rode draad door het programma en verbindt veertiende-eeuwse Lauden uit Cortona, twintigste-eeuwse poëzie en een Saetas zoals die in Sevilla tijdens de nachtelijke processies in de Goede week wordt gezongen. Aan de hand van enkele verzen uit het Stabat Mater van Jacopone da Todi improviseert Wout Oosterkamp zingend en spelend op klankschalen. Door middel van tekst en muziek slaat hij een brug tussen twee beelden: het kruis van San Damiano, een elfde-eeuwse icoon, en “Verrijzenis”, een werk van de Vlaamse schilder Armand Demeulemeester (1926-2002).



Bas-bariton Wout Oosterkamp zong dertig jaar in binnen- en buitenland concerten, opera's, oratoria en liederen onder leiding van vele vooraanstaande dirigenten. Hij was vijftien jaar hoofdvakdocent zang aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Wout Oosterkamp was twaalf jaar geassocieerd met de orde van de minderbroeders Kapucijnen en woonde en werkte in het Emmausklooster van de Kapucijnen te Velp (N.Br.).

Momenteel zoekt hij naar wegen om voor mensen de weg naar spirituele beleving te openen door middel van het verbinden van zijn vakkennis, waar het natuurlijk stemgebruik betreft, met de kennis van de Franciscaanse spiritualiteit, met name de Psalmen van Franciscus van Assisi. Hij treedt regelmatig op in concerten en recitals, nu samen met Klara Wurtz. Hij staat mensen met stemstoornissen ter zijde, coacht mensen bij spreken in het openbaar en begeleidt jong zangtalent op weg naar het podium.

Kerk en Wereld – Vijf broden en twee vissen.....

“Uiteindelijk waren vijf broden en twee vissen genoeg voor duizenden hongerige mensen. Heel veel groeten vanuit Malawi's rampgebied. Henk/Wladimir”

Zo eindigt Broeder Henk van Heck zijn verslag van wat Malawi een paar maanden geleden is overkomen.

“72 uur lang heeft het dag en nacht geregend en geregend en gestormd. Was dit de zondvloed? Grote gebieden verspreid over bijna heel Malawi staan onder water, 176 mensen zijn verdronken, meer dan honderd duizend mensen zijn dakloos geworden, grote gebieden pas verbouwd land zijn weggespoeld. Radeloze mensen komen me vertellen dat hun huis in elkaar is gezakt. De zwakste hutten van de armste mensen

waren het eerste aan de beurt. Wat moet ik?”

Wel, mede dankzij uw buitengewoon gulle bijdragen eind vorig jaar/begin dit jaar, waren wij in staat meteen te hulp te schieten en te zorgen voor de “vijf broden en twee vissen.....” Is dat nou niet geweldig!

Een dankbare Broeder Henk schrijft: “Grote dank voor het geld dat ik via Kerk en Wereld mocht ontvangen. Morgen al gaat het hoofd van de thuiszorg naar Blantyre om maïs, zaaigoed, dekens, kunstmest en plastic te kopen. Namens alle mensen die hiervan gaan profiteren zeg ik ZIKOMO KWAMBIRI en dat betekent meer dan alleen DANK VEEL!”

Dank u wel! zeggen ook wij. Als we ù toch niet hadden!

Wilt u ons blijven steunen? Uw zeer gewaardeerde bijdragen zijn meer dan welkom op bankrekeningnummer NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. OLV Tenhemelopneming inzake Kerk en Wereld.

Voor de volgende vijf broden en twee vissen.....

Jos Burg-Gilissen

Wereldgebedsdag

De jaarlijkse Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 6 maart, om 15:00 uur, bij de Zusters onder de Bogen, Sint-Servaasklooster 14, 6211 TE Maastricht. Het thema voor de viering is: “Begrijp je mijn liefde?” De Wereldgebedsdag heeft een lange traditie. In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed, waaraan in 183 landen wordt deelgenomen. Sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd.

Concert: Engels jongerenkoor

Op vrijdag 13 maart, om 13.00 uur, geeft het koor van het Queen Elizabeth College uit Darlington (Engeland) een concert in onze basiliek. Onder leiding van Steve McGarvie zingt het koor van 30 zangers van 16 tot 18 jaar, en tien instrumentalisten klassieke, sacrale en volksmuziek. De performance duurt ongeveer een uur. Toegang gratis.

Assisi 2015: In het voetspoor van Franciscus

Een moderne pelgrimstocht te voet van Stroncone naar Assisi in het spoor van Franciscus van Assisi, door Umbrië, het groene hart van Italië. De tocht is van 7 t/m 21 juli 2015. Het is voor de geoefende wandelaar die niet bang is voor avontuur. Het zijn 180 km in 9 wandeldagen over smalle paadjes van klooster naar klooster. Er kunnen maximaal 18 personen mee. Het is back to basics.

Op maandagavond 16 maart om 20.00 uur geef ik, Mattie Jeukens ofm, gids en begeleider van deze tocht en franciscaan, voor belangstellenden een informatieavond op de pastorie, Voltastraat 45 in Maastricht, Wittevrouwenveld, tel, 043 - 363 43 48, zie ook www.franciscaansevoettochten.nl

Met de Slevrouwe naar Lourdes 2016

Afgelopen september hebben we samen met een 35-tal parochianen en pastoor Kurris

een bedevaart naar Lourdes gemaakt. Iedereen die erbij was, spreekt enthousiast over een mooie reis waar naast alle momenten van gebed en devotie ook nog genoeg tijd was voor plezier en gezelligheid samen. Ik heb al meerdere malen de vraag gekregen of wij deze bedevaart nog een keer kunnen maken. In overleg met het kerkbestuur en het pastorale team kan ik u nu al meedelen dat dit weer gaat gebeuren en wel in september 2016. Wij maken dan weer een negen-daagse busreis door Frankrijk naar Lourdes. Als u mee wil kunt u dit nu al noteren en wellicht af en toe een euro voor deze reis sparen.

En als 2016 u nog te lang is: de Limburgse Bedevaarten organiseren ook in 2015 weer een aantal bedevaarten naar Lourdes, en wel in juni en september. Voor informatie kunt mij altijd mailen of bellen.

Maurice Verhey / mtjmverhey@ziggo.nl / tel. 06 - 53163625

LITURGISCHE KALENDER EN INTENTIES

Zondag 1 Maart Tweede zondag van de Veertigdagentijd

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis; voor Joseph Coenegracht

11.30 H. Mis; voor echtelieden Hijns-Guisson (st); voor de echtelieden van Elshitz (st); voor Arnold en Yvonne Spauwen-Coenegracht; voor mevrouw Toos Severens (5^e jd); voor Leny Vrencken-Bollen (1^e jd)

17.00 Vespers en Lof met overweging

Maandag 2 maart

9.30 H. Mis; voor Truce Heydendael (st); voor bijzondere intentie

Dinsdag 3 maart

9.30 H. Mis

Woensdag 4 maart

9.30 H. Mis

Donderdag 5 maart

9.30 H. Mis

Vrijdag 6 maart Eerste vrijdag van de maand

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Heijns-Guisson (st)

Zaterdag 7 maart Gedachtenis van de HH. Perpetua en Felicitas – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer (st)

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 8 maart Derde zondag van de Veertigdagentijd

- 9.00 H. Mis
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Messe Ad Maiorem Dei Gloriam (A. Campra), Panis angelicus (H. Dumont), Ave Maria (J. Arcadelt); voor Charles Delnooz (6wd); voor Joseph Coenegracht (jrd); voor de overleden ouders Greetje en Sjef Leufkens, en de overleden broers, Sjeffie en Servaas
11.30 H. Mis; voor Gerda Janssen-Satijn
17.00 Vespers met Lof en overweging

Maandag 9 maart

- 9.30 H. Mis; uit dankbaarheid

Dinsdag 10 maart

- 9.30 H. Mis; voor Theo Bovens

Woensdag 11 maart

- 9.30 H. Mis

Donderdag 12 maart

- 9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Bonten-Cobben (st)

Vrijdag 13 maart

- 9.30 H. Mis
13.00 Concert door het koor van het Queen Elizabeth College uit Darlington (Engeland)

Zaterdag 14 maart Maria op zaterdag

- 9.30 H. Mis; voor echtelieden Delnooz-Close
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 15 maart Vierde zondag van de Veertigdagentijd – Halfvasten

- 9.00 H. Mis; voor broers en zus Havinga
10.00 Latijnse
11.30 H. Mis; voor Martinus en Maria van Reeken-Lutgens (6wd); voor Josephina Larik-America
17.00 Vespers met Lof en overweging

Maandag 16 maart

- 9.30 H. Mis

Dinsdag 17 maart

- 9.30 H. Mis; voor overleden ouders Geuskens-Mols (st)

Woensdag 18 maart

9.30 H. Mis

Donderdag 19 maart Hoogfeest van de H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria

9.30 H. Mis; voor Joseph Coenegracht; voor Sjo Schins; voor Jill en Rina Schiepers Gilson; voor Joseph Kreutzkamp

18.30 H. Mis, met de Broederschap van de H. Jozef

Vrijdag 20 maart

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Henfling-Kicken

Zaterdag 21 maart Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor echtelieden Delnooz-Close

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 22 maart Vijfde zondag van de Veertigdagentijd – Halfvasten

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis met zang door het Basilicakoor: Bavo-mis (H. Leenders), Per crucem (H. Leenders), Notre Père (M. Duruflé); voor Jef Winckers en Liza Winckers-Odekerken (st)

11.30 H. Mis; voor Rie Perot-Veugen (5^e jd)

16.00 Meditatiedienst rond het nieuwe orgel: “Roep uit de diepte”

Geén Vespers

Maandag 23 maart

9.30 H. Mis

Dinsdag 24 maart

9.30 H. Mis

Woensdag 25 maart Hoogfeest van Maria Boodschap

9.30 H. Mis; voor echtelieden Delnooz-Close

Donderdag 26 maart

9.30 H. Mis

Vrijdag 27 maart

9.30 H. Mis

13.30 Huwelijksmis voor het echtpaar Anne en Bob Weijts-Kusters

Zaterdag 28 maart Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 29 maart Palmzondag

9.00 H. Mis; voor broers Wijckerheld-Bisdom

10.00 Latijnse Hoogmis met Palmwijding in de kruisgang

11.30 H. Mis

16.00 Gezongen lijdensmeditaties door Wout Oosterkamp

Geen Vespers

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Julia Willems

Noa ter Ellen

Zoë Mayeur

Jill Kolkman

Daan Smeets

Roan en Chayenne Boelen

Zijn voornemens elkaar het Sacrament van het Huwelijk toe te dienen:

Anne en Bob Weijts-Kusters

Gingen ons voor naar het Eeuwig Vaderhuis:

Maria van Reeken-Lutgens, 87 jaar

Els Beckers-Hageman, 78 jaar

Martinus van Reeken, 89 jaar

Maria Anna Beckers, 80 jaar

Mia Houten-Nelissen, 97 jaar

COLOFON

Pastoor: A.M.W.J. Kurrus, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06 - 13 95 53 11

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Pastorie: O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: geopend maandag van 13.00-16.00 uur dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** www.sterre-der-zee.nl

Banknummer: NL54ABNA0576118575, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl

Kerkbijdrage: banknr: NL73INGB0001054551 t.n.v. OLV Sterre der Zee, Maastricht