

**Mijmeringen van “onze stadspastoor”**

Normaal leest u hier maandelijks de gedachtenspelsels van pastoor Kurris. Echter, vorige week zijn wij allemaal geschrokken van een bericht over zijn gezondheidstoestand.

Het verhaal begon met een flinke griep en vermoeidheid, gevolgd door verwardheid. Al snel was het vermoeden dat er meer aan de hand was. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat de pastoor getroffen was door een klein herseninfarct. Geen motorische uitval, maar wel het niet meer kunnen formuleren van woorden.

Gelukkelijk gaat het na enige dagen weer beter en is er perspectief op volledig herstel. Naast therapie is het belangrijk dat de pastoor rust heeft. Laten wij er samen voor zorgen dat hij die krijgt. En laten wij, op voorspraak van de Sterre der Zee, bidden dat onze pastoor volledig herstelt en dat hij weer snel in ons midden is.

namens het kerkbestuur, Maurice Verhey

De ene Veertigdagentijd is de andere niet

In de loop van de maand januari vragen mensen wel eens: “Mogen we elkaar nog een Zelig Nieuwjaar toewensen?” Ja, dat mag, tot 2 februari, Maria Lichtmis. Het is een oude traditie, waar nog iets in zit van de “veertigdagentijd” tussen Kerstmis en Maria Lichtmis. Telt u maar na, precies 40 dagen.

Het getal 40 staat in de getallensymboliek voor een afgeronde periode, doorgaans bedoeld als voorbereiding, loutering of proef: 40 jaar duurde de tocht van het volk van Israël vanuit Egypte door de woestijn naar het land van Israël; David regeerde 40 jaar, maar hij mocht de tempel niet bouwen omdat hij gezondigd had, dat werd voorbehouden aan zijn zoon Salomon; 40 dagen lang vastte Jezus in de woestijn, waarna hij werd beproefd door de duivel; 40 jaren, naar Eusebius van Cesarea ons meedeelt in zijn *Historia Ecclesiastica*, liet de Heer het volk van Israël na de dood van Jezus om zich te bekeren, periode die eindigde met de verwoesting van de tempel in 70 na Chr.; volgens de wet van Mozes was de vrouw “onrein” gedurende 40 dagen na de bevalling (de katholieke liturgie viert de *Purificatio*, de “zuivering” van Maria op 2 februari, 40 dagen na Kerstmis); deze louteringsperiode van 40 dagen wordt door de medische wetenschap nog immer toegepast in het begrip “quarantaine”. Al deze voorbeelden duiden op een afgeronde cyclus, waarbij loutering centraal staat, en overwinning op beproeving volgt. Onze “zeswekendienst” is in feite ook een “veertigdagentijd”, die ons in staat moet stellen een rouwproces af te ronden.

Een afgeronde periode, dat is ook één van de grondgedachten van de Veertigdagentijd, de christelijke vastenperiode van 40 dagen van zuivering, bezinning, terugkeer tot het wezenlijke in ons bestaan, als voorbereiding op het hoogfeest van Pasen.

Daarna komt er overigens nóg een Veertigdagentijd, van Pasen tot Hemelvaart. Telt u maar na. Ook een afgeronde periode, met de verrezen Heer in ons midden.

Gebeden tot de Heilige Geest

In voorbereiding op het jaar 2000 had paus Johannes Paulus II de drie daaraan voorafgaande jaren een thema meegegeven. Eén daarvan was het Jaar van de Heilige Geest. Onze diaken dacht toen: laten we in het parochieblad iedere maand een Gebed tot de Heilige Geest plaatsen. Dat doen we wel even. Hij dacht dat er gemakkelijk 12 gebeden tot de Heilige Geest te vinden waren. Welnu, dat viel tegen. Het werd al snel een zoektocht. Uiteindelijk leverde de zoektocht toch een bloemlezing aan mooie gebeden op, die in 2004 bij uitgeverij Meinema werd uitgebracht onder de titel “Kom, Schepper Geest”.

Bij de samenwerkende uitgeverijen De Boog en Betsaida is nu een nieuwe, meer uitgebreide uitgave verzorgd, van 128 bladzijden, op het handige formaat van 11 x 16,5 cm, dat gemakkelijk in de binnenzak past. Te koop in ons Accueil voor slechts € 7,50.

Op de cover een detail uit het glas-in-loodraam van het noordertransept van onze basiliek, door Daan Wildschut, met afbeelding van het Pinksterwonder. Midden tussen de Apostelen zit Maria, die met opgeheven handen in gebed is. Maria gaat immers ook ons voor in gebed.

Eén van de gebeden die in deze bundel staan is het allerlaatste gebed geschreven door Edith Stein (zuster Benedicta a Cruce) in het Karmelitesenklooster in Echt, in de zomer van 1942, enkele dagen voordat zij werd afgevoerd via het kamp Westerbork, naar het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau waar zij op 9 augustus 1942 werd vergast. In het aangezicht van Maria ziet zij de schittering van de Heilige Geest.



Bruid van de Heilige Geest

Gij zachte Geest, die al het goede scheidt,
Gij, vrede, licht en kracht van mijn ziel,
Gij, almacht van de eeuwige liefde,
Toon U aan mij in zichtbare gestalte.

Toen de Mensenzoon in de Jordaan
Zijn goddelijk hoofd diep terneer boog,
kwam Gij, volheid van zuiverheid,
onder de heldere gedaante van een zachte duif.

In een stormwind hebben de leerlingen U gehoord,
het bovenhuis trilde van Uw krachtige adem,
op hun hoofden gloeide het als tongen van vuur,
omdat Uw liefdesgloed hun harten vervulde.

Toch schiep Gij een trouw evenbeeld:
de schoonste bloem van de Schepping, goddelijk zacht.
Op een menselijk gelaat, helder als de hemel,
blinkt in volheid Uw licht.

De gloed van de liefde straalt uit haar ogen,
en verspreidt frisheid als een stroom van helder water.
Haar glimlach straalt van zalige vreugde,
en glijdt als balsem in de gewonde harten.

Aan haar moederhand leidt zij met zachtheid,
maar ook met kracht, haar Kind.
Waar haar voeten gaan, groeit en bloeit de aarde,
en een hemelse glans verlicht de natuur.

De stralende Heerlijkheid van de genade
heeft haar van eeuwigheid gekozen voor Zijn Troon.
Door haar stroomt zij neer tot op onze aarde,
en iedere gave komt tot ons door haar handen.

In een onlosmakelijke band is zij Uw Bruid.
O Geest van zachtheid, ik heb U gevonden:
Gij toont mij de schittering van Uw Goddelijkheid
op het stralend aangezicht van Maria.

Vertaling van *Braut des Heiligen Geistes*, uit : Edith Stein, *Malgré la nuit. Poésies complètes* (Genève, Ad Solem, 2002).

Een nieuwe kerkmeester beëdigd

Maandag 26 januari, in de Sint-Servaaskerk werden tijdens een korte viering de nieuwe kerkmeesters van het dekenaat Maastricht beëdigd. Wij waren erbij, want het was ook de beëdiging van een nieuw lid van onze kerkbestuur, Marianne van de Ven-Hesemans. Zij stelt zich zelf aan u voor:

Marianne van de Ven-Hesemans, geboren Wolfstraat n° 6 te Maastricht. Als kind ben ik opgegroeid met de parochie van de Sterre der Zee. Ik ben er gedoopt, heb er de communie gedaan, het vormsel ontvangen en ben er in 1970 getrouwd met Jos van de Ven. We kregen twee kinderen die ook gedoopt en getrouwd zijn in de parochie.

Toen in 1969 de Broeders van de Beyart aangaven niet meer het genadebeeld van de Sterre der Zee te kunnen dragen, heeft mijn man onmiddellijk, samen met een aantal bewoners van de Wolfstraat, Huub Berghof, Huub Weltens en Pie Grummer, deze taak op zich genomen, en het Dragergilde opgericht. Dit heeft hij tot het laatste toe met grote devotie gedaan. Op 25 maart 2010 mocht hij het 40-jarig jubileum vieren.

Op 19 oktober 2010 is hij na een ziekbed van acht jaar overleden aan de gevolgen van beenmerg-kanker. In deze periode, – het eerste jaar dachten we dat hij het niet haalde –, hebben we veel steun van pastoor Kurris, maar ook kracht uit ons geloof en bescherming van de Sterre der Zee ervaren. Ondanks zijn beperkingen hebben we toch nog zeven mooie jaren kunnen genieten van alle liefde, mooie en leuke dingen om ons heen.

Ik ben blij iets terug te kunnen doen voor alle steun die ik in het verleden heb mogen ervaren, en ben trots om bij de Sterre der Zee-familie te mogen horen.

Kerk en Wereld - Vastenactie 2015

De plekken op de wereld waar geen ellende is, waar geen armoede heerst, waar geen mensen op de vlucht hoeven te slaan, waar geen kindsoldaten vechten, waar geen (burger)oorlog woedt, waar geen honger is, die plekken op de wereld, die worden steeds kleiner!

En wij, de bewoners van die plekken, wat doen wij? Even niks en ogen dicht? Of willen we eigenlijk best wel helpen, maar nu even niet. Morgen misschien?

Dan is hier toch echt een Wake Up Call! Onze hulp is dringend nodig! Wij worden nl. gevraagd in het kader van de Vastenactie bij te dragen aan het project waar de Vastenactie dit jaar op gericht is. Namelijk: “Vrede en verzoening in Sri Lanka na een bloedige burgeroorlog”. Daar, in Sri Lanka, wonen mensen zoals wij. Maar met een vreselijke burgeroorlog achter de rug. Die mensen moeten echt geholpen worden!

U kunt tijdens de Vastenactie, die dit jaar loopt van 21 februari tot en met Beloken Pasen, op verschillende manieren bijdragen. U kunt uw bijdrage deponeren in de bus achter in de kerk in de aan de kerkdeur uitgereikte zakjes, ofwel storten op bankrekeningnummer NL05ABNA0640183107 o.v.v. Vastenactie 2015.

Meer en nadere informatie over het project kunt u vinden achter in de kerk. Mede namens de mensen in Sri Lanka Hartelijk Bedankt!

Jos Burg-Gilissen, KenW

Vincent Leergang

Waarom zou je aardig zijn? Ja, waarom zet je je in voor een ander en deel je je bezit? Mogelijk kunnen de middagen die aangeboden worden hierbij inspiratie bieden. De Vincent Leergang is voor ieder die gemotiveerd is zich te verdiepen in bronnen van sociale spiritualiteit, in het bijzonder die van Vincent de Paul, Frans priester in de 17^e eeuw.

De Leergang wordt georganiseerd door het Vincent de Paul Center in Nijmegen, in samenwerking met de Broeders van Maastricht en de Zusters Onder de Bogen.

De bijeenkomsten zijn bij de Zusters Onder de Bogen op vijf achtereenvolgende woensdagen van 14.00 uur tot 17.00 uur te beginnen op 25 februari. Voor wie belangstelling heeft is het echt de moeite waard ! De middagen kunnen ook afzonderlijk bezocht worden. Kosten: € 6.- per middag. Opgeven bij: wpluiten@brothers-fic.org voor 3 februari. Zie voor meer informatie de folder "Vincent Leergang"

Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Het is de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. We halen miljoenen op, doordat leden en vrijwilligers goed samenwerken. Al het geld komt ten goede aan de plaatselijke kerk. Een onmisbare bron van inkomsten voor een onmisbare pijler van de samenleving.

Wandeltocht naar Vézelay

Op maandagvond 23 februari om 20.00 uur wordt in de pastorie in de Edisonstraat 2 in Maastricht een informatieavond gehouden over een wandeltocht die van 20 t/m 26 april de deelnemers door de Morvan naar Vézelay voert. In vijf wandeldagen wordt de afstand van 110 km afgelegd. De tocht wordt georganiseerd door de stichting Franciscaanse Voettochten. Gids en verantwoordelijke voor deze tocht is Mattie Jeukens die de informatieavond zal presenteren. Verdere informatie vindt u op www.franciscaansevoettochten.nl. Voor nadere informatie: pastoor Mattie Jeukens ofm, tel. 043 - 636 43 48.

PAROCHIE NIEUWS

Zondag 1 februari Vierde zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor de overledenen van de familie Debey-Pinckaers (st)

10.00 Latijnse Hoogmis; voor Victor Swaen; voor Marleen Mommers (jd)

11.30 H. Mis; voor de overleden ouders Hesemans-de Macker (jd)

17.00 Vespers

Maandag 2 februari Feest van de opdracht van de Heer in de tempel, Maria Lichtmis

9.30 H. Mis met kaarsenwijding in de kruisgang; voor de levenden en overledenen van de familie Mulkens-Closset; voor Dorry van Dijk-de Greef. Aansluitend aan de H. Mis wordt de Blasiuszegen gegeven

Dinsdag 3 februari Gedachtenis van de H. Blasius, bisschop en martelaar

9.30 H. Mis met Blasiuszegen

Woensdag 4 februari

9.30 H. Mis

Donderdag 5 februari Gedachtenis van de H. Agatha, maagd en martelares

9.30 H. Mis; om kracht en troost voor dierbare vrienden

Vrijdag 6 februari Gedachtenis van de H.H. Paulus Miki en gezellen, martelaren – Eerste vrijdag van de maand

9.30 H. Mis; voor echtelieden Hijdens-Guisson (st); voor Gil Schiepers en Rina Gilson

Zaterdag 7 februari Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor de gebedskring van de Sterre der Zee; voor de overledenen van de familie Peltzer (st); voor Piet Pluymaekers (st)

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 8 februari Vijfde zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor ouders Havinga

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa Festiva (A. Gretchaninov), Exultate justi (L. Viadana), Ave verum (E. Elgar)

11.30 H. Mis; voor Jean en Manon Mulkens (st)

17.00 Vespers

Maandag 9 februari

9.30 H. Mis; uit dankbaarheid voor genezing van Noël Heuts

Dinsdag 10 februari Gedachtenis van de H. Scholastica, maagd

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens en Koos Kusters

Woensdag 11 februari Onze Lieve Vrouw van Lourdes

9.30 H. Mis

Donderdag 12 februari

9.30 H. Mis

Vrijdag 13 februari

9.30 H. Mis

Zaterdag 14 februari Feest van de H.H. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, patronen van Europa – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 15 februari Zesde zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis

11.30 H. Mis

In verband met Carnaval, géén Vespers

Maandag 16 februari

9.30 H. Mis

Dinsdag 17 februari

9.30 H. Mis

Woensdag 18 februari Aswoensdag, begin van de Veertigdagentijd

9.30 H. Mis met asoplegging; voor de levende en overleden Zusters onder de Bogen

Donderdag 19 februari

9.30 H. Mis

Vrijdag 20 februari

9.30 H. Mis

Zaterdag 21 februari Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Catharina Hovens (st)

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 22 februari Eerste zondag in de Veertigdagentijd

9.00 H. Mis; voor Arnold Wijckerheld-Bisdom; uit dankbaarheid

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Messa Concertata (T. Casati), Teach me, O Lord (T. Attwood), Ave regina coelorum (A. Lotti)

11.30 H. Mis; voor overleden ouders Spauwen-Coenegracht

17.00 Vespers

Maandag 23 februari Gedachtenis van de H. Polycarpus, bisschop en martelaar

9.30 H. Mis; voor de overleden familieleden van de Zusters onder de Bogen

Dinsdag 24 februari

9.30 H. Mis

Woensdag 25 februari

9.30 H. Mis; voor Maria Helena Peltzer (st)

Donderdag 26 februari

9.30 H. Mis

Vrijdag 27 februari

9.30 H. Mis; voor Theo van Unen

Zaterdag 28 februari Maria op zaterdag

9.30 H. Mis

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Sacha Schreurs

Aaron Mulders

Jesse Verheesen

Annelies Schoon

Ging ons voor naar het Eeuwig Vaderhuis:

Charles Delnooz, 95 jaar

COLOFON

Pastoor: A.M.W.J. Kurrus, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06 - 13 95 53 11

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Pastorie: O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: geopend maandag van 13.00-16.00 uur dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** www.sterre-der-zee.nl

Banknummer: NL54ABNA0576118575, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht (misintenties en andere betalingen)

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl

Kerkbijdrage: banknr: NL73INGB0001054551 t.n.v. OLV Sterre der Zee, Maastricht