

**Mijmeringen van een stadspastoor**

Stomverbaasd waren de stamgasten in de Karkol toen daar op zondagmiddag Maria en Jozef binnenstapten en om onderdak vroegen. Ze waren vergezeld van een aantal herders. Toevallig waren de aanwezigen al in de stemming gebracht door een zanggroep. De waard van de Karkol speelde meteen in op de situatie en trakteerde zijn speciale gasten op een warme kop chocolademelk. Op het pleintje achter de kerk werd het stalletje geopend om Maria en Jozef onderdak te verlenen, in blijde verwachting. Vlak vóór Kerstmis zijn de ezeltjes uit Epen door Frans Hermans getraind voor dit bezoek en een paar schitterende schapen uit de kinderboerderij uit Gronsveld bij het stalletje geplaatst en werd de kerststal 'levend' door jonge ouders met hun pasgeboren baby.

De kinderzegen in de kerk was minder druk bezocht in tegenstelling tot het *Kindje Wiegen*: dat was een ware happening. Ruim vijftig kinderen met mamma's en pappa's en natuurlijk belangstellende oma's en opa's. Marijke, geassisteerd door de pastoor maar vooral door musicerende kinderen en kerstverhalen kreeg de volle aandacht van de kinderen. Ontroerend was het bezoek van allen aan Maria Sterre der Zee. Dan ga je vanzelf bidden!

In de Gezinsmis met zo'n 750 mensen in de kerk op kerstavond is de vereiste stilte minder gemakkelijk, maar toch, het is prachtig zoveel jonge gezinnetjes te mogen verwelkomen. Dat is de vrucht van de grote dooppraktijk. Je ontmoet oude bekenden van wijd en zijd: de Slevrouwe is en blijft *hun* kerk.

En nu is het wachten op de *Driekoningstoet* met de echte kamelen en de kudde schapen en de kinderen met hun lampionnetjes die door de straten van het Stokstraatkwartier zullen trekken.

Komen jullie ? Of is het alweer voorbij?

*Pastoor*

**De Voedselbank na Kerstmis**

De inzamelingsactie met voedselpakketten was een grote succes. De week voor Kerstmis zijn enkele leden van onze werkgroep Kerk en Wereld, inkopen gaan doen in de plaatselijke winkel. Voor 250 euro zijn een aantal voedselpakketten klaargemaakt en vervolgens weggebracht naar het depôt bij L1. Maar er is nog altijd een tekort en wachtende gezinnen kijken met spanning naar een voedselpakket. Vervallen we na Kerstmis weer terug in de oude situatie?

In onze werkgroep zijn enkele leden bezig zicht te krijgen op de armoedeproblematiek, met de hoop er iets aan te kunnen doen door het armenfonds.

Maar we zijn ook afhankelijk van giften. Die kunt u storten op het banknummer van Kerk en wereld. We garanderen u dat uw giften goed besteed worden.

*Pastoor*

### **Nieuwe beelden van de Sterre der Zee**

Het bekende beeld van de Sterre der Zee, indertijd gemaakt bij Hack, is niet meer te krijgen, en kan ook niet meer worden gemaakt. Het kerkbestuur is dus op zoek gegaan naar een nieuwe leverancier, en heeft die gevonden in de persoon van “Holzbildhauermeister” Ewald Böggeman, in Mettingen-Schlickeld (D). De nieuwe beelden zijn met de hand gesneden, vervaardigd uit esdoornhout, hoogte 26 cm. Ze zijn te koop in het accueil van onze kerk, en ze kosten handgekleurd: € 165,-, gebeitst in een kleur: € 115,-.

### **Kerk en Wereld – Driekoningen**

Jammer! Ze zijn alweer voorbij, die mooie Kerstdagen. Die gezellige decembermaand met Oud en Nieuw. Alle goede voornemens lijken ineens niet meer zo heel vast. En de kerstbomen, een paar weken lang stralende middelpunten in de huizen van de mensen, liggen uitgeruized op de stoepen in afwachting van de ophaaldienst. Toen ik kind was, was dat toch een beetje anders. De kerstsferen duurden tot en met 6 januari. Driekoningen. Toch best ook nog een gezellig feest. Mijn moeder bakte een driekoningenkoek, waar een boon inging. En mijn vader voerde een schimmenspel op. Zo mooi! De vlucht naar Egypte maakte altijd veel indruk. Dan kwam de driekoningenkoek. Ieder kreeg een punt en .....wie de boon had was de koning. Dat hield eigenlijk niet zo heel veel in. Je mocht, geloof ik, het eten van die avond uitkiezen. Een beetje merkwaardig was wel, dat meestal een van de kleintjes de boon had! Bij ons stond de boom er dan nog en natuurlijk ook de stal, aangevuld sinds die ochtend met de drie Koningen. De uitgebreide stal mocht blijven staan tot 2 februari. Gelukkig! Maar, Oh ellende, morgen zou de boom worden afgetuigd, wat onvermijdelijk gepaard ging met het jankende geluid van de stofzuiger voor de bergen naalden. Wat een anticlimax! Wat een droevigheid! Op 7 januari zat ik stevast op de trap te snikken. En dan ook nog weer naar school! Erger kon je je toch niet bedenken. Maar..... het stalletje stond er nog! Met het kribbetje met het kindje Jezus en Jozef en Maria, die het allemaal wel begrepen.



En dan, hoe dan ook en ook toen, toch weer over tot de orde van de dag. En de orde van de dag is, ook nu, dat er geld nodig is voor al die mensen, die arm zijn. Ver weg en dichtbij. Wij met z'n allen kunnen helpen. U hebt dat in het afgelopen jaar gul en veelvuldig gedaan. Nogmaals veel dank daarvoor. Wij zouden U willen vragen dat in het nieuwe jaar ook weer te doen. U kunt zo echt mensen helpen!

U kunt uw bijdrage overmaken op rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. OLV Tenhemelopneming inzake Kerk en Wereld. Hartelijk bedankt!

*Jos Burg-Gilissen, KenW*



### **Actie Kerkbalans 2015**

Het einde van het veelbewogen jaar 2014 is alweer een feit. Vaak hebben we een beroep op u gedaan en dat dát niet tevergeefs was bewijst de bijdrage aan de actie Kerkbalans 2014, die een mooie opbrengst heeft laten zien.

Wij mogen constateren dat de Basiliek van OLV Sterre der Zee door zeer velen – zowel binnen als ook (ver) buiten Maastricht – in het hart gesloten wordt. Dat is te merken aan de zeer grote belangstelling voor de vele plechtige liturgische vieringen doorheen het kerkelijk jaar. Daarnaast worden er veel doopsels toegediend en veel huwelijken gesloten. Zelfs de belangstelling voor de doordeweekse misdiensten laat een constante zien.

Dit alles geeft ons de moed om ook voor het jaar 2015 uw financiële ondersteuning te vragen. Uw steun is onontbeerlijk. Daardoor stelt u ons in staat de vele plechtigheden – zoals hierboven genoemd – in stand te houden. Op die manier kunnen we dan ook de openheid en gastvrijheid van de Basiliek garanderen, zodat gelovigen en pelgrims de mogelijkheid geboden wordt hun dank te betuigen of hun smeebeden voor te leggen.

Ongetwijfeld heeft u onder elkaar zeer veel mooie wensen uitgesproken voor het pas begonnen jaar. Onze wens is dat u ons – zoals voorheen – weer gul bedenkt onder het motto: “schenken naar draagkracht”. Iedere gave, klein of groot, wordt zeer gewaardeerd en wij danken U bij voorbaat voor alle giften.

*Kerkebestuur*

### **Heilig toeval**

In het boek over de Sterre der Zee dat in het kader van het jubileum door de broederschap is uitgegeven, staan twee mooie foto's van glas-in-loodramen in de Vlaamse kerk van Zwevegem. En iedereen denkt natuurlijk dat die ramen allang bekend waren. Nee dus. Het was een detective-verhaal, waarbij het toeval een rol speelde, “heilig toeval” natuurlijk.

Het begon met de opening van de tentoonstelling over de Sterre der Zee in de kruisgang van onze kerk. Een van de stukken op de expositie was een karton van Henri Jonas, uit 1938, met afbeelding van een glas-in-lood-raam van de Sterre der Zee. Onze schatbeheerder, John Goessen had het een dertigtal jaar geleden gekocht bij antiquair Van Rijn, maar hij wist niets over de herkomst, behalve dat het zich zou bevinden in het voormalig Gouvernementsgebouw. Navraag gedaan dus bij mevr. Mieke Derickx, curator/Art and Heritage committee Maastricht University, die over het gebouw gaat, maar helaas niets te vinden.

Op dus naar Ad Himmelreich, van het Bonnefantenmuseum, auteur van de catalogus van het volledige oeuvre van Henri Jonas. Tot zijn grote verbazing was het betreffende karton hem niet bekend.

Ondertussen had Jos Valke, diaken en lid van het Dragershilde, op basis van het karton van Jonas, door Peter Guijen, die als hobby brandschilderen en glas-in-lood heeft, een copie laten maken voor een glas-in-lood-raam voor zijn eigen huis. Bovendien wist hij dat het raam van Jonas was gemaakt voor de kerk van Zwevegem, in Vlaanderen, 10 km van Kortrijk. Heilig toeval.

Toevallig is Harry Paping, lid van de broederschap en fotograaf van het boek, een buurman van Jos Valke. En omdat Jos het wist, wist Harry het nu ook. Heilig toeval. Dus pastoor Daniel Verstraete in Zwevegem gebeld, en de foto's werden gemaakt.

Daarmee was de vraag nog maar half opgelost. Want hoe komen ramen van Jonas terecht in Vlaanderen, zo ver van huis? In 1936 had de familie Bekaert (bekend van de tuinhekken en overig tuingereedschap) aangeboden om in Zwevegem een nieuwe kerk te laten bouwen in plaats van de oude. Toen de familie eens op bezoek waren in Bleijerheide, vonden ze de kerk zo mooi, dat ze informeerden naar de architect. Dat was Alfons Boosten. Deze kreeg dus de opdracht om de kerk te bouwen. En omdat Boosten bevriend was met Henri Jonas, vroeg hij hem twee ramen te ontwerpen, als dank voor zijn opdracht de kerk te mogen bouwen. Zo kwam het dus. Maar dat moet je maar "toevallig" weten...



Het prachtige fotoboek “Maastricht 600 jaar Sterre der Zee” is nog altijd te verkrijgen in ons Accueil. Op de bijbehoren dvd staat, naast de historische artikelen, ook nog een film over de festiviteiten van het jubileumjaar. Een ‘must have’ voor ieder die de Sterre der Zee een warm hart toedraagt, en dat zijn we toch allemaal?

---

## PAROCHIE NIEUWS

---

### **Zondag 4 januari Hoogfeest van Openbaring des Heren, Driekoningen**

- 9.00 H. Mis; voor Anneke Doodenhuis-Vegter (jrd); voor pastoor Guus Dohmen  
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa Antiqua (W. Menschick) en kerstliederen; voor overleden ouders Poolmans-van Beek  
11.30 H. Mis; voor Rob Wanrooij; voor Jac Vos en de levenden en overledenen van de familie Vos-Huinen  
17.00 Vespers

### **Maandag 5 januari**

- 9.30 H. Mis; voor Rina Gilson en Gil Schiepers

### **Dinsdag 6 januari**

- 9.30 H. Mis

### **Woensdag 7 januari**

- 9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Pelzer (st)

### **Donderdag 8 januari**

- 9.30 H. Mis

### **Vrijdag 9 januari**

- 9.30 H. Mis

### **Zaterdag 10 januari Maria op zaterdag**

- 9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close  
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid  
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

### **Zondag 11 januari Feest van de Doop van de Heer**

- 9.00 H. Mis  
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Orgelsolemnisse (W.A. Mozart), Aller Augen (H. Schütz), Ave verum (W.A. Mozart); voor Maria Catharina Drummen (st)  
11.30 H. Mis  
17.00 Vespers

**Maandag 12 januari**

9.30 H. Mis

**Dinsdag 13 januari**

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens

**Woensdag 14 januari**

9.30 H. Mis

**Donderdag 15 januari Gedachtenis van de H. Arnold Janssen, priester**

9.30 H. Mis

**Vrijdag 16 januari**

9.30 H. Mis

**Zaterdag 17 januari Gedachtenis van de H. Antonius, abt – Maria op zaterdag**

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close; voor de levenden en overledenen van de familie Closset-Vissers (st)

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

**Zondag 18 januari Tweede zondag door het jaar**

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis; voor Gerda Janssen-Satijn

11.30 H. Mis

17.00 Vespers

**Maandag 19 januari**

9.30 H. Mis; voor Bert Bastiaens

**Dinsdag 20 januari**

9.30 H. Mis

**Woensdag 21 januari Gedachtenis van de H. Agnes, maagd en martelares**

9.30 H. Mis

**Donderdag 22 januari**

9.30 H. Mis

**Vrijdag 23 januari**

9.30 H. Mis

**Zaterdag 24 januari Gedachtenis van de H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar – Maria op zaterdag**

- 9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close; voor bijzonder intentie; voor Antoinetta Scheyen en familie (st)  
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid  
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

**Zondag 25 januari Derde zondag door het jaar**

- 9.00 H. Mis  
10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa cogitationes cordis (H. Andriessen), Vader unser (I. Totzke), Ave Maria (H. Leenders); voor Josephina Loontjes (st); voor Jeanne Poolmans-van Beek (jrd); voor pastoor H. Heijnen  
11.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Gemmeke-Kleinen (st)  
17.00 Vespers

**Maandag 26 januari Gedachtenis van de H.H. Timoteüs en Titus, bisschoppen**

- 9.30 H. Mis

**Dinsdag 27 januari**

- 9.30 H. Mis

**Woensdag 28 januari Gedachtenis van de H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar**

- 9.30 H. Mis

**Donderdag 29 januari**

- 9.30 H. Mis

**Vrijdag 30 januari**

- 9.30 H. Mis

**Zaterdag 31 januari Gedachtenis van de H. Johannes Bosco, priester – Maria op zaterdag**

- 9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close  
15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid  
17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

**Zondag 1 februari Vierde zondag voor het jaar**

- 9.00 H. Mis  
10.00 Hoogmis  
11.30 H. Mis; voor Victor Swaen (jrd)  
17.00 Vespers

---

## PAROCHIE NIEUWS

---

### **Zijn door het Sacrament van het Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:**

Mence Huisinga  
Justin en Dylan Balanta Zapata  
Eliza Bouvrie  
Enzo van der Schagt  
Félicia Aquilini  
Isabelle van Dijk  
Iris Frederix  
Liam, Luca en Milan van Thor  
Malena Spreksel  
Kato Lieben  
Jaylenn Remmers  
Noah Bonizzi  
Terna Marit West (volw.)  
Leticia Arosema Torres  
Jacobus Hillegers

### **Gingen ons voor naar het Eeuwig Vaderhuis:**

Paul Hardy, 70 jaar  
Piet Molenaar, 78 jaar  
Fien Verhey-Frijns, 80 jaar  
Eugène Collard, 30 jaar  
Piet Jaspers, 86 jaar  
Mia Wilhelmus, 89 jaar

---

## COLOFON

---

**Pastoor:** A.M.W.J. Kurris, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

**Priester-assistent:** H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

**Diaken:** R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06 - 13 95 53 11

**Koster:** M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55

**Parochiekantoor:** Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 13 30, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

**Pastorie:** O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur

**Infopunt/Accueil** in de kerk: geopend maandag van 13.00-16.00 uur dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur

**Parochiezaal:** Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** www.sterre-der-zee.nl

**Banknummer:** NL54ABNA0576118575, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht

**Kerk & Wereld** (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

**Kerkdiensten via Internet:** Dagelijkse rechtstreekse uitzending H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site [www.sterre-der-zee.nl](http://www.sterre-der-zee.nl)

**Kerkbijdrage:** banknr: NL73INGB0001054551 t.n.v. OLV Sterre der Zee, Maastricht