



Mijmeringen van een stadspastoor

Terwijl ‘thuis’ nog hard gewerkt is aan de laatste loodjes (de opknapbeurt van de tuin aan de Stokstraat), was ik op tocht met een verrassend gezelschap naar Lourdes. ‘Op bedevaart’ noemen we dat. Ik zag er wel tegen op: zo’n lange reis met de bus. Maar dankzij onze fantastische reisleider Maurice en Jan, onze vriendelijke en bekwame chauffeur, liep alles gesmeerd. Op de achterbank de vrolijke noten: ernst en vrolijkheid in een goed ritme. We wisten waarvoor we wilden bidden: ieder had een eigen pakketje intenties bij zich. Er ontstond een wonderlijke verbondenheid binnen dit bonte gezelschap variërend van nauwelijks dertig tot bijna negentig jaar in leeftijd. Alleenstaanden en koppel:s opgenomen in hetzelfde verlangen. De bustocht door Frankrijk : we zagen de eerste druivenpluk in Bourgondië, de beginnende herfst en de ruige delen van het Massif Central. Na ruim twee dagen waren we in Lourdes. Voor mij acht geleden jaar alsof het gisteren was. Het eerste dat echt indruk blijft maken is de grot en de bron en met de beeltenis van het genadebeeld : de Onbevleete. Vooral toen we er enkele dagen later waren – middernacht – en het stil werd, kwamen we zo diep onder de indruk dat we maar moeilijk afscheid konden nemen en de stilte in de groep aanhield tot we ons hotel bereikten. We trokken mee in de lichtprocessie maar ook in de Sacramentsprocessie. We genoten van de Gavernie, de puurheid van de bergen en voelden ons betrokken bij de kruisweg.

Kortom een bijzondere ervaring, samen op te trekken met dezelfde intentie als vrienden, parochie op haar best. Een stukje loutering dat je goed doet

pastoor

10 oktober 2014: meervoudig Sterre der Zee-feest

Op vrijdag 10 oktober a.s. wordt weer het nieuwe feest van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ gevierd: een feest zowel voor heel het bisdom Roermond als voor de stad Maastricht.

De datum 10 oktober herinnert aan de dag waarop in 1837 het genadebeeld van de Sterre der Zee vanuit de Sint Nicolaaskerk werd overgebracht naar de Onze Lieve Vrouwekerk, toen net weer teruggegeven aan de eredienst. De Sterre der Zee had nu voorgoed een nieuwe behuizing, en de Nicolaaskerk werd afgebroken.

Om 9 uur wordt ‘tien oktober’ geopend met de plechtige gezongen Laudan, het ochtendgebed van de Kerk. Om 10 uur vindt de pontificale Hoogmis plaats met mgr Frans Wiertz, bisschop van Roermond. Door de Broederschap en het Dragergilde wordt dan het genadebeeld van de Sterre der Zee de kerk binnengedragen.

Om 14.30 uur is er een plechtig Lof met ziekenzegening. De verzorgingshuizen

van Maastricht en omgeving zijn daarvoor uitgenodigd, maar ieder die wil kan uiteraard ook op eigen gelegenheid komen.

Afsluiting tien jaar restauraties

Het feest van de Sterre der Zee heeft dit jaar een bijzonder karakter. Momenteel sluit de Onze Lieve Vrouwebasiliek namelijk een jarenlange periode van restauraties af. Het heeft, zou je kunnen zeggen ‘even geduurd’, maar onlangs is dan toch de laatste steiger afgebroken, het werkterrein opgeruimd en de boel netjes afgewerkt. Als laatste project, na de restauratie van de beide oost-torens, is nu de tuin aan de Stokstraat heringericht. Zij verkeert weer in een uitstekende staat van onderhoud, onze Slevrouwe.

Allen die aan de restauratie meewerkten of op andere wijze hun betrokkenheid hebben getoond, of het nu gaat om de donateurs of de direct omwonenden, komen dit vieren op vrijdag 10 oktober a.s. tussen 17.00 en 19.00 uur, op het nieuw ingerichte plein aan de Stokstraat, onder aan de pas gerestaureerde torens. En het kerkbestuur zorgt voor de feestelijke muzikale omlijsting met een hapje en een drankje!



‘Holy Magazine’ Slevrouwe

Tijdens het feest zal het eerste exemplaar van ons eigen tijdschrift *Slevrouwe* worden aangeboden, een blad waarin onze kerk zich op een bijzondere wijze presenteert.

Toen pastoor Kurris voor de zoveelste keer op zoek was naar middelen ter bekostiging van het enorme restauratiekarwei, werd hem spontaan de hand gereikt door Daniëlle Dessart, uitgeefster van luxe modemagazines. Zij kwam op het idee een ‘holy glossy’ te lanceren, waarin de schoonheid van de tweeduizend jaar oude Katholieke Kerk en een meer wereldlijke ‘luxury life style’ konden worden bijeengebracht.

Dit blad, *Slevrouwe*, is gemaakt door een redactie bestaand uit Angenies Brandenburg (hoofdredacteur), Jan van Tol (beeldredactie

en fotografie), Régis de la Haye, Fons Kurris en Lou Spronck. Sabine Dessart heeft er de ‘sales’ voor verzorgd, de cont(r)acten met de vele Maastrichtse ondernemers die de uitgave vanuit hun hart maar ook met hard geld ondersteunden. Vele gastschrijvers, waaronder enkele BN’ers, leverden een bijdrage. Eveneens belangeloos was Daniëlle Dessart met haar team uitgeefster en producent.

Slevrouwe is vanaf dan te koop à € 4,95. In het ‘Accueil’ van de kerk, en, gedistribueerd door een team van vrijwilligers, bij de verkooppunten Boekhandel de Tribune, boekhandel Dominicanen en diverse tabaks- en tijdschriftenwinkels.

Pelgrimswandeling

Zaterdag 11 oktober wordt de pelgrimswandeling gelopen van de Sterre-der-Zeekapel van Winthagen naar de basiliek. De start is om 8.30 uur bij het station van Voerendaal, of 3 km verder bij de Sterre-der-Zeekapel van Winthagen, waar de tocht om 9.15 uur officieel wordt geopend. Onderweg instappen kan ook in Schin op Geul of Houthem. Men kan dus ook een gedeelte van de pelgrimsweg lopen.

Het thema van de bezinningsmomenten onderweg is “Wie ben ik voor jou?” (naar Matteüs 16,15).

Dagprogramma:

- 08.30 u. Vertrek vanaf station Voerendaal (nog 24 km)
 - 09.15 u. Opening Sterre der Zee-kerk Winthagen (nog 22 km)
 - 11.30 u. Bezinning parochiekerk Schin op Geul (nog 16 km)
 - ± 12.15 u. Onderweg bezoek aan de Kluis op de Schaelsberg
 - 14.10 u. Bezinning Sint Gerlachuskerk te Houthem (nog 10 km)
- Rond 17.00 komen de pelgrims aan in Maastricht.
Opgave vooraf is niet nodig. Deelname is gratis.

Allerzielen

Zondag 2 november, in de H. Mis van 11.30 uur, willen wij de overledenen van het afgelopen jaar van wie wij in onze kerk afscheid hebben genomen, speciaal herdenken. We noemen hun namen en steken voor ieder van hen een kaars op:

Thomas Verhagen
Harry Pennings
Jan Drugmand
Vic Ackermans
Annie Moenen
Gerard van Hettema
Miets op den Oordt
Ferdinand Gielen
Johan Jozef Maria Scheren
Anneke Doodenhuis-Vegter
Ella Bisschoff
Ernest Wolfs
Annette van Haaren-Stein
Hubertina Clermonts-Dassen
Marieke Drugmand-Dassen
Marcelle Gordijn-Lamberti
Lenie Vrencken-Bollen
Greetje van Overbeek
Jean Amory
Lambertine Bollen-Conjarts

Jan Michon
Truus Ummels-Huls
Elly van Haren
Louise Josephine Marie van Koolwijk
Emile Lamberti
Hans Kreijns
Elly Felix
Guus Limpens
Helma Bary
Fietje Huijts-Brand
Nel Hanssen
Giel Brummer
Jo Huinen
Miets Gardeneers-Cox
Taco Pijpers
Bertha Gabbano-Pappers
Mies van Ratingen
Frans Gerardu
Gerda Janssen-Satijn

Jubileum

Feest op Sint Pieter : “Sint Pieter beneden”, zoals het heet in de volksmond, bestaat 75 jaar. Een kerk, begonnen in oorlogstijd, steeds actief en inspirerend. Nauw verbonden met de Slevrouwe en met vele informele vriendschappelijke contacten tot de dag van vandaag. En wellicht in de toekomst nog sterker verbonden, gebruik makend van vele talenten over en weer. Op zondag 12 oktober komt de bisschop het feest meevieren en wordt er een parochieboek aangeboden waarin alle highlights zijn opgetekend.. We zullen er zijn en meegenieten .

Van te voren, op maandag 6 oktober, om 19.00 uur, in het verenigingshuis aan de Pastoor Kribsweg, komt Leo Fijen van de KRO ons een hart onder de riem steken onder de titel : “Kansen voor een lokale kerkgemeenschap”.

Bezinningsavonden Slevrouwe

In het parochiezaaltje van Slevrouwe vinden drie bezinningsavonden plaats, vanuit de spiritualiteit van paus Franciscus, steeds om 20.00 uur. De data en thema's zijn: maandag 20 oktober: “Het Paus Franciscus-effect”, o.l.v. pastoor B. Janssens, maandag 3 november: “Diakonie”, o.l.v. Régis de la Haye, maandag 17 november: “Verkondiging en actualiteit”, o.l.v. pastoor F. Kurris. U bent van harte uitgenodigd, Stokstraat 46 A.

Kerk en Wereld – De nieuwe jas

Met de herfst en de winter in aantocht werd het tijd voor een nieuwe jas. Met je moeder met de bus naar Maastricht. Feest! In het immense warenhuis met de lift naar boven naar de afdeling waar de jasjes in lange rijen hingen te wachten op potentiële dragertjes. Merkwaardig wel, dat de smaak van je moeder en die van jouzelf toch niet helemaal overeen bleken te komen, maar dat zal te maken gehad hebben met het kartonnen kaartje dat aan de mouw van ieder jasje vastgeprikt zat, denk ik achteraf. (Er waren er in ons grote gezin nog meer die op de wachtlijst stonden voor een nieuwe jas!) Uiteindelijk werd het toch het jasje, dat jijzelf het allermooiste vond! En met de reuk van de jassenafdeling nog in je neus, naar de lunchroom op de bovenste verdieping, waar een taartje met een glaasje prikkellimonade het feest compleet maakte. Intens gelukkig met de bus met je moeder naast je weer naar huis. Met bungelende beentjes, de kartonnen doos met de mooiste jas van de wereld op je schoot.

Hoeveel kindjes op de wereld zullen nooit dat “nieuwe-jas-gevoel” kennen. Hoeveel kinderen moeten er in armoede groot worden. Geen fatsoenlijk eten, geen schoentjes, geen jasje, geen wantjes, nooit een taartje! Vaak geen moeder die je aan je handje meeneemt.

Wij weten er een heleboel. Via Jeannette, via frater Henk van Heck, via pater Nico Dister. Door uw bijdrage kunt u wellicht een beetje vrolijkheid, een beetje licht, een beetje geluk in een kinderleven brengen. Die kans laat u toch zeker niet liggen? Uw zeer gewaardeerde en ook zo broodnodige bijdrage kunt u overmaken op ons rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. OLV Tenhemelopneming inzake Kerk en Wereld. De kindjes zullen U dankbaar zijn!

Jos Burg-Gilissen, KenW

Zijn wij de meest spirituele plek van Nederland?

Kruispunt Radio van de RKK heeft een polling gestart over de “meest spirituele plek van Nederland”. Voor onze basiliek van de Sterre der Zee is toen een interview gemaakt met Jean-Philippe Rieu, auteur van het nieuwe Marialied. Maar ook vele andere plaatsen in Nederland doen mee. Dus ga naar www.rkk.nl en u kunt stemmen op de Sterre der Zee!

PAROCHIE NIEUWS

Zondag 5 oktober Zevenentwintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor mevrouw Vleugels

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Messe ad majorem Dei gloriam (Campra); Cantate Domino (Dumont), Ave verum (Mozart); voor Fenny Jessen (2^e jrd); voor Marie-Louise Dresens (jrd); voor Mia Delnooz-Close (jd)

11.30 H. Mis; voor Marcelle America-Schoonbrood (st)

17.00 Vespers

Maandag 6 oktober

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Dinsdag 7 oktober Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Peltzer (st) – Rozenkrans

Woensdag 8 oktober

9.30 H. Mis; voor de familie van de Zusters onder de Bogen – Rozenkrans

Donderdag 9 oktober

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Notten-Pans – Rozenkrans

Vrijdag 10 oktober Feest van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee

9.00 Lauden

10.00 Pontificale Hoogmis met als hoofdcelebrant mgr. Frans Wiertz, bisschop van Roermond; voor Theodora Johanna Smits

14.30 Ziekenzegening

Zaterdag 11 oktober Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

17.00 Aankomst pelgrims uit Winthagen met aansluitend korte afsluitdienst in de Mariakapel

Zondag 12 oktober Achtentwintigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis; voor Gerrit Wiltjer (st)

10.00 Latijnse Hoogmis; voor Jo Burg

11.30 H. Mis; voor de familie Flendrig van Hinsberg (st); voor Albertus Humblet (st); voor Joseph Boosten (st); voor Eugène en Paul Gerards; voor het echtpaar Werner Buck en Yvonne Buck-Smeets

17.00 Vespers

Maandag 13 oktober

9.30 H. Mis; voor de levenden en overledenen van de Zusters onder de Bogen – Rozenkrans

Dinsdag 14 oktober Gedachtenis van de H. Callistus I, paus en martelaar

9.30 H. Mis; voor Theo Bovens – Rozenkrans

Woensdag 15 oktober Gedachtenis van de H. Theresia van Jezus, maagd en kerklerares

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Donderdag 16 oktober

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Vrijdag 17 oktober Gedachtenis van de H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar

9.30 H. Mis; voor Gil Schiepers en Rina Gilson – Rozenkrans

Zaterdag 18 oktober Feest van de H. Lucas, evangelist – Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 19 oktober Negenentwintigste zondag door het jaar

9.30 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis, met zang door het Basilicakoor: Missa Cogitationes (Andriessen); Vater unser (Totzke), Ave verum (Saint-Saëns); voor Danielle Mingels en echtelieden Mingels-Coenegracht; voor de levenden en overledenen van de familie Mingels (st)

11.30 H. Mis; voor Jeanne Gielen-Drehmanns en Han Gielen; voor Barbara Gabbano-Pappers (6wd); voor Jan Franssen (jrd); voor de overleden leden van de familie van Roosmalen-Berghmans en de familie Pinckers

17.00 Vespers

Maandag 20 oktober

9.30 H. Mis; ter ere van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus –
Rozenkrans

Dinsdag 21 oktober

9.30 H. Mis; voor de familie van de Zusters onder de Bogen – Rozenkrans

Woensdag 22 oktober

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Donderdag 23 oktober

9.30 H. Mis; voor de overledenen van de familie Notten-Pans – Rozenkrans

Vrijdag 24 oktober

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Zaterdag 25 oktober Maria op zaterdag

9.30 H. Mis; voor Mia Delnooz-Close – Rozenkrans

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 26 oktober Dertigste zondag door het jaar

9.00 H. Mis

10.00 Latijnse Hoogmis

11.30 H. Mis

17.00 Vespers

Maandag 27 oktober

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Dinsdag 28 oktober Feest van de HH. Simon en Judas, apostelen

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Woensdag 29 oktober

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Donderdag 30 oktober

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Vrijdag 31 oktober

9.30 H. Mis – Rozenkrans

Zaterdag 1 november Hoogfeest van Allerheiligen

10.00 Hoogmis; voor Mia Delnooz-Close; voor de levenden en overledenen van de familie Mulkens-Closset (st)

15.30 - 16.30 Biechtgelegenheid

17.00 Engelstalige H. Mis in de crypte

Zondag 2 november Gedachtenis van Allerzielen

9.00 H. Mis; voor ouders Wijckerheld-Bisdom

10.00 H. Mis; voor overleden ouders Poolmans-van Beek; voor Jacques, Truus en Hellen van Zeyl

11.30 **Plechtige Requiemmis voor allen van wie de uitvaart in de basiliek plaatsvond**; voor echtelieden van Els-Hitz (st); voor de levenden en overledenen van de familie Ramaekers-van Thor (st)

17.00 Vespers

PAROCHIE NIEUWS

Zijn door het Sacrament van het Doopsel in onze Kerkgemeenschap opgenomen:

Chrit Peeters

Joep Stoffels

Sarah Krouman

Christian Larosa

Cas Slenter

Gingen ons voor naar het Eeuwig Vaderhuis:

Taco Pijpers, 41 jaar

Bertha Gabbano-Pappers, 95 jaar

Mies van Ratingen, 89 jaar

Frans Gerardu, 91 jaar

Gerda Janssen-Satijn, 77 jaar

COLOFON

Pastoor: A.M.W.J. Kurris, Onze Lieve Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54

Priester-assistent: H.G.M. Janssens, Sint Maternusstraat 4, 6212 BV Maastricht, tel. 043 - 851 62 60

Diaken: R. de la Haye, Misericordeplein 12 A, 6211 XK Maastricht, tel. 043 - 325 44 89 / 06 - 1395 53 11

Koster: M. Pleunis, sacristie: tel. 043 - 321 32 55

Parochiekantoor: Stokstraat 46 A, tel. 043 - 356 1330, e-mail: info@sterre-der-zee.nl, woensdag en vrijdag, 10-12 uur

Pastorie: O.L. Vrouweplein 7, 6211 HD Maastricht, tel. 043 - 321 38 54, dinsdag en vrijdag, 10-12 uur

Infopunt/Accueil in de kerk: geopend maandag van 13.00-16.00u dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur

Parochiezaal: Stokstraat 46 A, 6211 GD Maastricht – **Website:** www.sterre-der-zee.nl

Banknummer: NL54ABNA0576118575, t.n.v. RK parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, Maastricht

Kerk & Wereld (missionaire werkgroep): rek.nr. NL05ABNA0640183107 t.n.v. RK Par. Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, inzake Kerk en Wereld.

Kerkdiensten via Internet: Dagelijkse rechtstreekse uitzending H. Mis. De hoogmis op zondag is ook terug te zien via onze site www.sterre-der-zee.nl

Kerkbijdrage: banknr: NL73INGB0001054551 t.n.v. OLV Sterre der Zee, Maastricht